

İLKDER bülten

İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İLKE ASSOCIATION OF KNOWLEDGE CULTURE AND SOLIDARITY



GAZZE ÖZEL SAYISI

31. Sayı / Ocak 2024

ÜYELERE MAHSUSTUR, PARA İLE SATILMAZ.



İLKDER ADINA SAHİBİ

ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ



YAYINA HAZIRLAYANLAR

İLKDER YÖNETİM KURULU



GRAFİK TASARIM

HAKAY



Sayı: 31

BASIM TARİHİ

OCAK 2024

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Demetevler Mah. 371. Cad.
Birlik Apt. No: 12/E
Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 336 31 79

0 530 310 04 20

e-posta: ilkder111@yahoo.com

ilkderdernek@gmail.com

web: www.ilkderkadin.org

Derneğe üye olma şartları:

1 adet fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Üye kayıt formu doldurulacaktır.

Derneğimize üye olabilir, yakınlarınızı
da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.

| | |
|--|----|
| MERHABA | 3 |
| ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ | |
| GAZZE'NİN KISA TARİHİ | 4 |
| MÜLKAN CESUR | |
| KORKARIM, HANZALA BİZE YÜZÜNÜ DÖNMEYECEK | 5 |
| SERAP ÖZGÜN DOĞAN | |
| GAZZE'NİN UMUDU | 6 |
| LALE ÇİMENÇİ | |
| YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ | 7 |
| ŞULE TANRIVERDİ | |
| GAZZE'NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | 9 |
| ZEYNEP ATALAY | |
| BOYKOT | 10 |
| EMİNE ÖZÇELİK | |
| SOYKIRIMIN NERESİNDEYİZ? | 11 |
| NAZİK ERDAL AKYÜZ | |
| İLK KIBLE MESCİDİ AKSA | 13 |
| MÜNEVVER GÜNDOĞAN | |
| MEDENİ(!) KATİLLER | 14 |
| AYLA ÖZTÜRK | |
| KUR'AN'DA MESCİD-İ AKSA | 15 |
| ELİF NUR SEZGİN | |
| SAVE GAZA | 16 |
| SEMANUR SÖNMEZ | |
| GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZZE İÇİN | 18 |
| HADİYE KILIÇ | |
| ADI YETİM | 21 |
| ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN GAZZE KATLİAMI | 24 |
| GAZZE'DE KURBAN | 26 |
| GAZZE'DE RAMAZAN | 27 |
| GAZZE'DEKİ YETİMLERE BAYRAMLIK DAĞITIMI | 28 |
| GAZZE'YE ACİL YARDIM DAĞITIMI | 29 |
| GAZZE SU KUYUSU | 30 |
| FİLİSTİN YARARINA KERMES | 31 |
| RÖPORTAJ ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ | 32 |
| 23 ARALIK 2023 DÜNYA ŞEHİTLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ | 36 |
| ULUSLARARASI KURBAN ÇALIŞMALARI | 37 |
| 2023 ULUSLARARASI RAMAZAN ÇALIŞMALARI | 38 |
| 2023 YURT İÇİ İFTAR PROGRAMLARI | 40 |
| YURT İÇİ KUMANYA DAĞITIMI | 41 |
| 2023 FAALİYETLERİMİZ | 42 |
| ÇAD'DAKİ OKULUMUZ | 44 |
| 2023 KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR | 46 |
| 2023 ZİYARETE GELENLER | 49 |
| İLKDER'İN KORUYUCU AİLE KAHVATI BULUŞMASI | 50 |
| 2023 DEPREM ÇALIŞMALARI | 51 |
| DEPREM BÖLGESİ DAĞITIM | 52 |
| DEPREMZEDELER YARARINA KERMES | 53 |
| GAZZE İSLAM DERNEĞİ BAŞKANI ESSAM JOUDA'DAN GELEN HABERLERİN TERCÜMESİ | 54 |
| İLKDER SİZİN İÇİN NE YAPABİLİR? | 55 |
| KORUYUCU AİLE PLATFORMU | 56 |
| SALİHA BEKTAŞ | |
| KORUYUCU AİLE PLATFORMU NE ZAMAN KURULDU | 60 |
| BİNELLER HAYIR ÇARŞISI | 62 |
| HAYIR ÇARŞISINDAN FİLİSTİN'E | 63 |
| MÜNEVVER AĞAYAR | |

Merhaba

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al."
(A'raf S.126)



ÖZDEN ZEHRA
SÖNMEZ



Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...

Merhaba Muhterem Üye, Gönüllü ve Koruyucu Ailelerimiz. Uzunca bir zamandan sonra 31. Bültenimizle sizlerle birlikteyiz.

Ömrümüzden bir yılı daha geride bıraktık ama 7 Ekim'den sonrası Gazze İslam alemi için, oldukça stresli ve sancılı geçti. Bugüne kadar görmediğimiz böylesine acımasız bir katliamı tüm dünyayla birlikte, çaresizlik içinde Gazze'nin yıkılışını, on binlerce çocuğun katledilişini film izler gibi izlemek zorunda kaldık..

Bu acı bizi son derece üzdü, rahatsız etti ama bu yeterli mi? Neden elimizden hiçbir şey gelmedi? Neden Gazze halkının imdadına koşmadık? Neden bu yavruların suçu ne diye sormadık? SORULAR SORULAR... Çoğumuzun uykusunu kaçırdı, çoğumuzu derinden rahatsız etti.

Konuyla ilgili programlar, mitingler, protestolar yaptık, yapıldı. Ama Gazze halkını bu amansız, acımasız, merhametsiz insanımsı insanların elinden bir türlü kurtaramadık. Hadi diğerlerini bırakalım, sadece 2 milyar İslam Alemi olarak niye bir şeyler yapamadık?

İsraf ayetlerini kim kaldırdı gündemimizden? ("24 saatte bir tek öğünle doyabileceğimizin mümkün olduğunu Gazze bize öğretti.") ("Saraylarda değil; çadırda da yaşanabileceğini Gazze bize öğretti.") Hatta çadırda yaşayabileceğimizi, bir günde tek öğünle yetinebileceğimizi, bir kıyafetle bile olsa hayatımızı devam ettireceğimizi fakat imansız yaşayamayacağımızı öğretti bize 2,5 milyonluk Gazze...

"Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.." (Al-i İmran S. 103) diye hatırlatıyor Allah'ü Teala. Bizler nerede hata ettik. Ayeti kerime de; iman edenlere "Ey iman edenler; iman ediniz" buyruluyor. Öyleyse kendimizi sorgulayalım. İmanımızı sorgulayalım.

Dünyada bu kadar mazlumların üzerinde, çocukların üzerinde kendilerini savunamayacak kadar zayıf olanların üzerinde oyunlar oynanmamıştır. Oynanan bu oyunları görmezden gelmeyelim. Her karanlık gecenin mutlaka aydınlık bir sabahı vardır. Karanlık geceleri nurlu sabahlara ancak elele vererek, birlik olarak ve kendimizi sorgulayarak yanlış giden her şeyi düzeltebiliriz..

-De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşıretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve O'nun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez." (Tevbe. 24)

Selam ve Dua İle...

Gazze'nin Kısa Tarihi



MÜLKAN CESUR



Said Şava (1868 – 1930)

1906'dan 1917 İngiliz işgaline kadar görev yapan Gazze'nin ilk belediye başkanı. Filistin'deki İngiliz manda yönetimine karşı mücadelesiyle tanınıyordu. Diğer Araplar coğrafyasının aksine Şava, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı yanlı yönetimini desteklemişti. Kudüs davasının kahraman ismi Hacı Emin el-Hüseynî'nin dava arkadaşıydı.

Tarihte MÖ 15. yüzyılda Kenanlılar tarafından kurulan Gazze, tarihte bilinen en eski şehirlerden biri olarak kabul edilmektedir. Gazze adının anlamı, bölgeye hâkim olan milletler değiştikçe telaffuz değişikliğine uğradığı gibi anlamı da kesin olarak bilinemez olmuştur. Bölgenin en eski halkı Kenanlılar "Hazati", Mısırlılar "Ghazatu", Asurlular ve Yunanlılar "Azzati" demişlerdir. Türkçede, Arapçada olduğu gibi alınmıştır. Kelime anlamının "güç" ya da "zenginlik" gibi anlamlara geldiği düşünülmektedir. Çok eski zamanlardan beri ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle Araplar Gazze ile yakından ilgili olmuşlardır. Kur'an'da, Kureyş Suresi'nde sözü edilen ticaret seferlerinden yaz seferi Yemen'e, kış seferi ise Gazze ve bugünkü Lübnan'a yapılırdı. Rivayetlere göre yaz gezilerinden birinde Hz. Peygamber'in dedelerinden Haşim bin Abdu Menaf vefat eder ve günümüzde Gazze'nin "Derec" mahallesi olarak bilinen semtinde defnedilir. Mezarın olduğu yerde Seyyid Haşim Camii yapılmıştır. İmam Şafii'nin de 767 yılında Gazze'de doğduğu mervidir.

Haçlı seferleri sonucu uzun süre Hıristiyan Avrupalıların egemenliğinde kalan şehir Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Hittin Muharebesi'nde elde ettiği zaferle tekrar Müslüman yönetimine geçmiştir. Şehir, Yavuz'un Büyük Mısır Seferi kapsamında Sadrazam Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Gazze Muharebesi ya da diğer adıyla Han Yunus Muharebesi'nde Memlûklüler karşısında elde ettiği galibiyetiyle 1516'da Osmanlı idaresine geçer ve İngiliz işgaline kadar Osmanlı yönetiminde kalır. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin bölgede Manda yönetimi kurmasıyla Gazze de İngiliz mandası haline gelir. 1948 Arap-İsrail Savaşı sonucunda Gazze Şeridi topraklarının idaresi Mısır'a geçer. İsrail 1967'de Gazze Şeridi'ni işgal eder ancak 1993'te şehir Filistin Ulusal Yönetimi'ne devredilir. 2006 seçimlerinden sonra El-Fetih'in Gazze'deki iktidarı Hamas'a devretmeyi reddetmesi üzerine El Fetih ile İslami Direniş Hareketi HAMAS arasında çatışma yaşanır da Gazze'nin kontrolü Hamas tarafından devralınır.

Son olarak Gazze, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tuğayları'nın, yıllardır işgal faaliyetlerini ilerleten İsrail'e karşı nihayet 7 Ekim'de harekete geçmesi ve bir grup İsrailiyi kaçırmasıyla dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi. Hamas'ın direnişini kırmak için İsrail'in başlattığı, aylardır süren ve daha uzun süre devam edeceği tahmin edilen imha saldırıları dünya genelinde halkların büyük çoğunluğu tarafından bir soykırım olarak görülüyor. Ancak dünya genelindeki Siyonist etki nedeniyle halkların tepkisi –başta Arap yönetimleri olmak üzere- hükümetler tarafından görmezden geliniyor.

Korkarım, Hanzala Bize Yüzünü Dönmeyecek



SERAP ÖZGÜN DOĞAN



Kudüs Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal sayılan şehir...

Kudüs bereketli topraklar...

Ve Kudüs Müslümanların zorlu sınavı...

Üç dinin kutsal saydığı, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran, İsrâ ve Miraç mucizelerine şahitlik etmiş, "Peygamberler Diyarı" dediğimiz, Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri Kudüs.

Filistin-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattığı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Dünya yaşanan bu olayları yakından takip ederken bizler de sosyal medya aracılığıyla bir kesimimizin çok öncesinden gündeminde olan Filistin'i gündemimize aldık. Peki Filistin nerede?

Orta Doğu'da, Akdeniz kıyısında yer alan Filistin'in kuzeyinde Lübnan, doğusunda Ürdün ve güneyinde Mısır bulunur. Bir Arap devleti olan Filistin'in toprakları Batı Şeria ve Gazze Şeridi olarak bilinen iki ana bölgeye ayrılır. Başkenti her ne kadar Kudüs olarak bilirse de İsrail işgalinden dolayı Batı Şeria'daki Ramallah'tır. Filistin çok uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altında kaldı. Bölge 1914 yılında Birinci Dünya Savaşında Suriye-Filistin cephesinde önemli gelişmelere şahitlik etti. İngilizlerin Osmanlı'nın tarafında savaşan Arapları kıskırtması sonucunda Os-

manlı ordusu hem İngilizlere hem de Araplara karşı mücadele verdi. Ve 1918 yılında Osmanlı ordusu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası ise Filistin'de resmi bir Yahudi devleti kurulması için harekete geçildi. Ve 1948 yılında Tel Aviv'de İsrail Devleti ilan edildi. 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi İsrail tarafından işgal altında. 7 Ekim'den bu yana ise Filistin halkına yönelik soykırımda hayatını kaybeden 21 binden fazla Filistinli var. Bunlardan en az 10 bini çocuk, 6 binden fazlası kadın. Bir de yaralı olanlar var. Onlar da tahmini 60 binden fazla. Yıkılan binalar, camiler, okullar, üniversiteler, hastaneler, sağlık merkezleri hatta kiliseler bile var. Peki bizler neler gördük?

Yemek yemeyi beklerken şehit olan çocuklar gördük...

Evlerini kaybeden insanlar gördük...

Anestezi olmadan gerçekleşen ameliyatlara gördük...

Cenazelerin gömüleceği yer kalmadığı için caddelere gömüldüğünü gördük...

İsrail katillerinin çocuk, yaşlı, kadın ve engelli demeden oluşturduğu toplama kamplarını gördük...

Şehit olan bebeğini son kez kucağına alıp koklayan anne-babalar gördük...

Bir lokma yemek için elindeki boş kaplarla saatlerce sırada bekleyen küçük çocuklar gördük...

Küvezlerde tedavi edilen bebeklerin ölüme terkedildiğini gördük...

Şehit olan kız kardeşinin saçından bir tutam almak isteyen kendisi de çocuk olan oğlumuzu gördük...

Akşam çocuklarıyla oyun oynayan annelerin, sabah kefenlere sardıkları çocuklarını gördük...

Filistin halkına karşı fosfor bombası kullanıldığını tüm dünya ile birlikte gördük...

"Çocuklarım açken şehit oldular" diyen annelerin feryatlarını gördük...

Çocuklarını ve eşini kaybeden Gazzeli kadınların gözyaşlarını gördük...

Yağmur sularıyla abdest alan Gazzelileri gördük...

İnsanların sığındıkları okulların bombalandığını gördük...

Soğuktan titreyen çocukları gördük...

"Keşke annemle ölseydim" diyen kız çocuğunu gördük...

İsrail'in hava saldırısında ölen annesini cenazesinden tanıyan ve "O benim annem, onu saçlarından tanırım" diye ağlayan kızımızı gördük...

Bombaların sesinden şoka girmiş çocukları gördük...

Açlığın ve susuzluğun kol gezdiği Filistin'de buldukları bir lokma yemeği ölmesinler diye çocuklarına yediren anneleri gördük...

Savaş suçlusuz İsrail askerlerinin çocuk parkında oyuncaklara binip, dalga geçer gibi kameralara verdikleri görüntüleri de gördük...

İşgalci terörist İsrail'in güvenli olduğunu söyleyip yönlendirdiği bölgede onlarca Filistin halkını çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden şehit ettiğini gördük...

Zalim İsrail'in Filistinlilere ait paraları döviz bürolarını ve şirketleri basarak çaldıklarını gördük...

12 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdüğünü gülererek anlatan ve öldürmek için bir bebek aradığını fütursuzca söyleyen İsrail askerini gördük...

Biz hep gördük ve görüyoruz. Filistin'i kurtarmak için daha neleri görmemiz gerekiyor peki? Bugün Batı, Gazzelilerin teslimiyetlerinden etkilenerek Müslüman olurken doğduğumuz andan itibaren Müslüman olan bizler tepkimizi yeterince verebiliyor muyuz? Boykot konusunda bile sessiz olanlarımız yok mu? Kullandığımız deterjanları değiştirmeyen, içtiği kahveden vazgeçemeyen bizlerde eksik olan ne? Filistin halkı haklı davasında üzerine düşeni yaparken bizlerin kendi içimizde hesaplaşmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Bizler böyle davrandığımız sürece dünyanın sessizliğine isyan edip sırtını çeviren Hanzala, yüzünü bize neden dönsün ki?

Bizlerin hiç değilse Kudüs'ü hayatımızın merkezine alıp kendi ailemizden başlayarak çevremizin sık sık gündeminde tutmamız gerekiyor. Kudüs'e sahip çıkmak inandığımız davaya olan bir borçtur. Dünya seyirci kalsa da biz kalmamalıyız. Sesimizi olanca gücümüzle yükseltmemiz lazım. Haykırmamız lazım. Bu soykırımı gündemden düşürmememiz lazım. Ben haykırıyorum.

Diren Filistin! Nehirden denize, özgür olacaksın.

GAZZENİN UMUDU

LALE ÇİMENCI

Sen yetim sen öksüz yıkıntılar, arasında bombalar altında ezilen
Üreği yaralı anneler babalar her gün şehit gönderiyor Gazze'den
Kahrolasın zalim İsrail.

Namazda vurdular yemekte vurdular

Hastanede vurdular tüm insanlara ibret

Bu nasıl vicdan bu nasıl vahşet

Bir sonda yok olasın İsrail.

Bunlar nasıl insan düşüne düşüne kahroluyorum

Allah'ım iman gücüyle yürüyor Gazzeliler senin yolunda

Bizim ise gaflet sarmış her yanımızı

Rabbim senin huzurunda nasıl vereyim cevap

Hiçbir çare bulamayasın İsrail

Hiçbir şey yapamıyorum gökyüzünde Çılgın

Topraklarda acı Gazze'de yankılanan insanların sessiz çığlığı

Çocuklar gökyüzüne bakar umutları var

Çocuklar oyuncak değil hayalleri var

Kazdığın kuyuya kendin düşesin İsrail

Kelebek misali cennete uçan çocuklar

Üreğim yaralı haykırmak istiyorum

Gazinin direnişi insanlık için meydan okuyor

Gazze'de Umut ve özgürlük güneşi Bir gün doğacak

Sonunda yok olacaksın İsrail

Yeryüzünün Lanetlileri



ŞULE TANRIVERDİ

“Yahudiler ‘Allah’ın eli bağlanmış!’ dediler. Asıl kendi elleri bağlanmış ve söyledikleri yüzünden lânetlenmişlerdir. Aksine O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.”
Maide- 64



Frantz Fanon, YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ kitabında bize sömürgeciliğin ve sömürü düzeninin yarattığı tahribatı ve yıkımı anlatarak kitabının adını YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ koymuştu. Aslında bu adı Siyonist Yahudiler ve İsrail için söylemek çok isabetli olur.

- Siyonistler yüzyıllar boyunca dünya düzeni için neler planladılar ve bu planları nasıl uyguladılar?

- Yalnızca Müslümanlar için mi bir tehdit oluşturuyorlar?

-Sağlık, gıda, ahlak, üretim gibi insan

neslinin geleceği için ne gibi tahribat planları yaptılar?

- Dünyada siyasi düzenleri, imparatorlukları, güçlü devletleri nasıl yıkıma uğrattılar?

Bu soruları çoğaltabiliriz...

Dünya üzerinde devlet kuramamış ancak, bütün devletleri emri altına almış bir sistem varsa o da Siyonizm'dir. Siyonizm nedir dersek; En geniş anlamıyla Arz- mevud yani Filistin dışındaki bütün Yahudileri yine orada toplamak ve Süleyman Mabedini Siyon dağı üzerinde inşa etmek idealidir. (Kutluay 2000:19)

Tevrat ise Siyonizm'i şu şekilde tanımlamaktadır; “O zaman rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacaktır. Sınırınız çölden Lübnan’ dan ırmaktan, Fırat ırmağından garp denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse durmayacaktır, Allah’ınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak bastığınız bütün diyar üzerine koyacaktır” (Tevrat, Tesniye bölümü, 12/25)

Siyonistler bu cürekâr ve küstahça davranışları beslendikleri kaynaktan almaktadır yani tahrif ettikleri kitaplarının, inançlarının bunu emrettiğine inanmaktalar.

Teodor Herzl ise Yahudi ulusunun dünyaya yönelik fikrini şöyle ifade ediyor; “Düşüğümüz zaman devrimci işçi sınıfı devrimci partinin küçük memurlar oluruz fakat kalktığımız zaman işte korkunç gücümüz o zaman ortaya çıkar.”

Teodor Herzl’in bu fikrini destekleyen Lord Eustace Percy şu şekilde açıklamada bulunuyor; “Liberalizm ve nasyonalizm, Yahudi mahallelerinin kapılarını açtı ve Yahudi’ye eşit vatandaşlık

hakları önerdi Yahudi batılı dünyaya çıktı, gücü ve gücün ihtişamını gördü. Gücü kullandı ve bundan büyük keyif aldı”.

Yahudi düşünce tarzı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu düşünce tarzı Yahudi olmayan her türlü düşünceye muhalif olmasıyla meşhurdur. Monarşiste muhalif olarak cumhuriyetçinin yanındadır, cumhuriyetçinin yanında sosyalistler, sosyalistin karşısında da Bolşevik’in yanında yer almaktadır.

Yaptıkları gizli ve sinsi planlarla dünya siyasetini, ekonomisini ve ahlakını ele geçirmişler ve bu sayede planlarını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Amaçları, Yahudi olmayanların sanayisini tamamen çökertmek, aralarında geliştirdikleri lüksü, vurgunculuğun yardımına çağırmaktır. Çünkü insanların lükse olan hırslı talepleri her şeylerini yutup bitirecektir.

“İşçi ücretlerini artıracamız ancak bu işçilere hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü aynı zamanda temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını da artıracamız ve bunun sebebinin tarım ve hayvancılıktaki gerileme olduğunu iddia edeceğiz. İşçi sınıfını anarşi ve sarhoşlukla tanıştırmak aynı zamanda dünyadaki bütün Yahudi olmayan aydınların kökünü kazıyacak önlemler almak suretiyle ikinci bir yeraltı yöntemini maharetle tatbikata koyacağız bu faaliyetten hakiki manalarını Yahudi olmayanlar tarafından zamandan önce fark edilmesine mani olmak için kendi iktisadi teorilerimizin yaygınlaştırma faaliyetleri enerjik bir şekilde devam ederken bunları işçi sınıfına hizmet etmek için duyulan ateşli bir talep ve ekonomi politik biliminin büyük prensipleri maskelerin ardına gizleyeceğiz. (Nilus, 2004:200-201)

Şimdi yaşadığımız şu hayata baktığınızda çarkın bu şekilde döndüğünü görüyoruz. Sistemlerini kurmuşlar ve işletmişler.

Yahudi yazarı Kurt Munzer, 1910’da yayınladığı “Siyona Doğru” isimli kitabında şöyle der:

“Biz Yahudiler, bütün ırkların kanına girdik. Biz her şeyi çılgın, bozuk, kopmuş ve bitmiş bir şekle soktuk. Savaşları hep biz körükledik.”(Anadol, 2004:57)

Talmud’a bakarsak insanlığa karşı bu üstünlüklerini nasıl sahiplendiklerini görürüz.

“Milletlerin, kralların sütünü emeceksiniz. Milletlerin servetini yiyeceksiniz.”(İşya-60-18-61-6)

“Allah Yahudi milletine, bütün kabilelerin hayatı ve kazancı üzerinde bir hakimiyet vermiştir.” {Faslı Baba Petra ve Fi Sifri Hikriyem, 3.cilt, fasıl 25 (Me-

celletu’l Meşrik’den nakledilmiştir.) 18-770} (Anadol, 2004: 27).

“İnsanın hayvan üzerinde üstünlüğü olduğu gibi, Yahudi’nin de bütün insanlara karşı üstünlüğü vardır.”(Sanhedriya)

Siyonizm hedeflerine nasıl vasil oldu.

Talmut’ taki prokollerde şöyle maddeler geçer;

1- Radyo, televizyon, gazeteler, sinema, mecmualar ve kitaplar üzerindeki kontrolü sağlayacağız.

2- Hukuk,tıp, kimya ve buna benzer bütün tahsillerden yahudi olmayanları uzaklaştıracağız ve Yahudileri bilhassa bu şubelerde tahsil ve okumaya teşvik edeceğiz.

3-Yahudi olmayanların okullarını birer ihtilal merkezi haline getireceğiz.

4- Yahudi olmayanların peygamberleri gülünç duruma sokup onları rezil kepaze edecek mevzular icat edecek ve aynı zamanda Yahudi olmayanların arasında tefrik ve nifak çıkartacağız.

5- Din müesseselerini zayıflatacağız.

6- Yahudilerden olmayan kadın ve çocukların ahlaklarını bozacağız.

7- Kanunları ve anayasaları yanlış şekillerde tefsir ederek mahkemeleri dahi etkileyip her yere şüpheye bakılmasını sağlayacağız.

8-Sosyal sınıflar arasında nifak ve mücadele tohumları ekiniz. Renkli ırkları diğer, ırklara düşman kılınız.

9-Çeşitli aşılardan ve suya katılan türlü yabancı maddelerle bizden olmayanları tımarhaneleri atarak ve medeni hakları engelleyerek onları yok ediniz, tüketiniz.

10-Basiretsiz devlet adamlarını elinizin altında tutmaya çalışınız.

Bu protokoller Siyonizmin hareket noktasını teşkil etmektedir.

Şimdi Filistinlilere yapılan soykırım müslüman devletlerin ve batılı devletlerin ya da kurulmuş olan BM, OECD, İslam İş birliği Teşkilatı gibi kurumların, Arap liderlerin, medyanın ve büyük şirketlerin neden sessiz kaldığını çok iyi anlatmaktadır. Kendi hayallerini gerçekleştirmek için insanlık üzerindeki planlarını başarıyla uygulamışlardır.

Bugün sadece halklar GAZZE’nin yanında, protesto yürüyüşleri ve boykot yaparak destek olmaktadır. Siyonistlerin bu planlarına karşı, biz Müslümanlar da iman ederiz ki, “Onlar (yahudiler) tuzak kurdu. Allah da (buna karşı) tuzak kurdu. [*] Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” (Al-i İmran 54)

Gazze'nin Dünya Üzerindeki Etkisi



ZEYNEP ATALAY

Abluka altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden işgal rejiminin soykırım ve katliamları hem İslam ülkelerinde hem de Avrupa ve ABD'de de ciddi siyasi ve toplumsal sarsıntılara neden olmaktadır. İsrail'in hastane, okul ve sivillerin yaşadığı evleri bombalaması; su, ekme, yakıt ve ilacı kesmesi modern dünyanın tanık olduğu büyük bir vahşet olarak nitelendirilmektedir. Siyonist rejiminin gözü dönmüş soykırıma varan katliamları ve cinayetleri sadece Müslümanları dehşete düşürmemekte, dünyada vicdan sahibi dini, dili, ırkı fark etmeksizin herkesi ürkütmektedir. İsrail-Filistin çatışmasının dünya üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak siyasi, sosyolojik, psikolojik, ekonomik açıdan pek çok etkisi olmuştur. Gazze'deki savaşla BM'nin uluslararası hukuku ve barışı korumada güçlük çekmesi, değerler topluluğu olarak nitelendirilen AB'nin işlenen savaş suçları karşısında net bir tavır içinde olamaması siyasi etkiler olarak nitelendirilirken, öte yandan bakıldığında ABD'de bulunan Amerikalı Müslümanların Filistin davası etrafında birleşerek tek ses olmaları, bazı İslam ülkelerinin yanında Latin Amerika ve Avrupalı ülkelerden de destek seslerinin yükselmesi hem sosyolojik hem de psikolojik etki olarak nitelendirilebilir. Gelişmeler takip edildiğinde Avrupa ülkeleri ve ABD, kurumlar bazında İsrail'e koşulsuz ve militanca destek sağlarken, sivil toplum başta olmak üzere vicdan sahibi Batılılar Filistin'i desteklediği görülmektedir. ABD'nin bu sessizliğinin akıl ve insanlık yerine ideolojik kaygılarını öncelemeinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Gazze olaylarının dünya üzerindeki küresel etkileri arasında en dikkat çekici olanları ele alacak olursak İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık Filistinlilerin inançlarına

bağlılığı ve duruşundan etkilenip Müslüman olan, Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleyen ve sosyal medya kampanyaları organize eden yüzlerce kişi aynı zamanda "Filistinlileri daha iyi anlayabilmek" amacıyla İslam'ı tanıma etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Örneğin İslam'a ilgi duyan isimlerden ABD'nin Chicago kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Megan Rice, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarında "Filistinlilerin inançları hakkında konuşmak istiyorum. (İnançları) Ne kadar sağlam ve her şeyleri ellerinden almamış olmalarına karşın hala Allah'a şükretmeyi önceleyebilecek imkân bulabiliyorlar." ifadeleriyle şaşkınlığını ve hayranlığını dile getirmişti. Aynı zamanda sosyal medyada İslam'ı tanımak amacıyla "Kur'an Okuma Kulübü" oluşturmuştur. Öte yandan sosyal medyada pek çok kişinin Kur'an-ı Kerim aldığı ve okuduğu görüntüleri paylaştığını bir süre sonra da İslam'ı seçtiğini ifade eden çok sayıda kullanıcı olduğu paylaşılmaktadır. Gazze'deki soykırım girişimine karşı direnişin sadece Batı ülkelerinde değil dünyanın her yerinde olduğunu görmek, milyonlarca insanın Filistin, Gazze halkı ile dayanışma gösterisi içinde olduğuna şahit daha iyi bir dünya düzeni için yeni bir vizyon oluşturabilir diyebiliriz.

KAYNAKÇA

- ÇALIK TOPUZ, Z. (2022). Tek Taraflı Çekilmenin Ardından Gazze. *International Journal of Social Inquiry*, 15(1), 209-222. <https://doi.org/10.37093/ijsi.1057363>
- İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER), "Gazze Katliamı Batı'da Tolum ve Siyaseti Nasıl Değiştiriyor? İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD'ye Etkileri
- İNDEPENDENT Türkçe, "60 Günü Geride Bırakan Gazze Savaşı'nın Küresel Etkileri".
- Anadolu Ajansı; "Filistin'li Düşünürü Göre Avrupa'da Artan İslamofobi'nin nedeni "Batılı Gençlerin İslama İlgi".

Boykot



EMİNE ÖZÇELİK



Boykot, kelime anlamı olarak bir amacı gerçekleştirmek için bir kimseyi, bir topluluğu veya bir ülkeyi protesto etmek için onunla her türlü ilişkiyi kesmek anlamına gelmektedir. Kelime anlamına baktığımızda boykot insanlık tarihiyle başlamıştır diyebiliriz.

Boykot yaparken ne kadar kararlı olunursa o kadar etkili olması da kaçınılmaz olmuştur. Nitekim buna örnek olarak Gandhi'nin İngiltere sömürgesinden kurtulmak için yaptığı pasif direnişi verebiliriz.

Gandhi, İngiliz tekstil ürünlerini kullanmak için; keçisinin yününü eğirip kendi giysisini kendi dokudu. Böylelikle, Hindistanın bağımsızlığını kazanmak için başlattığı boykot hareketiyle dünyaya çok çarpıcı bir mesaj verdi. Daha sonra tuz vergisini protesto etmek için yaptığı tuz yürüyüşüne yüzbinlerce insan eşlik etmiş bu eylemlerin sonunda Britanya sömürgeciliği pes etmek zorunda kaldı.

Evet bugün de boykotu konuşuyoruz. İsrail ve hamileri medya ve finans sektörünü ellerinde tutmaktalar. Bu güçle de reklam yoluyla insanda çeşitli ihtiyaçlar yarattılar. Oluşturdukları marka bağımlılığıyla da sürekli tüketime teşvik etmekte. Bunun sonucu olarak bizler de her şeyi o kadar çabuk ve hızlı bir şekilde tüketiyoruz ki ihtiyaç listemiz gün geçtikçe kabarıyor. Oysa yeme içme giyinme ve barınma temel ihtiyaçlarımızdır. Tüketim toplumlarında, yapılan reklamlarla ve pazarlama teknikleriyle adını sanını bilmediğimiz bir ürün ihtiyaç duyduğumuz olmazsa olmazımız olacak bir ihtiyaca dönüşüyor.

Küresel sermaye insanın bu özelliğini çok güzel kullanmakta. Oysa müslümanın yaşantısı sade olmalıdır. Ne kadar sade bir yaşam sürerse

kulluk vazifesini o kadar rahat yapabilir.

Bugün dünyanın bir çok mazlum coğrafyasında insanların, savaş ve işgaller sonucunda yaşam hakları ellerinden alınmakta. Küresel sermaye; silah üretebilmek, bunu da devletlerin ihtiyaç listesine ekleyebilmek için savaş ekonomisini daima canlı tutmaktadır. Savaş ekonomisi var olduğu sürece savaşlar ve işgaller bitmeyecek. Bunun sonucunda Dünyada yoksulluk, göç, her türlü mahrumiyet devam edecektir.

Artık farkına varmamız gerekiyor ki; bizler onların istediği müşteri profilini oluşturduğumuz sürece bu değirmene sürekli su taşımaktayız. Bunun önüne geçebilmek için, öncelikle marka bağımlılığından kurtulup ihtiyaç listelerimizi gözden geçirerek sade bir yaşam yolunu seçmeliyiz. İhtiyaçlar sonsuz değildir. Bu bize küresel sermayenin dayattığı bir durumdur çünkü, her gün yeni bir şey üretir, müşteriyi yaratır sonra da müşteriye o ürünü dayatır.

Yıllardır İsrail ürünlerinin boykotu Türkiye'nin gündemindeydi. Destek verdiğini söyleyen firmalara karşı yürütülen boykot çalışmaları kısa vadede biraz da olsa etkili olabildi. Nitekim bazı firmalar bundan etkilendiklerini açıklamak zorunda kaldılar. Bizler bu durumu onlar desteklerine devam ettirdiği sürece kararlılıkla sürdürebilirsek boykottan netice elde edebiliriz.

Gandhi eylemine tek başına başladı taviz vermeden kararlılıkla sürdürdüğü için yüzbinleri de arkasına aldı ve amacına ulaşmakta başarılı oldu. Bizlerde kendimizden başlamak üzere, tüketim konusunda çocuklarımıza örnek olup onları bilinçlendirmek zorundayız.

Tüketiciler olarak bizler gücümüzün farkında değiliz. Ne kadar kararlı olursak ve bu kararlılığımızda istikrarlı bir şekilde davranış sergilersek en azından birey olarak üzerimize düşeni az da olsa yapmış oluruz.

Soykırımın Neresindeyiz?



NAZİK ERDAL AKYÜZ



Kimi zaman insan olmaktan utanıyoruz şu günlerde... Yerken içerken, gece sıcak yatağımızda yatarken, çocuklarımızın başını okşarken, marketten alışveriş yaparken suçluluk hissediyoruz. Gazzeli bebeklerin, annelerin, babaların hallerini düşündükçe yüreğimiz yanıyor... Halid dede ve Reem hep gözlerimizin önünde...

Çünkü 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde Filistinli sivillere karşı başlatılan soykırım ve savaş suçları en acımasız şekliyle hala devam ediyor. 2024'ün ilk günlerini geçirdiğimiz şu günlerde hala Gazze ateş altında. Zalim İsrail Filistinli masum sivilleri; anne karnındaki bebekleri, çocukları, kadınları, erkekleri ve yaşlıları hiçbir ayırım gözetmeksizin katletmeye, kaçırmaya, alıkoymaya, tacize, şiddet ve işkence uygulamaya devam ediyor. Hastaneler, okullar, evler, su kaynakları, iletişim merkezleri... vahşice bombalanıyor.

25 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1,9 milyonunun ise göçe zorlandığı "insan yapımı" insanlık felaketi maa-

**Hastaneler,
okullar, evler, su
kaynakları, iletişim
merkezleri...
Vahşice bombalanıyor.**

leşef henüz durdurulamadı. Sadece rakamlardan ibaret olmayan nice canlar, evlatlar, anneler, babalar... binlercesi, İsrail'in vahşi ve hukuksuz saldırılarında şehit düşüyor. Hayatta kalanlar ise açlık, kıtlık, hastalık, sağlık hizmetlerinin eksikliği, barınma ve temiz su yoksunluğu gibi insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Ve Gazze halkı tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden modern zamanın en uzun işgaline, insanlık tarihinin en acımasız soykırımına maruz kalmasına rağmen onurlu bir direniş sergilemekten vazgeçmiyor.

Bizlerse Dünya düzeninin bu denli akla hayale sığmayacak şekilde bozulmuş ve çürümüşlüğüne şahit olduğumuz bu çetin günlerde, yaşanan vahşeti basın yayın organlarından çaresizce izliyoruz. Bu süreçte tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı devletlerin, uluslararası kuruluşların, siyasetçilerin, sanatçıların(!) insan hakları savunucularının(!) verdiği tepkileri veya tepkisizlikleri gördükçe neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Diğer taraftan en temel insan hak ve hürriyetleri konusunda garantörlüğüne güveneceğimiz hiçbir yapı olmadığına/olmayacağına şahit oluyoruz. Yaşanan bu olaylar bizim bizden başka kimsemiz olmadığı gerçeğiyle yüzleştiriyor bizleri...

Peki biz bu soykırımın neresindeyiz? Müslüman kardeşlerimiz bunca zulüm altında, bunca acı ve zorluklar içindeyken bizim duruşumuz nasıl olmalı? Müslüman olsun olmasın vicdanı olan hiçbir insanın tahammül edemeyeceği bu zalimliklere karşı tavrımız ne olmalı? Elimizle, dilimizle, aklımızla, fikrimizle, kalbimizle, eylemlerimizle biz bu soykırımın neresindeyiz?

Yaşanan bu vahşeti görmemezlikten mi

geleceğiz? Kafamızı başka taraflara çevirip günlük hayatımızın büyük(!) problemlerine mi dalacağız? Allah bize soracak; bunca acı, zulüm, vahşet yaşanırken sen ne yapıyordun? diye.

Gazzeli çocukların uzuvları kangren olmasın diye anestezi kesilirken, anne babalar çocuklarının cesetlerini tanımak için kollarına isim yazarlarken, ölmek için değil cesetlerinin tek parça kalması için dua ederlerken, hayvan yemleriyle beslenmeye çalışırlarken sen ne yapıyordun? diye soracak Allah bize.

Bu duruma karşı ne yapmamız gerektiğini gene bize Rabbimiz öğretiyor, yol gösteriyor. "Müslüman kafiye, küfre, şirke, nifaka, zulme, fıska fücra, fitneye, fesada karşı şiddetli ama birbirlerine karşı, zayıflara, mazlum ve mağdurlara karşı merhametlidir" diyor Yüce Yaradan (Fetih, 29).

Bugün hakkın yanında hakikatin yanında olmayıp haksızlıkların ve zulmün yanında duranların birçoğunun durumunu Allah ayetinde bildiriyor. "O gün melekler onların başına gelip "Ne işte idiniz/Ne halde idiniz?" dediklerinde onlar diyecekler ki "biz zayıflardandık mecburen onlara uyduk" diyecekler. (Nisa, 97). Hiçbir şey haksızın yanında zalimin yanında durmayı meşru hale getirmez. Zalimin karşısında mazlumun yanında olmak bizim şiarımız.

Biliyoruz ki bu dünyada yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan hesap vereceğiz. O hesap günü eller konuşacak; ey Allah'ım bu eller duaya açılmadı. Ayaklar şahitlik

edecek; bu ayaklar kıyama kalkmadı, mazlumlar için koşturmadı. Kulaklar konuşacak; bu kulaklar zalimin zulmünü duymadı, diller konuşacak; hakkı haykırmadı zulme sessiz kaldı...

O gün Filistinli kardeşlerimizde bizden davacı olacak. "Biz burada bir avuç Mümin zulum altındayken, canlı yayınlarda öldürülüyorken siz bizi izliyordunuz. Biz açlığa, susuzluğa, karanlığa mahkumken siz bizi izliyordunuz! Siz bu zulme karşı ne yaptınız?" Diye soracaklar ve soruyorlar şuan bile...

Şuan her zamankinden daha çok birlik ve dirilik zamanı... Elimizle, dilimizle, bilgimizle, becerilerimizle maddi manevi mazlumun yanında olmak, en azından ekonomik boyutta zalimin karşısında durmak bize düşen. Günlük hayatta kullandığımız pek çok ürünün bu zalimlere ve destekçilerine ait olduğunu öğrendik bu süreçte. Bu zalimlerin ve destekçilerinin ekonomik güçlerine katkı yapmamak bizim elimizde. "Biz zayıflardandık mecburen onlara uyduk" diyenlerden olmamak için onların ürünlerini boykot etmek görevimiz. Zulme karşı karınca misali bile olsa tarafımızı belli etmek adına, zalime bir taş atan olabilmek adına, Hanzala'nın yüzünü döndürebilmek adına bu konuda yapılacak çok şey var. Olmalı da...

Bir diğer elimizden gelebilecek şey zulmü durdurmak; sosyal medya mecralarından, arkadaş/aile ortamlarımıza varıncaya kadar her fırsatını bulduğumuzda vahşeti ve sonuçlarını gündemde tutmak görevimiz şu aşamada.

Ve tabiki dua en başta ve en sonda... Tüm acizliğimizle yakarmak Yaradana...

İlahi Ya Rabbi! Tüm zamanların ve bugünlerin sende mahfuz. Bilmesek de olanların hikmetine iman ediyoruz, karanlıkla aydınlığın çetin savaşının yaşanmakta olduğu şu zamanda, bir tek nurun yeter karanlığı dağıtmaya. İlahi Ya Rabbi! Şimşek gibi şiddetli ve keskin bir tek nurun çakmasıyla, gözleri kör olur karanlık bekçilerinin. Çünkü onlar dayanamaz ışığına, alışmışlar karanlığa. İlahi Ya Rabbi! Lütfen ve keremen; bizi de yaz aydınların safına... Amin.



İlk Kible Mescid-i Aksa



MÜNEVVER
GÜNDOĞAN



Kelime anlamı Aramice 'de *Beth Makdeşa*, İbranice 'de *Beth-ha Mekdaş* ve Arapça'da *Beytül Makdis* yani mukaddes ev olan Mescidi Aksa, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin üçünde de kutsal ve önemli bir yere sahiptir. Bu mukaddes yerin (ibadethane, Mabet) ilk fikrinin ve planlamasının Hz. Davud (AS) tarafından dile getirildiği, ancak yerinin tespiti ve inşasının Hz. Süleyman (AS) tarafından yapı-

lacağının bizzat Allah tarafından bildirildiği, Yahudi kaynaklarında (Eski Ahit ve diğer kaynaklar) bahsedilmektedir. Yahudiler bu Mabedin dünya yaratılmadan önce de var olduğuna ve dünya da onun gölgesinin düştüğü yerde ilk insan Hz. Adem'in yaratıldığına inanırlar. Hz. Adem'in yaratıldığı yer olarak inanılan tam bu noktada inşa edilen ve Süleyman Mabedi olarak da adlandırılan bu kutsal mekan tarih boyunca birçok yıkıma, işgale maruz kalmış; civarındaki halk sayısız defalar sürgün edilmiş, gerçek huzuru ve hak ettiği itibarı Hz. Ömer tarafından fethedildiği 637 yılından sonra elde edebilmişti. Hz. Ömer buradaki ibadethanelere dokunmadığı gibi, Romalılar tarafından sürgün edilen Yahudilerin bölgede yerleşmelerine de müsaade etmişti. Haçlılar güya kutsal yerleri kurtarmak adına geldikleri 1099 yılında Kudüs'e tekrardan girdiklerinde, bölgede yüzlerce yıl boyunca huzur içerisinde birlikte yaşayan Yahudi, Müslüman ve Ortodoks Hristiyanları katletmek ve ibadethanelerini yıkmaktan başka bir şey yapmamışlardı. 1187 yılında kahraman komutan büyük sultan Selahaddin Kudüs'ü bu utançtan kurtarmasaydı belki de daha uzun yıllar zulüm altında inlemeye devam edecekti. Selahaddin'in mirasını 1517 de artık ömrünü tamamlamış Memlûklardan alan Yavuz Sultan Selim ile başlayıp 1918 yılına kadar geçen devrede pek çok Yahudi ve Hristiyan'ın da kabul ettiği gibi, bölgenin halkı tarih boyunca hiç görmedikleri barış ve huzur içerisinde yaşadılar.

Kudüs'ün, *Beyt'ül Makdis* ve *Mescid-i Aksa*'nın İslam inancı içerisindeki yeri ayrıca önemlidir. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de İsrâ Suresi 1. Ayetinde: "*bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya götürün Allah eksikliklerden münezzektir. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir*" buyurulmuştur. Bu ayette Allah, *Mescid-i Aksa*'yı yeryüzündeki en mukaddes yer olan Mescidi Haram ile birlikte zikretmiş, bu toprakları ve çevresini mübarek olarak addetmiş, mukaddes topraklarla birlikte saymıştır. İslam âlimleri burada zikredilen, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'nın *Beyt'ül Makdis* olduğu konusunda fikir birliği içerisinde. Üstelik yine Kuran'da bahsi geçen birçok peygamber buradan geçmiş, burada tebliğ vazifesi görmüş, burada yaşamış, vefat etmiş ve burada defnedilmiştir. Hz. İsa Kudüs'te yaşamıştır. Hz. Zekeriyya ve Hz. Meryem'in de *Al-i İmran* ve *Meryem* surelerinde bahsedilen ibadete çekildikleri odaların da burada olduğu düşünülmektedir.

Bir hadise göre Kudüs, *Mescid-i Haram*'dan sonra insanların içerisinde Allah'a ibadet etmeleri için yapılan en eski ikinci mabettir. Medine'ye hicretin ardından, *Mescidi Aksa*'nın kible oluşu on altı on yedi ay kadar sürmüştür. Hadis kitapları *Buhari* ve *İbn Mace*'den nakledilen başka hadislerde de buranın, ibadet edilmesi gereken üç mabetten biri olduğu (*Mescid-i Aksa*, *Mescid-i Haram* ve *Mescid-i Nebevî*'den başka) ve burada kılınan namazın, evde kılınan namazdan kat

kat daha hayırlı olduğu Peygamber Efendimiz (sav) tarafından söylenmiştir.

Bu ayet ve hadisler Kudüs ve civarının İslam inancı için önemini anlamaya kâfidir. Tarihte Hz. Ömer'in, Selahaddin'in ve Yavuz Sultan Selim'in isimleriyle de özdeşleşen Kudüs maalesef 1948 yılında kurulan İsrail'in egemenliği altında daha önce hiç görülmemeyen insanlık dışı uygulamalarla anılmaktadır. Bölgede Müslümanlar, Hristiyanlar ve kendi devletinin zulmüne karşı koyan vicdanlı Yahudiler gözlerinin yaşlarına bakılmadan katledilmekte, hapsedilmekte, evleri yıkılmakta ve sürgüne gönderilmektedir. İşgalden sonra birçok tahribata ve kasıtlı saldırılara uğrayan bu Mescid, Siyonistler Yahudiler tarafından kendilerine vaat edildiği saf-satası ile tekrardan eski haline döndürülmeye çalışılmakta, İslam'ın mirası yok edilmektedir. Halbuki Allah, Bakara suresinde de buyurduğu gibi (Hatta eski Ahitte dahi benzer ayetler ve durumlar vardır), vaatlerini şartlı olarak vermiş, bu şartlara uymayan

Yahudileri vaatlerinden azletmiştir. Allah ancak kendisine şirik koşmayan, şükreden, insanlara adaletle hükmeden: insanları sebepsizce öldürmeyen, onları yurtlarından çıkarmayan, çalmayan, zina etmeyen, iftira atmayan, tefecilik yapmayanlara vaatlerini hak olarak vermiştir. Siyonistler ise bütün bu kötülükleri hem kendi dindaşlarına hem de Müslümanlara karşı acımasızca yapmıyorlar mı. Ne vaatmiş bu?

Son olarak ifade edelim: Biz Müslümanlar için önemi büyük olan *Beyt'ül Makdis* ve *Mescid-i Aksa* ve çevresine genelde ümmet olarak özelde biz derneğimizle, gönüllülerimizle elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışmaktayız. Şu anda Gazze'de yaşanan soykırımı yapan İsrail'e, İsrail'e koşulsuz destek olan batılı ülkelere, kendilerine İslam ülkeleri diyen ve katliamlara seyirci kalan tüm dünyaya inat "Özgür Filistin, Özgür Kudüs, Özgür Aksa ve Özgür ve onurlu İnsanlık" için çalışmaya devam edeceğiz.

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

MEDENİ(!) KATİLLER

AYLA ÖZTÜRK

İnsanlığın baş belası, ABD ve İsrail
İkisi de terörist, elleri kanlı katil
İstedikleri yerleri yakıp yıkıp, yok ediyor
Kendilerini dünyanın, sahibi zannediyor.
Dünya bugüne kadar, böyle zulüm görmedi
İnsanlık hiç bu değin, yerle yeksan edilmedi
Vampir soylu katiller, bebek çocuk demedi
Gonlarca bombalarla, gece gündüz katletti.
Gökten bomba yağıyor, yerden şehit fişkiriyor
Kana doymaz katiller, çocuklardan korkuyor
Bazısı okul çağında, çoğu henüz süt kokuyor
Gazze'de çocuklar, kelebekler kadar yaşıyor.
Boy boy çocuk cesetleri, sokaklara dizilmiş
Kimi kolu bacağı kopmuş, kimi başı ezilmiş
Hâlbuki yaşamak, en çok onların hakkıydı
Kabrolası caniler, masum canlara nasıl kıydı?
Ukıldı bütün evler, okullar ve hastaneler
Çoğu enkaz altında, parça parça bedenler
Kimseden ses çıkmıyor, sanki herkes dilsizler
Tüm dünyayı uyuşturmuş, katliamcı dinsizler.

Amerika, Avrupa'nın sözde insan hakları
Demokrasi, eşitlik, özgürlük martavalları
Değer hepsi illüzyon imiş, katilliktir safları
Elbet bir gün hepsinin, sorulacak hesapları.
Sömürgeci tüm ülkeler, yığıldılar bölgeye
En güçlü silahlarla, katliama desteğe
Hepsi birer katilmiş, düştü artık maskeler
Tek dişli canavarmış, sözde medeni ülkeler.
Bugün bize şer görünen, bil ki yarın hayırdır
Allah'ın vaadi var: mazlumlardan yanadır
Bütün insanlar imtihanda, iyi- kötü ayrılır
Belki bu çetin sınavla, uyuyanlar uyandırılır.
Allah ki Musa'yı firavuna, sarayında besletti
Nice az topluluklar, çok ve güçlüleri yok etti
Dünyayı kendi mülkü sanan, zalimler de görecek
Güç kimde, son hüküm kimin? elbet bildirilecek!
Hiç kimsenin yaptığı, yanına kâr kalmayacak
Mazlumlar haklarını, mutlaka bir gün alacak
Hesap günü mizan kurulacak, defterler açılacak
O gün zalimlerin gözleri, dehşetle bakakalacak.

Kur'an'da Mescid-i Aksa



ELİF NUR SEZGİN



Kudüs, bütün semavi dinler (İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik) için kutsal kabul edilen bir bölgedir. Her dinin, bu şehri kutsal kabul etmesinin farklı nedenleri vardır. Müslümanlar için bu bölgenin kutsal olmasının en önemli nedeni, ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'dır. İslam'da Haremeyn-i Şerefeyn (iki şerefli haram) olarak bilinen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'den sonra Mescid-i Aksa en mübarek yerdir. "Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir." (Bakara 144) âyeti nâzil olana kadar Müslümanların kıblesi Mescid-i Aksa olmuş, bu âyetle birlikte namazı Kâbe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Harâm'a yönelerek eda etmek farz kılınmıştır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi birçok ayette Mescid-i Aksa Kur'an'da Mescid-i Haramla birlikte zikredilmiştir. "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir." (İsrâ 1) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in miraca çıkmadan önce Mescid-i Aksa'ya uğradığı ve burada birçok peygamber ile buluştuğunu ifade eden bu âyet-i kerîme, Mescid-i Aksa ile çevresinin de mübarek kılındığını bildirmektedir. Allah'ın bizler için mübarek kıldığı bu yerlerin daima O'nun gözetiminde ve denetiminde olduğu asla unutulmamalıdır. Haremeyn olarak tasdik ettiğimiz Mescid-i Aksa ve çevresinin çok uzun yıllardır ve halen bugün de tehdit altında olması Müslümanları derinden etkilemektedir. Bizleri böyle derinden üzen ve içimizi parçalayarak hüznülere boğan bu durum Allah'ın bizlere söylediği gibi elbet bir gün son bulacaktır. Ancak bu noktada bizler özellikle müslümanlar olarak sadece dua etmekle yetinerek değil, sözlü ve fiili icraatlarla bu duruma, zulme ve kıyım engel olmamız gerekmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı dahi yapmadan yıllar boyunca gerçekleştirilen katliamları sadece kınamak ya da bu zulmü belirli bir zaman geçtiğinde normalleştirmeye başlayarak görmezden gelmek insanlık suçudur. Dünya üzerinde özellikle Batı'da yaşanan herhangi bir cinayet veya insanların katledildiği bir olay karşısında bütün dünya ayaklanırken müslümanların yaşanan bu soykırımlara böylesine bir tepsizlik içinde karşılık vermeleri kabul edilebilir bir şey değildir. Maide suresinde geçen İsrailoğulları'nın Allah ile yaptıkları sözleşmeyi bozmaları sonrasında Allah tarafından cezalandırılmalarının sebebi, Allah'ın onlara o kutsal topraklara girerek orada kendisine söz verdikleri şekilde yaşamalarını istemesine karşın "(İsrailoğulları) "Ey Musa! Onlar orada buldukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın! Biz burada oturacağız!" Demişlerdi." (Maide 24) şeklinde cevap vermeleriydi. Aliya İzzetbegoviç'in söylediği gibi bir savaş düşmana benzediğinde kaybedilirdi. Bu yüzden Allah'ın mukaddes kıldığı bu yerlerin muhafazası biz Müslümanlara aittir. Bu yüzden ki yapacak hiçbir şeyimiz yokmuş gibi susup oturamayız.

SAVE GAZA



SEMANUR SÖNMEZ



Mamasız bebeler, evsiz aileler, ilaçsız hastalar, susuz-elektriksiz hayatlar, yakıtsız arabalar, eşeklerle toplanan çöpler, yıkılmış okullar, yerle bir edilmiş camiler, işsiz-parasız gençler ve uzayıp giden bir yokluklar listesi...

Var olan,
Gökten yağmur gibi yağan füzeler,
Öldükçe dirilen, dirildikçe güçlenen bir halk...
Ölümlerle yıldırmadığı insanları "aç, susuz, çaresiz" boğmaya çalışan işgal devleti...

Gazze; ümmetin kanayan yarası...
Gazze demek, yokluk demek...
Bir o kadar da umut, direniş, muştı...
Böyle yazmışım, 2014 yılında 1. Filistin Cerrahi Kongresi için gittiğim Gazze'de not defterime...

Gazze'ye ilk yolculuğum, 2012 yılındaki bombardımanın son günü başladı. Yeryüzü Doktorları'nın yaralılara tıbbi destek için oluşturduğu ekiple birlikte geçtik bölgeye. Bombardıman sürerken hazırlandığımız yolculuk sırasında ateşkes ilan edildi ve biz ateşkestən saatler sonra, Refah sınır kapısındaki uzun bekleyişin ardından girdik Gazze'ye... Yüzü Akdeniz'e dönük şehirler gibi sıcakkanlı, samimi insanlarla doluydu şehir. Ev hapsinde bir buçuk milyon insan...

Gazzeliler sokaklardaydı, dükkânlar açılıyor ve hayat tüm canlılığıyla devam ediyordu. Enkaz yığınlarıyla dolu şehri, Gazze halkının normal hayata dönüş hızına şaşırarak geçtik. Otelde, cam kırıkları ve bombardıman izleri karşıladı bizi. Bir de akşamın karanlığını bölen yüksek sesli oyun havaları... "Neler oluyor, bu müzik de ne" soruma "düğün var" cevabı aldığım da nasıl bir şaşkınlık yaşadığımı anlatamam. O gece saatler boyu devam etti düğün. Gündüz şehitlerini topağa veren Gazzeliler, gece gençlerine yeni bir yuva kurdular. Ölümü, hayat kadar doğal karşılayan insanların memleketindeydik. Ve onlar bunu bize zılgıtların eşlik ettiği eğlenceyle ispatladılar.

Ertesi gün Şifa hastanesinde birlikte geldiğimiz doktorların mesaisi başladı. Fosfor bombasının yaktığı bir çocuk, yoğun bakımdaki çabalara rağmen can verdi. Bir başka çocuğun parçalanmış el parmağını kullanılabilir hale getirdi ortopedi uzmanı. En çok iş cerrahlara düştü. Bombaların yaraladığı genç kızların yaralarını, minimum iz bırakacak şekilde tedavi ettiler.

Her işin insanlığa bakan bir yüzü var. Ama doktorluk başka. Doktorluk tamamen insanla, insan hayatıyla ilgili bir meslek. Doktorların ilimlerinin zekatını can kurtararak ödediklerine ilk kez bu kadar yakından şahitlik etme fırsatı buldum Gazze'de. Onlar hastalarla ilgilenirken ben Gazze'yi dolaşıp haber çekimleri yaptım...

Cibaliye'de Gazze'nin en yaşlı kadınıyla, babası Osmanlı ordusunda komutanlık yapan 128 yaşındaki Filistinli Alemiyye Hammude ile tanıştım. Türk olduğumu öğrenince ellerime sarılıp öptü yaşlı kadın. İslam dünyasına, Türkiye'ye, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisini ziyaret ettiğim için bana dualar etti. 2014 yılının Ekim ayında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

Bir haftalık bu ilginç tecrübenin ardından Türkiye'ye döndük. Aradan bir buçuk yıl geçti. İsrail, yalarını sarmaya çalışan Gazze'ye bir daha saldırdı. 7 Temmuz 2014'te başlayan 51 günlük İsrail saldırısında 2 bin 157 kişi şehit oldu 11 binden fazla sivil yaralandı.

17 bin 200 ev, 73 cami ve 24 okul tamamen yıkıldı, binlerce bina hasar gördü.

Bölge nüfusunun üçte biri okullara sığınmak zorunda kaldı. Bu saldırıdan 8 ay sonra, yine Yeryüzü Doktorları'ndan gönüllü bir grupla, bu kez Gazze'de düzenlenecek uluslararası cerrahi kongresi için çıktık yola. Bbu kez İsrail kontrolündeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçtik. Aylardan Mart. Gazze'de havanın en güzel olduğu dönem. O gün şahit olduğum insanlık dramını defterime şöyle not etmişim:

"Gazze, yakın tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. 100 bin kişinin başını sokacak bir evi yok. Okullar, öğrencilerle değil, evsiz barsız kalan ailelerle dolu. Yıkılan mahalleler kaderlerine terk edildi. Memurlar aylardır maaş alamıyor. Saldırı öncesi bölge şartlarında orta halli sayılan aileler, bugün açlık sınırının altında. İşsizlik, hiç olmadığı kadar yüksek. Dünya Bankası'nın son verilerine göre bu oran yüzde 43. Genç işsizlerin oranı yüzde 60'ı geçti. Bu, dünyadaki en yüksek işsizlik oranı. Evlere günde ortalama 4 saat elektrik veriliyor. Şebeke suyu, kesintilerle ulaşıyor musluklara. Üstelik içilemeyecek ve yemek yapımında kullanılamayacak kadar tuzlu. Sebze-meyve ateş pahası. İsrail'in kimyasal saldırılarına maruz kalan tarım alanlarından ürün alınamıyor. Bombardımanda hasar gören altyapı onarıma muhtaç. Birleşmiş Milletler'in son saldırılar öncesi açıkladığı rapora göre Gazze, 2020 yılında yaşanamaz hale gelecek. Savaşın etkileri, bu oranı büyük ihtimalle daha da geriye çekecek. Bütün bunlara rağmen Gazze insanının gözlerinde ne umutsuzluktan eser var ne korkudan. Gazze'de bombardıman

devam ederken evinde badana-boya yapan insanları görebilirsiniz. İsrail, Gazze halkını öldürmediği sürece ne madden ne de manen yaşamdan koparmıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak" sözü burada hayat buluyor. Çocuklar sokakta savaş oyunları oynuyor, genç kızlar cep telefonlarına renkli/süslü kılıflar takıyor. Pazarlar kuruluyor, esnaf dükkânını sabahın erken saatlerinde açıyor. Ambargoya, ablukaya inat yaşama andı içmiş gibi bütün Gazzeliler. Yokluğun, yoksulluğun içinde mağrur bir toplumsal direniş gösterisi izliyorum sanki. İnsanı şaşırtan, yutkundan, hayran bırakan bir gösteri...'

Ve bu muazzam gösteriden çok etkilendiğim birkaç kesit.

Ölümlerle yaşamın aynı platformda nasıl buluşabildiğini Gazzeli genç bir anne öğretti bana. 30 yaşına 6 çocukla giren anneye gayri ihtiyari "neden bu kadar çok çocuk sahibi olduğunuzu" sordum. Aldığım cevap tokat gibi çarptı yüzüme. "3'ünü füze alacak, birini direnişe vereceğim, biri okumaya gidecek, biri de bana kalacak."

İsrail askerlerinin kara operasyonu düzenlediği Şucaie mahallesi. Mahalle enkaz yığını halinde... Yıkıntıların arasından gelen bebek sesleri, hayalet kentte yaşamın devam ettiğini gösteriyor. Yıkık binalardan birine yaklaşmış içeriye sesleniyoruz. Evin hanımı kapıya çıkıyor.

Ev deyince yanlış anlaşılmasın. Büyük bölümü yıkılmış binanın altında oluşmuş oda kadar bir boşluk. Söze "Elhamdülillah" diyerek başlıyor. En büyük derdi susuzluk ve geceleri yıkık duvarlardan içeriye girip küçük çocuklarını korkutan köpekler.

Hayali, başını sokacak bir evle sınırlı değil. Dua listesinin başında "özgürlük" var...

Yaptığım bu iki Gazze ziyareti, hayatıma çok şey kattı. Öncelikle bir gazeteci olarak bölgeyi, savaşın etkilerini yakinen görme fırsatı buldum. Gazze halkının belki de dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan dik duruşunu, dünyaya meydan okuyan çocukları, en büyük acılar karşısında metanetini korumayı başaran anneleri, özgürlük uğruna hayatlarından vazgeçebilen gençleri tanıdım. O günden beri de Gazze'yi anlatmak, Gazze'nin yanında olmak hepimizin insanlık görevi olmasının dışında, manevi sorumluluğum...

**Gündüz
şehitlerini
topağa veren
Gazzeliler, gece gençlerine
yeni bir yuva kurdular.
Ölümü, hayat kadar doğal
karşılamanın insanlarının
memleketindeydik.**

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZZE İÇİN...



HADIYE KILIÇ



Hepimizin içerisinde yaşadığı ama buradan ayrılıp uzaklaşmak için, uzaya başka gezegenlere gitmek üzere yer aradığı DÜNYA...

Milyarlarca insanın yaşadığı bu gezegende bütün insanların eşit haklara, adalete, ekonomik refaha, barışa en temel insan haklarına eşit bir şekilde kavuştuklarını söyleyemeyiz. Gelişmiş, gelişmekte olan, az gelişmiş, en az gelişmiş statüsünde ülkeler ve insanlar olduğu sürece ve güçlünün hak ve hukuk sınırlarını çizdiği, sömürgeciliğin ve zorbalığın şekil değiştirdiği sürece de eşitlikten, hak ve hürriyetlerden hatta en temel insan haklarından (gıda, barınma, güvenlik gibi) bile söz etmek mümkün değildir.

Savaşlar işgaller ve doğal afetler sonucunda milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından edilmiş ve göç etmeye zorlanmışlardır. Bu göçler sırasında ve yerleştikleri ülkelerin içerisinde pek çok sorunla karşılaşan mülteci ve göçmenler için uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri çalışmalar yürütmektedir.

Ülkemizde de uluslararası yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşların-

dan biri de İLKDER dir. Özellikle bir kadın derneği olarak İLKDER in, insanlar arasında din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün mağdur ve mazlum insanlara yardım etmek, özellikle kadın ve çocuklar için çalışmalar yürütmek en temel amacıdır.

Kuruluşundan bugüne İLKDER gerek ulusal gerekse uluslararası alanda pek çok projeye imza atmıştır. Ülkemizde yaşanan doğal afetlerden sonra bölgede yaptığı aynı ve nakdi yardımların yanı sıra, özellikle kadınlara yönelik psikososyal ve ekonomik desteği de paralel yürütmeye gayret etti.

Ülke çapında ve Ankara merkezli olarak yaptığı çalışmalarda kadınların statüsünü yükseltmek, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesini ve ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak amacıyla gecekondulu mahallelerinde ve göçmenlerin yaşadığı yerlerde çalışmalarını yürüttü.

İLKDER ulusal çapta yaptığı çalışmaların yanı sıra, mazlum coğrafyalarda da savaş ve işgal sonrası ya da doğal afetler sonrasında yetim kalmış çocuklara ve onların ailelerine yönelik çalışmalar da yaptı. Bu çalışmalar uzun yıllardan bugüne kadar devam etmekte.

Bu ülkelerden biri de Filistin. İlk kıblemiz



Mescid-i Aksa'ya, Kudbet-üs Sahrayı, Süleyman Tapınağını barındıran ve 3 büyük ilahi din için önemli bir merkez olan Kudüs'ün yer aldığı, açık hava hapanesi denilen Gazze'nin bulunduğu Filistin...

1948 yılında Ortadoğu'nun kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail'in adım adım topraklarını işgal ettiği, burada yaşayan insanların en temel insan haklarından mahrum bırakıldığı, hiçbir şekilde can güvenliği ve nesil emniyetinin olmadığı Gazze....

İLKDER kuruluşundan bu yana hatta daha önceki dönemlerde seksenli yıllarda bile Gazze'yi Filistin'i asla unutmadı sürekli gündemde tuttu.

Uluslararası yapılan çalışmalarda öncelikle o ülkede ya da bölgede yapılacak olan çalışmaların daha iyi ve düzenli olarak yürütülmesi için ortak çalışma yapılacak bir kuruluşla protokol imzalanması gerekir. Dernek olarak biz de çalışma yapacağımız ülkelerde partner kuruluşlarla işbirliği içerisinde projelerimizi yürütüyoruz. Gazze'de işbirliği yaptığımız kurum İslam Derneği ve Filistin Hayır Derneği oldu. İslam Derneği, Cebaliye bölgesinde çalışmalarını yürütüyorlar ve mültecilerin kaldığı çadırkentle ilgileniyorlar. Yetim çocuklarla dul kalmış kadınlarla ilgili projelerine destek sağlamak amacıyla çeşitli ülkelerle temas kuruyorlar. Türkiye'ye farklı tarihlerde yaptıkları ziyaretlerden birinde 2006 yılında Kocatepe Kültür Merkezi'nde "Filistin Halkaları ile Dayanışma Günü" münasebetiyle bir araya geldik. Bundan önce 90'lı yıllarda Filistin için salon toplantıları ve kermesler düzenlendik. 2002 yılında Atınpark'ta İLKDER inde kuruluşunda payı olan Filistin Dayanışma Platformunun gerçekleştirdiği "Filistinle Dayanışma Gecesi" düzenlendi. Filistin için gündem oluşturmanın yanısıra yapılan kermesten elde edilen parayla maddi destek sağlandı.

Türkiye'de İslam Derneği yönetim kurulu başkanı Esam Cudah Beyi ağırlamanın yanı sıra bir 23

Nisan Günü Gazze'den gelen çocuklarımızı da ağırladık. Bir günlük program çerçevesinde salon toplantısı ve akabinde çocukların eğlenebileceği geziler düzenledik. 2009 yılının son günlerinde başkanımız Özden Sönmez ve İLKDER den bir ekip Gazze'ye gitme imkanı yakaladı. Zorluklarla gerçekleştirilen bir yolculuktan sonra nihayet Gazze'de İslam Derneği yöneticileri, çocuklar ve kadınlardan oluşan büyük bir kalabalıkla bir araya geldiler. İLKDER olarak 2005 yılında başlattığımız Koruyucu Aile Projesimizin kapsamı içerisine aldığımız yetim çocuklarımızla da bir araya gelip onlarla tanışma kaynaşma imkanı buldular. Çocuklar, başkanımıza ve ekibimizdeki arkadaşlara olağanüstü bir ilgi gösterdiler. Başkanımız Özden Sönmeze Ümmül Eytam (Yetimlerin Annesi) ünvanını samimiyetle verdiler. Bu ilgilerini yaptıkları resimler, karikatürler, mektuplar ve şiirlerle de ifade ettiler.

Bugüne kadar Gazze'de İslam derneği ile birlikte pek çok proje yürüttük ve ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeler şöyledir;

Koruyucu Aile Projesi:

Bu proje kapsamında 100 yetim çocuğun aylık eğitim ve yaşam masraflarına katkıda bulunduk. Ayrıca, yüksek öğrenim gören öğrencileri de bu projeye dahil ettik.

Yetimhane Proesi:

Yetimler için birkaç kuruluşla birlikte yetimhane yaptırdık.

Yetim Çocukları Giydirme Projesi:

Yetim çocuklarımızı giydirme projemizle çocuklarımızı sevindirdik. Bayramda da yine bu çocuklarımız için bayramlık göndermeyi ihmal etmedik.

Kırtasiye dağıtım Projesi:

Çocuklarımız için okul döneminde kırtasiye malzemesi dağıtım yaptık.



Yoksul Ailelere Yardım Projesi:

Zaman zaman yoksul aileler ve çocuklarına yönelik de ayrıca yardım projesi yürüttük.

Engelliler İçin Protez Projesi:

Engelli çocuklar da unutulmadı onlar için gerekli olan protez temin etmek üzere proje yapıldı.

Her Çadırda Bir Keçi Projesi:

Mülteci kamplarında çadırda yaşayan aileler için "Her Çadırda Bir Keçi" projesini hayata geçirdik.

Kumanya Dağıtım Projesi:

Çadırda yaşayan ailelere de kumanya dağıtımını yaptık.

Dikiş Makinesi Projesi:

Savaş ve işgaller sonucunda dul kalmış, eşi şehit olmuş kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve çocuklarına da bakabilmesi için dikiş makinesi projesi başarılı bir şekilde uygulandı.

Ağaçlandırma Projesi:

Gazzenin Kuzey şeridinde 150 dönümlük bir arazi limon ve zeytin ağaçları ile ağaçlandırıldı.

Aşevi Projesi:

Mülteci kamplarında çadırlarda yaşayan halkın yararlanacağı Aşevi projesi hayata geçirildi.

Ramazan Projesi:

Ramazan'da Gazzeli çocuklarımız ve ailelerini unutmadık onlar için özellikle Kadir gecesi'nde iftarlar düzenledik.

Kurban Projesi:

Kurban bayramında kendi kurbanlarımızın yanı sıra Gazzeli kimsesiz mazlumları da unutmadık bedelleri mukabili kurban kesimi yapıldı.

Su Kuyusu Projesi:

Pek çok ülkeden pahalı olmasına rağmen ihtiyaca binaen su kuyularımızı da açtırdık ve oradaki halkın istifadesine sunduk.

Hasarlı Evlerin Onarımı Projesi:

İşgaller ve bombalamalar sonucunda hasar gören evlerin ve kurumların onarımı projesine de destek olduk.

Bu Projelerin bir kısmı hala devam ediyor.

İLKDER in Gazze'de yaptığı çalışmaları geçmişten bugüne düşündüğümüzde Gazze hep acının, ıstırabın, yokluğun,



özlemin şehri olmuş ve biz de bu şehrin yetimlerinin, yetim annelerinin ve çaresiz babalarının yanında olmuşuz.

Gazze hep içimiz de bir sızı olarak mı kalacak? Her projenin, her yardımın sonunda dualarımızda; "İnşallah bu son olur, inşallah bu kardeşlerimizin sıkıntıları son bulur ve güzel günlerde, bayram gibi günlerde bir araya geliriz" diyoruz.

Ancak yıllardır bu, bir dilek ve temenniden öteye gidemedi. Yine de inanıyoruz ki ; bir gün "NEHİRDEN DENİZE FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"



Adı Yetim

yetim ne ister?

yetim için ne yapabiliriz?

yetimi nasıl memnun edebiliriz?



“Bir imtihandır yetim. Yiyen, içen, yürüyen, konuşan bir imtihan. Kazanırken herkesin kazandığı, kaybederken ise, yetimden önce, diğerlerinin kaybettiği bir imtihan. O, aramızda dolaşan bir imtihan vesilesidir.

Babası olmayan her çocuğa kız veya erkek fark etmez yetim denir. Yani ergenlik çağına gelmeden babasını kaybeden çocuklar yetimdir. Genelde toplum da onları bu şekilde anar.

Yetim çocuklar zengin olsalar bile boyunları büküktür. Onlar bir yerde Allah (c.c.)'ın diğer insanlara birer emanetidirler. Belki de onun için yetimin sadece başının okşanması bile kişinin cennete girmesine vesile oluyor. Dini-mizde bu emanetlerin korunması, büyütülmesi, eğitilmesi, topluma kazandırılması için birçok emirler vardır.

Onlardan birini ele alacak olursak; “Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Allah da onları bu yüzden o günün fenalığından korur, onların yüzüne parlaklık, neşe verir.” (İnsan S. 8-9-10-11)

Ayette de görüldüğü üzere yetime yapılacak her iyiliğin, harcamanın karşılığında sadece Allah (c.c.) rızasını gözetmek var.

“Sana ne harcayacaklarını sorarlar; de ki: Harcayacağınız her mal; ana, baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah bilir.”(Bakara S. 215)

Demek ki harcamalarımızı bir kâğıda yazarken; ana, baba, yakınlar (ev kirası, su, elektrik, mutfak, çocukların giderleri v.s) kalem kalem yazılırken bu listeye yetimler ibaresini de yazmak gerekiyor.

Bakara S. 215’de “Sana ne harcayacaklarını sorarlar” denilirken hemen akabinde “Sana yetimleri sorarlar, de ki; “onların işlerini düzeltmek hayırdır.” “Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltene, bozandan ayırt etmesini bilir. Allah dileyseydi sizi zora sokardı. Allah şüphesiz güçlüdür, hakîmdir.” (Bakara S. 220-83 ve Nisa S. 36) buyrulmaktadır.

Kendisi de bir yetim olarak dünyaya gelen ve yetimliğin her türlü zorluklarını bilen Peygamber Efendimizin bu sıkıntılarını azaltmak için Yüce Allah (c.c.) Duha Suresi’nde şöyle hitap etmektedir: “Kuşluk vaktine and olsun. Karanlık çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da

barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeniyi azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.”

Bu ayetten de anlıyoruz ki; Allah yetimin işini bizzat üzerine almıştır. Onun bir takım işlerini yapanlar da ecirlerini kat be kat alacaklardır.

İşte onun yüreklerimize su serpen müjdelereinden biri; “Kim bir yetimi alarak, onu yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilemeyecek bir günah işlemediği takdirde Yüce Allah onu mutlaka cennete koyar.” (Tirmizi, Birr) Yine aynı şekilde “Kim üç yetimi korumasına alıp, onların bakımını yaparsa, sanki ömür boyu gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirmiş ve Allah yolunda cihat etmiş gibi olur. Ben ve o cennette (iki parmağını yan yana getirerek) şu ikisi gibi kardeşiz.” (İbn-i Mace, Edep) buyurmuştur.

Aynı zamanda Annesi Ümmü Süleym tarafından hizmet etmesi için peygamberin himayesine verilen Enes bin Malik’e çok iyi davranmış ve onu hiç azarlamamıştır. Hatta bir hatası yüzünden Enes’i uyaracak olan hanımlarına, bırakın çocuğu diye müdahale etmiştir.

Asr-ı Saadet’te de yetim çocuklar vardı. Peygamber Efendimiz ve eşleri bu yetimlerin her türlü işleri ile (evlenmeleri dahil) bizzat yakından ilgilenmişlerdir.

Yetimler genellikle babaları ölen ve bin bir türlü zorluklara katlanarak çocuklarını büyötmeye çalışan anneleri ile birlikte hayata tutunmaya çalışırlar. İşte peygamber efendimiz bu onurlu anneleri, kadınları da çok güzel ve eşsiz sözleriyle övmüştür; “Ben ve dul kalmış kadın cennette şöyleyiz (iki parmağını birleştirerek) o kadın ki; dul kalmış yetim çocuklarını büyötmek için evlenmemiş, kendini onlara adamıştır.” (Ebu Davut, Edep)

Yetimi doyurmak da ibadetlerin özüdür. “Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, yetime, esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık veya teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz asık suratların bulunacağı bir günde Rabbinizden korkarız derler. Allah da bu yüzden o günün fernalığından korur, onların yüzlerine parlaklık ve neşe verir.” (İnsan suresi 8-11) Sadece bu müjde için bile yetime sevgiyle, merhametle kucak açmamız gerekir. Yine tüm insanlığa eşsiz bir mesaj olan ayetlerin ışığında tefekkür edersek; “Biz ona eğri ve doğru iki yolu göstermedik mi? Ama o, zor geçidi aşamadı. O

zor geçidin sen ne olduğunu bilir misin? O geçit, bir köle azad etmektir veya açlık gününde, yakını olan bir yetimi yahut bir yoksulu doyurmaktır. Sana inananlardan, birbirlerine sabırlı ve merhametli olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir.” (Beled S. 10-18)

Diyebiliriz ki; yetimlere iyi davranmak yetimler yetimi, Peygamber Efendimize iyi davranmak gibidir. Kuran-ı Kerim Mekke’deki zengin Kureyşlileri, yetimi ve yoksulu ihmal ettikleri için nankörlükle niteleyerek şiddetle eleştirmiştir.

“Hayır, yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda, birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz.” (Fecr S. 17-20)

Peygamber Efendimiz bir hadisinde “Yetimi ve yoksulu koruyan, komşusuna yukarıdan bakmayan, Allah’ın korumasına girer. Beni hak üzere gönderen Allah’a yemin ederim ki; yetime merhamet edene, ona yumuşak konuşana, onun yetimliğine ve zayıflığına acıyana ve Allah’ın kendisine lütfettiği imkânlar sebebiyle komşusuna tepeden bakmayana, Allah kıyamet gününde azab etmez.” (Ahmet İbn Hanbel, Müsned)

Hz. Muhammed şehitlerin yetimlerine çok özel bir ilgi göstermiştir. Hatta şehit yetimlerini akrabalarına tercih etmiştir. Bir keresinde ganimetler arasında esirlerin de bulunduğunu duyan amcası Zübeyir Bin Abdulmuttalib’in kızları, yanlarına Hz. Fatıma’yı da alarak Hz. Muhammed’in yanına giderler ve ganimetler arasında olan esirlerden kendilerine hizmetçi olarak verilmesini talep ederler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur: “Bedir’in yetimleri sizi geçti. (Bedir savaşında şehit olanların geride bıraktıkları.)”

Yine bir gün Hz. Muhammed Uhud savaşında babası şehit düşen Beşir bin Akrabe’yi ziyaret eder. Onun ağladığını görünce, “ağlama ey sevgili çocuk, ne diye ağlıyorsun? Ben baban olayım, Aişe de annen olsun istemez misin?” diyerek onu teselli etti. Beşir “evet isterim” deyince onun başını okşadı. Yine bir ayet de “Ey Resulüm sana yetimlerden sorarlar. De ki; onları faydalı ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileri ile bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir” buyrulmaktadır.(Bakara 220)

Hz. Muhammed (s.a.v.) yetim malına tecavüzü, öldürücü yedi büyük günahın saymıştır ve şöyle buyurmuştur; “Helak edici yedi büyük şeyden kaçınınız. Şirk, büyü, adam öldürmek, faiz yemek, yetim

malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli kadına zina isnadında bulunmak.” (Buhari vesayet)

“Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yettiği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah’ın ahdini yerini getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmuştur.” (Enam S. 152)

Görüldüğü gibi yetim malı yemenin veya haklarını gasp etmenin cezası veya mükâfatı sadece ahirette değil dünyada iken başlar.

Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde yer alan bir misalde ise Hz. Musa (a.s.) ile ilim sahibi (Hızır) arasında geçenler anlatılmaktadır. Bu misalde babalarından miras kalan bahçeye sahip olan iki yetim çocuktan bahsedilir. “... Yine yola koyuldular; nihayet bir şehir halkından yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Musa’nın yol arkadaşı hemen onu düzeltti: Musa “isteseydin bu işten bir ücret alırdın.” dedi. O şöyle söyledi: “işte bu seninle benim ayrılmamızı gerektiriyor; dayanamayacağın işlerin iç yüzünü sana anlatacağım.” (Kehf S. 77-78) Hz. Musa’nın yol arkadaşı söz verdiği yorumu şöyle yapıyor; “Duvar ise, şehirde iki yetim çocuğa aitti.

Altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmak istedi. Ben bunları kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin, sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.” (Kehf S. 82)

Kısaca Ayetler, hadisler, uygulamalar bize gösteriyor ki; yetim için yapılan hiç bir şey boşa çıkmaz, boşa gitmez. Belki de bizim günahlarımıza kefarettir, bedenimize sağlık, kesemize bereket, evlerimize huzur getirecektir.

Yetim bizden çok şey istemiyor. Sadece ve sadece zaruri ihtiyaçlarının görülmesini istiyor. Sadece başının okşanmasını istiyor. Sadece yüzüne içten ve samimiyetle gülümsememizi istiyor. Öyle ise bize geri dönüşü kat be kat fazla olan bu alışverişi hepimiz yapabiliriz.

Bugün bizler el ele verdiğimizde Dünya’nın birçok yerinde çeşitli nedenlerden dolayı (tsunami, doğal afetler, savaşlar, haksız işgaller v.s) yetim kalan yavrularımızın başını okşayan birer el, şefkatli, cömert insanlar olabiliriz.

Unutmayalım ki; merhametle uzanacak olan bir el bir yetimi, merhametle uzanacak olan binlerce el binlerce yetimi kurtaracaktır.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU

Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacının görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını oksa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve ihtiyacına erişirsin. HŞ.



Çocukların Gözünden Gazze Kafliamı

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN GAZZE

SİZE Gazze savaşı hala sürerken Dünyada nasıl değişiklikler gözlemledim anlatayım.

Dünya, Müslümanları; 7 Ekim'de başlayıp hala devam eden Gazze soykırımına kadar, terörist, kötü, yobaz, barbar, katil olarak tanımlıyorlardı.

Filistin dinine o kadar inanıyordu ki; dünya, Müslümanların kötü olmadığını fark etti. 9 yaşındaki bir Gazzeli çocuk bile 3 yaşındaki kardeşine ölmeden kelimeyi şahadet getirtmeye çalışıyordu. Hatta bir baba çocuğu öldükten sonra "Hz. Muhammed'e (SAV) selam söyle O' na O'nu çok sevdiğimizi söyle." Demişti. İsraili esirlerin, esir takası yapıp evlerine döndüklerinde yaptıkları açıklamalar insanları iyice şaşkına çevirdi. Benim için en çarpıcı açıklamalardan biri "tuvaletlerimizi yaptığımız yerleri bile onlar temizliyorlardı" oldu.

Tüm dünya gördü bu manzaraları. Bunu gören dünya hızla Müslüman olmaya başladı. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından İslam dinini öğrenmek için araştırmaya ve Kur'an-ı Kerim satın almaya başladıklarını yayınladılar. Yeni Müslüman olan bir İspanyol vatandaşı demişti ki; "Kur'an-ı Kerim'i okudukça hayatım daha da anlamlı hale geldi." Gazze'deki yaşanan vahşete rağmen, Allah' a olan teslimiyetleri biz doğuştan Müslüman olan kişilerin de kulluklarını sorgulamasına sebep oldu.

Benim elimden ne gelebilir? Gazze için ne yapabilirim? Sorularını sorduk kendimize. Elimizden gelecek ve İsrail'e zarar verecek tek şey ürünlerini boykot etmek, kullanmamak, kullandırmamak. Peygamber Efendimiz Hayber Fethinde, uzun bekleyiştikten sonra bir strateji geliştirmişti. Hurma ağaçları kesilecekti. Yahudilerin ekonomisi birer birer kesilecek, servetleri devrilecekti. Gelecekleri köklerinden kazınacaktı. Zira Yahudi için para, servet, zenginlik her şeydi. Ağaçlar kesildikçe Yahudiler kahroldu. Ağaçlar kesildikten sonra Hayber'de kalmanın bir anlamı kalmayacaktı onlar için. Anlaşma yoluna gittiler ve buradan taşıyabilecekleri yükü Yahudilerin başkenti Hayber'i terk ettiler. Biz de Efendimizin stratejisini yapabiliriz. Her Yahudi malı bir ağaç... Bu vahşet son bulsa da boykot devam etmeli. Her daim yerli malı tüketmeye devam edilmelidir.

Gülfem Nihle AKALIN

5. Sınıf Öğrencisi



ÖZGÜR FİLİSTİN

Yıllarca verilen emekler boşa çıkıyordu,
Ama siz Filistinliler asla vazgeçmediniz bu
histen.

Çocuğunun yolunu kanlı gözlerle bekleyen
anneler biliyorlar ki;
Özgür Filistin...

Bu bir savaş değil bunu biliyoruz,
Bu bir Kıyam!!! diyoruz.

Orada çocuklar aç susuz.

Ben okula giderken her gün, yemeğimi yerken,
Suyumu içerken,
Uyumak için gözlerimi yumarken,
Seni düşünüyorum kardeşim...
Ve en sonunda diyorum ki;
Özgür Filistin...

Ayşe Ruveyda KARABIYIK

GAZZE' DE KATLIAM VAR!



Gazze'de katliam var!

Bir babanın ölen çocuğuna çikolata alıp, çocuğun başına geçerek "al çocuğum cennette Allah'ın yanında yersin" dedi.

Gazze'de katliam var!

Engelli çocuk bile yıkıntılar arasından annesinin kalkması için bekledi.

Gazze'de katliam var!

Bomba evlerine düşüncü, anne ve babası ölen 11-12 yaşında erkek çocuğu kardeşlerini toplayıp babalık yapmaya çalıştı.

Gazze'de katliam var!

Elinde yiyemediği şekeri ile ölen çocuk var.

Gazze'deki katliamı durdurabilecek liderler sessiz... Yeter bu sessizlik... Durdurun bu zulmü...

Ben 9 yaşındayım Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmak beni bile utandırıyor, EY Dünya Nere-desin?

Galip Miraç TATLI
3. Sınıf öğrencisi

SAVAŞ VE ÇOCUKLAR



Gazze'de çocuk olmak çok zordur. İsrail tarafından bombalanan çocuklar ve yetişkinler çok zor durumda kalıyorlar. Hiç yiyecek yemekleri, içecek suları yok. Bu tam bir eziyet. Hastaneleri patlatmak, çocukları anne babasız, anne babayı evlatsız bırakmak... Dayanılamaz acılar yaşıyorlar... Bu savaş son bulmalı biran önce. Hayatta kalanların yaraları sarılabilmeli. Yıkılan hastaneler, evler yeniden inşa edilmeli. Savaşların yaptığı yıkımların telafisi olamasa da, hayatlarını devam ettirmek zorundalar.

Biz burada canımızın istediği yemekleri yiyoruz. İsteddiğimiz kıyafetlerle geziniyoruz. Ama orda bir tane yiyeceği, bir damla suyu bile bulamıyoruz. Bizim sevmediğimiz burun kıvrıdığımız her şey onlar için tam bir hayal olabilir. Biz bolluklar içinde yaşarken israf etmememiz gerektiğini de bir kez daha anladım.

Zeynep Erva AKAR
4. Sınıf Öğrencisi

ÇOCUKLAR ÖLMESİN



Gazze'nin 7 Ekimden beri yaşadıklarına savaş denemez. Savaşın bile uyulması gereken belirli kuralları vardır. Mesela çocuklara, kadınlara, yaşlılara zarar verilmeli. Ancak Filistin halkı savaşın ötesinde zulüm, işkence ve katliam görüyor.

Şöyle bir düşünüyorum da; 9 yaşında bu halimle Gazze'de yaşıyor olsaydım ne yapar, ne hissederdim? Diye. Düşünmek bile zor gelirken, bu zulme maruz kalan çocukların duygularını tahmin edemiyorum. Aylardır haberlerde annesiz babasız kalan çocukların feryatlarını, ağlamalarını izliyoruz. Bombalardan korkmuş titreyen bebekleri görüyoruz. Kanlar içinde annesini arayan çocukları izliyoruz. Artık yüreğimiz kaldırmıyor. Lütfen bitsin bu zulüm.

Savaşın bittiğini rüyalarımda görüyorum. Kiminde; Gazze ye yardım edenlere teşekkür ediyorum. Kiminde; Gazzeli yaşlılarımdan özür diliyorum, onlar için bir şeyler yapamadığımdan. Allah'ım bu savaş bitsin artık. Gazze' li çocuklar yetim kalmasın. AMİN

Eslem Gül AKALIN
3. Sınıf Öğrencisi

GAZZE'DE KURBAN

Kurban, paylaşmaktır. Yetimler ve ihtiyaç sahipleri için kesilen kurbanlar ise Allah'a yaklaşmak için vesiledir.

Kurbanlarınızı vekalet yoluyla mazlum coğrafyalarda sizin adınıza kesiyor ve dağıtımını yapıyoruz.



GAZZE'DE RAMAZAN



GAZZE'DEKİ YETİMLERE BAYRAMLIK DAĞITIMI



GAZZE'YE ACIL YARDIM DAĞITIMI



7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı, dünyanın gözü önünde tüm vahşetiyle devam etmekte. Yıkılıp yerle bir olan Gazze'ye acil yardımlarımız devam etmektedir.



GAZZE - SU KUYUSU

SU HAYATTIR

İLKDER her zaman olduğu gibi su ihtiyacı olan yerlere temiz su götürmek için çaba gösterdi. Gazze'de dönem dönem yaptırdığımız su kuyuları maalesef şimdi İsrail tarafından yerle bir edildi ama bizler yılmayacağız, kardeşlerimize temiz su ulaştırabilmek için yine kollarımızı sıvayacak ve onları yalnız bırakmayacağız.



TÜRKİYE



FİLİSTİN - GAZZE

GAZZE TUFANI

“GAZZE YANIYOR DÜNYA SEYREDİYOR”

GIDA KOLİSİ, SAĞLIK PAKETİ, İÇME SUYU DAĞITIMI PROJESİ 2023/H-1445

İLKDER - TÜRKİYE

İSLAM DERNEĞİ - JABALİA KENTİ

FİLİSTİN YARARINA KERMES



Filistin yararına Kadın Birliği Platformu (KABİP) ile birlikte ortak düzenlediğimiz kermesimizden...



RÖPORTAJ

ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ

ŞULE TANRIVERDİ



ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ ÖZGEÇMİŞ

1952 Elazığ doğumlu. 1959'dan itibaren Ankara'da ikamet etmektedir. Medrese, yabancı dil ve el sanatları eğitimi aldı. 1994 yılında arkadaşlarıyla birlikte kısa adı İLKDER olan İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. Halen kurucu başkan olarak Dernek faaliyetlerini sürdürmekte olup, kadın ve çocuklara yönelik eğitim ve radyo programları yapmaktadır.

Sesleniş, Emperyalizm ve Kadın, Seyahat Notlarım 1 (Malezya), Seyahat Notlarım 2 (Açe), Seyahat Notlarım 3 (Pakistan), Seyahat Notlarım 4 (Somali), Geçmişten Günümüze Kadınların İslam Kültür ve Medeniyetine Katkıları Konferansı, Peygamberimizin Anısına İsimli kitapları yayımlandı.

*Uluslararası En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısı - Türkiye

*Habitat - Türkiye

*Cedaw - Türkiye

*Müslüman Kadınlar Zirvesi - Pakistan

*TİHEK -Türkiye

*Kadem Uluslararası Kadın Zirvesi

*Dünya Müslüman Kadınlar Günü - İran

Birçok ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak tebliğler sundu. Evli, 3 çocuk annesi ve 5 torun sahibidir.

Gazze dediğimizde aklınıza gelen ilk şey nedir? Gazze size neyi anlatıyor?

Ö. SÖNMEZ: Gazze deyince, Filistin, Mescid-i Aksa geliyor aklıma ve Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın, Kubbe-tü's Sahra'nın gönüllü bekçileri, yaşayan Ku'ran Ülkesi geliyor. Binlerce çocuğun kanının ve canının toprağı suladığı, tüm dünyanın seyirci kaldığı, toprağa dökülen binlerce masum kanından yetişen laleler ülkesi geliyor gözümün önüne...

Gazze benim için sadece saflığı temizliği, masumiyeti, Müslüman olmayı değil; teslimiyeti, terk edilmişliği, gözden çıkarılmışlığı, yalnız bırakılmışlığı öğretiyor, hatırlatıyor.

Gazze Müslümanlara değil, tüm insanlığa özgürlük için nasıl bedeller ödeyerek, direnişi öğretti.

2009 Yılı'nın sonlarında Gazze'ye gitmişsiniz. Bize Gazze izlenimlerinizden bahsedebilir misiniz?

Ö. SÖNMEZ: Gazze sorunu bugünkü sorun değil. Yıllardır Gazze Halkı, hemen her gün şehitlerine veda etmektedir.

İşe gönderdiği eşinin, okula gönderdiği çocuğunun, alışverişe giden babanın ve annenin geri dönüp dönmeyeceğinden hiçbir zaman emin olamadılar. Her gün her an bir şehit haberi ile sarsıldılar. Ya da evleri gözlerinin önünde dozerlerle yıkıldı. Şimdi de bombalarla içindeki insanlarla birlikte yerle bir ediliyor, mezarlığa bile gerek kalmadan evlerinin içinde yok oluyorlar. Şehirlerin alt yapılar tamamen tahrip olmuş, evler binalar hayalet bir şehre dönüşmüş durumda...

2009 Yılı'nın son günlerinde Uluslararası bir ekiple önce Mısır Ariş Refah Kapısı'ndan Gazze tarafına geçmek istedik. Çok zor şartlar altında bir hafta gibi uzun bir süreden sonra yapılan bir çok girişim neticesinde, Hüsnü Mübarek'in eşinden alınan özel bir izinle, 24 saatliğine Gazze'ye giriş yaptık. Bu 24 saati çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ve neredeyse Gazze'yi baştanbaşa dolaştık. Bu seneki kadar olmasa da yine her tarafta yıkıntılar vardı, yıkılan evlerin, binaların enkazları arasında dolaştık.

Bizim Partner kuruluşumuz olan İslam Derneği'nin yaptığı çalışmalara bizzat şahit olduk. Projeler doğrultusunda yetim çocuklara dünyanın her ye-

rinden sponsor aileler temin etmek için büyük çaba sarf ediyorlardı. Biz de zaten İslam Derneği ile daha önce yaptığımız yetim kefaleti çalışmalarımızı daha verimli bir şekilde devam ettirmeye başladık. Bu şekilde Gazze'ye yeniden ağaçlandırma, yıkılan evleri onarma, su kuyuları açma, mescit yaptırma, kadınların ihtiyaçlarını temin etmeleri için dikiş makinaları alma gibi projeleri de kardeşlerimizin hizmetine verdik elhamdülillah. Bu şekilde kurduğumuz diyalogu hala devam ettiriyoruz



İLKDER'in Filistin-Gazze çalışmaları ne zaman başladı? Şu anda devam eden çalışmalarınız var mı?

Ö. SÖNMEZ: Biliyorsunuz biz yıllardır Gazze'yi televizyonlardan basından izliyoruz. Gazze halkının hayatı bir gün bile şehitsiz geçmemiştir.

Özellikle her yaşta çocuklar Siyonist Yahudilerin her türlü baskılarına karşı ellerinde tek silah Sapan Taşlarıyla karşı koydular. Bu karşı koymalarının bedelini canlarıyla ödediler, hala da ödüyorlar. Gün geçmiyor ki; birkaç çocuğun şehit haberleri gelmesin.

İşte bu dönemlerde bizler de İLKDER olarak; Gazze'deki çocuklara hiç olmazsa anne olalım, baba olalım, abi, abla, kardeş olalım dedik. 2006 yılında "Her ailenin bir yetimi olsun" "Bir yetimin elinden de sen tut" diyerek Koruyucu Aile çalışmalarına başladık.

İnanın bu zulmün, bu Soykırımın, bu katliamın bu denli uzun süreceğini ve binlerce çocuğun canını alacağını bilemedik. Göz göre göre İslam Alemi, neredeyse bütün dünya binlerce çoluk-çocuk, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden toplu katliamları seyrettik/seyrederiyoruz.

Bizler İLKDER olarak elimizden geldiği kadar Gazze'ye yardım etmeye devam ediyoruz. Karınca-karınca misali de olsa yardımlarımızı, destğimizi, dualarımızı hiçbir zaman kesmedik. Koruyucu Aile Yetim Sponsorluğu Projemiz hala devam etmektedir...

İLKDER üyelerinin her birinin bir yetim çocuğu var.

Bu çalışmalarımız; Su kuyusu, Ramazan Yardımı, Kumanya Dağıtımı ve Kurban Projesi çalışmalarımız hala devam ediyor. Ayrıca Acil Yardım çalışmalarımız yıllardır olduğu gibi bugün de devam ediyor Elhamdülillah.

İLKDER'in bir çok ülkede Koruyucu Aile Projesi var. Gazze Özelinde bu sistem nasıl çalışıyor?

Ö. SÖNMEZ: Evet derneğimiz bünyesinde koruyucu Aile Projemiz bir çok ülkede olmak üzere yıllardır devam etmektedir.

Aynı şekilde Gazze'de bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Her ailenin bir yetimi olsun anlayışıyla yola çıktık. Kardeşlerimiz huzur bulana kadar yetimlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle de her zaman için çağrımızı yineliyoruz. Her ailenin bir yetimi olsa inanın dünyada elinden tutulmamış, ihtiyaçları karşılanmamış yetim kalmaz. Bir de bu çocuklarımız bizden çok şey istemiyor, onların yüzlerini güldürecek, ihtiyaçlarını giderecek uzaklarda da olsa bir ailesinin olmasıdır. Sizlerin yapacağı ilk şey, KORUYUCU AİLE olmak ve belirlediğimiz bir miktarı her ay derneğimizin banka hesabına yatırmak olacaktır..

İLKDER olarak bize düşen de, Gazze'de birlikte çalıştığımız Partner Kuruluşumuz aracılığı ile sorumluluklarını üstlendiğimiz yetimlerin ailelerine ya da vasilerine bu kefaletleri ulaştırmaktır. Bizler elimizden geleni yapalım, gücümüz nispetinde yardımlarımızı esirgemeyelim, karınca misali bu yangını söndürmek için elimizi taşın altına koyalım ve bizim küçük yardımlarımızı bekleyen Gazzeli çocuklarımızın boynunu bükük bırakmayalım.

Bir kadın derneği olarak, savaş mağduru kadınlar ve çocuklarla çalışıyorsunuz. Gazzeli kadınların yaşadığı mağduriyetleri nasıl değerlendirirsiniz?

Ö. SÖNMEZ: Gazzeli kadınların en büyük sorunu dünyaya getirdikleri evlatlarının ne kadar yaşayacağı. Gazze'ye gittiğimde kadınlarla yaptığım görüşmelerde; biz çocuklarımızı dünyaya getirmeden önce onların nerede, nasıl ve ne zaman şehit olacaklarını hesap ediyoruz öncelikle. Her kadın çocuk doğurur, ama şehit çocuk doğurmaya niyet etmek çok farklı, çok duygusal ve anlatılması çok zor bir şey.

Çocuklarımızı sabahları okula gönderirken Allah'a emanet olun güle güle gidin gelin dediğimizde, onlar eve dönene kadar dilimiz duada, Yarabbi İnşallah sağ salim dönerler diyoruz. Çünkü yıllardır hemen



her gün birkaç çocuğumuz şehit oluyor, evlerimiz yıkılıyor, çocuklarımızın oyun alanları ise yıkılan binaların enkazları oluyor.

Çocuklar çok küçük şeylerle mutlu oluyorlar. Her yıl okullar açılırken çocukların kırtasiye, kitap, forma gibi ihtiyaçlarını karşıyoruz. Bayramlarda onlara hediyeler alıyoruz, aynı zamanda her ay eğitim burslarını gönderiyoruz.

Gazze'de kadın olmak demek kendi kadınlıklarını unutup, yokluk içerisinde var olma-ya çalışmak demektir.

Sadece yoklukla mücadele etmiyorlar İsrail'in sistematik olarak uyguladığı baskı, zulüm, dayatma, işkence, hapis ve tecavüzlerle mücadele ediyorlar.

Ancak bunca acıya, bunca mücadeleye rağmen onurlu ve gururlu bir şekilde duruşlarından hiçbir taviz vermiyorlar...

Bir kadın aktivist olarak sizce Filistin sorunu nasıl çözülür ya da çözüme ulaşır mı?

Ö. SÖNMEZ: Evet hepimizin de bildiği gibi Gazze dört taraftan çevrilmiş bir hapisane. Kadını, çocuğu, erkeği, yaşlısı, genci her zaman söylediğimiz gibi hepsi etkileniyor. Artık etkilenmekten de öte soykırım ve katliamlar devam ediyor.

Toplumun yarısını oluşturan ve diğer yarısını da yetiştiren biz kadınlar eğer el ele vermiş olsak, inanın bu savaşı bitiririz. Yani inanmanı-inanmayı, dinlisi-dinsizi el ele vermiş olsak dünya barışa ve huzura kavuşur. Çünkü evlat acısını en çok kadın yüreğinde hisseder ve onu ömür boyu kalbinde taşır.

Orada bir çocuk öldürüldü diye duyduğumuz zaman, o çocuk benim çocuğum ve onun ölüm haberi-

ni almış gibi hissederek çözüme de çok kısa zamanda ulaşabiliriz/ulaşabilirdik.

Ama bizler bu yeri göğü titreten masum yavruların öldürülüşünü sofralarımızın başında yemeklerimizi yerken, televizyon izlerken, gereksiz şeylerle meşgul olurken maalesef hiçbir şey hissetmeyiz ve hiçbir sorunu da çözemeyiz.

Bir de şu düşünceden kurtulmamız gerekiyor. Tek başıma ben ne yapabilirim ki? Benim gücüm ne ki? Herkes hele bir sahip çıksın, ben de elimden geleni yaparım gibi düşünürsek Filistin/Gazze hiçbir zaman işgalden kurtulamaz ve özgürleşemez.

Çünkü Filistin sadece Filistinlilerin sorunu değil, tüm Müslümanların ve dünyanın sorunudur.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ö. SÖNMEZ: Bu sorun; Filistin tam bağımsızlığa kavuştuğunda mümkündür. Ancak bugünkü konjoktüre baktığımızda bu imkansız gözükmektedir.

İsrail, Filistin'i işgal etme planlarını Tevrat'a dayandırmaktadır.

Filistin tüm Yahudiler için vadedilmiş topraklardır.

Siyonist İsrail bu planlarını gerçekleştirmek için tüm Filistin topraklarını işgal ederek ve Filistinlileri yurtlarından sürerek amacına ulaşmak istemektedir.

Ancak dünyadaki bütün devletler, Amerika ve İsrail'e karşı bir duruş ve mücadele sergileyebilirlerse İsrail bu emellerine ulaşamayacaktır.

7 ekim'den bu tarafa Gazze direnişinin dünyaya öğrettiği bir şey var.. Siyonist İsrail tüm Filistin'de soykırım uygulamaktadır. İsrail bunca zamandır dünyayı kandırmayı başarmıştır, Ancak Aksa Tufanı tüm dünya nezdinde İsrail'in oyunlarını altüst etmiştir.

Evet hepimizin de bildiği gibi Gazze dört taraftan çevrilmiş bir hapisane. Kadını, çocuğu, erkeği, yaşlısı, genci her zaman söylediğimiz gibi hepsi etkileniyor. Artık etkilenmekten öte soykırıma ve katliama uğramaya devam ediyor.

Duamız odur ki; dünyadaki ve Gazze'deki bütün sorunlar çözülsün. Özellikle de çocuklar dünya hırsı ve menfaati için kanları akıtılmasın, öldürülmesin, canları yanmasın, elsiz- ayaksız- kolsuz- bacaksız kalmamasın. Bu zulumlere seyirci kalmak, insanlığın çok büyük bir yüzkarası... Akleden insanlarında bu zulme, bu soykırıma, bu katliama ne pahasına olursa olsun seyirci kalmaması dileğiyle...

Her kadın çocuk doğurur, ama şehit çocuk doğurmaya niyet etmek çok farklı, çok duygusal ve anlatılması çok zor bir şey.

CENNETE UZANAN ELLERİN



EBRU KARABIYIK



Her zaman sıcacık olan elleri neden bu kadar soğuktu. Onu üşüdüğünde ısıtan, üzülduğünde okşayan, yaptığı yemekleri sınımsız yapan elleri...

Açtı, üşüyordu, üzgündü. Fakat bunların hiçbiri önemli değildi. Buz kesmişti annesinin elleri. Ovalıyor yalvarıyor, kalan son nefesini de annesinin ellerini ısıtmak için veriyordu. Ama nafile ısınmıyorlardı.

Mücahitim diye okşardı başını bu eller. Sarılırdı kocaman "şehidim" derken. "Sana öyle bir Mücahide alacağım ki dilelere destan" derdi üzüleceğini bile bile... Yutkunarak "ya Şehit olursam" dediğimde

hiç belli etmezdi şefkatini, bir an bozmadı dik duruşunu. "Bende bir şehide ile kıyarım nikahına hem de cennette" derdi.

Ben şimdi Ne yapayım sensiz anne. Kim ısıtacak Ellerimi. Yüreğim kor parçası fakat cennete uzanan ellerin, ellerim...

Doğduğum andan beri bu zulüm devam etmekte. Hak yok, hukuk yok, din yok, İman yok. Yok yok yok. "Bu kadar yokun arasında var olacağız" derdin, varız var olduk Anne. Hiç bir Müslüman'ın yapamadığını yaptık. Tabuları yıktık. Bir İsrail kaldı önümüzde onun da vadesi yakındır inşallah...

Bilmiyorlar ki elimizde Kur'an, önünüzde Rasulullah, ardımızda Rabbimizin desteği var. Geceleri göklere yükselen onların füzelerinden daha etkili Dünyanın her yerinde Mü'min kardeşlerimizin duası var. Fiilen belki gelemiyorlar, yanımızda olamıyorlar, elimizden tutamıyorlar. Biliyoruz ki gönülleri bizimle çarpan, bizimle ağlayan kardeşlerimiz var. Biz burada Onlar orada sıkışıp kaldık kafeslerimiz de. Hani diğer Kardeşlerim Şehit olduğunda beraber ağlamıştık başlarında. Beraber sarmıştık yaralarımızı. Yıllarca şehit olduğumu Senin ise "Hasbunallahu ve nimel vekil" deyişini hayal ettim başımda. Bak oldu mu şimdi anneciğim, ben senin başında ısıtamıyorum ellerini? Susturamıyorum kalbimi. Bir damla su olaydı yanımda, yanmazdı belki bu kadar kalbim. Son nefesinde su istemiştin ama bulamadım anne. Gözyaşlarım dere oldu lakin bir damla su yok yok.

Üzerimizdeki son kıyafet demiştin elbiselerimize. Bak kefenimiz cennet elbisemiz oldu anne. Bizler nasıl ki bizden önceki şehitlerin fidanlarıyız, bizler de Şehit olduğumuzda nice fidanlar yetiyecek bu diyarda. Siyonistlerin yerle bir oluşuna şahit olacak tüm dünya. Şu an bizi görmeselerde Rabbim biliyor, Rabbim görüyor. Allah bizimle deyip haykırıyoruz:

"HASBUNALLAHU VE Nİ'MEL VEKİL"

23 ARALIK 2023 DÜNYA ÇOCUK ŞEHİTLER GÜNÜ Dolayısıyla

“Fırçanı Kağıdını Al Gel Gazze'yi Çizelim” Etkinliği



23 ARALIK 2023 DÜNYA ÇOCUK ŞEHİTLER GÜNÜ Dolayısıyla Gençlik Spor Bakanlığı Altındağ Gençlik Merkezi'nde Savaşı Görmüş Çocuklarla birlikte “Fırçanı kağıdını al gel!! GAZZE’yi çizelim” etkinliği İLKDER olarak düzenledik.



İSRAİL ÇOCUKLARLA SAVAŞIYOR!

İsrail, Filistin'i işgal ettiğinden bugüne ne hak, ne de hukuk dinledi, çocukların kanına doymuyor.

Son dönemde sadece 7 Ekim saldırılarından bugüne kadar binlerce Gazzeli çocuk İsrail tarafından şehit edildi.

İsrail sadece işgal etmekle kalmadı, Filistin'de çocukları hedef alarak SOYKIRIM yapmaya devam etmektedir. Kelebeklerin bile çocuklardan daha uzun yaşadığı Gazze çocuk mezarlığına döndü. Bu kelebeklerden biri de RİM'di. RİM 2 yaşında Gazzeli, güzeller güzeli bir kız çocuğuydu. Biz onu dedesinden dinledik, öğrendik. Canımın canı, kalbimin bir tanesi demişti.

Çocukların öldürüldüğü bir dünyada Deniz mavi, ağaç yeşil olsa ne yazar.

Bugün 23 Aralık, Gazze'de ÖLDÜRÜLEN çocuğumuz Rim'in doğum günü. Dün Afganistan da Şaze, Irak ta Muhammed, Suriye'de Necibe, Arakan 'da Begüm, Uygur Özerk Bölgesinde Zeynep mazlum coğrafyaların hayatları ellerinden alınan çocuklardan sadece birkaç tanesiydi. Hayatlarını kaybeden bu çocukları UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMUYACAĞIZ..



ULUSLARARASI KURBAN ÇALIŞMALARI



2023 ULUSLARARASI RAMAZAN ÇALIŞMALARI



Her sene olduğu gibi 2023 Ramazan ayında; okulumuzun, yetimhanelerimizin, YETİM çocuklarımızın bulunduğu ve ortak çalışma yaptığımız ülkelerde, mülteci kamplarında İLKDER olarak iftarlarımızı gerçekleştirdik.





KAMERUN



2023 YURT İÇİ İFTAR PROGRAMLARI



İLKDER olarak; Ankara' de yaşayan farklı ülkelerden gelmiş mülteci ailelerimiz, Türk ailelerimiz ve öğrenci grupları ile iftar sofralarımızı paylaşıyoruz.



2023 YURT İÇİ KUMANYA DAĞITIMI



Temel gıda malzemeleri, bakliyat, temizlik malzemeleri ve çocuklar için bisküvi, çikolata, gofret v.b. ürünlerin içinde bulunduğu kumanyaları, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Belirli zaman aralığında kumanya dağıtımına devam edilmektedir.



2023 FAALİYETLERİMİZ



Cuma namazı sonrası Melike Hatun Camii'nde Gazze'de şehit düşen kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazına katıldık.



Gazze'den tedavi için gelip burada vefat eden Filistinli kardeşlerimizin cenaze namazına katıldık.



İlkder olarak siyonist İsrail'in yargılanması için Türkiye Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.



Gazze ile ilgili annelerin ve çocukların yaptığı BM önündeki protestoya katıldık.



"Gazze'ye Işık Ol" aile yürüyüşü organizasyonunu yaptık ve katıldık.



Gazze'den tedavi olmak için gelen misafirleri kaldıkları otelde ziyaret ettik.



"Gazze'ye Işık Ol" aile yürüyüşü organizasyonunu yaptık ve katıldık.



İsrail Konsolosluğu'nun önünde yapılan protestoya katıldık.

2023 FAALİYETLERİMİZ



KABİP Platformu olarak Filistin Büyükelçisini ziyaret ettik.



İLKDER ailesi hep birlikte piknik yaptık.



KABİP Platformu olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret ettik.



Habeşistan Derneği'nin vermiş olduğu iftar yemeğine katıldık



Kudüs Şurası Platformu İcra Kurulu Toplantısı'na katıldık.



Kudüs Şurası Platformu'nun hazırladığı Filistin'de çocuk hakları lansmanına katıldık.



Türkiye Diyanet Vakfı'nı ziyarete gittik.

ÇAD'DA DEVAM EDEN EĞİTİM PROJEMİZ

LUBANA ve çevre köylerdeki çocuklar, eğitime devam ediyorlar.

Üye, gönüllü ve hayırsever dostlarımızın çabalarıyla; okulu olmayan, eğitim görmemiş Çadlı çocuklar okula kavuşmuşlardı. Lubana ve çevredeki dört köyün de faydalandığı okulumuz, 280 öğrenci ile 2 yıldır eğitime devam etmektedir. Bu yıl okul formalarına da kavuşan öğrencilerimiz tarif edilemez mutluluk yaşadılar. Biz muhabbet elimizi bu çocuklardan çekmediğimiz sürece, eğitim faaliyetimiz devam edecektir.





2023 KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR



İLKDER olarak; Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların bilgilendirme ve istişare toplantılarına katıldık. Görüş ve önerilerimizi sunduk.



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Çalıştayı'na katıldık.



KADEM'in düzenlediği "Sivil Toplum ve Kadın" başlıklı çalıştaya katıldık.



Türk Kızılayı'nın düzenlediği Filistin - Gazze İnsanı Yardım Operasyonu toplantısında'yız.



2023 KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR



6 Şubat'ta gerçekleşen deprem için ASTP'nin düzenlediği toplantıya katıldık.

Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde **şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı** için istikrarlı çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Şiddete karşı SES ol!

İnsana sevgi yakışır!

#ŞiddetUzaklaştırır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı



28 Şubat Öğrenci Derneği'nin düzenlediği 'Büyük Buluşma' programına katıldık.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 8. Aile Şurası toplantısına katıldık.



KABİP'in düzenlediği toplantıya katıldık.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Kurban Çalıştayına katıldık.

6 Uluslararası Kadın Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması



CUMA **22** 19.30
ARALIK

1. ATE KONFERANS SALONU

paylaştıkça

ödüllü kısa film ve fotoğraf yarışması

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "Paylaştıkça" temalı Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması ödül törenimize katılımınızdan büyük mutluluk duyuyoruz.

Nagihan ÇITAK Murat ERCAN
KABİP Yürütme Kurulu Başkanı Sincan Belediye Başkanı

28 ŞUBAT
ÖĞRENCİ DERNEĞİ

MEMUR-SEN
KADINLAR KOMİSYONU

13 Ocak 2024 Cumartesi Saat : 14.00'te
Memur-Sen Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda,
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu ile birlikte düzenleyeceğimiz
"Sabır, Mücadele, Zafer 28 Şubat Öğrenci Derneği Büyük Buluşma"
programına katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Emine İLYAS
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı

Sıdka AYDIN
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı

2023 KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR



AK Parti Yenimahalle İlçe Kadın Kollarını iadei ziyarete gittik.



AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Sayın Abdulkadir Aydoğan'a ziyarette bulunduk.



Dizi filmlerin içeriği hakkında suç duyurusu için RTÜK ziyareti yaptık.



Gazze ile ilgili ASTP'nin yaptığı Gazze Acil Yardım Toplantısına katıldık.



İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 100.yılda sivil toplum buluşmaları toplantısına katıldık.



KABİP 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısına katıldık.

2023 İLKDER'İ ZİYARETE GELENLER



Ekin ve Nesil Derneği



İstişare toplantısında KABİP'i ağırladık.



AK Parti Yenimahalle İlçe Kadın Kolları



Ufrfa Göbeklitepe Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Çakmak ve Ekibi derneğimizi ziyaret etti.



28 Şubat Derneği



Safa Okulu Yöneticilerinden Soner Kartal ve Eşi Derneğimizi Ziyaret Etti.



Pakistan'dan Ömer Faruk Derneği Ziyaretimize Geldi.



Kudüs Bilinci Derneği



Kudüs Şurası Platformu İcra Kurulu Toplantısına Katıldık.



Pakistan El Hizmet Vakfı yöneticilerini derneğimizde ağırladık.



İLKDER'İN KORUYUCU AİLE KAHVALTI BULUŞMASI



Koruyucu Aile, Üye ve Gönüllülerimizle geleneksel kahvaltı programımızı gerçekleştirdik. Sorumluluğunu üstlendiğimiz yetilerimizle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra Filistin yararına mini bir kermes düzenledik.



2023 DEPREM ÇALIŞMALARI



6 Şubat 2023 tarihinde yüzyılın felaketi olan 11 ilimizi yıkıma uğratan depremi yaşadık. Deprem sonrası 7-70'e birbirimize kenetlendik. Yaptığımız yardım çalışmalarına bir grup Ankaralı liseli kız öğrencilerden destek geldi derneğimizi ziyaret ederek yaptığımız çalışmalara katkıda bulundular.



Deprem Bölgesinde Dağıtım



Depremzedeler Yararına Yapılan Kermes



GÜNEY AFRIKA ULUSLARARASI ADALET DİVANI

Yıkım ve şiddet 7 Ekim'de başlamadı, onlarca yıl önce başladı. Filistinliler zulme maruz kaldı ve "İsrail" Gazze Şeridi'ni yıllardır kuşatıyor.

Güney Afrika Adalet Bakanı: "İsrail" Gazze'ye büyük bir saldırı başlattı ve Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal etti.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı önündeki yasal temsilcisi: "İsrail" son 96 gün boyunca Gazze'yi modern savaşlar tarihindeki en yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güney Afrika hukuk ekibinin mahkemeye sunduğu soykırım yapıldığına dair iddianamesi;

Filistin'de 1948 felaketini aşan bir felakete tanık oluyoruz.

İsrail'in politikası nedeniyle Gazze bir ölüm ve umutsuzluk yeri haline geldi. Başbakan, Cumhurbaşkanı, Ulusal Güvenlik Bakanı liderliğindeki İsraili liderlerin tüm konuşmalarında soykırım retoriği mevcut. , Ordu Bakanı, Enerji Bakanı ve sahadaki askerler.

*Bir asker, El Ezher Üniversitesi'nin yıkımına ilişkin sahneler yayınladı ve alıntı yaparak şöyle dedi: "Gazze'de bir zamanlar bir üniversite vardı." Askerler, Gazze'nin yıkımının hükümete yansıtılması nedeniyle eylemlerinin kabul edilebilir olduğuna inanıyor.

"İsrail'deki liderler, askerlere yıkım yapma talimatı verdi ve bu ifadeler yoruma veya değişikliğe tabi değil. "Soykırım" yapma niyeti, sahadaki askerler için muğlak değil, daha ziyade onların eylemlerine yön veriyor.

Uluslararası Adalet Divanı huzurunda: İsrail askerleri Gazze'de "soykırım" yapmak niyetiyle dans edip şarkı söyledi, bir asker de 15 evi yıkmakla övündü. Bu askerler komutanlarının emirlerini yerine getiriyor.

Bir İsrail askeri, "Git onları yok et, öldür,

eğer komşun Arapsa git öldür, evleri tek tek yıkacağız, üzerlerine bomba atıp yok edeceğiz" dedi.

İsrail Knesset'inde "soykırım" söyleminin yaygın olduğu Knesset üyeleri, Gazze'nin yok edilmesi çağrısında bulunarak, kadın ve çocukların öldürülmesinin suç olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı masum insanların öldürülmesine bakmalıdır, "İsrail'deki liderler Gazze'nin kapsamlı bir şekilde yok edilmesini ve nükleer silahların kullanılmasını talep etti,

Filistinliler gittikleri her yerde aralıksız bombalanıyor, döndükleri her yerde öldürülüyor,

İsrail'in cinayetleri çok büyük ve Filistinlilerin cesetleri toplu mezarlara gömülüyor.

Gazze'de yüzlerce aile tamamen yok edildi, kimse hayatta kalmadı, İsrail askerleri kasaba ve köylerin yok edilmesini kutlarken fotoğraflarını çekiyor.

Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlası açlık çekiyor.

İsrail, Filistinlilerin geçim kaynağına ve fiziksel yok edilmesine izin vermemek için Gazze'de kasıtlı olarak koşullar uyguladı.

Gazze Şeridi'ne giren yardımlar bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamıyor.

İsrail kasıtlı olarak Filistinlileri barınma ve temiz sudan mahrum bırakan koşullar yaratıyor.

Hastalıklar ve açlık Gazze Şeridi'ni mahvediyor.

Gazze Şeridi'ndeki yaralılar hayatlarını kurtarmak için gerekli sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor.

İsrail kadın ve çocuklara karşı cinsel şiddet uyguluyor.

Esam Judah
Gazze İslam Derneği Başkanı

YÜZYILIN YAKICI SÜPER TOKADI "Gazavi Dönemi"

Dünya artık (Gazavi) dönemine tanıklık ediyor ve bu ne komünizm, ne kapitalizm, ne Nasırcılık, ne de Baasçılık..

Size şunu anlatayım: (**Gazevi dönemi**): **GAZAVİ DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ**

Bu çağın özellikleri arasında:

Ekonomik olarak; İnsanların ulaşımına alternatif yaratmasıdır; Arabalar, yollar bozulunca hayvanlara başvuruyorlar.

• Bu çağın özelliklerinden biri de coğrafya kavgaları, ağaçların kavgası, denizlerin kavgalarıdır.

• Soğuk Savaş döneminde üretilen ve kullanılmayan tüm nükleer silahlar depolarda rehin kaldı, Al-Yassin füzesi, Shawaz cihazı ve Ayyash füzesinin yanında çok küçüktü ve bu silahlar Lockheed tarafından üretilmiyordu. Martin ya da Boeing, daha ziyade Al-Shujaiya, Khan Yunus ve Abasan'ın yanındaki (küçük atölyelerde).

Orduların ses ve görüntüyle mağlup edildiği bir dönemdir.

• Arapların Sesi gibi açıklamalar yapmıyorlar, imha edilen tankın resmini açıklama haline getiriyorlar, açıklamanın yazıldığı dili ateşliyorlar, tekbirleri başlık haline getiriyorlar..

• Savaşta, şunlara güvenmeyin: (kurşun koruması), (kasklar) veya savaşçının son derece hassas silahlarına. (Al-Ghazavi)'nin (17) milyon dolara kadar maliyeti olan bir tankı, (babooş), spor pantolonları (ve bir tişört); Çünkü savaşçı Gazze'nin koruyucusu ALLAH'tır, İsrail ise koruyucusu olarak Amerika'yı görür.

Gazze dönemi veya ideolojisi de bir devletten değil bir sektörden doğmuştur. Ancak 7 Ekim'de galip geldi ve tüm dünyaya ulaştı, pek çok takipçi ve destekçi kazandı.

Bilginiz olsun diye söylüyorum, miras sembolleri var. Mesela kapitalizm lüks püroyla, komünizm orakla, (Gazeviye) ise (acı biber) ile sembolize edilir!

Acı biberin kalitesi menşei ile bağlantılıdır, Gazan ise mükemmel, değilse sıradandır.

Gazevi devri ekonomiyi aştı, aklı aştı, mideye de ulaştı.

Dünya artık komünizmi, kapitalizmi, milliyetçi partileri, solu ve sosyalist yaklaşımı aştı; (Gazevi) dönemine girdi!!

Onur çağıdır, yüksek burunların çağıdır, imkansız kırıp gerçeğe dönüştürmenin çağıdır.

Toprağa ve davaya iman devridir, her füzeden sonra Kur'an'dan bir sure okuma devridir..

Düşünün ki artık tüm dünya şu yüce Kur'an ayetini ezberliyor: (Attığın-da sen atmadın ama Allah attı).

Gazze dönemi vicdan çağıdır, bereketli kan çağıdır, Filistin kanının zora, zorbalığa ve adaletsizliğe karşı kazandığı zafer çağıdır.

Komünizm gibi sönmeyen, Arap milliyetçiliği gibi küçülmeyen, kapitalizm gibi saldırmayan Gazze dönemini yaşıyoruz artık. Bu dünyada onurlu insanların çağıdır.

Yazan: Abdul Hadi Raja Al-Majali



GAZZE'DE SAVAŞIN BİZE ÖĞRETTİKLERİ

- Çadırda da yaşayabileceğimizi, yaşamak için mutlaka bir sarayın ya da evin olması gerektiğini öğretti bize...
- 24 saatte tek öğünle sınırlamanın mümkün olduğunu, üç öğünün (kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) gerekli olmadığını öğretti bize...
- Gazze'de her yere bisikletle ulaşabileceğimizi, arabaya, otobüse gerek olmadığını,
- İnternet ve iletişim olmadan da yaşayabileceğimizi, yaşama sevincini hissetmemiz için onların varlığına gerek olmadığını,
- Bir iki kıyafetle yaşayabileceğimizi, bir dolap dolusu kıyafete sahip olup kıyafet değiştirmeye gerek olmadığını,
- Bir elbise olduğu halde bir çantayla evden çıktık ve bu miktarın 1000 TL olduğunu keşfettik. Bu miktarın bize yettiğini öğretti bize.
- Eğlence, çikolata, kahve olmadan da yaşayabileceğini, yaşama sevinci için onların varlığına gerek olmadığını öğretti bize.
- Ateşte yemek pişirilebileceğini, yaşama sevincini yaşamak için elektrige, gazaya gerek olmadığını öğretti bize...
- Savaş, bize ancak savaş yoluyla öğrenebileceğimizi her şeyi öğretti.
- Sabrı ve sabırlı olmamız gerektiğini, sabredip duranların mükâfatlarını alana kadar sabırlı olmamız gerektiğini öğretti bize..
- Sabır söylenen bir söz değil, yaşanan acıdır, kayıptır, acıdır, yerinden edilmedir, yerinden edilmedir.
- Savaştan önce çok şikayet eder ve sıkıldık ama meğerse rahat ve uysalmışız.
- Artık Allah'a şükür hiçbir şeyden şikayetçi değiliz.
- Rabbimizi kimseye şikayet etmeyeceğiz, O bizim Rabbimizdir, o bize istediğini yapsın.
- Ve sonunda
**Hamd Allah'a olsun,
Hamd Allah'a olsun, Hamd Allah'a olsun.**

İLKDER Sizin İçin Ne Yapabilir?

- ❖ Hak ve özgürlükler ile ilgili bilgilendirme yapabilir.
- ❖ Kadına yönelik çalışmalar yaparak, kadının sosyal alanda etkin olmasını sağlar.
- ❖ Yetim çocuklara bir anne şefkati ile yaklaşır ve ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcar.
- ❖ İhtiyaç sahibi ve mağdurlara ulaşarak maddi ve manevi yardımlarınıza köprü olur.
- ❖ Çeşitli konularda düzenlediği seminer, panel ve eğitimlerle bilgilendirme ve yol gösterme yapar.

Siz İLKDER İçin Ne Yapabilirsiniz?

- ❖ Koruyucu Aile olabilir ve her ay yetim çocuğunuzun kefaletini karşılayabilirsiniz.
- ❖ Üye olabilir ve başkalarını üye yapabilirsiniz.
- ❖ Derneğin komisyonlarında çalışabilirsiniz.
- ❖ Derneğin etkinlik, faaliyet ve programlarına katılabilirsiniz.
- ❖ Kermeslerde gönüllü olabilirsiniz.
- ❖ İLKDER'in tanıtımını yapabilirsiniz.
- ❖ Projeler önerebilirsiniz.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU



SALIHA BEKTAŞ



Ülkemiz Türkiye Yüzyılı sloganıyla yüzüncü yılını kutlarken biz de İLKDER olarak 30. yılı doldurmanın gururunu yaşıyoruz. Koruyucu Aile Platformu olarak da 20 yıla yaklaştık. Rabbim katkı verenlerden, yetimlerin elinden tutanlardan razı olsun.

2005 yılında başlayan Koruyucu Aile Platformunu ve platform çalışmalarını tanıtmak amacıyla başkanımız Özden Zehra SÖMEZ ile birçok şehrimize (İstanbul, Bursa, Çanakkale, Düzce, Zonguldak, Samsun, Çorum vd.) gittik.

Bu tanıtım çalışmaları çerçevesinde gittiğimiz şehirlerde yaptığımız toplantıların ardından çocuk bilgilerini paylaşırken yaşadığımız ilginç olaylardan birkaç örnek yazmaya çalışacağım.

İstanbul'da bir ailemize verdiğimiz çocuğu görünce şöyle demişti: "Ben bu çocuğu rüyamda görmüştüm, Rabbim nasip eyledi" diye duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı, tabii ki biz de duygulandık. Yine bir başka ailemiz sorumluluğunu aldığı çocuğun baba ismiyle eşinin isminin aynı olmasına şaşırdı ve "iki babasının isminin aynı ne güzel bir tevafuk oldu" diye mutlu oldu. Böyle ilginç olayla-

rın yaşanması yetimlerin hürmetine insanların merhametini celbediyordu.

Ankara'da ilk zamanlarda yine bir ailemin uzun yıllar çocuğu olmamıştı. Bir yetim almaya karar verdiğinde Gazze'den Azez adlı çocuğu kendisine verdik. O çocuğun sorumluluğunu aldıktan sonra kendisinin de çocukları oldu. Kendi çocuklarına da A ile başlayan isimler koyduğunu söyledi. Çünkü "Benim uzun yıllar çocuğum olmadı bu Azez'in hürmetine Rabbim bana çocuk verdi onun için, kendi çocuğuma da Ali ismini koyduk. İkinci çocuğum olunca da yine Ahmet ismini koyduk Rabbime hamdü senalar olsun" dedi. Bunu bize bir salon toplantısında kendisini yaşadığı ve hissettiği için ağlayarak anlatmıştı.

Bir de oğlumun ilginç anısı var. Babası öldükten bir yıl sonra yetim bir çocuk almak istedi. Ona da 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu verdik. Aradan yıllar geçti evlendi kendi kızı oldu. Manevi çocuğu ile kızı 10 yıl arayla aynı gün ve ayda doğmuştu. Yani ikisinin de doğum tarihleri aynı. Bunun gibi birçok olay yaşadık.

Yetim başı okşamak, yetimin elinden tutmak ille de fiziken olması gerekmiyor tabii. Onlara kol kanat germek, ihtiyacını gidermek, yanında olduğumuzu hissettirmek de aynı. Uzmanlar ne diyor: "Canınız sıkıldığında, ruhunuz daraldığında bir yetimin başını okşayın, yardım yapan kuruluşlarda gönüllü olarak çalışın yardımları dağıtın, bunlar size iyi gelir." Biz iyilik yaptığımızda zannediyoruz ki karşı tarafa iyilik yapıyoruz, halbuki asıl iyiliği kendimize yapıyoruz. Vermenin huzurunu yaşamak ve vererek malımızın artacağı inancını yaşamak bizim kazancımızdır.

Yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin azalması, onların elinden tutanların ve destek olanların sayısının artması dileğiyle...



MİSYONUMUZ

- "Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanıdır" ilkesinden yola çıkarak mazlumun yanında, haksızlığın karşısında, yarınlarımız olan çocuklarımızın, yanı başında bulunmak
- Kadınlara verilen hakların tam ve eşit bir biçimde kullanılması için kamuoyu oluşturmak
- Yardımlaşmayı toplumun her kesimine yaymak



VİZYONUMUZ

- Mazlumiyet ve yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak
- İnsanın olduğu her yere, yardım ve destek bekleyen her bakışa; din, dil, ırk ayrımı yapmadan gücü yettiğince el uzatmak
- Dünyada muhtaç duruma düşmüş ya da düşürülmüş özde kadın ve çocuk olmak üzere ihtiyaç sahiplerini destekleyip güçlendirmek
- Yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak kurumlar ve ülkeler arası işbirliği yaparak sosyal yardımlaşma ve dayanışma da öncülük etmek
- Yeryüzünün neresinde olursa olsun yetim kalmış çocuklara yardım etmek, onlara kalacak yer ve eğitim yardımında bulunmak ve aile sevgisinden mahrum kalmamalarını sağlamak



İLKDER BU GÜNE KADAR NE YAPTI?

- Dünyada çeşitli felaketler sonucu yetim kalan çocuklara yönelik olarak "Koruyucu Aile" projesini hayata geçirdi.



- Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Endonezya (Aceh), Pakistan ve Filistin'de yetimhane yaptırdı. Çad'da Okul/Eğitim Merkezi açtırdı



- Yurdumuzda zaman zaman meydana gelen doğal afetlerde; muhtaçlara aynı ve nakdi yardımda bulundu. Onlara maddi-manevi destek vererek acılarını paylaştı ve paylaşmaya devam ediyor.

- Özellikle gecekondü bölgelerinde muhtarlarla irtibat kurarak belirlenmiş ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlarda bulunur. Gerekli durumlarda giysi, gıda, sağlık ve moral destek hizmetleri verir.



- Gazze'de ağaçlandırma, her çadıra bir keçi ve dikiş makinesi projelerini hayata geçirdi.



- Pakistan, Keşmir, Gazze, Arakan, Çad, Kamerun ve Gana'da su kuyuları açtırdı. [Bu bölgelerdeki çalışmalarımız halen devam ediyor.]



İLKDER'İN AMAÇLARI

- İnsanlar arasında (din, dil, ırk, mezhep) ayrımı yapmadan insan haklarını korumak.
- İnsan haklarını koruyan kuruluşlarla gerektiğinde ortak hareket etmek ve insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak.
- Özde kadınların, genelde tüm insanların eğitim ve yaşam kalitesini yükseltmek.
- Kadınlara yönelik kültürel programlar yapmak. Önce aile, sonra da toplum içindeki statüsünü yükseltmek ve sağlamlaştırabilmek için alt yapı oluşturmak.
- Kadınlara kültürel ve sosyal etkinlikler oluşturarak kendilerine güven ve toplumda saygınlık kazanmalarını sağlamak.
- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin özgüvenli, sorumluluk sahibi bireyler olmaları için onlara yardımcı olmak.
- Uzman kişilerle irtibat kurarak toplum sağlığı ve çevre bilincini geliştirmeye katkıda bulunmak.
- Toplumda kültürümüzün korunması, geleneklerimizin yaşatılması gerektiği bilincini geliştirmek.
- Afet, savaş gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi, sağlık, eğitim, yakacak, kira, evlenme, iş kurma vb. hususlarda aynı, nakdi, maddi ve manevi yardımda bulunmak.



İLKDER'in yaptığı yardımlar siz hayırseverlerin katkılarından oluşmaktadır, İLKDER insan ve toplum yararına çalışan bir kadın kuruluştur.



YETİMLER İÇİN KORUYUCU AİLE PLATFORMU

"Bir Yetimin Elinden de Sen Tut"

Felaketlerin İnsanlığa Öğrettikleri

- Felaketler uzakları yakın etti
- Birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı
- Başkasının derdi ile dertlenmeyi öğretti
- İnfak bilincini yeniden canlandırdı
- İnsanlara ölümün çok yakın olduğunu hatırlattı ve karşılıksız vermeyi öğretti.



"Hayır; aksine siz yetimlere ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz." (Fecr 17-18)

Gün yetimlerin yüzünü güldürme günüdür. Peygamber Efendimiz; işaret ve orta parmaklarını birbirine birleştirerek "Yetimi görüp gözetene ben cennette şöyleyiz..." buyurdu.

"Bir imtihandır yetim. Yiyen, içen, yürüyen, konuşan bir imtihan. Kazanırken herkesin kazandığı, kaybederken ise yetimden önce diğerlerinin kaybettiği bir imtihan. O aramızda dolaşan bir imtihan vesilesidir."

İLKDER'E NASIL KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ? VE YETİM ÇOCUKLAR İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?



KORUYUCU AİLE FORMU

Koruyucu aile olabilirim ve her ay çocuk için TL yatırabilirim.

Türkiye Pakistan Somali Filistin
 Gana Irak Suriye Arakan

- İLKDER'in yaptığı yardım kampanyalarına katkıda bulunabilirim.
- Yetimler için bağışta bulunabilirim
- Bağış ve kurban bedeli toplayabilirim.
- Kermes v.b etkinliklere katkıda bulunabilirim.
- "Koruyucu Aile" projesini tanıtmak için çalışmalar yapabilirim.

SİZE ULASABİLMEMİZ İÇİN LÜTFEN BU FORMU DOLDURUP BİZE GÖNDERİN.

Ad-Soyad :
Tel- Cep :
E-Posta :
Adres :

UNUTMAYALIM: DÜNYANIN HER YERİNDE MUHTAÇ İNSANLAR SİZDEN GELECEK YARDIMI BEKLİYOR

Demetevler Mah. 371.Cad. Birtik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04 - 0530 310 04 20

- Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtır. Ayrıca Koruyucu Aile Projesi kapsamındaki ülkelerde kumanya dağıtımının yanı sıra her sene Kadir Gecesinde yetimlere iftar vermektedir.



- Kurban bayramlarında kurban bedellerini, (bedel sahibinin adına kesilmek üzere) yurt içi ve yurt dışında kurban kesemeyen ailelere ulaştırır.



- Ülkemizde Mülteciler her ay periyodik olarak (aynı ve nakdi) yardım paketi dağıtır.

İLKDER siz hayırseverlerden aldığı destekle, bu saydığımız ve saymadığımız pek çok konuda güzel ve faydalı işler yapmaya devam edecektir.

- Elazığ, Van depreminden sonra yetim çocuklarımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunduk. Kırtasiye ve okul malzemeleri dağıtımıyla onlara bir sevinç kaynağı olduk.



- Gazze'den gelen misafirlerimiz derneğimizi ziyaret ettiler.

- Yetim çocukları, yoksulları ve ihtiyaç sahibi aileleri araştırıp, onların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yardım kaynakları oluşturur, maddi yönden destek olmak amacıyla kermesler düzenler.



- Kayıbol değerlerimizin ve kültürümüzün korunması ve yaşatılması için Türkiye genelinde çeşitli Konferanslar, Paneller, Seminerler düzenler, Programlara katılır.



- Ramazanın sevincini Yetimler ve aileleriyle paylaştık.
- Çocuk demedik yaşlı demedik her çağrıya kulak verdik.



- Muhtarlarla İrtibat Kurarak Belirlenmiş İhtiyaç Sahibi Ailelere Aynı ve Nakdi Yardımlarda bulunduk.

GÖNÜLLÜ FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| AD SOYAD: | | |
| ÖĞRENİM DURUMU: | | |
| MESLEK: | D.TARİHİ: | |
| GSM: | KAN GRUBU : | |
| EHLİYET: | Y.DİL: | |
| ADRES: | E-MAIL: | |

GÖREV ALABİLECEĞİNİZ DÖNEMLER VE GÜNLER

| PAZARTESİ | ISALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ |
|-----------|-------|----------|----------|-------|-----------|
| arəsi | arəsi | arəsi | arəsi | arəsi | arəsi |

İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA
()

ÖZEL GÖNLERDE (KERMES, TOPLANTI VS.)
()

GÖNÜLLÜ HİZMET ALANLARI

| |
|---|
| Büro Çalışması Yapabilirim () |
| Koruyucu Aile Olabilirim () |
| Tercüme Yapabilirim () |
| Hanım İş - El İş vs. Yapabilirim () |
| Mesleğimle İlgili Danışmanlık Verebilirim () |
| Demek Tanıtımında Bulunabilirim () |

Katkıda Bulunabileceğiniz Başka Alanlar Varsa Lütfen Belirtiniz:

BEKLENTİ VE ÖNERİLERİNİZ:

Demetevler Mah. 371.Cad. Birlik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04 - 0530 310 04 20

ZİRAAT BANKASI İBAN

TL: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01
USD: TR70 0001 0009 0803 2704 6550 02
EURO: TR43 0001 0009 0803 2704 6550 03

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI İBAN

TL: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01
USD: TR14 0020 5000 0008 4285 0001 01
EURO:TR84 0020 5000 0008 4285 0001 02

POSTAÇEKİ: 5260408

NOT: Banka ve Posta çekine ödeme yapılırken İLKDER'in açılışını (İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ) olarak yazınız lütfen.

Demetevler Mah. 371.Cad. Birlik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04
0530 310 04 20
ilkder111@yahoo.com
www.ilkderkadin.org



YETİMLER İÇİN KORUYUCU AİLE PLATFORMU



**BİR YETİMİN
ELİNDEN DE SEN TUT!**

Demetevler Mah. 371.Cad. Birlik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04 - 0530 310 04 20

www.ilkderkadin.org • ilkder111@yahoo.com

Bineller Hayır arşısı

Adı gibi binlerce elin hayırlarıyla oluşturulmuş olan arşımızda birinci el-ikinci el giyim eşyaları, eyiz ürünleri sergilenmekte, el ürünü gıda satışı yapılmaktadır.



Hayır Çarşısından FİLİSTİN'E

MÜNEVVER AĞAYAR

Her insanın olmazsa Holmazı vardır. Benim de olmazsa olmazım hayır çarşısıdır. Bu çarşıda ikinci el ürünler satılır, kermesler yapılır, küçük çaplı gıda satışı yapılır bütün bu elde edilen gelirler de yetimlere ihtiyaç sahiplerine aş olur, kırtasiye olur, yakacak olur. Ayrıca, bir terapi merkezidir. Benim yüreğimde yardımseverlik; yaraları sarmak isteyenlerle bir araya gelmektedir.

Biz anayız bacıyız kardeşiz ama her şeyden önce insanız. Var mı birinin ihtiyacı? Toplanırsız Binelerde. Manti, gözleme yaparız, yaprak sararız, erişte keseriz, çay, sohbet eşliğinde. Unuturuz kendi yaralarımızı, başkalarının yaralarını sarmak isterken. Gözlemenin kokusunu sokağın başından duyu gelenler "sizin gözleme bir başka oluyor" demeleri bizim ruhumuzu okşar yaptıklarımızın karşılığını almak elbette hepimizi mutlu ve motive eder. Bir ay öncesinden sipariş verirler yetiştirmek için uğraşırız.

Gün gelir koli taşıyoruz. Gün gelir temizlik yaparız. Bilgisayar başında, bazen bir mitingde, bazen bir toplantıda, bazen elimize çekici tornavidayı alıp tamir başında buluruz kendimizi. Çünkü amacımız belli, yaraları sarabilmek.

İçimizden gelmez gülüp oynamak. Gazzeli çocuklar anasız babasız kalırken, analar babalar çocuksuz kalırken, kadınlara tecavüz edilirken, organlar alınırken nasıl gülelim.

Bomba sesleri ezan seslerini bastırdıkça, Siyonistler sokaklarda kollarını sallaya sallaya gezdikçe, bir Müslüman olarak nasıl rahat uyuyalım?

Haydi arkadaşlar toplanalım tüm gücümüzle hayır çarşımızda daha çok yapalım mantımızı, gözlemelerimizi. Filistinlilere birer ev yapalım. Sofralarına sıcak çorba olalım. Bir çatı kuralım

başlarına, toplayalım yetimleri bir araya.

Allah bize soracak, onlar ölürlen. Aç ve susuz kalırken, sen neredeydin? Diye. Ne cevap vereceğiz...

İnsanın açlık değil vurdumduymazlık ve sahihsizlik öldürür. Takdir sizin kim neyi ararsa ona kavuşur.



KORUYUCU AİLE PLATFORMU NE ZAMAN KURULDU?

26 Aralık 2004 yılındaki Tsunami ve depremden sonra Endonezya'nın Açe bölgesine içinde İLKDER'inde bulunduğu Türkiye'den bir ekip Açe'ye gitti. Bir günde yetim kalan yüzlerce çocuğun acılarını biraz olsun hafifletmek ve ihtiyaçlarını gidermek için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, maddi ve manevi destek olmak amacıyla İLKDER Koruyucu Aile Platformu kuruldu. İLKDER; yetim çocukları ülkelerinden, yakınlarından, kültürlerinden ayırmadan kendi ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Yetim çocukların korunmasının çok önemli bir ibadet olduğuna inanan İLKDER Koruyucu Aile Platformu, çalışma alanlarını genişleterek tüm mazlum ülkelerin yetimlerini de kapsayacak şekilde hizmetlerine devam etmektedir.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?

- ✘ İLKDER; Endonezya'nın Açe bölgesine giderek inceleme yaptıktan sonra birkaç kuruluşla beraber bir yetimhane yaptırdı.
- ✘ Endonezya'nın Açe bölgesinde yapımına öncü olduğu yetimhanede eğitim gören, 50 yetim çocuğun koruyucu aileliğini üstlendi.
- ✘ Pakistan depreminden sonra yetim kalan binlerce çocuktan 80 (50'si Keşmir, 30'u Muzafferabad' da olmak üzere) yetim çocuğun koruyucu aileliğini üstlendi.
- ✘ İLKDER başkanı Özden Zehra SÖNMEZ ve İLKDER üyeleri birkaç kez Pakistan'a giderek depremedelerin acılarını paylaştı ve maddi-manevi destek sağladı.
- ✘ Pakistan'da 4 kuruluşla beraber 250 çocuk kapasiteli; içinde okulu, spor alanları, camii de olan bir yetimhane yaptırdı.
- ✘ Türkiye'den bir kuruluşla birlikte Filistin-Gazze de savaş ve işgal sebebiyle yetim kalan çocukların barınabilmesi için bir yetimhane yaptırdı.
- ✘ Koruyucu aileler vasıtasıyla, işgal altında olan Filistin-Gazze Kenti Cebaliye en-Nazla bölgesindeki kamplarda yaşayan yetim çocukların her ay zaruri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- ✘ İLKDER komşumuz Irak'taki birçok yetime ulaştığı

gibi, yardım ettiği yetimlerin sayısını artırmaya çalışmaktadır.

- ✘ İLKDER mazlum Çeçenistan Halkı'nı da unutmuyarak, Azerbaycan Bakü Mülteci Kampı'ndaki yetimlerin birçoğunun koruyucu aileleri vasıtasıyla ihtiyaçlarını gidermektedir.
- ✘ Gana'da koruyucu aile çalışmasını da yürüterek yetimlere ulaşmaktadır.
- ✘ Başkanımız ve yönetim kurulundan arkadaşlarımızın Somali'ye yaptıkları ziyaret sonrası iç karışıklık ve savaş sonrası yetim kalan çocuklarımızı da Koruyucu Aile şemsiyesi altına aldık.
- ✘ 2011 yılından bu yana Suriye savaşı sonrası ülkemize akın akın gelen mülteci göçü, beraberinde çaresiz kadın ve çocukların korunması meselesini de ortaya çıkardı. İLKDER, özellikle Ankara'da ikamet eden mülteci çocukların Koruyucu aileler vasıtasıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır.
- ✘ Türkiye'deki yetim çocuklarımızın da eğitimlerine Koruyucu Aile Platformu katkı sağlamaktadır.
- ✘ Suriye-İdlib bölgesine zaman zaman yaptığımız yardımlarımız yine platformumuzun katkılarıyla daha bereketli olmaktadır.
- ✘ Her yıl koruyucu ailelerin kurbanlarını vekâlet yoluyla yetimhanelerimizde ve ilgilendiğimiz çocukların bulunduğu ülkelerde kestirmektedir.
- ✘ Ramazan ayında koruyucu ailelerimizin bağışları ile yetim çocuklarımızın bulunduğu bölgelerde iftar vermektedir.
- ✘ İLKDER yurtdışındaki çalışmalarını, yardım yaptığı ülkelerdeki partner kuruluşlarla irtibata geçerek ve zaman zaman da bu ülkelere giderek sürdürmektedir.
- ✘ Bu hizmetlerin yapılması ve devamlı olması için yetim dostu gönüllülerimizle yardım amaçlı etkinlikler, kermesler düzenlemekte ve programlar yapmaktadır.
- ✘ İLKDER, Koruyucu Aile Projesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için, Radyo-TV programlarına katılmış ve çeşitli çalışmalar düzenlemişlerdir.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

- ✘ İLKDER; dünyanın en uzak yerlerinden başlattığı

hayır çalışmalarını iyi niyet ve samimiyetle, aynı aşk ve muhabbetle sürdürüyor. Hedefi 1000 yetim çocuğun elinden tutacak merhametli koruyucu ailelere ulaşmaktır.

- ✘ Ankara içi Türk ve mülteci yetim çocuklara; her ay nakdi ve aynı yardım devam etmektedir.
- ✘ Türkiye’de bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanmaya devam etmektedir.
- ✘ Her yıl üye, gönüllü ve koruyucu ailelerin kurbanlarını ve kalet yoluyla, yetim çocukların bulunduğu yetimhane ve mülteci kamplarında kestirmeye devam ediyor.
- ✘ Yine her yıl Ramazan’da yetim çocukların bulunduğu kamp ve yetimhanelerde iftar vermektedir.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU GELECEKTE NE YAPMAK İSTİYOR?

Yetim çocuklarla koruyucu aileler arasında iletişim kurulmasını sağlamak, daha fazla yetim çocuğun elinden tutabilmek için hayırseverleri, “Koruyucu Aile Platformu” çatısı altında buluşturmak, hayır amaçlı çalışmalarına kaynak bulabilmek için çeşitli faaliyetler (konferans, panel, kermes vs.) düzenlemek, Kampanya süresince bülten, broşür, el ilanı bastırıp dağıtmak yoluyla, koruyucu aileliği daha geniş kitlelere tanıtmak ve yaygınlaştırmak istiyor.



Kaynak: BM OCHA, 2020



İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ZİRAAT BANKASI

TL İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01

Ş İBAN: TR70 0001 0009 0803 2704 6550 02

€ İBAN: TR43 0001 0009 0803 2704 6550 03

KUYEYT TÜRK KATILIM BANKASI

TL İBAN: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01

Ş İBAN: TR14 0020 5000 0008 4285 0001 01

€ İBAN: TR84 0020 5000 0008 4285 0001 02



Adres: Demetevler Mah. 371. Cad. Birlik Apt. No: 12/E Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 336 31 79 - 0530 310 04 20 - 0532 365 27 04

E-posta: ilkder111@yahoo.com • web: ilkderkadin.org



■ FİLİSTİN ■ İSRAİL ■ YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ



İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 ZİRAAT BANKASI

TL İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01

Ş İBAN: TR70 0001 0009 0803 2704 6550 02

€ İBAN: TR43 0001 0009 0803 2704 6550 03

 KUYEYT TÜRK KATILIM BANKASI

TL İBAN: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01

Ş İBAN: TR14 0020 5000 0008 4285 0001 01

€ İBAN: TR84 0020 5000 0008 4285 0001 02