

İLKDER bülten

İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İLKE ASSOCIATION OF KNOWLEDGE CULTURE AND SOLIDARITY



***“Fakirleri kollayıp gözetiniz.
Aranızdaki zayıflar sayesinde
Allah’tan yardım görüp rızıklanırsınız.”***



30. Sayı / Ocak 2023

Üyelere Mahsustur
Para ile satılmaz



İLKDER ADINA SAHİBİ
ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ



YAYINA HAZIRLAYANLAR
İLKDER YÖNETİM KURULU



GRAFİK TASARIM
HAKAY



Sayı: 30
BASIM TARİHİ
OCAK 2023

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Demetevler Mah. 371.
Cad. Birlik Apt.12/E
Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 336 31 79
0530 310 04 20

E-posta: ilkder111@yahoo.com
ilkderdernek@gmail.com

Web: www.ilkderkadin.org

Derneğe üye olma şartları:

- 1 adet fotoğraf
- Kimlik fotokopisi
- Üye kayıt formu doldurulacak

Derneğimize üye olabilir, yakınlarınızı
da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.

MERHABA	3
ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ	
VEREN EL İLE ALAN EL ARASINDAKİ YAKINLIK	4
ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ	
KADER Mİ? SÖMÜRÜ MÜ?	5
EMİNE ÖZÇELİK	
ANKARA'DAN LUBANA'YA UZANAN ELLER.....	6
MÜNEVVER GÜNDOĞAN	
AFRİKA UYANIYOR (MU?).....	8
HADİYE KILIÇ	
KÜLTÜREL KODLARDAN GELEN YARDIMLAŞMA.....	9
ŞULE TANRIVERDİ	
İDLİB'DE BİR GÜN.....	11
SALİHA BEKTAŞ	
ADI YETİM	13
2022 KURBAN BAĞIŞI.....	18
2022 YURT DIŞI İFTAR	20
2022 YURTİÇİ İFTAR PROGRAMI.....	23
YURTİÇİ YURT DIŞI KUMANYA DAĞITIMI	25
HAYDİ LUBANALI ÇOCUKLAR OKULA.....	28
ÇAD'A UZANAN EĞİTİM DESTEĞİMİZ.....	31
SU HAYATTIR	37
GAZZE'DE YETİM ÇOCUK KEFALET DAĞITIMI	40
İLK DER'İN KORUYUCU AİLE KAHVALTI BULUŞMASI	42
GEZİLERİMİZ	44
KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR.....	46
ANKARA'DAN İDLİBE YANINIZDAYIZ.....	48
İDLİB ÇADIR KENTTE GEÇİRİLEN BİR GÜN	50
BAYRAMLIK DAĞITIMI.....	51
İÇİMİZDEN GELENLER.....	51
ANNE/MÜNEVVER AĞAYAR.....	52
OKUT BENİ ANNE/ZEYNEP ÖZDEMİR.....	53
EĞİTİM VE PAYLAŞMAK/LALE ÇİMENÇİ	53
BİNELLER/MÜNEVVER AĞAYAR.....	54
İYİLİK YAP DENİZE AT/GÜLFEM NİHLE AKALIN.....	55
KORUYUCU AİLE PLATFORMU NE ZAMAN KURULDU?.....	60

MAZLUMLA ALLAH ARASINDA PERDE YOKTUR.



Merhaba

*"Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin"
Bakara Suresi 127*



ÖZDEN ZEHRA
SÖNMEZ



Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...

Sevgili İLKDER Üye, Gönüllü, Koruyucu Aile ve dostlarımız, Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun. Her zaman olduğu gibi uzunca bir aradan sonra 30. Bültenimizle sizlerle birlikteyiz. 2022 yılını geride bırakıp, 2023 yılına yeni adım attığımız şu günlerde, geçmişin kısa bir muhasebesini ve gelecekte yapacaklarımızı sizlerle yine sizlerin yazısıyla gündeme alacağız.

İLKDER Kurulduğu günden bugüne kadar gerçekten inanarak samimi bir şekilde amacı doğrultusunda çalışmalarını hiçbir zaman aksatmadı, aksatmaz da inşallah.

"İnsanları en hayırlısı insanlara faydalı olandır." düsturuyula yola çıktı ve hayır elini kendi ülkemizin dışında birçok ülkeye de uzatabildi. Hani bir söz vardır ya karınca kararınca diye. Aynen öyle karınca kararınca savaş ve doğal afetler mağduru ülkelerin dertlerini paylaşmada sıkıntılarını gidermede, Yaralarına merhem olmada ve gözyaşlarını silmede öncü oldu örnek oldu, olmaya da devam ediyor inşallah.

Son yıllarda ise biraz daha Afrika ülkelerinin kalkınmasına destek olmak için çalışmalarını bu yönde hızlandırdı. Özellikle açlıkla mücadele ile birlikte, eğitiminde bölgelerde eksik olduğunun farkında olarak, çalışmalarımıza bu yönde devam ettik. Açılışını yaptığımız şu anda ikiyüze yakın öğrencinin eğitim gördüğü Okulumuzun daha iyi ve faydalı bir hizmet verebilmesi için ek sınıflar yapmaya karar verdik. Tabii ki her zaman olduğu gibi siz değerli hayırseverlerimizle birlikte el ele verirse bu güzel çalışmanın da üstesinden geleceğiz inşallah. Hepimiz biliyoruz "insana ancak çalışmasının karşılığı vardır." Niyet etik yola çıktık ve diyoruz ki "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" "Kolaylaştır zorlaştırma ve hayırla sonuçlandır." Âmin

Selam ve Dua ile

Veren El ile Alan El Arasındaki Yakınlık



ÖZDEN ZEHRA
SÖNMEZ

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır. (Bakara S.267)

“Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiştir.”

- Veren el, ancak kendinde olandan vermekle sorumludur. Alan en ise kendisine verilenle yetinendir.
- Veren el ne kadar cömert olursa, alan elde o kadar memnun, mutlu, mesut olur.
- Vermenin sınırı yoktur. Bir bütün ekmeğin bir dilimi de vermektir, bir borçlunun borcunu ödeyerek onu o büyük yükten kurtarmakta...
- İnsan ömür denen hayatında Kendisine verilen ahiret tarlasına ne ekerse onu biçecek.

İLKDER Kurulduğu günden bu yana, yeri geldi komşusuna el uzattı, yeri geldi mahallenin ihtiyaç sahiplerini tespit ederek onlarla ekmeğini bölüştü, yeri geldi komşu illere ve ülkelere elini uzattı. İyilikte yarış yolunda Yürümek bazen hayallerimizin ötesine geçiyor. Tamam, yeter dediğin anda sanki önünde senin elini uzatman, senin sofranda olanı paylaşman gereken çok elzem işler çıkıyor. Çocuklar seni bekliyor, yoksul seni bekliyor, yetim seni bekliyor, savaşlar, doğal afetler Sonucunda kitleler halinde açlar, yoksullar seni bekliyor. Durabiliyorsan dur, oturabiliyorsan otur.

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, Yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara S.261)

İlahi emir diyor ki; unutma sana verdiğim malda Başka kullarımın da hakları var. Onlar bazen yakının-

da bazen de çok çok uzaklarda olabilir, onları ara bul ve haklarını kendilerine teslim et.

İhtiyaçları neyse sor, öğren ve bu konuda cömert ol, unutma sen hiçbir şey değildin, Allah seni yoktan var etti ve her türlü nimetleriyle donattı. Mal, mülk, altın, gümüş,

İlim, irfan, İhsan ve Çeşitli nimetlerle seni zengin kıldı.

“...altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.” (Ali İmran S.14)

Allah'a İLKDER Elinde olanları paylaşarak, bölüştürerek öksüzün, yetimin, fakir fukaranın haklarını yakın ve uzakta olanlara teslim etmeye canı gönülden çabaladı. Hayır ve yardım elini, cömert elini İmkanları nispetinde dünyanın bir çok yerine uzattı, ulaştırdı. Bu yardımlar sırasında kitap oldu, defter oldu, kalem oldu, ekmek oldu, aş oldu, çadır oldu, su kuyuları oldu, kurban oldu, kumanya oldu, mescit oldu, yetimhane oldu...

Şimdiyse inşallah ilim irfan Hikmet yuvası oldu. Oku ilahi emri doğrultusunda eğitim merkezinin temelini attı, binayı yükseltti, sınıflarıyla, su kuyusuyla mescidi ile tam bir külliye dönüştürdü. Her yıl üçyüze yakın çocuğun eğitim göreceği eğitim merkezimiz Afrika Çad'da başkent Encemine' ye yakın Lübana köyünde hizmete açıldı. Allah'a dua ediyoruz, bu ilim yuvası dünya durdukça yaşasın ve orada dünyaya yön verecek ülkesini ve halkının çıkarlarını düşünecek, Afrika'nın kaderini değiştirecek; “ancak müminler kardeştir” şiarıyla hareket edecek hayırlı insanlar yetişir. İLKDER' in üyeleriyle, gönüllüleriyle hayırseverleriyle birlikte el ele vererek inşa edip hizmete açılmasına vesile olan herkesten Allah binlerce razı olsun. Hayrımız, hasenatımız, yardımlarımız, dayanışmamız, Rabbimizin bize verdiği her türlü zenginliği birlikte paylaşmamız Son nefesimize kadar devam etsin inşallah.

Her türlü kötülüğün hızla yayıldığı dünyamızda, bizler de el ele vererek birbirinize iyilik yapmanın lezzetini bulaştırmamız niyetiyle...



Kader mi? Sömürü mü?



EMİNE ÖZÇELİK

Afrika deyince aklımıza ilk gelen kelimelerden biri açlık... Nedense bu iki kelime birbirini çağırıştırıyor zihnimizde.

Sanki, ezelden beri bu kara tenli insanların kaderiymiş gibi duruyor bu kelime...

Oysa dünyada kaynakların kısıtlı olmasına rağmen Rabbim tüm insanlığa yetecek kadar sunmuş nimetlerini. Ama açgözlülük ve "hep bana politikası" güden dünya devleri bu dengeyi maalesef kendi lehlerine olacak şekilde kullanmışlar ve hala da bu sömürgeci planlarının peşinden gidiyorlar. Dünyanın gelişmiş dediğimiz bölgelerinde insanların aşırı beslenmesi sonucu oluşan obeziteyle mücadele için milyon dolarlar harcanırken, bu insanların yoksullaşmalarına sebep kendileri olmasına rağmen, bu konuda maalesef yeterli çözümler üretilmiyor.

Afrika kıtasındaki açlık sebeplerinden biri de iklim koşulları neticesinde oluşan aşırı kuraklık. Özellikle büyük bölümü çöllerle kaplı olan bölgelerde teknolojik imkanların olmaması sebebiyle tarım yapılması neredeyse imkansız hale geliyor.

Bizim de okul inşa ettirdiğimiz ÇAD da bu durumdan oldukça etkilenmekte. Ülke dünyanın en yoksul ülkelerinden biri denize kıyısı yok. Özellikle kuzey bölgesi çöllerle kaplı. Yağışları, yılın üç ayında muson yağmurları şeklinde alması, tarımın yetersiz olmasına neden oluyor. Yağışların bu mevsimlerde

de aşırı olması düzenli tarım yapılmasını da güçleştiriyor. Diğer sektörlerde üretimin çok düşük seviyede olması ülkeyi dışa bağımlı hale getiriyor. Buna iç karışıklıklar da eklenince ülkede sık sık darbe yapılıyor. Bunun sonucunda doğal olarak siyasi istikrar da yakalanamıyor.

Ekonomi büyük oranda dışa bağımlı olduğu için fiyatlar çok yüksek ve insanların alım gücü oldukça düşük. Böylelikle insanlar birçok imkandan yoksun kaldıkları gibi maalesef gıdaya da yeterince ulaşamıyorlar. Bu da sağlık sorunlarını ortaya çıkarıyor. Özellikle çocuklar bu durumdan çok etkileniyorlar.

Son yıllarda Türkiye'nin Afrika'nın kalkınması ve gelişmesi için attığı adımlar çok önemli. Derneğimiz de bu çalışmalarda yer almak için kolları sıvadı. Bunun için de eğitimin bu kalkınmada önemini farkında olarak bir eğitim merkezi yapmaya karar verdik. Bu çağrıya kulak veren siz değerli İLKDER üye ve gönüllüleri hep birlikte bunu Allah'ın izniyle başardık.

Şimdi, kadınların eğitimi için de meslek edindirme merkezi açmayı hedefliyoruz. Bunu da yine Üye ve gönüllülerimizle birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz inşallah. Rabbim bu hayırlı işlerimizi hep birlikte tamamlayabilme kolaylığı nasip etsin inşallah.

*İyilikle kötülük bir olmaz.
Kötülüğü en güzel bir şekilde
sav. Bir de bakarsın ki,
seninle arasında düşmanlık
bulunan kimse sanki sıcak bir
dost oluvermiştir.*

Fussilet 34



ANKARA'dan LUBANA'ya Uzanan Eller



MÜNEVVER GÜNDOĞAN

Bu güne kadar İLKDER ailesi olarak birçok ülkede yetimhaneler kurduk, birçoğuna yardımlar ulaştırdık. Su kuyuları açtırdık ve ilk eğitim merkezimiz olan okulumuzu Çad'ın Lübana köyünde yaptırдық.

İçinde benimde bulunduğum İLKDER Yönetim Kurulu olarak açılışına gitmek nasip oldu. Lübana'lı çocukların gözlerinde umudu görmek, mutluluklarına ortak olmak, heyecanlarını onlarla birlikte yaşamak...

Çad'da ilk günümüz okulumuzun durumuna bakmakla, eksikliklerini tamamlamaya çalışmakla geçti. Bir yandan da meraklı gözlerle çevrelenmiş-tik. Meraklı, tedirgin ve korku dolu gözlerle... "Be-yaz ırk" ın onlara empoze ettiği korkuydu bu...

Çocuklarla kaynaşmak için, yanımızda götürdü-ğümüz şekerlerden ikram etmeye başladım ancak hiçbiri yanımıza yaklaşmıyordu. Yanlarına giderek birkaç tanesini sevdim ve avuçlarına şeker koydum.



Biz onlara sevgi ve şefkatle yaklaşınca çocuklar da tedirginliklerini geride bırakmaya başladı ve yanımıza geldiler. Kaynaşarak, aramızdaki korkuyu aştık. Birlikte sureler okuduk, heyecanımızı paylaştık.

Daha sonra okul açılışımız oldu. Kadın, çocuk herkes çok coşkuluymdu. Bizi "Hz. Hatice'ler, Hz. Aişe'ler geldi!" sözleriyle karşılamaları bizleri çok duygulandırdı. İslam kardeşliğinin ne kadar güçlü bir bağ ile bizleri birleştirdiğini iliklerimize kadar yaşadık.

Sınıflarda çocukların "Özden anne çok yaşa!" sloganları, dışarda kadınların attığı zılgıtlar...

Hayatımda yaşadığım en duygu dolu anlardı dersem abartmış olmam. Filmlerde görüp de inandırıcı bulmadığımız, hayatlarını tahayyül edemediğimiz insanların ne yazık ki çeşitli mahrumiyetlerine şahit olmak...

İnanın herkesin oralara gidip bu duyguları tatmasını isterdim. Çünkü anlatılması güç, yaşanması gereken anlardı.

Köyden ayrılırken kadınların "yine gelin, bizleri unutmayın" çağrılılarıyla ve çocuklarımızdan aldığımız okuma sözleriyle içimizde buruk bir mutluluk vardı.

Şimdi, amacımız orada halen var olan eksiklikleri gidermek ve kadınların eğitimine destekte bulunarak en azından kendilerini geliştirmelerini ve kalkınmalarını sağlamak, buradan dünyaya ve ülkesine faydalı nesiller yetişmesine şahit olmak. Daha yapacak çok işimiz, daha gidecek çok yolumuz var.

Allah (cc)'ın bize öğütlediği gibi iyilikte yarışarlardan olmak, ömrümüzün sonuna kadar bu yolda çalışmak bizlere ve tüm İslam Alemine nasip olsun.



Afrika Uyanıyor (mu)?



HADIYE KILIÇ

Temel anlamı ile sömürgeciliği, sömürülen ülkelerdeki iş gücünün, yeraltı ve yer üstü zenginliklerinin sömüren ülkeye aktarılması olarak ifade edebiliriz.

Sömürülen topraklar dediğimiz zaman da aklımıza ilk olarak Afrika gelir. Ancak, Amerika da köleleştirme ve sömürgeleştirme çalışmalarından nasibini almıştır tıpkı Afrika gibi. Amerika dediğimiz zaman bugünün Amerika'sını değil, Avrupalıların yeni keşfettiği ve yeni hayatlar ümidiyle ayak bastığı Kızılderililerin ve yerlilerin yaşadığı Amerika'yı söylemek istiyorum.

1500 lü yıllar keşiflerin başladığı, yeni ticaret yollarının arandığı ve sanayi devriminin yaşandığı yıllar. Gerek hammadde ve gerek işgücüne ihtiyaç duyulduğu yıllar. Başta İngiltere, (ki üzerinde güneş batmayan ülke tanımını da oradan almıştır) Hollanda, Portekiz ve İspanya'nın başını çektiği ülkelerin sömürge arayışını görüyoruz. Pasifik'te, Endonezya, Malezya ve Japon Adaları olmak üzere Güney Amerika, Hindistan ve Afrika'nın tamamına yayılan bu sömürgecilik hareketleri ile yıllarca merak ettikleri Doğunun ve Afrika'nın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmekle kalmamış burada yaşayan yerli halkı köleleştirip kendi ülkelerinde en ağır plantasyonlarda çalıştırmışlardır. Bu sömürme faaliyetlerini yıllarca hem silah zoruyla, hem korkutarak hem de farklı şekillerde sürdürmüşlerdir. Bu sömürüyü geçerli sebeplere dayandırmak ve sonraki yıllarda meşrulaştırmak için öncelikle dini kullanmışlardır. Misyonerlik faaliyetleri kılıfına uydurarak çeşitli din adamlarının önderliğinde özellikle Afrika'ya yönelen sömürgeciler buradaki dinsiz! Putperestleri! İsa'nın yoluna! Yönlendirmek için faaliyetlerde bulunurlar, ancak bu tamamen göz boyamak içindir. Bir diğer meşrulaştırma aracı ise ilkel! Olarak nitelendirdikleri toplumlara medeniyet! Götürmekti. En can acıtıcı olarak ise, derisinin rengi farklı olan insanları kendilerinden aşağı görerek sanki onların kendilerine hizmet etmek için yaratıldıklarına dair inançları. 20. yüzyıla gelene kadar devam eden Afrika'da Hindistan'da ve daha dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan sömürü faaliyetleri, bugün lanetleniyor. Bağımsızlıklarını ilan etmiş ve ulus devlet olmuş ülkeler her ne kadar yine sömürgecilerinin belirlediği sınırlar içerisinde yer alsalar da artık kendi güçlerinin kendi zenginliklerinin farkına varıyorlar.

20. yüzyılda sömürü ve sömürme teknikleri de maalesef değişti. Eski sömürgeci gençler Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim aldılar yetiştiler ve o ülkelerin inanç fikir ve ideolojilerini almış oldular daha doğrusu onlara bu ideolojiler isteyerek veya istemeyerek kabul ettirildi. Bugün Afrika'da hala yeraltı zenginlikleri eski sömürgeci devletlere akıyorsa, başkentlerde bombalar patlıyorsa, istikrar yoksa 6 ayda bir darbelerle hükümet değişiyorsa sömürmenin şekli değişmiş demektir.

Türkiye ve Türk insanı mazisine baktığında sömürme ve sömürgecilik faaliyetlerini kendi kültürel kodlarında bulamaz. İslamiyet'in getirdiği "Mümin kardeşini kendi nefesine tercih etmediğin sürece iman etmiş olmazsın", Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir", "Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir", düsturu insanlığımızın ve medeniyetimizin temelini oluşturur.

Bütün bu duygularla ve düşüncelerle Eğitim merkezimizin açılışına gittiğimiz ÇAD da beyaz insana yani bizlere korkak gözlerle bakan ve yaklaşmak istemeyen küçük çocuklarla karşılaştık. Ellerimizdeki okul çantalarını ve hediyelerimizi dağıtmaya başladığımızda bize yakınlaştılar. Biz oraya onların kültürlerini, inançlarını değiştirmeye dönüştürmeye gitmedik. O çocukların hayallerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan eğitimi almaları ana hedefimizdi. Bu sebeple Afrika'nın çeşitli ülkelerinden ülkemizde okumaya gelen üniversite öğrencileri de var. Bunlar hem istedikleri alanlarda eğitim görüyorlar hem de Türkçeyi öğrenip ülkelerine dönüyorlar. Eskiden İngilizce ortak dil olarak kullanılırken bugün Afrika'nın pek çok ülkesinde Türkçe konuşuluyor. İnsanlık ve eğitim köprümüz, Afrika ile Yeni kurulmadı. Türkiye, Afrika da Okullar, hastaneler, ibadet yerlerinin yansırı mesleki eğitim alabilecekleri kurumlar, tarım ve hayvancılık alanında projeler yürütüyor. Ticaret, turizm gibi alanlarda da işbirliği devam etmekte. Afrika, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşeceğimiz kardeşlerimizin yaşadığı ve bizlerin onlardan çok şeyler öğrendiği bugünün mazlumu, ancak yarının umut vaat ettiği bir kıta olarak kalbimizde her zaman ayrı bir yeri olacaktır.

Kültürel Kodlardan Gelen Yardımlaşma



ŞULE TANRIVERDİ

Nedir Kültürel Kod?
Sözcük anlamı;

Kültürdeki her bireyce aynı/benzer anlamlara gelen imgelere, evrensel ve ulusal değerlere kültürel kod veya kültür kodları denir. Kültür kodu kavramının tanımını Zygmunt Bauman şu şekilde yapar :

Özgün, verili bir düzen (yani kültür) artık genelde düzenle eş anlamlı olarak algılanır. Bu şaşırtıcı "örtüşme"yi, sosyal gerçekliğin yapıları ile kültürel olarak belirlenen davranışın yapılarının denkliliğini temin eden düzeneğe kültür kodu denir.

Bugün bir kadın sivil toplum kuruluşu olarak yaptığımız eğitim ve yardımlaşma çalışmaları bilgi ve eylemi kültürel kodlarımızdan günümüze taşıdığımızın apaçık delili niteliğindedir.

Yani gelenekler, adetler, töreler hangi eşliğin nasıl geçileceğini bize öğretir. Toplumsal varlığın ana malzemesi olan bu ritüeller, kültürel kod olarak kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılır.

Kadim Medeniyetler kurmuş, kadim değerlere

sahip, yardımlaşmayı çok iyi bilen, iyi organize olan ve bu işi iyi yapan bir milletiz. Yardımlaşma konusunda oldukça iyi bir belleğe sahibiz.

Bugün bireysel ya da STK'ı olarak gerçekleştirdiğimiz yardımlaşma bilinci geçmişten günümüze taşıdığımız en önemli toplumsal reflekslerimizdendir. Mesala imece adında bir geleneğimiz vardır. Kültürel kodlarımızdan bize miras kalan günümüzde yaşatmaya çalıştığımız bir gelenek... İmece ilk kez 16. yüzyılda kaleme alınmış eserlerde karşımıza çıkan, kelimenin sözlük anlamı yardımdır. Daha çok "imece usulü" şeklinde kullanılır. Köylerde uzun yıllardan beri süregelen bu gelenek, Orta Asya Türklerinde ve Doğu toplumlarında da yaygındır.

Kadın sivil toplum kuruluşları olarak tarihimizde nasıl bir yere sahibiz? Kültürel kodlarımız nelerdir?

Tarihi belgeleri incelediğimizde dünya tarihinde ilk kadın örgütü Anadolu'da kurulmuş bir Türk kadın örgütüdür.



BACIYAN-I RUM yani Anadolu Bacıları. Bacıyan-ı Rum teşkilatı Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı tarafından kurulmuştur. 1200'lü yılların başında kurulan bu teşkilat ayrıca dünyanın bilinen ilk kadın dayanışması örgütüdür.

Bacıyan-ı Rum teşkilatının var oluş amacı Ahilik ile aynı paraleldedir. Teşkilata mensup kadınlar, hem dini hem de sosyal çalışmalara girerken, aynı zamanda gerektiğinde silahlı olarak savaş ve seferlere katılırlardı. Bu teşkilatın faaliyetlerinden en önemlisi Anadolu'daki yetim genç kızlar, kimsesiz, eşini kaybetmiş, hasta ve ihtiyar kadınların yardımına koştururdu. Bacıyan-ı Rum teşkilatı bahsi geçen kadınların sosyal ve ekonomik eksiklerini kapatmak için sürekli bir çalışma halinde idi.

İlme, sanata ve ahlâka son derece önem verilen Ahilikte, kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri vardı. Anadolu Kadınlar Teşkilatı, kadınlar arasındaki yardımseverliğin, konukseverliğin, doğruluk ve merhametliliğin gelişmesine katkı sağladığı gibi Türk dilinin, Türk kültürünün ve İslam

anlayışının kadınlar arasında yayılmasını da hızlandırmıştır.

Bu bilgilerden yola çıkarak bugün kadın örgütü ve yardımlaşma konusunda bilgi ve tecrübelerimiz kültürel kodlardan taşıdığımız bir bilgeliktir.

Bacıyan-ı Rum teşkilatının ortaya koyduğu toplumsal dayanışma, sosyal yardımlaşma, kadının toplumda her alanda yer alan, güçlü, statü sahibi, toplumun ihyası ve inşasında aktif rol alan felsefesini bugün Anadolu'da yaşayan kadınlar olarak sürdürmeye ve yaşatmaya çalışmaktayız.

Sahip olduğumuz değerlerin, gücün neler olduğunu bilirsek, varlığımızın ne kadar değerli olduğuna yürekten inanırsak devraldığımız mirası gelecek nesillere hakkıyla aktarabiliriz.

Biz bugün Bacıyanı Rum hakkında ki bilgileri tarih kitaplarından okurken, yarının nesilleri de 21. Yüzyılda bir kadın örgütü olan İLKDERin nasıl kendi imkanlarıyla eğitim, yardımlaşma, iyilik konularında çalışmalar yaptığını okuyacaktır.



İDLİB’de Bir Gün



SALİHA BEKTAŞ

İLKDER; kurulduğu günden bu güne kadar veren el ile alan el arasında köprü olmaya ve onları buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede olmak üzere son olarak 2022 yılı üç aylar içinde İdlib’e 2 tır dolusu aynı yardım gönderdi.

Bir tır tamamen un dolu olarak ekmek fabrikasına gönderildi. İkinci tır ise; her tür kışlık kıyafetler (kadın, erkek, genç ve çocuklar için ayrı ayrı mont, manto, palto, kazak, pantolon vs), ayakkabı-bot, yatak, yorgan, yastık, battaniye, çocuk bezi, hijyenik malzemeler vs. ile kuru gıda, bisküvi, mama vb. oluşan aynı yardımlarla dolu olarak gönderildi.

Ramazan ayı sonlarına doğru İdlib’e bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretimizin amacı; çadırlarda yaşayan insanların dertlerini dinlemek ve isteklerini yerinde öğrenmek aynı zamanda üye ve gönüllülerimizin iftar bağışlarını, bayramlıklarını ulaştırmaktı.

Bu nedenle başkanımız Özden Sönmez, başkan yardımcımız Hadiye Kılıç ve ben Saliha Bektaş olmak üzere üç kişilik bir ekibin gitmesine karar verildi. 20 Nisanda götüreceğimiz bayramlık hediyelerimizi gideceğimiz araca yükleyerek şoförle birlikte yola çıktık. (Ramazan ayı olduğu için iftarımızı yolda açtık, akşam namazını eda ettikten sonra yola devam ettik.) Reyhanlı’da o gece bir misafirhanede konakladık. (Gece sahura kalktık, tepsiyle sahurduğumuzu termosla çayımızı, suyumuzu getirdiler.)

Sabah kaldığımız yere yakın olan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan İdlib’e giriş yapıldı. Orada araç değişimi ve hediyelerin yüklenmesinden sonra İdlib plakalı yeni araç ve tercümanla birlikte ziyaret edeceğimiz yerlere doğru hareket edildi. Yol boyunca sağlıklı sollu zeytin ağaçları dikkatimizi çekti.

İlk olarak 2200 kişilik iftariyeliklerin hazırlandığı yere daha sonra iftarlık yemeklerin piştiği ve paketlenildiği yere gidildi. Görsellerde de görüleceği gibi titiz ve yoğun bir çalışma ile akşama hazırlıklar yapıldı. Her şey kişi başı olacak şekilde hazırlandı.

Buradan ayrıldıktan sonra gönderdiğimiz unlardan yapılan ekmeklerin dağıtıldığı noktalardan birine gidildi. Sıraya giren çocuk, genç yaşlı herkese bizlerin eliyle ekmeklerin verilmesini/dağıtılmasını istediler. Buradaki işimizin bitmesinden sonra çadırlara gidildi. Orada birkaç çadırın içi ziyaret edildi, daha sonra çadırların arasında geniş bir alanda toplanıldı (bizi görenler dışarı çıktılar zaten). Çocukların bayramlık hediyeleri ve çikolataları sıraya girenlere dağıtıldı. Başkanımız Özden Sönmez, özellikle annelerin dertlerini ve sorunlarını dinlemek, arzu ve taleplerini öğrenmek için onlarla uzun uzun konuştu. Çadırda kalmanın yazın ayrı, kışın ayrı olan zorluklarından, bir şeyler üretebilmeleri için malzeme ihtiyacından bahsettiler. Özellikle de briket evlere çok ihtiyaçları olduğunu, biran evvel

İç huzuru yaşamak, kalben ve fikren rahatlamak için başkalarının ihtiyacını gidermek gerekiyor.

çadırlarda kurtulmak istediklerini belirttiler. (Türkiye, orada zaten kalıcı konutlar yapıyor, birçoğu da teslim edildi. Türkiye ve Türk askerine karşı olağanüstü bir teveccüh var, her yerde dikkat çekiyor.)

İdlib sokaklarından geçerken yıkılan, yarısı ayakta kalan, harap olan, terk edilmiş binalar göze çarpıyordu. Bununla beraber eğitim devam ediyor, gündüzlü ve yatılı hafızlık kursları vs. hayatlarını sürdürüyorlar.

Vekaleti verilen kurbanlıkların kesildiği yer de ziyaret edildi. Özellikle İdlib’ de kesilmesi istenilen bir büyükbaş ve bir küçükbaş kurban kesimine de tanıklık edildi.

İftar saatine yaklaşırken iftarlıklar ve iftariyeliklerin dağıtımı yapıldı. Bazıları çadırlara bazıları tek tek kişilere, bazıları boş alanlarda oluşturulan yer sofralarına dağıtıldı. Bir kısmını biz dağıttık, bir kısmı da bizim/İLKDER’in nezaretimizde dağıtıldı.

Son ziyaretimiz bir Kur’an Kursu oldu. Orada bizim için bir program hazırlanmıştı. 200 kişiden oluşan bu kursun öğrencilerinin hazırladığı program görülmeye/izlenmeye değerdi. Duygu dolu anların yaşandığı bu iftar vaktinde iftariyelik ve iftarlıkların ardından, 200 adet önceden zarflara konularak hazırlanan bayram harçlıklarını dağıtımı yapıldı. Burada hocalar-

la birlikte iftarımızı yaptık, tanışma sohbet çay derken ayrılık vakti geldi. Reyhanlı’da dönmek üzere yola çıktık. Gece yine Reyhanlı’da kalındı.

Ertesi gün Ankara’ya doğru yola çıktık.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” H.Ş. düsturunca biz İLKDER olarak; her zaman mazlumun, mağdurun, yetimin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz/ edeceğiz.

Yardımlı alan mı, yardımı yapan mı muhtaç diye bir soru akla gelebilir. Ben yardım yapanın da yardım yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum çünkü iç huzuru yaşamak, kalben ve fikren rahatlamak için başkalarının ihtiyacını gidermek gerekiyor.

Burada depresif insanlara uzmanların önerisini hatırlamakta fayda var:

“Gönüllü olun. İhtiyacı olan insanlar için erzak veya kıyafet yardımı yapan, kurumlarla iletişime geçerek kendinize bir görev verin. Gönüllü çalışmalarda bulunmak ruh halini geliştiren ve herkes için olumlu sonuçları olan bir yöntem.”

Hayırda yarışan,/hayır ehli, yetimin elinden tutan insanların çoğalması, yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin azalması temennisi ve duasıyla...



Adı Yetim

yetim ne ister?

yetim için ne yapabiliriz?

yetimi nasıl memnun edebiliriz?



“Bir imtihandır yetim. Yiyen, içen, yürüyen, konuşan bir imtihan. Kazanırken herkesin kazandığı, kaybederken ise, yetimden önce, diğerlerinin kaybettiği bir imtihan. O, aramızda dolaşan bir imtihan vesilesidir.

Babası olmayan her çocuğa kız veya erkek fark etmez yetim denir. Yani ergenlik çağına gelmeden babasını kaybeden çocuklar yetimdir. Genelde toplum da onları bu şekilde anar.

Yetim çocuklar zengin olsalar bile boyunları büküktür. Onlar bir yerde Allah (c.c.)'ın diğer insanlara birer emanetidirler. Belki de onun için yetimin sadece başının okşanması bile kişinin cennete girmesine vesile oluyor. Dini-mizde bu emanetlerin korunması, büyütülmesi, eğitilmesi, topluma kazandırılması için birçok emirler vardır.

Onlardan birini ele alacak olursak; “Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Allah da onları bu yüzden o günün fenalığından korur, onların yüzüne parlaklık, neşe verir.” (İnsan S. 8-9-10-11)

Ayette de görüldüğü üzere yetime yapılacak her iyiliğin, harcamanın karşılığında sadece Allah (c.c.) rızasını gözetmek var.

“Sana ne harcayacaklarını sorarlar; de ki: Harcayacağınız her mal; ana, baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah bilir.”(Bakara S. 215)

Demek ki harcamalarımızı bir kâğıda yazarken; ana, baba, yakınlar (ev kirası, su, elektrik, mutfak, çocukların giderleri v.s) kalem kalem yazılırken bu listeye yetimler ibaresini de yazmak gerekiyor.

Bakara S. 215’de “Sana ne harcayacaklarını sorarlar” denilirken hemen akabinde “Sana yetimleri sorarlar, de ki; “onların işlerini düzeltmek hayırdır.” “Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltene, bozandan ayırt etmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Allah şüphesiz güçlüdür, hakîmdir.” (Bakara S. 220-83 ve Nisa S. 36) buyrulmaktadır.

Kendisi de bir yetim olarak dünyaya gelen ve yetimliğin her türlü zorluklarını bilen Peygamber Efendimizin bu sıkıntılarını azaltmak için Yüce Allah (c.c.) Duha Suresi’nde şöyle hitap etmektedir: “Kuşluk vaktine and olsun. Karanlık çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da

barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeniyi azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.”

Bu ayetten de anlıyoruz ki; Allah yetimin işini bizzat üzerine almıştır. Onun bir takım işlerini yapanlar da ecirlerini kat be kat alacaklardır.

İşte onun yüreklerimize su serpen müjdelereinden biri; “Kim bir yetimi alarak, onu yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilemeyecek bir günah işlemediği takdirde Yüce Allah onu mutlaka cennete koyar.” (Tirmizi, Birr) Yine aynı şekilde “Kim üç yetimi korumasına alıp, onların bakımını yaparsa, sanki ömür boyu gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirmiş ve Allah yolunda cihat etmiş gibi olur. Ben ve o cennette (iki parmağını yan yana getirerek) şu ikisi gibi kardeşiz.” (İbn-i Mace, Edep) buyurmuştur.

Aynı zamanda Annesi Ümmü Süleym tarafından hizmet etmesi için peygamberin himayesine verilen Enes bin Malik’e çok iyi davranmış ve onu hiç azarlamamıştır. Hatta bir hatası yüzünden Enes’i uyaracak olan hanımlarına, bırakın çocuğu diye müdahale etmiştir.

Asr-ı Saadet’te de yetim çocuklar vardı. Peygamber Efendimiz ve eşleri bu yetimlerin her türlü işleri ile (evlenmeleri dahil) bizzat yakından ilgilenmişlerdir.

Yetimler genellikle babaları ölen ve bin bir türlü zorluklara katlanarak çocuklarını büyötmeye çalışan anneleri ile birlikte hayata tutunmaya çalışırlar. İşte peygamber efendimiz bu onurlu anneleri, kadınları da çok güzel ve eşsiz sözleriyle övmüştür; “Ben ve dul kalmış kadın cennette şöyleyiz (iki parmağını birleştirerek) o kadın ki; dul kalmış yetim çocuklarını büyötmek için evlenmemiş, kendini onlara adamıştır.” (Ebu Davut. Edep)

Yetimi doyurmak da ibadetlerin özüdür. “Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, yetime, esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık veya teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz asık suratların bulunacağı bir günde Rabbinizden korkarız derler. Allah da bu yüzden o günün fernalığından korur, onların yüzlerine parlaklık ve neşe verir.” (İnsan suresi 8-11) Sadece bu müjde için bile yetime sevgiyle, merhametle kucak açmamız gerekir. Yine tüm insanlığa eşsiz bir mesaj olan ayetlerin ışığında tefekkür edersek; “Biz ona eğri ve doğru iki yolu göstermedik mi? Ama o, zor geçidi aşamadı.

O zor geçidin sen ne olduğunu bilir misin? O geçit, bir köle azad etmektir veya açlık gününde, yakını olan bir yetimi yahut bir yoksulu doyurmaktır. Sana inananlardan, birbirlerine sabırlı ve merhametli olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir.” (Beled S. 10-18)

Diyebiliriz ki; yetimlere iyi davranmak yetimler yetimi, Peygamber Efendimize iyi davranmak gibidir. Kuran-ı Kerim Mekke’deki zengin Kureyşlileri, yetimi ve yoksulu ihmal ettikleri için nankörlükle niteleyerek şiddetle eleştirmiştir.

“Hayır, yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda, birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz.” (Fecr S. 17-20)

Peygamber Efendimiz bir hadisinde “Yetimi ve yoksulu koruyan, komşusuna yukarıdan bakmayan, Allah’ın korumasına girer. Beni hak üzere gönderen Allah’a yemin ederim ki; yetime merhamet edene, ona yumuşak konuşana, onun yetimliğine ve zayıflığına acıyana ve Allah’ın kendisine lütfettiği imkânlar sebebiyle komşusuna tepeden bakmayana, Allah kıyamet gününde azab etmez.” (Ahmet İbn Hanbel, Müsned)

Hz. Muhammed şehitlerin yetimlerine çok özel bir ilgi göstermiştir. Hatta şehit yetimlerini akrabalarına tercih etmiştir. Bir keresinde ganimetler arasında esirlerin de bulunduğunu duyan amcası Zübeyir Bin Abdulmuttalib’in kızları, yanlarına Hz. Fatıma’yı da alarak Hz. Muhammed’in yanına giderler ve ganimetler arasında olan esirlerden kendilerine hizmetçi verilmesini talep ederler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur: “Bedir’in yetimleri sizi geçti. (Bedir savaşında şehit olanların geride bıraktıkları.)”

Yine bir gün Hz. Muhammed Uhud savaşında babası şehit düşen Beşir bin Akrabe’yi ziyaret eder. Onun ağladığını görünce, “ağlama ey sevgili çocuk, ne diye ağlıyorsun? Ben baban olayım, Aişe de annen olsun istemez misin?” diyerek onu teselli etti. Beşir “evet isterim” deyince onun başını okşadı. Yine bir ayet de “Ey Resulüm sana yetimlerden sorarlar. De ki; onları faydalı ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileri ile bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir” buyrulmaktadır.(Bakara 220)

Hz. Muhammed (s.a.v.) yetim malına tecavüzü, öldürücü yedi büyük günahın saymıştır ve şöyle buyurmuştur; “Helak edici yedi büyük şeyden kaçınınız. Şirk, büyü, adam öldürmek, faiz yemek, yetim

malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli kadına zina isnadında bulunmak.” (Buhari vesayet)

“Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yettiği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah’ın ahdini yerini getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmuştur.” (Enam S. 152)

Görüldüğü gibi yetim malı yemenin veya haklarını gasp etmenin cezası veya mükâfatı sadece ahirette değil dünyada iken başlar.

Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde yer alan bir misalde ise Hz. Musa (a.s.) ile ilim sahibi (Hızır) arasında geçenler anlatılmaktadır. Bu misalde babalarından miras kalan bahçeye sahip olan iki yetim çocuktan bahsedilir. “... Yine yola koyuldular; nihayet bir şehir halkından yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Musa’nın yol arkadaşı hemen onu düzeltti: Musa “isteseydin bu işten bir ücret alırdın.” dedi. O şöyle söyledi: “işte bu seninle benim ayrılmamızı gerektiriyor; dayanamayacağın işlerin iç yüzünü sana anlatacağım.” (Kehf S. 77-78) Hz. Musa’nın yol arkadaşı söz verdiği yorumu şöyle yapıyor; “Duvar ise, şehirde iki yetim çocuğa aitti.

Altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmak istedi. Ben bunları kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin, sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.” (Kehf S. 82)

Kısaca Ayetler, hadisler, uygulamalar bize gösteriyor ki; yetim için yapılan hiç bir şey boşa çıkmaz, boşa gitmez. Belki de bizim günahlarımıza kefarettir, bedenimize sağlık, kesemize bereket, evlerimize huzur getirecektir.

Yetim bizden çok şey istemiyor. Sadece ve sadece zaruri ihtiyaçlarının görülmesini istiyor. Sadece başının okşanmasını istiyor. Sadece yüzüne içten ve samimiyetle gülümsememizi istiyor. Öyle ise bize geri dönüşü kat be kat fazla olan bu alışverişi hepimiz yapabiliriz.

Bugün bizler el ele verdiğimizde Dünya’nın birçok yerinde çeşitli nedenlerden dolayı (tsunami, doğal afetler, savaşlar, haksız işgaller v.s) yetim kalan yavrularımızın başını okşayan birer el, şefkatli, cömert insanlar olabiliriz.

Unutmayalım ki; merhametle uzanacak olan bir el bir yetimi, merhametle uzanacak olan binlerce el binlerce yetimi kurtaracaktır.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU

Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacının görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve ihtiyacına erişirsin. HŞ.



İnsanca Bir Yaşam için Eğitim ve Sağlık/ÇAD EKSENLİ



Dr. AYLA ÖZTÜRK

“OKU! Yaratılan Rabbinin adıyla” Alak Suresi/1

2022 Şubat ayında, İLKDER üye ve gönüllerinin başışlarıyla ÇAD'ın başkenti Encemine (N'Djamena)'nin Lubana köyünde yaptırdığımız okulumuzun açılışı yapıldı çok şükür. Rabbimiz okulumuz bölge halkı, ümmet ve bütün insanlık için hayırlara vesile eylesin. Şuurlu, bilinçli, bilgili, erdemli insanlar yetişsin inşallah. Hep söylendiği gibi; “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır”. Bilinçli ve duyarlı insanların sayısı artıkça, iyilikler ve güzellikler artacak, kötülükler, haksızlıklar ve zulümler azalacaktır. Bilinçlenmek, insan onuruna uygun karakter sahibi olmak ve insanca yaşamak için eğitim şart. O nedenle Yüce Rabbimiz ilk emri; “OKU” olmuştur. Okumaktan maksat körü körüne sunulan her bilgiyi ezberlemek değil, bizi Allaha ulaştıracak her türlü vasıtayı ibret nazarıyla, farkındalıkla öğrenmektir. Okulumuz ve okumalarımız da bu amaca hizmet eder inşallah.

Çad hakkında kısaca bilgi verecek olursak: uzun yıllar Fransız sömürgesi olan ülke, 11 Ağustos 1960 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş. Nüfusunun (değişik kaynaklara göre) % 40-60 ı Müslüman, %20 -40'ı Hristiyan, geri kalanı yöresel dinlere mensup imiş. Ancak resmi dili halen Fransızca ve bağımsızlıktan sonra Müslüman nüfusun çokluğundan dolayı Arapça da ilave edilmiş. En büyük şehri yaklaşık 1 milyon nüfuslu başkent Encemine. Çad yıllarca Fransız sömürgesi olduğu ve başta petrol olmak üzere bütün kaynakları talan edildiği için, çok fakir ve çok geri kalmış bir ülke. Yeterli gıdaya ve sağlıklı suya ulaşım çok sınırlı. Gıda ve bütün tüketim malzemelerinin fiyatları çok yüksek (mesela asgari ücret ort. 200 dolar iken, 1 tek muzun fiyatı 3 dolar). İçilebilir suya erişim çok sınırlı olduğu için, su kuyularının önemi çok büyük. Derneğimizin, ülkemizden ve diğer ülkelerden yardım kuruluşlarının açtığı su kuyuları var ama yeterli değil. Yani çok fakir ama her şeyin fiyatının çok pahalı olduğu, yaşanması zor bir ülke Çad.

Okullaşma ve eğitim oranı da çok düşük. Okuma yazma oranı % 5 civarında imiş. Ülkenin elektrik

üretimi de çok yetersiz. Yaklaşık 17 milyon olan ülke nüfusunun %10'u elektrik kullanabiliyormuş.

Sağlık sektöründe de oldukça geride. Ülkede hizmet veren bir acil sağlık hizmet hattı ve altyapısı bulunmamakta. Başkent dışındaki illerde de küçük özel sağlık klinikleri bulunmakta olup, temel müdahaleler dışında tedavi uygulanamamakta. Kırsal alanlarda ise sağlık hizmetleri hemen hiç yok. Gerek ülkemizden gerek başka ülkelerden bazı STK ve kuruluşlar sağlık konusunda eğitimler ve sağlık hizmetleri sunuyorlar ama çok daha fazlasına ihtiyaç duyulmakta. Sağlıksız şartlar, kötü hijyen, yaygın hastalıklar, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, yeterli ve kaliteli gıda ile temiz suya erişim olanaklarının çok kısıtlı olması nedeniyle, ölüm oranları yüksek, ortalama insan ömrü 45-50 yıl gibi çok düşük. Ayrıca iç karışıklıklar ve çatışmalar da durumda etkili. Anne ve bebek (0-12 ay) ölüm oranları çok yüksek. Aşılama ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle çocuk ölüm oranı da (ilk 5 yaş için) % 20-25 gibi çok yüksektir (Ülkemizde bu oran %0,8 yani binde sekiz civarında). En sık görülen salgın hastalıklardan biri de sivrisinekler aracılığıyla çok hızlı yayılan sıtma hastalığı. Pis su birikintileri, sivrisineklerin ve dolayısıyla bu hastalığın kaynağı. Yol kenarları çöplüklerle dolu ve üzerinde hayvanların beslendiğini gördük. Halk temizlik ve sağlık konusunda çok bilinçsiz. İnsanların pek çok konuda eğitime ihtiyaçları var görünüyor.

Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.”

Tanımdan da anlaşılacağı üzere sağlık, birbirine bağlı fizik-



sel, ruhsal, kültürel, toplumsal ve de global bir olgudur. Son olarak Covid 19 olayında yaşadığımız gibi dünyanın her hangi bir yerindeki salgın bir enfeksiyon, bütün dünyayı tehdit edebiliyor. O nedenle sağlıklı yaşam için gerekli olan şartların bütün dünyada iyileştirilmesi, insanlığın ortak amacı olmalıdır.

Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 de ilan edilen ve 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne göre:

Madde 1: Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2: Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beynamede ilan olunan tekml haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Madde 3: Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

Madde 4: Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Madde 25: Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka

geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.

...gibi insan hak ve onurunu gözetken, öncelleyen maddeler olmasına rağmen; yaşananlar ve uygulamalar maalesef tam tersi yöndedir. Gelişmiş ülkeler, kurdukları sömürü düzenlerini sürdürmek için, kendileri tarafından geri bırakılmış ülkelerin gelişmesini istememekte ve gelişmelerini engellemek için, her türlü insanlık dışı yöntemlere başvurmaktadır. Gerek bizim coğrafyamızda, gerek Afrika ve Asya ülkelerindeki yıllardır süregelen iç çatışma, kaos ve savaşların nedeninin, tamamen menfaat kaynaklı olduğu bilinen bir gerçektir. Eğitim ve okullara verilen desteklerle, insanların bilinçlenmesi, toplumların özgürleşmesi, ilerlemesi ve güçlenmesi sağlanmış olur. Bu da neticede hak-sızlıklara, zulümlere ve zalimlere karşı koyabilme, dolayısıyla dünyanın herkes için daha güzel ve yaşanılabilir hale gelmesine katkı verilmesi demektir.

Allah (cc) pek çok ayeti kerimede yetimlere, yoksullara, güçsüzlere, yani ihtiyacı olanlara yardım etmeyi emrediyor. Bizler Afrika ülkelerindeki durumları zaten biliyorduk ama gidip bizzat tanık olunca, sorumluluğumuzun daha fazla bilincine vardık. Takdir edileceği gibi bu insanlara maddi destek vermek geçici bir çözümdür. Asıl çözüm onların bilinçlenmelerine ve kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelmelerine yardımcı olmaktır. Neticede imtihan dünyasındayız. Herkes kendi şartlarına göre imtihan olunuyor. Allah(cc) hepimizin yar ve yardımcısı olsun.



Bütün kötü ve zor yaşam koşullarına rağmen Çad'da gördüğümüz insanlar, özellikle çocuklar çok neşeli ve mutlu görünüyorlar. Kadınlar ve çocuklar çok sıcakkanlı ve sevecenler. Yöresel kıyafetleri de çok güzel ve estetik.

2022 KURBAN BAĞIŞI

Her yıl kurbanlarımızı; yurtiçi ve yurtdışında yetimlerimizin olduğu yetimhanelerde, kamplarda, okullarda kestirerek dağıtımını sağlıyoruz.

Bu zamana kadar YETİMLERİN sofrasına aş olan kurban ve adak kurbanı bağışı yaptığımız ülkeler: Türkiye, Gazze, Pakistan, Somali, Çad, Suriye, Bangladeş (Arakan), Nijer, Nijerya, Kamerun, Habeşistan, Tanzanya, Gana...



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA





2022 YURTDIŐI İFTAR PROGRAMLARI



İLKDER olarak her sene Ramazan ayında; YETİM çocuklarımızın bulunduğu ülkelerde, mülteci kamplarında ve diğer ülkelerde iftarlarımız verilmektedir.







2022 YURTIÇI İFTAR PROGRAMLARI



İLKDER olarak;
Ankara'da yaşayan
farklı ülkelerden
gelmiş mülteci
ailelerimiz, Türk
ailelerimiz ve
öğrenci grupları ile
iftar sofralarımızı
paylaşıyoruz.





YURTIÇİ-YURTDIŐI KUMANYA DAĐITIMI

İLKDER; temel gıda malzemeleri, bakliyat, temizlik malzemeleri ve çocuklar için bisküvi, çikolata, gofret v.b. ürünlerin içinde bulunduğu kumanyaları yurtiçi ve yurtdışında Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Belirli zaman aralığında, kumanya dağıtımı devam ediyor.







HAYDİ LUBANALI ÇOCUKLAR OKULA!

İLKDER Ailesinin üye ve gönüllülerimizin çabalarıyla; okulu olmayan, eğitim görmemiş Lubanalı çocuklar okula kavuştular.

2022/ 2023 eğitim- öğretim hayatlarına "Bismillah" diyerek başladılar. Onların hayatlarına bir okul ile dokunabildik. Ne mutlu bizlere!..







ÇAD'A UZANAN EĞİTİM DESTEĞİMİZ

Üye, Gönüllü ve Hayırsever Dostlarımızın Bağışlarıyla Yaptırdığımız Okulumuzun Açılışını Gerçekleştirdik

28 Şubat 2022 tarihinde Eğitim Merkezimizi, Çad'ın Lubana köyünde hiç okulu olmayan bir bölgede açtık Elhamdulillah. Açılışa katılan Çad'ın Türkiye Büyükelçisi, TİKA Koordinatörü, Maarif Vakfı Koordinatörü ve partner kuruluşumuz ÇADKİD Yetkilileri hem bizim hem de bütün çocuklarımızın sevinçlerine ortak oldular. Sınıfları dolduran çocukların gözlerindeki ışıltı, annelerin sevinci ve İstiklal marşımızla birlikte göndere çektiğimiz Türk bayrağı, bizleri onurlandırdı.

Emeği geçenlerden Allah razı olsun.













SU HAYATTIR!

Dünyamızın %70'ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Daha da ötesi; tüm canlılar için hayatın devam etmesi suya bağlıdır.

İLKDER, suyu olmayan birçok ülkeye siz üye ve gönüllüleri sayesinde sayısız su kuyusu açtırdı. Allah kabul ve makbul eylesin.

Peygamberimiz; "Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir." buyuruyor. Yine; su kuyusu açtırmak, çeşme yaptırmak mümin kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edeceğini buyurmuştur.





*De ki: "Düşünsenize,
şayet suyunuz yeraltına
çekilse,
size akarsuyu kim
getirebilir?"
Mülk 30*



Sa'd b. Ubâde'nin annesi vefat etmişti ve Rasûlullah (asm)'a gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü! Annem öldü onun adına sadaka verebilir miyim?" diye sordu. Rasûlullah (asm) da: "Evet." buyurdu. Sa'd: "Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?" diye sorunca, Rasûlullah (asm): "İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir" buyurdu.





GAZZE YETİM ÇOCUK KEFALET DAĞITIMI





Yurtiçi ve yurt dışın da YETİM kalan çocukların acılarını biraz olsun hafifletmek, ihtiyaçlarını gidermek, yetimlere maddi-manevi destek olmak amacıyla kurulan Koruyucu Aile Platformumuz, yaklaşık 17 yıldır faaliyetlerine devam etmekte.

Gazze bu ülkelerden biri sadece...

İLKDER'İN KORUYUCU AİLE KAHVALTI BULUŞMASI

Uzunca bir aradan sonra Koruyucu Ailelerimizle özlediğimiz muhabbeti gerçekleştirdik.



İLKDER olarak; pandemi ve yasaklardan dolayı bir araya gelemediğimiz Koruyucu Aile, Üye ve Gönüllülerimizle 5 Kasım Cumartesi günü Ulucanlar Cezaevi Marangozhane Yemek Salonunda geleneksel kahvaltı programımızı düzenledik. Sorumluluğunu üstlendiğimiz yetimlerimizle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, koruyucu ve hayırsever ailelerimizle birlikte hasret giderdik.



GEZİLERİMİZ



İLKDER Üye, gönüllü ve dostlarımızla birlikte her yıl geleneksel piknik ve kültürel geziler düzenliyoruz. Araya giren pandemi ve yasaklardan dolayı piknik ve gezilerimize ara vermek durumunda kalmıştık. Yasakların kalkması ve hastalığın yavaşlamasıyla birlikte siz değerli dostlarımızla, düzenlenen organizasyonlarda bir araya geldik.



İLKDER Ailesi olarak, Ankara'daki özellikle Altındağ bölgesinde yoğunlaşmış olan eski camileri ve günümüzde yapılmış önemli camileri birlikte gezdik.



İLKDER'in geleneksel pikniğini Mayıs ayında Mogan Gölünde gerçekleştirdik. Üye, gönüllü ve dostlarımızla hasret giderip dolu dolu bir gün geçirdik.



İLKDER olarak; Kastamonu'nun Azdavay ilçesine güneybirlik kültürel bir gezi düzenledik. Muhteşem doğasına hayran kaldığımız, gezip görmeye zaman yetiremediğimiz verimli bir gün geçirdik.



KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR





İLKE KADINILIM KÜLTÜR VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ

GELECEĞİMİZ İÇİN
YÜRÜYÜRÜZ...

30 Ekim
Saat 13:30

Buluşma Noktası
Ankara/Ulus
Hacı Bayram



30 EKİM PAZAR GÜNÜ
SAAT: 13:30'DA HACI BAYRAM'DAN MELİKE HATUN
CAMİSİNE HEP BİRLİKTE "AİLE" İÇİN
YÜRÜYÜRÜZ.



kanal 5
• HAYIR ÇALIŞMALARI
MODERATÖR
YEKPA AHMEDİN SUNUMUYLA
SALI 17:15
CANLI YAYIN
www.kanal5.com.tr/canli-yayin



Fatma Zehra Polat

"Yardımlaşma ve İnfak"



İlkder Yön. Kur. Baş.
ÖZDEN ZEHRİ SÖNMEZ



"Sucuklu Kaşarlı Pide ve
Dondurmalı İrmik Tatlısı Tarifi"



ANKARA'DAN İDLİB'E YANINIZDAYIZ...



İLKDER olarak; büyük bir özveriyle hazırlayıp gönderdiğimiz yardım tırı İdlib'e ulaştı. Giden 6 ton un ekme yapılarak dağıtıldı. Aynı ve nakdi yardımlar, çadır kentlerde çetin kış günlerinde yaşama mücadelesi veren YETİM ve ailelere ulaştırıldı.





İDLİB ÇADIR KENTTE GEÇİRİLEN BİR GÜN

İLKDER ve Hayrat Derneği olarak bir proje kapsamında İdlib’te bulunan çadır kentleri gezdik, kadın ve çocuklarla ilgili bir durum tespiti yaptık. Bu ziyaretimiz sırasında iki yetimhane gezme fırsatımız oldu. Yetimhanelerde iftar düzenleyip bu çocuklarla iftar soframızı paylaştık. Yanımızda götürdüğümüz aynı ve nakdi yardımların dağıtımını yaptık.





BAYRAMLIK HANGİ ÇOCUĞU SEVİNDİRMEZ Kİ?!

İLKDER; Yurtiçi- yurtdışı, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıtımına devam ediyor. "Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." Bakara/215



"... Yetimlere nasıl davranacağınız hakkında sana sorarlar. De ki: "Onların durumlarını düzeltmek onları iyi yetiştirmek en hayırlı olandır." Ve onların hayatlarını paylaşırsanız unutmayın ki, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozgunculuk yapanları da düzeltmeye çalışanları da en iyi bilir." Bakara/220



Her şey bu sesle başladı ruhumda beynimde kalbimde, gittiğimiz Afrika ülkelerinde tanıştığım Muhammed Bey ile, bu bir hikayedir yaşanmışlığı vardır bende olmasa da hemen ileride bir kardeşim de...

Hep içimde o ateş vardı Muhammed okumuş adamları gördükçe tek onu anlayan annesine sokularak "anne ben öğrenmek istiyorum her şeyi okumak istiyorum" dediğinde, merhametli şefkatli anne umarım yavrum umarım bir gün senin okuduğunu görsem gözüm açık gitmez derdi. Oğlana hep ümitler vererek gönülden isteyelim uğraşalım derdi, keçi sağlamak iş yapmaktan bitap düşse de ufku geniş kadındı Meryem. Her yerde dua ederdi oğlunun iyi bir insan olması için. Rüyalarına girerdi oğlu okumuş, öğretmen olmuş öğrencileri var. Hep omuzuna birinin dokunduğunu hissederdi rüyasında, hep huzurla uyanırdı. İçinde bir şeyler yeşerir kıpır kıpır olurdu" hayır olsun inşallah" der, hep oğluna koşar rüyasını paylaşırdı. Kocasını öleli 2 yıl olmuştu elde yok avuçta yok yine de çok sabırlıydı ikisi de.

Günler akıp gidiyordu. Muhammed gün geçtikçe büyüyordu tüm zorluklara rağmen. Şehir çok uzaktaydı ama yapacaktı, bir gün oğlunu oraya götürecekti, okula yazdıracaktı.

Aslında köylülerin hepsi aynı durumdaydı yoksulluk ağır basıyordu omuzlarındaki yük çok ağırdı.

Günlerden bir gün Meryem şehre gidip gelen arabaya binmeye karar verdi, oğluyla birlikte şehrin yolunu tuttular okula uğradılar.

Okul müdürü ile konuşmaya kararlıydı, çok zorlandı, içi içine sığmıyordu, oğlundan ayrılmak da zordu başarılı olanları yatılı alıyorlardı.

"Muhammed çok zeki bir çocuk" dedi Meryem. Çok şeyler öğrettim ona. Sorulan sorulara çok güzel

cevaplar veriyordu Muhammed. Müdürün hoşuna gitti burada kalsın yatılı okusun dedi Meryem biraz buruk ama çocuk gibi mutlu yine kıpır kıpır kalbi ile köyüne döndü.

Yıllar yine akıp gidiyordu Hasret zor ama eğitim için katlanıyordu şefkatli Meryem. Oğlunu göremiyordu ancak ayda bir gidebiliyordu şehre.

Böylelikle okul süreci devam edip gitti Muhammed büyüdü öğretmen oldu.

Onun kafası da annesi gibi çalışıyordu sadece kendine değil köyüne faydalı olmak istiyordu. Gönüllü kuruluşlara katılmıştı Muhammed. Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası kuruluşlarla da irtibattaydı. Bir gün Türkiye'den de STK'na gözü ilişmişti az çok biliyordu bunları.

Muhammed annesinin şefkatini sıcacık bakışlarını hep içinde hissediyordu, bir gün kadın kuruluşları ile karşılaşınca içinde annesinin sıcaklığını hissetti.

Bu bayana mektup yazdı inanıyordu ki çocukları sever onların eğitimine katkıda bulunur ümidi taşıyordu.

Çünkü onların amacı da yetim çocukların yüzünü güldürmek güzel bir eğitim sıcak bir tas çorba verebilmektir. İşte yolları kesişti Muhammed'in mama Özden ile. Uzun uzun konuştular dertleştiler bir gün onu annesiyle tanıştırdı.

Meryem Hanım'ın gözleri doldu yine içi kıpır kıpır etti sarılıp hasret giderdiler, siz benim rüyamda omuzuma dokunan elsiniz dedi.

Mama Özden, Muhammed ve arkadaşları epey bir çalıştıktan sonra köylerinde okul açmayı başardılar geride kalanlara da çok güzel hatıralar miraslar bıraktılar.

Eğitim ve Paylaşmak

Lale Çimenci

Eğitim bir topluluğu ileriye götüren önemli bir kavramdır. Eğitim hayatında Egeri kalmış toplulukların, hayatın her alanında geride kalmış olduklarını görmekteyiz.

Eğitim insan hayatının yaşam kalitesini artıran en önemli olgudur.

Eğitim aynı zamanda paylaşmakla doğru orantılıdır.

Bugün eğitim almış toplumların elindeki imkanları, imkanı olmayan kişilerle paylaştığını ve paylaşan toplumların ilerlediklerini hep birlikte görmekteyiz.

Paylaşmaya açık insanlar her zaman daha mutlu, huzurlu ve kaliteli hayat sürerler. Paylaşmak insana kendini iyi hissettirir.



Bineller



MÜNEVVER AĞAYAR

2008 yılın sonbahar ayıydı...

Büyük çocukları okula gönderip, Belediyenin spor salonuna kayıt yaptırmaya en küçük kızımın elinden tutup gittim. Ancak kızım 3 yaşını doldurmadığından oranın kreşine almadılar. Geri dönmek zorunda kaldık.

Ben de şöyle bir gezelim derken; yolumuz bilmeyerek BİNELLER' le keşişti. Dışarda kıyafetler vardı. Nedir? Bir sorayım diye girdim içeri. Burasının bir hayır kurumu olduğunu öğrendim. Burda mantı, erişte, yaprak, baklava ve gözleme yapıldığını öğrendim. Benim için en iyisi de; kreşinin olduğunu öğrenmem. Ben zaten diyordum ki; çocuklar büyüsün yardım derneklerine girip gönüllü olmak istiyorum. Bu düşünce hep aklımdaydı. Ancak bu kadar yakınımda olacağını tahmin etmiyordum. Hemen katılmaya karar verdim gidip gelmeye başladım. Babamın görevi dolayısıyla şehir şehir gezdik. Pasta, börek yapıyordum ama gözleme, erişte, baklava nasıl yapılır bilmiyordum. Aşama aşama her şeyi öğrendim. Derken tamamen hamur işi içinde buldum kendimi.

Gitmediğim zaman sanki bir şeyler eksikti benim için. Kızım bile yarım yamalak konuşmasıyla "anne gidip yetimleye dözleme satalım" diyordu. Mantı, gözleme, erişte, sarma, baklava satıldıkça sanki fizik tedavi oluyormuş gibi geliyordu. Ben BİNELLERİ okul olarak görüyorum. Elmas Teyze 85 yaşında, Fatma Teyze 70 yaşında bizimle yarışıyor biz neden hayırla yarışmayalım düşüncesiyle daha da aktifleşmeye gayret ediyordum.

Ramazan gelir çoğu insan öğleye kadar uyuyup akşama çocuklarıyla ziyafet çekmeyi düşünürken, biz her zamankinden daha fazla çalışıp akşamın nasıl olduğunu fark etmeden hazırda ne varsa onunla iftar açmak için koşuyoruz eve. Bir çorba yapmışsak ne mutlu bize... Ramazanın bereketi hamur işlerini de bereketlendirip sipariş silsilesine uğrattıyordu. Biz sadece hayır yapmayı dost biriktiriyoruz. Kimimiz doğulu, kimimiz batılı ama tek amaç uğruna çalışıyoruz. Cennet kolay kazanılmıyor. Uzak yakın demeden Ankara'nın her yerinden Allah rızası için, bu hayır kapısında karınca misali bir damla su için geliyorlar. Rabbim o bir damlayı okyanus yapsın inşallah.

Şunu iyi bilmek gerekiyor ki; neyi içtenlikle arzu edersek Allah cc. Bize onu nasip ediyor. Hayır işi de her kula nasip olmuyor. Rabbime binlerce şükür ki; bu yola nasip olmuş kullardanım.

Dünya döndükçe iyilik ve hayrın daim olması dileğiyle.



iyilik yap denize at



GÜLFEM NİHLE AKALIN
4. Sınıf Öğrencisi

Melis okuldan dönerken üstü yırtık, yüzü çamur içinde bir çocuk görmüş. Yanına gitmiş ve Mona adını sormuş. Çocuk cevap vermemiş." Ne yapıyorsun burada "diye sormuş? Çocuk susmaya devam etmiş. Melis, karnı aç sanırım diye aklından geçirmiş. Markete gidip onun için; su, bisküvi ve meyve suyu almış. Götürüp çocuğa uzatmış. Siyah gözleri dolu dolu Melis'e öylece bakıyormuş. Neyse ki; daha fazla dayanamadan alıp yemeye başlamış. Melis' e "şükran" diyor-muş sürekli. Oturduğu yerden kalkıp el sallayarak uzaklaşmış Melis' in yanından. Ama Melis' in içi rahat etmemiş, sessizce takip etmiş. Çocuk nihayet evine ulaşmış. Bacasından duman çıkan, derme- çatma, mavi renkli küçük bir evden içeri girmiş.

Melis, artık evini öğrendim gidebilirim demiş. Akşam evde, bu konuyu abisi ile konuşmuş. Olanları anlatmış.

Abisi gülümseyerek; ne güzel düşünmüşsün aferin sana demiş.

— Abi eski kıyafetlerini verir misin? Götürelim çocuğa diye sormuş.

Abisi; Melis en sevdiğimiz kıyafetleri vermeye ne dersin?

Melis' in gözleri parlamış; bu süper bir fikir abi.

Birlikte güzel bir paket hazırlamışlar. Harçlıklarını birleştirip küçük de bir yardım kolisi hazırlayıp çocuğun evinin yolunu tutmuşlar.

Eve yaklaştıklarında eli ile göstererek "şu mavi ev abi" demiş.

— Hadi gel bir güzellik daha yapalım demiş abisi.

— Tamam, sen nasıl dersin diye cevap vermiş Melis.

Yanlarında getirdikleri paketleri evin kapısına bırakmışlar. Kapısını çalıp hızla uzaklaşmışlar.

Melis nasıl tepki verecekler gizlenip izlemek istemiş. Fakat abisi "gidelim fark etmesinler" demiş. Melis üzülmüş açıkçası.

— Asma suratını "iyilik yap denize at" demiş büyüklerimiz. Allah mükâfatını kat kat verir.

— Sadece merak ediyorum, neden biz vermedik. Ya da uzaktan izlemedik? Demiş Melis.

— Bu gün o çocukla yüz yüze geldin. Başka bir günde karşılaşma ihtimalin var. Neden seni görünce utanıp mahcup olsun? Bunu istemezsin herhalde? Demiş abisi.

— Haklısın düşünemedim abi.

Abisi gururla bakmış Melis' e. Konuşa konuşa evlerinin yolunu tutmuşlar...

İLKDER Sizin İçin Ne Yapabilir?

- ✿ Hak ve özgürlükler ile ilgili bilgilendirme yapabilir.
- ✿ Kadına yönelik çalışmalar yaparak, kadının sosyal alanda etkin olmasını sağlar.
- ✿ Yetim çocuklara bir anne şefkati ile yaklaşır ve ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcar.
- ✿ İhtiyaç sahibi ve mağdurlara ulaşarak maddi ve manevi yardımlarınıza köprü olur.
- ✿ Çeşitli konularda düzenlediği seminer, panel ve eğitimlerle bilgilendirme ve yol gösterme yapar.

Siz İLKDER İçin Ne Yapabilirsiniz?

- ✿ Koruyucu Aile olabilir ve her ay yetim çocuğunuzun kefaletini karşılayabilirsiniz.
- ✿ Üye olabilir ve başkalarını üye yapabilirsiniz.
- ✿ Derneğin komisyonlarında çalışabilirsiniz.
- ✿ Derneğin etkinlik, faaliyet ve programlarına katılabilirsiniz.
- ✿ Kermeslerde gönüllü olabilirsiniz.
- ✿ İLKDER'in tanıtımını yapabilirsiniz.
- ✿ Projeler önerebilirsiniz.

2021-2022

aramızdan ayrılanlar

- ✘ Necla Şen'in babaannesi,
- ✘ Türkan Bakacak'ın eşi
- ✘ Seval Ekinci'nin annesi,
- ✘ Nazik Erdal Akyüz'ün kardeşi,
- ✘ Necla Yerli'nin eşi
- ✘ Mebrure Alperen'in babası
- ✘ Nigar Ayhan'ın ağabeyi
- ✘ Asiye Oflaz'ın görümcesi
- ✘ Zekiye Aksu'nun babası vefat etmiştir.

İLKDER ailesi olarak ölenlere Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

ilkder ailesine katılanlar

- ✦ Mebrure Alperen'in üçüz torunları,
- ✦ Emine Çiçek ve Hülya Odabaş'ın torunları,
- ✦ Münevver Gündoğan'ın torunu,
- ✦ Fatma Serdar'ın torunu,
- ✦ Ayşe Doğan'ın torunu,
- ✦ Saniye Samur'un iki ayrı torunu dünyaya gelmiştir.

İLKDER Ailesi olarak; çocuklarımıza hayırlı, bereketli ve uzun ömürler dileriz.



- 🕌 Rahime SEZGİN'in oğlu,
- 🕌 Fatma ÖZGÜVEN'in kızı,
- 🕌 Zeynep ÖZDEMİR'in kızı,
- 🕌 Halide Özcan'ın oğlu dünya evine girmiştir.

İLKDER Ailesi olarak hayırlı olsun der mutluluklar dileriz.

İLKDER Ailesi





MİSYONUMUZ

- “Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olandır” ilkesinden yola çıkarak mazlumun yanında, haksızlığın karşısında, yarınlarımız olan çocuklarımızın, yanı başında bulunmak
- Kadınlara verilen hakların tam ve eşit bir biçimde kullanılması için kamuoyu oluşturmak
- Yardımlaşmayı toplumun her kesimine yaymak



VİZYONUMUZ

- Mazlumiyet ve yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak
- İnsanın olduğu her yere, yardım ve destek bekleyen her bakışa; din, dil, ırk ayrımı yapmadan gücü yettiğince el uzatmak
- Dünyada muhtaç duruma düşmüş ya da düşürülmüş özde kadın ve çocuk olmak üzere ihtiyaç sahiplerini destekleyip güçlendirmek
- Yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak kurumlar ve ülkeler arası işbirliği yaparak sosyal yardımlaşma ve dayanışma da öncülük etmek
- Yeryüzünün neresinde olursa olsun yetim kalmış çocuklara yardım etmek, onlara kalacak yer ve eğitim yardımında bulunmak ve aile sevgisinden mahrum kalmamalarını sağlamak



İLKDER BU GÜNE KADAR NE YAPTI?

- Dünyada çeşitli felaketler sonucu yetim kalan çocuklara yönelik olarak “Koruyucu Aile” projesini hayata geçirdi.



- Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Endonezya (Aceh), Pakistan ve Filistin’de yetimhane yaptırdı. Çad’da Okul/Eğitim Merkezi açtırdı



- Yurdumuzda zaman zaman meydana gelen doğal afetlerde; muhtaçlara aynı ve nakdi yardımda bulundu. Onlara maddi-manevi destek vererek acılarını paylaştı ve paylaşmaya devam ediyor.

- Özellikle gecekondü bölgelerinde muhtarlarla irtibat kurarak belirlenmiş ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlarda bulunur. Gerekli durumlarda giysi, gıda, sağlık ve moral destek hizmetleri verir.



- Gazze’de ağaçlandırma, her çadıra bir keçi ve dikiş makinesi projelerini hayata geçirdi.



- Pakistan, Keşmir, Gazze, Arakan, Çad, Kamerun ve Gana’da su kuyuları açtırdı. (Bu bölgelerdeki çalışmalarımız halen devam ediyor.)



İLKDER’İN AMAÇLARI

- İnsanlar arasında (din, dil, ırk, mezhep) ayrımı yapmadan insan haklarını korumak.
- İnsan haklarını koruyan kuruluşlarla gerektiğinde ortak hareket etmek ve insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak.
- Özde kadınların, genelde tüm insanların eğitim ve yaşam kalitesini yükseltmek. Kadınlara yönelik kültürel programlar yapmak. Önce aile, sonra da toplum içindeki statüsünü yükseltmek ve sağlamlaştırabilmek için alt yapı oluşturmak.
- Kadınlara kültürel ve sosyal etkinlikler oluşturarak kendilerine güven ve toplumda saygınlık kazanmalarını sağlamak.
- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin özgüvenli, sorumluluk sahibi bireyler olmaları için onlara yardımcı olmak.
- Uzman kişilerle irtibat kurarak toplum sağlığı ve çevre bilincini geliştirmeye katkıda bulunmak.
- Toplumda kültürümüzün korunması, geleneklerimizin yaşatılması gerektiği bilincini geliştirmek.
- Afet, savaş gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi, sağlık, eğitim, yakacak, kira, evlenme, iş kurma vb. hususlarda aynı, nakdi, maddi ve manevi yardımda bulunmak.



İLKDER’in yaptığı yardımlar siz hayırseverlerin katkılarından oluşmaktadır, İLKDER insan ve toplum yararına çalışan bir kadın kuruluştur.



YETİMLER İÇİN KORUYUCU AİLE PLATFORMU

“Bir Yetimin Elinden de Sen Tut”

Felaketlerin İnsanlığa Öğrettikleri

- Felaketler uzakları yakın etti
- Birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı
- Başkasının derdi ile dertlenmeyi öğretti
- İnfak bilincini yeniden canlandırdı
- İnsanlara ölümün çok yakın olduğunu hatırlattı ve karşılıksız vermeyi öğretti.



“Hayır; aksine siz yetimlere ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.” (Fecr 17-18)

Gün yetimlerin yüzünü güldürme günüdür. Peygamber Efendimiz; işaret ve orta parmaklarını birbirine birleştirerek “Yetimi görüp gözetene ben cennette şöleyiz...” buyurdu.

“ Bir imtihandır yetim. Yiyen, içen, yürüyen, konuşan bir imtihan. Kazanırken herkesin kazandığı, kaybederken ise yetimden önce diğerlerinin kaybettiği bir imtihan. O aramızda dolaşan bir imtihan vesilesidir.”

İLKDER’E NASIL KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ? VE YETİM ÇOCUKLAR İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?



KORUYUCU AİLE FORMU

- Koruyucu aile olabilirim ve her ay çocuk için TL yatırabilirim.

- Türkiye Pakistan Somali Gazze
 Çad Kamerun Suriye Arakan

- İLKDER’in yaptığı yardım kampanyalarına katkıda bulunabilirim.
 Yetimler için bağışta bulunabilirim.
 Bağış ve kurban bedeli toplayabilirim.
 Kermes v.b etkinliklere katkıda bulunabilirim.
 “Koruyucu Aile” projesini tanıtmak için çalışmalar yapabilirim.

SİZE ULAŞABİLMEMİZ İÇİN LÜTFEN BU FORMU DOLDURUP BİZE GÖNDERİN.

Ad-Soyad :
Tel- Cep :
E-Posta :
Adres :

UNUTMAYALIM: DÜNYANIN HER YERİNDE MUHTAÇ İNSANLAR SİZDEN GELECEK YARDIMI BEKLİYOR

Demetevler Mah. 371.Cad. Birtik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04 - 0530 310 04 20

- Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtır. Ayrıca Koruyucu Aile Projesi kapsamındaki ülkelerde kumanya dağıtımının yanı sıra her sene Kadir Gecesinde yetimlere iftar vermektedir.



- Kurban bayramlarında kurban bedellerini, (bedel sahibinin adına kesilmek üzere) yurt içi ve yurt dışında kurban kesemeyen ailelere ulaştırır.



- Ülkemizde Mültecilere her ay periyodik olarak (layni ve nakdi) yardım paketi dağıtır.

İLKDER siz hayırseverlerden aldığı destekle, bu saydığımız ve saymadığımız pek çok konuda güzel ve faydalı işler yapmaya devam edecektir.

- Elazığ, Van depreminden sonra yetim çocuklarımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunduk. Kırtasiye ve okul malzemeleri dağıtımıyla onlara bir sevinç kaynağı olduk.



- Gazze'den gelen misafirlerimize derneğimizi ziyaret ettiler.

- Yetim çocukları, yoksulları ve ihtiyaç sahibi aileleri araştırıp, onların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yardım kaynakları oluşturur, maddi yönden destek olmak amacıyla kermesler düzenler.

- Kayıbol değerlerimizin ve kültürümüzün korunması ve yaşatılması için Türkiye genelinde çeşitli Konferanslar, Paneller, Seminerler düzenler, Programlara katılır.



- Ramazanın sevincini Yetimler ve aileleriyle paylaştık.

- Çocuk demedik yaşlı demedik her çağrıya kulak verdik.



- Muhtarlarla İrtibat Kurarak Belirlenmiş İhtiyaç Sahibi Ailelere Aynı ve Nakdi Yardımlarda bulunduk.

GÖNÜLLÜ FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

AD SOYAD:					
ÖĞRENİM DURUMU:					
MESLEK:			D.TARİHİ:		
GSM:			KAN GRUBU:		
EHLİYET:			Y.DİL:		
ADRES:			E-MAIL:		

GÖREY ALABİLECEĞİNİZ DÖNEMLER VE GÜNLER

PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	CUMARTESİ
.....
ARASI	ARASI	ARASI	ARASI	ARASI	ARASI

İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA
(.....)

ÖZEL GÜNLERDE (KERMES, TOPLANTI VS.)
(.....)

GÖNÜLLÜ HİZMET ALANLARI

Büro Çalışması Yapabilirim ()
Koruyucu Aile Olabilirim ()
Tercüme Yapabilirim ()
Hamur İş - El İş vs. Yapabilirim ()
Mesleğimle İlgili Danışmanlık Verebilirim ()
Demek Tanıtımında Bulunabilirim ()

Katkıda Bulunabileceğiniz Başka Alanlar Varsa Lütfen Belirtiniz:
.....

BEKLENTİ VE ÖNERİLERİNİZ:
.....
.....

Demetevler Mah. 371.Cad. Birlik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04 - 0530 310 04 20

ZİRAAT BANKASI İBAN

TL: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01
USD: TR70 0001 0009 0803 2704 6550 02
EURO: TR43 0001 0009 0803 2704 6550 03

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI İBAN

TL: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01
USD: TR14 0020 5000 0008 4285 0001 01
EURO: TR84 0020 5000 0008 4285 0001 02

POSTAÇEKİ: 5260408

NOT: Banka ve Posta çekine ödeme yapılırken İLKDER'in açılımını (İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ) olarak yazınız lütfen.

Demetevler Mah. 371.Cad. Birlik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04
0530 310 04 20
ilkder111@yahoo.com
www.ilkderkadin.org



YETİMLER İÇİN KORUYUCU AİLE PLATFORMU



**BİR YETİMİN
ELİNDEN DE SEN TUT!**

Demetevler Mah. 371.Cad. Birlik Apt.
No:12/E Yenimahalle / ANKARA
Tel/Fax : 0312 336 31 79
Gsm : 0532 365 27 04 - 0530 310 04 20

www.ilkderkadin.org • ilkder111@yahoo.com

KORUYUCU AİLE PLATFORMU NE ZAMAN KURULDU?

26 Aralık 2004 yılındaki Tsunami ve depremden sonra Endonezya'nın Açe bölgesine içinde İLKDER 'inde bulunduğu Türkiye'den bir ekip Açe'ye gitti. Bir günde yetim kalan yüzlerce çocuğun acılarını biraz olsun hafifletmek ve ihtiyaçlarını gidermek için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, maddi ve manevi destek olmak amacıyla İLKDER *Koruyucu Aile Platformu* kuruldu. İLKDER; yetim çocukları ülkelerinden, yakınlarından, kültürlerinden ayırmadan kendi ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Yetim çocukların korunmasının çok önemli bir ibadet olduğuna inanan İLKDER *Koruyucu Aile Platformu*, *çalışma alanlarını genişleterek* tüm mazlum ülkelerin yetimlerini de kapsayacak şekilde hizmetlerine devam etmektedir.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?

- ❖ **İLKDER; Endonezya'nın Açe bölgesine giderek inceleme yaptıktan sonra birkaç kuruluşla beraber bir yetimhane yaptırdı.**
- ❖ **Endonezya'nın Açe bölgesinde yapımına öncü olduğu yetimhanede eğitim gören, 50 yetim çocuğun koruyucu aileliğini üstlendi.**
- ❖ Pakistan depreminden sonra yetim kalan binlerce çocuktan 80 (50'si Keşmir, 30'u Muzafferabad' da olmak üzere) yetim çocuğun koruyucu aileliğini üstlendi.
- ❖ İLKDER başkanı Özden Zehra SÖNMEZ ve İLKDER üyeleri birkaç kez Pakistan'a giderek depremedelerin acılarını paylaştı ve maddi-manevi destek sağladı.
- ❖ **Pakistan'da 4 kuruluşla beraber 250 çocuk kapasiteli; içinde okulu, spor alanları, camii de olan bir yetimhane yaptırdı.**
- ❖ **Türkiye'den bir kuruluşla birlikte Filistin-Gazze de savaş ve işgal sebebiyle yetim kalan çocukların barınabilmesi için bir yetimhane yaptırdı.**
- ❖ Koruyucu aileler vasıtasıyla, işgal altında olan Filistin-Gazze Kenti Cebaliye en-Nazla bölgesindeki kamplarda yaşayan yetim çocukların her ay zaruri ihtiyaçlarını karşılamaktadır
- ❖ **İLKDER komşumuz Irak'taki birçok yetime ulaştığı gibi, yardım ettiği yetimlerin sayısını artırmaya çalışmaktadır.**
- ❖ **İLKDER mazlum Çeçenistan Halkı'nı da unutmayarak, Azerbaycan Bakü Mülteci Kampı'ndaki yetimlerin birçoğunun koruyucu aileleri vasıtasıyla ihtiyaçlarını gidermektedir.**

- ❖ **Gana'da koruyucu aile çalışmalarını da yürüterek yetimlere ulaşmaktadır.**
- ❖ **Başkanımız ve yönetim kurulundan arkadaşlarımızın Somali'ye yaptıkları ziyaret sonrası iç karışıklık ve savaş sonrası yetim kalan çocuklarımızı da Koruyucu Aile şemsiyesi altına aldık.**
- ❖ **2011 yılından bu yana Suriye savaşı sonrası ülkemize akın akın gelen mülteci göçü, beraberinde çaresiz kadın ve çocukların korunması meselesini de ortaya çıkardı. İLKDER, özellikle Ankara'da ikamet eden mülteci çocukların Koruyucu aileler vasıtasıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır.**
- ❖ Türkiye'deki yetim çocuklarımızın da eğitimlerine *Koruyucu Aile Platformu katkı sağlamaktadır.*
- ❖ **Suriye-İdlib bölgesine zaman zaman yaptığımız yardımlarımız yine platformumuzun katkılarıyla daha bereketli olmaktadır.**
- ❖ Her yıl koruyucu ailelerin kurbanlarını vekâlet yoluyla yetimhanelerimizde ve ilgilendiğimiz çocukların bulunduğu ülkelerde kestirmektedir.
- ❖ **Ramazan ayında koruyucu ailelerimizin bağışları ile yetim çocuklarımızın bulunduğu bölgelerde iftar vermektedir.**
- ❖ **İLKDER yurtdışındaki çalışmalarını, yardım yaptığı ülkelerdeki partner kuruluşlarla** irtibata geçerek ve zaman zaman da bu ülkelere giderek sürdürmektedir.
- ❖ **Bu hizmetlerin yapılması ve devamlı olması için yetim dostu gönüllülerimizle yardım amaçlı etkinlikler, kermesler düzenlemekte ve programlar yapmaktadır.**
- ❖ **İLKDER yetkilileri; Koruyucu Aile Projesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için, Radyo-TV programlarına katılmış ve çeşitli çalışmalar düzenlemişlerdir.**

KORUYUCU AİLE PLATFORMU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

- ❖ **İLKDER; dünyanın en uzak yerlerinden başlattığı hayır çalışmalarını iyi niyet ve samimiyetle, aynı aşk ve muhabbetle sürdürüyor. Hedefi 1000 yetim çocuğun elinden tutacak merhametli koruyucu ailelere ulaşmaktır.**
- ❖ **Ankara içi Türk ve mülteci yetim çocuklara; her ay nakdi ve aynı yardım devam etmektedir.**

- ❖ Türkiye’de bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanmaya devam etmektedir.
- ❖ Her yıl üye, gönüllü ve koruyucu ailelerin kurbanlarını vekalet yoluyla, yetim çocukların bulunduğu yetimhane ve mülteci kamplarında kestirmeye devam ediyor.
- ❖ Yine her yıl Ramazan’da yetim çocukların bulunduğu kamp ve yetimhanelerde iftar vermektedir.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU GELECEKTE NE YAPMAK İSTİYOR?

Yetim çocuklarla koruyucu aileler arasında iletişim kurulmasını sağlamak, daha fazla yetim çocuğun elinden tutabilmek için hayırseverleri, “Koruyucu Aile Platformu” çatısı altında buluşturmak, hayır amaçlı çalışmalarına kaynak bulabilmek için çeşitli faaliyetler (konferans, panel, kermes vs.) düzenlemek, Kampanya süresince bülten, broşür, el ilanı bastırıp dağıtmak yoluyla, koruyucu aileliği daha geniş kitlelere tanıtmak ve yaygınlaştırmak istiyor.



İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 ZİRAAT BANKASI

TL İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01

Ş İBAN: TR70 0001 0009 0803 2704 6550 02

€ İBAN: TR43 0001 0009 0803 2704 6550 03



KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

TL İBAN: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01

Ş İBAN: TR14 0020 5000 0008 4285 0001 01

€ İBAN: TR84 0020 5000 0008 4285 0001 02

bineller hayır çarşısı

Adı gibi binlerce elin hayırlarıyla oluşturulmuş olan çarşımızda birinci el-ikinci el giyim eşyaları, çeyiz ürünleri sergilenmekte, gıda (manti, gözleme, erişte, yaprak sarması v.b) satışı yapılmaktadır



2023

Ocak

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Şubat

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Mart

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Nisan

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Mayıs

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Haziran

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Temmuz

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Ağustos

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Eylül

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Ekim

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Kasım

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Aralık

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



İLKDER AYLIK TOPLANTI



RESMİ TATİL GÜNLERİ



AREFE



Adres: Demetevler Mah. 371. Cad. Birlik Apt.12/E Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 336 31 79 • 0530 310 04 20 • 0532 365 27 04

E-posta: www.ilkderekadın.org • ilkder111@yahoo.com

İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ



ZİRAAT BANKASI

TL Hesabı İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01

Ş Hesabı İBAN: TR70 0001 0009 0803 2704 6550 02

€ Hesabı İBAN: TR43 0001 0009 0803 2704 6550 03



KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

TL Hesabı İBAN: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01

Ş Hesabı İBAN: TR14 0020 5000 0008 4285 0001 01

€ Hesabı İBAN: TR84 0020 5000 0008 4285 0001 02

