

İLKDER bülten

İLKE İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İLKE ASSOCIATION OF KNOWLEDGE CULTURE AND SOLIDARITY



28. Sayı / Ocak 2019

Üyelere Mahsustur

Para ile satılmaz

İLKDER ADINA SAHİBİ
ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
EBRU KARABIYIK

YAYINA HAZIRLAYANLAR
EMİNE ÖZÇELİK • HADİYE KILIÇ

GRAFİK TASARIM
HAKAY

BASKI

BASIM TARİHİ
OCAK 2019

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:
Demetevler mah. 357. cad.
(Eski 12. Cadde) Binnur Apt.
No:6/4 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0530 310 04 20
0 312 334 60 41
www.ilkder.org.tr
e-posta: ilkder111@yahoo.com

Derneğe üye olma şartları:

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Dilekçe

Derneğimize üye olabilir, yakınlarınızı
da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.

MERHABA.....	3
ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ	
PAYLAŞALIM.....	4
HADİYE KILIÇ	
BİR YERE AİT OL(Â)MAMAK.....	6
EMİNE ÖZÇELİK	
YAŞAMA DAİR!.....	7
SERAP DOĞAN ÖZGÜN	
İSAR	8
AYŞE KAPUSUZUĞLU	
SAVAŞ VE SURİYE'Lİ KADINLAR	9
İLKDER	
KERBELA	11
NAZİK ERDAL AKYÜZ	
GÜNÜMÜZDE MÜLTECİ OLMAK 'BİTMİYEN GÖÇ HİCRET'.....	13
ŞULE TANRIVERDİ	
ULUSLARARASI İMAM MATURİDİ ÇALIŞTAYI	15
İLKDER	
"ŞİDDETE BAHANE YOK (ÇOK)" KADINLAR GÜNÜ PROGRAM NOTLARI.....	16
İLKDER	
KORUYUCU AİLE PLATFORMUNA NEDEN İHTİYAÇ VAR?.....	19
SALIHA BEKTAŞ	
ADI YETİM.....	20
İLKDER'İN FAALİYETLERİ	23
İFTAR PROGRAMLARIMIZ.....	29
KURBAN PROJEMİZ	31
İLKDER'İN YAPTIRDIĞI SU KUYULARI.....	32
UN-EKMEK PROJEMİZ	32
KUDÜS İZLENİMLERİ	33
BÜŞRA NUR ÇAPKU	
SAĞLIKTA ŞİDDET	36
DR. AYL A ÖZTÜRK	
STRES	39
PSK. BEYZA NUR KILIÇ	
DUANIZI HANGİ NİYETLE İSTİYORSUNUZ?	40
YAZGÜL YEŞİLBAŞ	
İLKDER	41
ELİF BERRA ÖZGÜN	
SAVAŞAN DÜNYADA ÇOCUK OLMAK.....	42
HATİCE KÜBRA GÜNDOĞAN	
MÜLTECİ ÇOCUKLARLA BİR GÜN PROJESİ	43
ZİYARETE GELENLER VE ZİYARETE GİTTİKLERİMİZ	44-45
HAYIR ÇARŞIMIZ BİNELLER	46
ARAMIZDAN AYRILANLAR, İLKDER AİLESİNE KATILANLAR, İLKDER AİLESİNDEN EVLENENLER	47

Merhaba

"Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. 'Hamd, bizi buna erıştiren Allaha mahsustur. Eğer Allah'ın bizi erıştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş olmazdık. Ant olsun, Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmiştir.' derler. Onlara ' işte yaptığınız (iyi işler) sayesinde kendisine varis kıldığınız cennet!' diye seslenilir." (Araf 43)



ÖZDEN ZEHRA
SÖNMEZ



Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...

Muhterem üye, gönüllü ve dostlarımız; şu an işinizi gücünüzü bırakıp İLKDER'in bültenini elinize aldınız. Uzunca bir süredir İLKDER olarak sizlerle birlikte olmadık ve İLKDER'in rutin çalışmalarından sizleri haberdar edemedik. Bunun bir çok nedeni vardı. Birincisi belki de en önemlisi ekonomik sıkıntı. Evet uzunca bir süreden sonra tekrar elinizde 28. Sayımızla birlikte sizleri yazılı olarak çalışmalarımızdan az da olsa bilgilendireceğiz.

Dün yeryüzü nasıl idiye, bugünde değışen bir şey yok. Şuan da yeryüzü bir nevi cehennem ve bizde o cehennemin içindeyiz. Gazze'nin, Suriye halkının, Ortadoğu'nun, Afrika'nın ezilmiş, sindirilmiş, her türlü nimetten mahrum bırakılmış mazlum halkının kaderleri değışmediğı gibi, şimdide bu halkaya Arakan, Yemen halkı da top yekün dahil edildi.

İşte bugün için bizlerde yeryüzüne hakim olması için, yaşlılar, yoksullar, dullar, yetimler, aç-açıklar için ömrümüz oldukça, canımız bedelimizde oldukça el ele vermemiz gerekiyor.

Bizler İLKDER olarak belki yazılı çalışmalarımızı sizlere ulaştıramadık ama yaptığımız hizmetler asla azalmadı. Yetimhanelerimiz ve oralarda kalan yavrularımızın ihtiyaçlarını siz değerli Koruyucu Ailelerimizin katkılarıyla devam ediyor.

Hayırseverlerin destekleriyle yaptırdığımız su kuyularımızın çalışmaları da devam ediyor. Rutin olarak özel gün ve gecelerde yaptığımız konferans, panel ve toplantılarımız da çok şükür devam ediyor... edecek de inşallah. Ömrümüz olduğu sürece ve sizlerin de maddi manevi desteklerinizle çalışmalarımıza aynı hızla, aynı aşkla devam edeceğiz.

Elinizdeki sayımızla yine sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. İLKDER'in yaptığı çalışmalardan sizleri haberdar edeceğiz. Bu yaptığımız güzel amelleri israftan uzak bir yaşamı seçtiğimiz için yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Biliyorsunuz ' israf harama açılan kapıdır.' Bizler inananlar olarak israfa açılan kapıları kapatabilsek inanın yeryüzünü yeniden inşa edebiliriz. Çünkü toplumun bize ihtiyacı var. Gönüllü yapılan çalışmalar her zaman diliminde ses getirmiş ve kalıcı olmuştur. Ne diyor Ayeti Kerime "Biz buna karşı sizden bir karşılık (ücret) beklemiyoruz. Bizim ücretimiz alemlerin Rabbi Allah katındadır." Onun için daha iyi, daha özverili ve yaptığımız her hayrı ve işi Allah'ın rızasına kazandıracak birer nimet bilerek yapmalıyız. "...onlara vaktiyle yapmış olduğumuz güzel işlerden dolayı işte bu muhteşem cennetin sakinleri oldunuz diye seslenir." (Araf 43)

Haydi, bakalım İLKDER'in üye, gönüllü ve dostlarıyla birlikte yaptığı güzel işleri Bültenimizin sayfalarında sizlerle birlikte okumaya başlayalım.

Selam ve dua ile...

Paylaşalım



HADIYE KILIÇ



Paylaşmak...havayı, suyu, toprağı, ekmeğı, sevinci, üzüntüyü, öz-gürlüğü...

Bu paylaşım bazen mecburi çoğu zaman da isteyerek olur. İnsanlar, ahlaki ya da dini zorunlulukla, toplumsal statü, sosyal sorumluluk, kültürel bağ, v.b sebeplerle paylaşım yaparlar.

Özellikle inanç, din bu konuya önem verir. Toplumsal adaletin sağlanması açısından bir imtihan vesilesi yapar. Allah'ın insanlara gönderdiği bütün dinlerde hatta insanların kendi uydurdukları din anlayışlarında paylaşmak teşvik edilmiş ve övülmüştür.

"Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için kefarettir. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir." (Mâide Suresi), 45

İnsan sosyal bir varlıktır. Paylaşmak da fitratında vardır. Yaratılışından gelen bu özelliği yaşam ve çevre şartlarıyla törpülenir ya da uygulamaz. Bu güzel hasleti yeniden kazanabilmek için farklı motivasyonlara ihtiyaç duyar. Takva sahibi insanlar için, Kur'an, ayetleri üzerinde düşünmeyi, öğüt almayı tavsiye eder. Paylaşmada veren eli över ancak bunun sonucunda başa kakma ve gösteriş yerilmiştir.

"Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefarettir. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Bakara 271)

"Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez." (Bakara 264)

"Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın." (Münâfikûn 10)

Paylaşmak, bölüşmek, zengini fakire, tok olanı aç, zayıf olanı güçlüye, yol bulamayanı imkânı olana yaklaştırır. İnsanları ve toplumları kaynaştırır. Uzaklar yakın olur. Kalpler birbirine ısınır kardeşlik bağları kuvvetlenir.

Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız taşır demiş atalarımız. Top-

lum olarak çok şükür bu güzel hasletimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Komşumuz açken tok yatamayız.

Acıları paylaşmak için taziyeye başsağlığına gideriz. Göz aydınlığına hayırlı olsuna gider sevinçleri paylaşıyoruz biliriz ki acılar paylaştıkça azalır, sevinçler ise artar. Zamani, bilgiyi, akli paylaşmakta önemlidir. Bugün gençlerimizi sosyal medyayı çok kullandığı için eleştiriyoruz ancak onların paylaşma duygusunu bu şekilde telafi ettiklerini unutuyoruz.

Günümüzde beşeri sistemler bencilliği, bireyciliği ön plana çıkarmak için yeni yöntemler buluyor-

lar. Kişisel gelişim teorileri "sen değerlisin" söylemi üzerine kurulu, ancak bizim inancımızda mümin kardeşini kendine tercih etmek vardır. Kardeşini sevmezsen iman etmiş olmazsın.

İnsanoğlu fitratına yaratılış özelliklerine döndüğünde ve en güzel hayat nizamı sunan İslam'ı yaşadığında dünyada sahip olduklarıyla değil geride bıraktığı hayır hasenatla anılacağını bilir ve bunun gerektirdiği şekilde yaşar.

**Paylaştığın
senindir,
biriktirdiğin
değil.**



Bir Yere Ait Ol(a)mamak



EMİNE ÖZÇELİK



Yaşadığımız yüzyılda savaşlar, doğal afetler vb. nedenlerden dolayı can ve mal güvenliği olmadığı için insanlar göç etmek zorunda kalıyor, ancak gittikleri yerlerde de pek çok sorunla karşılaşılıyor.

Farklı bir kültüre sahip oldukları için uyum sorunu yaşıyorlar. Üstüne üstlük bir de dışlanarak sorunları katmerleşiyor.

Bu sorunlar bugüne kadar çok dile getirildi ve çözüm yolları arandı. Bunları tekrar dile getirmemin sebebi bu dışlanmanın hor görmenin, yeri geldiğinde İslam tarihindeki ensar- muhacir ilişkisini dilinden düşürmeyen kesimler tarafından da yapılıyor olması. Bu ilişkiyi sanki hikâye anlatır gibi anlatıp tarihe hapsedip o dönemde yaşanıp bitmiş bir olay olarak görülmesi. Oysa hicret kıyamete kadar devam edecek bir eylemdir. Burada bizlere düşen Kuranı Kerimi okuyup geçmek değil, bizzat ayetleri yaşayarak hayata geçirmektir.

Bu durum bazen öyle bir hal alıyor ki bir zamanlar çeşitli sebeplerden dolayı kendileri de dışlanan hor görülenler, aynı tutumu muhacir olan bu insanlara gösterebiliyorlar. Özellikle toplumun belirli bir kesimi, medyada yayılan yanlış haberlerin etkisiyle mültecileri bir tehdit unsuru olarak görüyorlar. Dolayısıyla zaten bu insanlara karşı ön yargılılar. Kendilerini asıl olarak görüyorlar ve mültecilerin yardım almaları, bir işe girip çalışmaları, eğitim ve sağlık haklarından yararlanmaları gözlerine batıyor. Çalışmasalar neden çalışmıyorlar diye suçlanıyorlar. Kısaca insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri onlara çok görülmüyor. Bizi üzen içimizi acıtan ise hassas olmasını beklediğimiz insanların aynı tutumu sergilemesi.

Oysa hiç kimse ait olduğu toprakları, sahip olduğu her şeyi geride bırakıp kolay kolay terk etmez, hele hele çocuklarını, ailesini bir bilinmezliğe doğru sürüklemek istemez.

Neyse ki toplumumuzda duyarlı, sorumluluklarını bilen ve bu durumun kendileri için bir imtihan olduğunun bilincinde olan insanlarımız var. Bu duyarlılığa sahip olan İLKDER ailesi olarak bizler de vazifemizin farkındayız. Bu kardeşlerimiz kendilerini toparlayana, ayakları üzerinde durana kadar onların yanındayız.

Bütün bunlarla birlikte yapılması gereken daha çok şeyler var. Artık bu insanların kendi kendilerine yetecek duruma gelmeleri için çeşitli adımların atılması gerekiyor ve yetersiz de olsa bunlar yapılıyor.

Herkes yapabildiği oranda sorumluluğunu yerine getirdiğinde sorunlar büyümaz. Bu insanlar ne zaman gidecekler diye boş boş konuşmakla bir yere varılmaz. Zaten göç etmek zorunda kaldıkları yerler yaşanabilecek bir durumda olsa büyük bir çoğunluğu ait oldukları topraklara geri dönmek ister. Bizler ne zaman bu kadar bencilleşip bu kadar dünyevileştik. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen bir peygamberin ümmeti olduğunun iddia eden bizler, bu imtihanı başarıyla geçebilecek miyiz?

"İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mü'min olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır."(Enfal-74) Ayeti apaçık ortada iken farklı yönde hareket edemeyiz.

Allahım bizleri senin rızan doğrultusunda çalışan, bu dünyaya neden geldiğinin bilincinde olan, sabırlı ve merhametli kullarından eyle.

Yaşama Dair insan ve hayat...



SERAP ÖZGÜN DOĞAN



Yüce yaratıcının yarattığı en eşsiz varlık insandır. Ve biz inananlar için üstünlük yalnızca takvadır. Hiç kimse birbirinden üstün değildir. Sen, ben, biz. Hepimiz aynı yolda yol alan seyyahlarız. Gittiğimiz istikamet aynı olsa da birçoğumuzun yürüdüğü yol farklı. Bu yollar kimimiz için dikenli,

kimimiz içinde güllük gülistanlık. Hayatta karşılaşacağımız insanlar da bu çıktığımız yolda bizlere eşlik eder. Bu yol öyle bir yoldur ki tek başına ilerlenmez. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur.

İnsana bakıldığında sosyal bir varlık olarak çıktığı bu yolda tek başına yürüyemediğini görürüz. Bu yüzden birbirimize her daim ihtiyacımız var. Aynı zamanda bu ihtiyaç insani ilişkilerimize de önem vermemizi gerekli kılar. Bunun için de önce kendimizi keşfetmeliyiz. Biz kimiz sahiden? İyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir patron, iyi bir çalışan, iyi bir evlat... Gerçekten böyle miyiz? Aynayı alıp kendinize bakın lütfen. Gözlerinizin içine. Ne zamandır bakmadınız kendinize? Dürüst olun. En son ne zaman güldünüz içtenlikle? Ne zamandır kendinizi eleştirmediniz? Sahi kendinizi tanıyor musunuz gerçekten? Hayattan ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Gerçekten ne düşünüyorsunuz şimdi? Kendiniz için mi yaşıyorsunuz yoksa etrafınızdaki kişiler için mi? Bir amacınız var mı? Ya da kendiniz için hayalden öteye giden idealleriniz var mı? Sahi insan ömrü ne kadardı? 60-70-80 sene mi? Siz daha ne kadar yaşamak istiyorsunuz? Ne kadar daha ömrünüz kaldı? Kalan ömrünüzü nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Kaderim deyip sessizce beklemek mi hedefiniz yoksa kaliteli bir hayatı yaşamak mı? Size tavsiyem artık bardağın dolu tarafını görmeyiz. Ve elinizdeki imkânları doğru bir şekilde değerlendirmeye bakın. Ka-

lan ömrünüzde sevap hanenize bonuslar ekleyerek devam edin. İlk işiniz de tebessüm etmek olsun. Malum tebessüm sadakadır. ☺ Heybenizi güzelliklerle doldurun. Karşınıza çıkan olaylardan dersler çıkarın. "Bu neden benim başıma geldi?" diyerek hayıflanacağınıza, Mevla'nın bu olayda bize neler öğretebileceğini düşünün. Unutmayın acılar insan ruhunu olgunlaştırır. İmtihan dünyasında imtihanı kazanmak için sabırla mücadele edin. Bu mücadeleyi de yalnız yapmayın. Etrafınızda insanlardan güç alın. Ve bunun için sağlıklı bir iletişim kurmaya özen gösterin. Yakın sosyal ilişkileriniz mutluluğunuz için gereklidir.

Nelson Mandela'nın bir sözü var. "Eğer bir insanla anladığı bir dilde konuşursanız, bu onun aklına hitap eder. Ama eğer onunla kendi dilinde konuşursanız, bu onun kalbine kadar gider." En son kimin kalbine doğru yol aldınız bilemiyorum ama bir insanın kendini doğru ifade etmesi kadar karşısındaki kişinin anlayacağı şekilde konuşması da önemlidir. Eskiler bunun için nabza göre şerbet vermek deyimini kullanır. Ve hayatı paylaştığımızı unutmayın lütfen. Konuşurken karşı tarafı da dinlemeyi bilin. Ve unutmayın mutlu olmak sadece kendi isteklerimizin gerçekleştiği zaman ki duygumuz değildir. Paylaştığımız zaman da mutlu ve huzurlu oluruz. Yardımlaşma ve paylaşma bizi manen yüceltir. Bu güzel davranışı ağaç yaşken eğilir diyerek çocuklarımıza da küçük yaşta öğretmemiz yerinde olacaktır. Eğer bir ebeveyn iseniz unutmayın çocuğunuzu yetiştirmek aslında kendinizi yetiştirmektir. Onlara ödül vermek yerine davranışlarını takdir edin. Cesaretlendirin. Unutmayın sabır ile hareket etmek hayatımızdaki ayrıntıları görmemize vesile olur.

Biliniz ki paylaşmak hayatta kazanacağımız en önemli sosyal becerilerden biridir. Bu tür davranışlar toplumun bireyleri arasında yakınlaşmaya, kaliteli ilişkiler kurulmasına ve dahası bizi biz yapan insani özellikleri yaşamamıza vesile olur. Ve yine biliniz ki paylaşmayı bilmeyen insanlar bir zaman sonra yalnız kalırlar. Gayemiz bu dünya hayatında yemek, içmek, gezmek, eğlenmek, çocuk sahibi olmak ya da mal-mülk biriktirmek değildir. Allah'ın bize bahşettiği akli doğru bir şekilde kullanarak yaşamı kaliteli yaşayın lütfen.

Gayemiz kendini arayan insanı bulma çabası mıdır?

isar



AYŞE KAPUSUZOĞLU

Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'adır. Şükürler olsun ki; bizleri Müslüman olarak yarattı. İnsanlığı hâk ederken kabilelere ayırdı ki; birbirimizi tanıyıp, kaynaşalım diye. (Hucurat 13)Zatından muhabbeti verdi. Bize de bu muhabbeti meveddete dönüştürmek düştü. Bu öyle bir muhabbeti ki; bizi birbirimize kardeş kıldı."Mü'minler ancak kardeşirler". (Hucurat 10)

Bu kardeşliğin, omuzlarımızdaki vebalin farkına varıp, sosyal sorumluluk çerçevesinde, hak ve hukukumuzu gözeterek, birbirimize sahip çıkma insicamımızı geliştirmesini Rabbimiz bizlerden istemektedir. Bu güzel hasleti geliştirip, uygulayanı da yine Rabbimiz Kitabında "Onlar, hicret edip yanlarına gelenleri severler"(Haşr 9)diye nitelemiştir. Bu ayete konu edilen kutlu topluluk ENSAR idi.

İSÂR; kardeşini kendisine tercih etmek, bunu başarabilmek de ENSAR olabilmektir. Yani; kendi ihtiyacı varken bir başkasına verebilmek. Ne büyük izzet ve olgunluk. Darlıkta ve bolluk da sadece Rabbin rızasını kazanmak adına ihtiyacı olan kardeşine elini uzatmak. (All i imran 134)

İşte dostlar! "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir"(H Ş);düsturunca elimizden gelenin en iyisini yapmak çabası ve gayretinde olmak, bize yakışandır. Sadece mide açlığını kastetmemişti Allah'ın elçisi.Kardeşimizin bizim sahip olupta onun olmadığı her şeyi kapsıyordu. Bilgi, âdet, örf aklımıza ne geliyorsa hepsi yardımlaşmak için bir sebeptir. En yakınımızdan başlayarak, infak etmenin (paylaşmanın) hazzını yaşamak ve yaşatmak olmalı hedefimiz. Kapı komşumuza bir gülümsemeyle başlayan sadaka; sayha sayha yeryüzüne dağılacaktır.

Paylaşmak (infak) için mutlaka maddi anlamda zengin olmak gerekmiyor. Az önce dediğimiz gibi; bir gülümseme, bir gönül alma, bir kahve içimi sohbet gibi. Bunlardan birini olsun başarabiliyorsak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz demektir. Küçük küçük adımlar; gün gelecek Pakistan'da, Somali'de, Gazze'de, devleşecek ve dünya mazlumlarına çare olacak. Biiznil-Allah!

İLKDER gibi...

"Kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile başkalarını kendi nefislerine tercih ederler."

Haşır: 59

Savaş ve Suriyeli Kadınlar



İLKDER



Suriye ülkemizin güneyinde ve Türkiye'ye en uzun sınırı olan komşumuzdur.

Suriye'de problemler 1917 yılında İngiltere ve Fransa Orta Doğu'yu parçalamak için yapılan Sykes-Picot Antlaşması sonrası oluştu.

Bu antlaşma neredeyse 400-500 yıl siyasi, iktisadi, idari kültürel bütünlük arz eden bölgenin dış müdahaleyle parçalanması anlamına gelmekteydi.

Fakat bölgenin kültürü, yapısı, geleneği ve dini Batı'nın bu planlarına uygun değildi. Bu bölgeyi kapsayan ülkelerde kendilerine

Süper Güç denilen ülkeler tarafından Arap Baharı Projesi uygulandı. Mısır, Yemen, Tunus, Bahreyn, Cezayir, Libya ve nihayetinde Suriye...

2011 yılının başlarında Suriye'deki Halk Hareketiyle başlayan iç savaş, hala devam etmektedir. Hem Suriye rejimine, hem de muhaliflere dışarıdan gelen desteklerle gittikçe derinleşmekte ve devam etmektedir.

Göstericilere ateş açmayı reddeden askerler infaz edilince Suriye ordusundan ayrılmalarda başladı. Ordudan ayrılan bu askerler Özgür Suriye Ordusu'nu kurmuş oldular. Suriye'de yıllardır devam eden iç ve dış savaşlardan dolayı binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Milyonlarcası da (10 milyon) mülteci durumuna düştü. Sadece Türkiye'de 4 milyonun üzerinde mülteci bulunmaktadır.

"Mülteci: ırkı, dini, dili, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi" olarak tanımlanmaktadır. Bu Muhacir/ Sığınmacı/ Mültecilere dünyada en fazla sahip çıkan ülke ise Türkiye'dir. Adları ne olursa olsun, ister Mülteci, ister Sığınmacı, ister Muhacir bu insanlar ülkelerindeki baskı, işkence, fişlenme, can, mal, gelecek ve namus emniyeti olmadığı için doğup büyüdükleri ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bir zamanlar eş dost ve akrabalarıyla yaşamlarını devam ettiren birden bire odalarını, banyo, mutfak ve bütün özellerini başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmışlardır.

Kamplarda kalanlar bu ve benzeri zorluklara alışmak için çaba harcarken, kamp dışındakiler ise ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda/ durumunda kaldılar. Sınır komşumuz Suriye’de yaşanan bu kriz, tüm Suriye halkını olumsuz yönde etkiledi. Fakat kadın ve çocuklar açısından telafisi imkânsız yaralar açtı.

Mültecilerin gittikleri ülkelerde sorunlar peşlerini bırakmadı. İnsan simsarları tarafından başka ülkelere götüreceğiz diye kandırılıp denizin ortasında ölüme terk edildiler. Avrupa ülkelerine sığınmak için sınırlarda aç, susuz, perişan bir şekilde bekletildiler, insanlık dışı muamelelerle karşılaştılar.

Bugün Türkiye’deki mültecilerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Türkiye; hükümetiyle, devletiyle, halkıyla, STK’larıyla el ele vererek Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmaktadır. Bu savaş topyekûn Suriye halkını etkilemiş, yaşam koşullarını zorlaştırmışsa da kadın ve kız çocukları erkeklere kıyasla çok daha olumsuz etkilenmiştir. Şiddet ve işkencenin dışında sistematik tecavüze maruz kalmışlardır. Sırf bu zulüm, tecavüz ve baskılardan dolayı ülkesini terk etmek başka ülkelere yani bilinmeze doğru göç etmek zorunda kalmışlardır.

Gerçek şu ki; savaş bütün insanlık için bir yıkımdır, kadınlar için ise; birkaç kere yıkımdır. Savaşın aktörleri olmadıkları halde, savaşların en kirli ve çirkin yüzüne maruz kalanlar maalesef kadınlardır.

Savaşta hem kaybettiği eşinin, çocuklarının acısını yaşarken hem de yoksulluk, tecavüz ve şiddet ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Mart 2011 yılından bu yana devam eden bu iç savaşta 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş, on binlerce insan hapishanelere girmiş çıkmış bir kısım ise hala hapishanelerde.

Suriye İnsan Hakları kuruluşlarının son verilerine göre tespit edilen tutuklanan sayısı 13.581’dir. Mart 2011 den 2017 sonuna kadar tutuklanan kadın sayısı 13.581’dir. Halen hapishanelerde olan kadın sayısı ise 6.736’dır. Bu sayının 6.319’u yetişkin, 417’si de kız çocuğudur. Bunlar sadece resmi ceza evlerinde tutulanlardır. Hapishane gibi kullanılan boş fabrika vs. yerlerde tutulanların sayısı bilinmemektedir.

Bazı kadınlar hamile oldukları halde alınmış ve buralarda doğum yapmışlardır. Bazı kadınlar ise buldukları yerde tecavüz sonucu hamile kalmışlar bu çocukları oralarda doğurmuşlardır.

Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyon’u damgalanma endişesi ve travma gibi nedenlerle cinsel şiddet vakalarının gerçekleşenden az bildirildiğini beyan etmiştir. (Yani cinsel şiddete uğradın mı sorusuna cevap vermiyorlar ya da inkâr ediyorlar.)

Suriye’deki savaş sırasında kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz tutumlar, uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindedir. Yani Suriye rejimi kadınlara tecavüz ve saldırıyı bir savaş silahı olarak kullanmaktadır.

Kadınlara yönelik yapılan ihlaller ve suçlar sadece rejim askerlerince değil, farklı silahlı çeteler ve terör örgütlerince de işlenmektedir. Yani diyebiliriz ki; Suriye’de bu savaş sonucu kadınların payına düşen ölüm, tecavüz, şiddet, açlık ve acı. Bu zulüm ve acıyı duyurmak ve çözüme ulaştırmak ise uluslararası insan hakları savunucuları, hükümetler, STK’ların ve cesur insanların görevidir.

Bizlere düşen bu insanların yanlarında olmaktır, geldikleri gibi gitsinler demek insani değildir. Özellikle kadınlar;

Aile içi şiddet yaşamaktalar.

Erken yaşta evlilik yapmaktalar.

Çok eşli evlilik yapmaktadırlar.

Barınma problemleri var.

En temel ihtiyaçlarını bile karşılamayanlar var.

Sağlık durumları iyi değil.

Güvenlik sorunları var.

İnsan kaçakçılarının kurbanı oluyorlar.

Cinsel şiddete maruz kalan kadınlara yardım ve hizmetin ulaşmaması. Bu kadınlar için sığınma evlerinde yer bulunmaması gibi sorunlarla karşılaşıyorlar

Suriye’de olanlar hiç değişmeden devam ediyor .Bu sefalet, zulüm, sistematik işkence kısaca uluslararası her türlü zorbalığı halkının üzerinde uygulayan ülkelerin arasına mazlum Arakan ve Yemen de eklendi. Allah(c.c) inanlarla beraberdir, insanlığın sorunlarının çözülebilmesi için inananlardan olabilmemiz dua ve dileklerimizle.

**SAVAŞ
BÜTÜN
İNSANLIK İÇİN
BİR YIKIMDIR,
KADINLAR İÇİN
İSE; BİRKAÇ
KERE
YIKIMDIR.**

Kerbela...



NAZİK ERDAL AKYÜZ

İslam tarihinin en acı faciası şüphesiz Kerbela faciasıdır. Üzerinden 14 asır geçmesine rağmen etkisi hala devam etmiş, kalplerden ve beyinlerden asla silinmemiştir. Hiç kuşkusuz Kerbelâ olayı, anlatanı, yazanı, okuyanı ve dinleyeni ile herkesin gönlünü sızlatan bir olaydır. Bu facianın neden bu kadar önemli olduğunu ve Müslümanlara verdiği mesajı anlayabilmek için olayın seyrini iyi anlamak ve tahlil etmek gerekir.

Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 (Hicri, 10 Muharrem 61) tarihinde günümüzdeki Irak'ın Kerbela şehrinde gerçekleşmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın oğlu Hz. Hüseyin'in ve beraberindekilerin Yezid tarafından acımasızca şehit edilmesi, Kerbela Olayı olarak adlandırılmıştır.

Peki bu katliamdan önce neler yaşanmıştı? Hz. Hüseyin ve beraberindekiler neden şehit edilmişlerdi?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in vefatından sonra halifelik makamı olmuş ve bu makama sırayla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'ye geçmiştir. Hz. Ali'den sonra halifelik makamına Muaviye b.Sufyan geçmiştir.



O'da ölmeden önce oğlu Yezid'i halife tayin etmiştir. Aynı zamanda Muaviye b.Sufyan sağlığında Müslümanlardan oğluna biat etmelerini istemiştir. Bunun üzerine Hz. Ebubekir'in oğlu Abdurrahman bin Ebubekir şunları söyler: 'İşte bu bir Kayserliktir. Ne zaman bir kayser ölse yerine onun oğlu kayser olur.' İslam'a göre halifelik makamı istişare edilerek ve oynanarak seçilirken, Yezid bunu yok saymış ve babası Muaviye öldükten sonra başa geçmiştir. Maalesef Yezid baştan beri gayri İslami usulle hilafet koltuğuna oturmuştur. Fakat Yezid'in halifeliğine tepkiler oldukça fazla olmuştur. Ayrıca Yezid müfsid ve fasık bir kimseydi. Yezid hilafetten önce pek çok rezillğe bulaşmıştı. Yezid'in bu durumunu bilmeyen yoktu. Biat toplamaya başlayan Yezid, Hz. Hüseyin'e kendisine biat etmesini istedi. Hz. Hüseyin bir fasığa biat edemezdi. Aslında Ubeydullah b. Ziyad ve avanesinden başka hiç kimse Yezid'e kalben biat etmemiş, edenler ise ya silah zoruyla ya da beytülmalden pay alabilmek amacıyla biat etmişlerdi.

Yezid, halifelik makamına geçer geçmez iktidarını ve otoritesini sağlamlaştırmak amacıyla Medine valisine, kendisine itaat etmeleri konusunda mektup yazmıştı. Diğer taraftan, Küfe halkı ise Hz. Ali'ye sıkı sıkıya bağlı olduklarından Yezid'in halifeliğini tanımak istemediler. Küfe halkı, Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'e biat edeceklerine dair mektuplar göndermeye başlamışlardı. Küfe halkı Hz. Hüseyin'e bağlılıklarını bildiriyor ve O'nu Küfe 'ye davet ediyorlardı. Aslında Hz. Hüseyin, daha kendisine herhangi bir mektup ulaşmadan Medine' den ayrılıp Mekke'ye gitmiş, şûrâ ve seçim prensiplerine aykırı şekilde kendisini halife ilan ettiği için Yezid'in meşruiyetini kabul etmemiştir. Hz Hüseyin Mekke'de Hacc eden halka Yezid hükümetinin zulmünü anlatıyordu. Sonunda arife günü Haccı bırakarak zalim bir hükümdara karşı hakkı haykırmak için kaderine doğru yol alması gerektiğine karar verdi. Hz. Hüseyin bütün aile efradıyla, yeryüzünün en şerefli ailesinin yine yeryüzünün en kanlı akıbetine uğrayacağı yere yönelmişti. Büyük bir ihtimalle başına gelebilecekleri sezmişti. En nihayetinde Hz. Hüseyin Küfeliilerden aldığı mektuplar üzerine yanına ailesini de alarak düşmüştü yollara...

Hz. Hüseyin'i yollara düşüren sadece mektuplar mıydı?

Tabii ki Hz. Hüseyin'i yollara düşüren yalnızca mektuplar değildi. Hz. Hüseyin; müslümanların birlik ve beraberliği için, dedesi Hz. Muhammed' den öğrendiği gibi haksızlığa, zulme, adaletsizli-

ğe dur demek, mazlumun hakkını korumak için, Emri bil maruf nehyi anil münker için, Allah'ın ayetlerini çiğnetmemek için, dedesinin sünnetini diriltmek için çıkmıştı yola... Yol boyunca ve yolun sonunda başına gelebilecek her türlü zorluğa ve canı pahasına düşmüştü yollara...

Hz. Hüseyin'in derdi hükümdarlık elde etmek ya da makam mevki ele geçirmek değildi. Hz. Hüseyin ne para, ne şöhret ne hilafet, ne de kahramanlık kazanmak için değil, yalnız ve yalnız dedesinin önderliğini yapmış olduğu dini yüceltmek için düşmüştü yollara...

Hz. Hüseyin yolda ilerlerken Küfeli bir şaire rastladı. O'na Küfe'nin durumunu sordu. Şair ise şöyle cevap verdi: "Küfeliilerin kalbi seninle, kılıçları ise Yezid'ledir!" Hz. Hüseyin Küfe'de cereyan eden olayların seyrini de öğrenir ve acı akıbetini göre göre yola devam eder. Zalimlere karşı kıyam başlamıştır ve bunu sürdürmeye de kararlıdır. Canı pahasına bile olsa....

Yanına ailesini de alarak Küfe'ye giden Hz. Hüseyin'in ordusu ile Yezid'in ordusu arasındaki savaş Bağdat'a 100 km uzaklıktaki Kerbela'da başladı. Daha önce Hz. Hüseyin'e biat ettiklerini söyleyenlerin orduları Yezid'in tarafına geçti. Hz. Hüseyin'in ordusunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 72 kişiye karşılık, Yezid'in ordusunda 4500 kişi vardı. Bu mücadele, Hz. Hüseyin ve beraberindeki vahşice şehadetiyle sonuçlandı. Hz. Hüseyin'in ailesi ise esir alındı. Kanlı bir şekilde biten bu olay, tarihe Kerbela Olayı (Katliamı) olarak geçti.

Hz. Hüseyin ki; peygamber efendimizin, "Cennet gençlerinin beyefendisi", "Dünyanın iki çiçeği" diye övdüğü gözbebeği; öpüp kokladığı, deve taklidi yaparak sırtına bindirdiği, "Allah'ım, ben onları seviyorum, Sen de sev" diye dua ettiği iki torunundan birisi idi. Canından bir can, en kıymetlilerinden biri çok sevdiği torunuydu.

Ve tüm yaşanan vahşetin ardından bir çığlık yükseldi. O çığlık, Hz. Zeynep'in sesiydi. Asırları aşip gelen o ses, o çığlık olmasa belki bugün Hz Hüseyin'in mücadelesi anlaşılamayacak, O'na yapılan zulüm bilinemeyecekti. Bir kadın ne yapabilir ki, kadının elinden ne gelir ki diyenlerin yüzüne tokat gibi inen bir çığlıkla, tutsak haline rağmen, bizlere bugüne Hz. Hüseyin'in mesajını ileten; Hz. Zeynep'ti...

Kerbela'da yaşanan bu acı olaylardan öğrendiğimiz ise; ya Hz Hüseyin, ya da Hz Zeynep olabilir.

Günümüzde Mülteci Olmak “Bitmeyen Göç Hicret”



ŞULE TANRIVERDİ

Mültecilik, zorlu ve geleceği belirsizlikler içeren bir yaşamı ifade eder. Son birkaç yıldır 50 milyona yakın insan savaşlar ve zulüm nedeniyle mülteci konumuna düşmüştür.

Mültecilik nedir dersek; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek yaşama hakkı kalmayan ülkesini terk etmek zorunda kalan, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından ‘kabul’ edilen kişidir. Şunu özellikle vurgulamak gerekir ki mültecilik bir tercih değildir.

Bugün en çok sığınmacı veren ülkeler arasında; Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali yer alıyor. En çok sığınmacı alan ülkeler listesinin başında ise Türkiye, Pakistan, Uganda, Lübnan ve İran geliyor. Mülteci krizinin en korunmasız grubu ise ne yazık ki çocuklar. Maalesef dünya genelinde kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya kalan 28 milyon sığınmacı çocuk bulunuyor.

Birleşmiş milletler 20 Haziran gününü dünya mülteciler günü ilan ederek mültecilerin sorunlarına dikkat çekmektedir.



Son yıllarda yoğunlaşmış olmakla beraber göç, yüzyıllar boyunca insanların, zulüm, siyasal-dinsel-ırksal baskı, silahlı çatışma ve şiddet olayları yüzünden yurtlarını ya da içinde yaşadıkları toplumları terk etmek zorunda bırakmıştır. Bugün bizatihi kendi gözlerimizle şahit olduğumuz mültecilerin içler acısı durumu karşısında empati yapmalıyız. Göçmen muhacir dediğimiz mültecilere karşı insan olarak Müslüman olarak üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Kaçışımız yok çünkü bu çağ mülteci çağı olmuştur. İncamız bize korunmaya muhtaç olan kişilere koruma sağlamamızı emreder.

Göç etmek hicret etmek hakkında konuşmak tartışmak kolay hicreti göçü yaşamak korkunçtur. Çünkü göçle birlikte acıyı hüznü ve ayrılığı da yaşarsın. Bizde bir söz vardır "Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, elli dirhem fazla gelmiş ayrılık." Diye. Göçlerin, hicretin, sürgünün ortak bir paydası var o da ayrılıktır, Geçmişleri dahil her şeylerini terk ederek ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan insanları iyi karşılayıp güven içinde yaşaya bileceklerini göstermeliyiz. Çünkü ekonomik psikolojik, sosyolojik ve hukuksal olarak çok büyük sorunlar onları beklemekte.

Mültecilerin yaşadığı en büyük sıkıntılar öteki-leştirilmeleri, ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalmaları esefle söylüyorum ki;

"Hayırlı insanlar olsa ülkelerini terk etmezlerdi, ne diye onlara zaman ayırırım sözlerini duymaktayız. Oysa Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de va-



tanım demiş. Kimse yerini yurdunu kolay kolay terk etmez, köklerini bırakıp her şeye sıfırdan başlama kararı kolay verilmez. Yanı başımızdaki yabancılara bir de bu gözle bakmalıyız. Çünkü İnsan hayatı sınırlardan önce gelir.

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler işte gerçek mümin onlardır." **Enfal - 74**

Bu Hicri yılbaşı bizim için toplumsal vicdanımız için yeni bir dönüm noktası olur inşallah.

"Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömür boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap alır. Keza, ben ve o, şu iki kardeş (parmak) gibi cennette kardeş oluruz."

Hadis-i Şerif

Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı



İLKDER

İLKDER olarak 25-27 Ekim tarihinde Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayına iştirak ettik.

Ehl-i Sünnet kelâmının kurucularından Ebû-Mansûr el-Mâtürîdî İslam dünyasında 10. yüzyılda başlayan büyük aydınlanmanın merkezinde duran bir İslam bilginidir. İslâm'ın temel dinî disiplinlerden Kelam, Tefsir ve Fıkıh Usulü'ne dair görüşleriyle birleştirici bir din anlayışının çerçevesini çizmiş ve kendisinden sonra gelecek nesillerin önünü aydınlatmıştır.

Çalıştayı amacından kısaca bahsetmek gerekirse; İslam'ı aklın ve fitratın dini olarak tanımlayan; dinin dayandığı esaslar itibarıyla rasyonel gücünü bir dağdan daha sağlam gören; din üzerinden parçalanmayı aşırılıklar bağlamında eleştiren; iman dairesindeki herkese nihai hedef olarak 'barışı/esenliği' gösteren; İslam'ın kurtarıcı/esenliğe götüren mesajını 'hakikat' zemininde herkese bildirmeyi bir görev addeden İmam Mâtürîdî'nin, dinin birleştirici değil parçalayıcı bir kimlik olarak iş gördüğü, alt kimlikleri kendi bünyesinde toparlayıp birleştiren değil aksine daha da bölen ve çatıştıran bir enstrümana dönüştürüldüğü 21. Yüzyıl insanına verecek çok mesajı bulunmaktadır.

İmam Mâtürîdî ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması ve geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulması içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir rol oynayacaktır.

Bu amaçla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı uluslararası bir çalıştay düzenleme kararı almış ve hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Çalıştayı amacını İmam Mâtürîdî'nin düşünce dünyasını anlamak; akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamaktır. 'Kayıp Aydınlanmanın İzinde' sloganı ile kamuoyuna duyurulan çalıştayı, tarihte olduğu gibi yeni bir Türk-İslam medeniyeti kurma fikrinin temelini inşa etmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak, Mâtürîdî'nin akıl, adalet, hikmet ve özgür irade gibi kavramlara dayalı düşünce sisteminin önümüzü aydınlatacağı ve insanlığın barış ve esenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır.



“Şiddete bahane yok(çok)” kadınlar günü program notları



İLKDER

İlkder, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 17 mart 2018 günü Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Tiyatro salonunda bir program düzenledi.

Program Kur'an-ı Kerim okunarak başladı. Hadiye Kılıçın **açılış konuşmasının ardından dernek başkanı Özden Sönmez İLKDERin** Gazzede **açtırdığı su kuyularının** sinevizyon eşliğinde sunumunu yaptı.

Sunumuna, “Bir yandan öğrenen olduk, bir yandan öğreten.”Diyerek başlayan Sönmez sözlerine şöyle devam etti.

“Dünyanın pek çok yerinde savaşın, açlığın ve susuzluğun olduğu yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat Gazze’ye hep biraz daha farklı yaklaştık. Çünkü Gazze’ye su kuyusu açtırmak daha zordu. Öncelikle “Hayırda Yarışanlar Grubu’nu” kurduk. Böylece hiç başaramayacağımızı düşündüğümüz bu projeyi yalnızca üç gün içerisinde tamamladık. Korumacı Ailelik, yetim projesinde olduğu gibi bu projede de ilk ve öncüleriniz.

Su kuyumuza “Bineller” dedik çünkü üzerinde az ya da çok birçok insanın emeği var. Bu bizler için müminin, mümin kardeşi için bir vazifesi idi. Kuyunun açıldığını, suyun çıktığını görünce bütün yorgunluğumuzu unuttuk. Kadınlar olarak elimizin hamuruyla çok şeyi başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Toplumdaki her türlü soruna sanki evimizin içindenmiş gibi yaklaşacak ve çözüm arayacağız. Bizler de kadınlar olarak yanınızdayız diyerek desteğe yahut yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olacağız inşallah.”Diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra panele geçildi. Moderatörün dinde şiddet var mıdır? Sorusuna Panelist Doç.Zekiye Demir şöyle cevap verdi.

“Din ve şiddet, akla kara bir araya nasıl gelir? Akı tanımlamak için ne dersiniz? Karanın tersi değil mi? Din ise, şiddetin tersidir, hoşgörüdür, sevgidir. İlahi dinlerin özellikle İslam’ın şiddetle anılması çok kötü. İlahi dinlerin amacına bakacak olursak sulhu sağlamak, düzeni korumak, dünya ve ahiret mutluluğu. İlahi dinler şiddetle aynı kefeye konulamaz. Hele ki İslam. Kelime olarak barış demektir İslam, son hak dinin de özel adıdır. Arapça “ kökünden gelir İslam ve barış demektir. İslam insanları asla bozgunculuğa çağırılmaz. “Yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar lanet onlar içindir.”(Rad - 25) İslam iki halde insan ölümüne müsaade eder, kısas ve bozgunculuk (terör). Öldürmek son noktadır.

İnsanlar, bunları öğrendikleri bildikleri halde aşırıya gidiyorlar. İslam merhamet dini elbette. Allah u Teâla ise merhamet edenlerin en merha-

metlisi, merhameti bütün mahlûkatı kapsayan. "Birbirinize merhamet etmedikçe cennete giremezsiniz."

Mahlûkata nasıl merhamet gösterildiğine baktığımızda şiddet ve İslam aynı yerde değerlendirilemez. Eğer şiddet ve İslam birliktelik içinde ele alınıyor ise de bunun arka planında farklı şeyler olduğu söylenebilir. Peygamber dönemi şiddetin cehaletin olduğu bir dönem. "Kadının erkeğin ege kemiğinden yaratılmış olması" bir tek nefisten yaratılmış olduğu için kadını erkeğin gerisinde görenler var. Ebu Müslim tek nefisten kastın insanın bütünlüğü olduğunu ifade ediyor. "Ondan eşini yarattı." Derken onun cinsinden olduğu kastediliyor diyor. Aynı özden fakat bu ontolojik yaratılış üstünlük değildir. İbn-i Kutîyye Kur'an'da geçen darp sözcüğü için " O darp bildiğiniz manada darp değil." diyor. Bu sözcüğün birçok manası var. Bir insanın bir insanı cezalandırması manasında geçmiyor. Bazı kimseler olayı hafifletmeye çalışıyor fakat darbin anlam olarak bu hafifletmeye ihtiyacı yok. Son olarak Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'ın şu sözlerine değinelim:

"Rasullullah varken hakkımızda ayet inmesi korkusundan eşlerimize ailemize daha özenli daha nazik davranırdık. Sonraları bu kadar itinalı davranmadık."

Kötü niyetli bakış, İslam'ı itibarsızlaştırma çabaları ve içimizdeki köhne zihniyetler İslamı şiddetle bağdaştırmaya çalışıyor. Diyerek sözlerini tamamladı.

Kadına şiddeti hukuki boyutuyla ele alan Av.Emine Çiçek şunlara değindi:

"Ailenin korunması ve kadına şiddetin engellenmesi kanunu" tedbirlerin insan onuruna yaraşır şekilde uygulanmasını sağlar. Bu tedbirleri hâkim, kolluk kuvvetleri, mülkî amirler uygular. Toplumun bilinç eksikliği söz konusu. Polisler yeterli itinalı gösteremeyebiliyor bu kanunla kadınların şikâyetleri daha önemiyetle dinlendi. Bir bilinçlendirme çalışması gibi. Bu kanundan sonra şiddet artmış gibi gösterilmek istendi yahut böyle algılandı. Kanun sadece kadınlar içinmiş gibi algılanıyor fakat bilinç düzeyi arttıkça bu algı değişebilir. Bu kanun ile uygulanan hükümlere itiraz da mümkün. Şiddete uğrayan kadınların bilinçlendirilmesi, şiddet uygulayan kişinin de zorunlu uzaklaştırılmadan haberdar edilmesi söz konusu. Bu kanun şiddet uygulayan kişiyi de koruma altına alıyor. O bireyden hemen vazgeçmiyor. Kişinin ailevi, sosyal, ekonomik geçmişi değerlendiriliyor. Öfke kontrolü, şiddetle başa çıkma gibi eğitim ve rehabilitasyonlara katılmalarını sağlıyor. Bu şekilde şiddet uygulayanın tedavisine yönelik hizmetler de kanun kapsamında yer alıyor. Şiddetle mücadele için hazırlanan materyallerin ve kamu spotlarının zorunlu yayınları yapılmakta. Bizler, çocuk yetiştiren anneler olarak çok bilinçli olmalıyız. Toplum daha iyiye taşınmalıyız. Dedi.

Kadınlar neden şiddet görüyor? Bu şiddetin sonucunda ne yapıyorlar? Toplumsal ve sosyolojik açıdan nasıl değerlendirebiliriz? Sorusunu Akademisyen Nazik Akyüz şöyle cevapladı.



"Kadınlarımız kanunlardan yeterince faydalanmıyor ama neden? Bizler şiddeti tanımıyoruz çünkü. Şiddet sadece fiziksel bir durum değildir. Kadına yönelik şiddeti engellemek için tedbirler alınıyor, fakat şiddet mağduru kadınlar bundan yararlanmayı bilmiyor. Kadının, iyilik, güzellik ile bağdaşması gerekirken en çok şiddet kadınlar ve çocuklar üzerinde yer buluyor. Şiddet bir insan hakları ihlâlidir. İnsan öncelikle eşrefi mahlûkattır. Şiddet hayatımızın dışında görünüyor fakat her yaşta insan şiddete maruz kalıyor. Şiddeti tanımadığımız için karşı koyamıyoruz. Şiddet iktidar ve kontrol meselesidir. Kadına şiddet kadını her türlü sıkıntıya düşürecek durumdur. Toplumun %90'ı duygusal-psikolojik şiddete maruz kalıyor fakat ses çıkarmıyor, tanımıyor, bilmiyor. Toplumsal kültürel algıdan kaynaklanabilir bu durum. Kadının kendisini geliştirmesine izin vermemiş, şiddete sebep kadını göstermek, cinsel şiddet (kadınların konuşmayı tercih etmemesi), ekonomik bağımlılığa bağlı ekonomik şiddet, ısrarlı takip, mobbing(yıldırma politikaları)-sırf kadın olduğu için ya-

**KADINLAR
NEDEN ŞİDDET
GÖRÜYOR? BU ŞİDDETİN
SONUCUNDA NE YAPIYORLAR?
TOPLUMSAL VE SOSYOLOJİK
AÇIDAN NASIL
DEĞERLENDİREBİLİRİZ?**

pılan haksızlıklar- duygusal-psikolojik şiddete örnek verilebilir. Dünyada; 1, 6 milyon insanın şiddetten öldüğü söyleniyor. Şiddet çoğunlukla kadınların en yakınlarından geliyor. Eş, baba, kayınvalide, görümce...

Toplumda cinsiyet eşitsizliği şiddete neden oluyor. Her 10 kadından 4'ü şiddete maruz kalıyor. Bu ise 2014 verileri ile 14 milyon kadın demek. Çok fazla görünüyor fakat geçmiş yıllara ait veri olmadığı için bu orandaki artış ya da azalış öngörülemiyor. Peki, kadınlar neden şiddete maruz kalıyor?

Erkek egemenliğini zayıf hissettiğinde şiddete yöneliyor. Toplumsal iş bölümünde kadının yerinin olmadığı düşünüldüğünde, kadın istihdamı azalıyor. Kadının siyasette kamuda yerinin olmadığı düşünülüyor. Kadınlar erkeklerden daha az imkâna sahip, kaynak ulaşımları sıkıntılı, erkeklerin kadınlar namına kararlar alması da buna neden oluyor."Diyerek sözlerini tamamladı.

Dua ve ikramlarla program sona erdi.

VİCDAN KONVOYU

Suriye'de savaş nedeniyle hapishanelerde tutulan binlerce kadının sesi olmak için dünya kadınlar gününde çeşitli ülkelerden gelen kadınların oluşturduğu vicdan konvoyunda İLKDER olarak bizler de yer aldık.

İstanbul'dan hareket eden 55 ülkenin kadınları sessiz çığlık eylemi için Hatay Suriye sınırına kadar yol aldılar ve dünyaya Suriye'deki esir kadınların serbest bırakılmaları için sessiz çığlıklarıyla haykırdılar. Kadının savaş silahı olarak kullanılmasına artık dur denilmesinin altını çizerek bu eylemin bir başlangıç olduğunu söylediler.

Konuşmaların sonunda binlerce kadın yere oturarak omuzlarındaki yazmalarını ellerine kelepçe yaparak dünyaya anlamlı bir mesaj verdiler.



Koruyucu Aile Platformuna Neden ihtiyaç Var?



SALIHA BEKTAŞ

"Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. (Ve şöyle derler:) 'Biz sizi Allah rızası için doyuruyor, sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz asık suratlı çetin bir günde rabbimizden korkarız.'"

İnsan Suresi: 8, 9, 10. Ayetler



Bundan tam 14 yıl önce (26 Aralık 2004) bu günlerde olduğu gibi Endonezya'nın Açe bölgesinde meydana gelen Tsunami, bize oralarda kardeşlerimizin olduğunu hatırlattı.

İnsan Suresi'ndeki bu ayetleri ve buna benzer infak ve paylaşma ile ilgili ayetleri okuyoruz ve imkan dahilinde bireysel olarak infak yapmaya çalışıyoruz. Fakat yaptığımız bu hayır ve hasenalarımız dar bir çevrede kısıtlı kalıyor, dolayısıyla bir kurum aracılığıyla yapıldığında daha çok kişiye ulaşması sağlanıyor.

İşte İLKER bunu sağlıyor: Gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki doğal afetlerde, afetzedelerin yanında olup maddi ve manevi yardımlarımızı ulaştırıyor.

Tsunami adını ilk kez o yıl duyduk ve Açe'ye İLKDER olarak el uzattık. Öncelikle yersiz yurtsuz kalan yetimlere bir barınak diyerek başlattığımız yardım kampanyası ile yetimhane yaptırдық. Tabi burada kalacak yetimlerin elini tutacak, ekmeğini paylaşacak insanlara ihtiyacımız oldu. Bu vesileyle "Koruyucu Aile" dediğimiz sponsorluğu ilk kez başlattık.

Yetim kalan ve sıcak bir aile ortamından uzak bu çocuklar için, acıktığında yemeğini, susadığında suyunu, hastalandığında ilacını verecek ve başucunda bekleyecek, bağına basacak şefkatli eller ve yürekler olmayacak. Ama, eğer biz onların bizim için imtihan olduğunu bilir, imtihanımızı kazanmak için de çaba harcarsak, yetimlere sıcak bir aile ortamı olmasa da kalabilecekleri bir yer, acıktığında yemeğini, susadığında suyunu, hastalandığında ilacını verecek ve başucunda bekleyecek kişilere imkan sağlayabiliriz.

İLKDER'in aracılığıyla onlara uzanan eller, sevgiyle bakan gözler ve şefkatle çarpan yürekler artacak, yetimin duası bizim gönlümüzün ferahı olacak. Bir insanın gönlünün ferah olması/genişlemesi, huzura etmenin diğer adıdır.

"BİR YETİMİN ELİNDEN SEN DE TUT" sloganı ile başlayan Koruyucu Aile Projesi ile: (denize atılan bir deniz yıldızı için; «bu kurtuldu, bunun için farkeder" denildiği gibi) sahiplenilen yetim çocuk için farkedecek hayat onun için daha güzel olacak (İnşallah)

Savaşlardan dolayı yetimlerin olmayacağı, sahiplenilmeyen yetimlerin kalmayacağı ve duyarlı, infak bilinci gelişmiş, hayırda yarışan Müslümanların çoğalacağı barış dolu bir dünya dileğiyle...

Adı Yetim

yetim ne ister?

yetim için ne yapabiliriz?

yetimi nasıl memnun edebiliriz?



“Bir imtihandır yetim. Yiyen, içen, yürüyen, konuşan bir imtihan. Kazanırken herkesin kazandığı, kaybederken ise, yetimden önce, diğerlerinin kaybettiği bir imtihan. O, aramızda dolaşan bir imtihan vesilesidir.

Babası olmayan her çocuğa kız veya erkek fark etmez yetim denir. Yani ergenlik çağına gelmeden babasını kaybeden çocuklar yetimdir. Genelde toplum da onları bu şekilde anar.

Yetim çocuklar zengin olsalar bile boyunları büküktür. Onlar bir yerde Allah (c.c)'in diğer insanlara birer emanetidirler. Belki de onun için yetimin sadece başının okşanması bile kişinin cennete girmesine vesile oluyor. Dini-mizde bu emanetlerin korunması, büyütülmesi, eğitilmesi, topluma kazandırılması için birçok emirler vardır.

Onlardan birini ele alacak olursak; “Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Allah da onları bu yüzden o günün fenalığından korur, onların yüzüne parlaklık, neşe verir.” (İnsan S. 8-9-10-11)

Ayette de görüldüğü üzere yetime yapılacak her iyiliğin, harcamanın karşılığında sadece Allah (c.c.) rızasını gözetmek var.

“Sana ne harcayacaklarını sorarlar; de ki: Harcayacağınız her mal; ana, baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah bilir.”(Bakara S. 215)

Demek ki harcamalarımızı bir kâğıda yazarken; ana, baba, yakınlar (ev kirası, su, elektrik, mutfak, çocukların giderleri v.s) kalem kalem yazılırken bu listeye yetimler ibaresini de yazmak gerekiyor.

Bakara S. 215’de “Sana ne harcayacaklarını sorarlar” denilirken hemen akabinde “Sana yetimleri sorarlar, de ki; “onların işlerini düzeltmek hayırdır.” “Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltene, bozandan ayırt etmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Allah şüphesiz güçlüdür, hakîmdir.” (Bakara S. 220-83 ve Nisa S. 36) buyrulmaktadır.

Kendisi de bir yetim olarak dünyaya gelen ve yetimliğin her türlü zorluklarını bilen Peygamber Efendimizin bu sıkıntılarını azaltmak için Yüce Allah (c.c.) Duha Suresi’nde şöyle hitap etmektedir: “Kuşluk vaktine and olsun. Karanlık çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da

barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeniyi azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.”

Bu ayetten de anlıyoruz ki; Allah yetimin işini bizzat üzerine almıştır. Onun bir takım işlerini yapanlar da ecirlerini kat be kat alacaklardır.

İşte onun yüreklerimize su serpen müjdelerinden biri; “Kim bir yetimi alarak, onu yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilemeyecek bir günah işlemediği takdirde Yüce Allah onu mutlaka cennete koyar.” (Tirmizi, Birr) Yine aynı şekilde “Kim üç yetimi korumasına alıp, onların bakımını yaparsa, sanki ömür boyu gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirmiş ve Allah yolunda cihat etmiş gibi olur. Ben ve o cennette (iki parmağını yan yana getirerek) şu ikisi gibi kardeşiz.” (İbn-i Mace, Edep) buyurmuştur.

Aynı zamanda Annesi Ümmü Süleym tarafından hizmet etmesi için peygamberin himayesine verilen Enes bin Malik’e çok iyi davranmış ve onu hiç azarlamamıştır. Hatta bir hatası yüzünden Enes’i uyaracak olan hanımlarına, bırakın çocuğu diye müdahale etmiştir.

Asr-ı Saadet’te de yetim çocuklar vardı. Peygamber Efendimiz ve eşleri bu yetimlerin her türlü işleri ile (evlenmeleri dahil) bizzat yakından ilgilenmişlerdir.

Yetimler genellikle babaları ölen ve bin bir türlü zorluklara katlanarak çocuklarını büyütme çabasıyla çalışan anneleri ile birlikte hayata tutunmaya çalışırlar. İşte peygamber efendimiz bu onurlu anneleri, kadınları da çok güzel ve eşsiz sözleriyle övmüştür; “Ben ve dul kalmış kadın cennette şöyleyiz (iki parmağını birleştirerek) o kadın ki; dul kalmış yetim çocuklarını büyütme için evlenmemiş, kendini onlara adamıştır.” (Ebu Davut, Edep)

Yetimi doyurmak da ibadetlerin özüdür. “Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, yetime, esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık veya teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz asık suratların bulunacağı bir günde Rabbinizden korkarız derler. Allah da bu yüzden o günün fenalığından korur, onların yüzlerine parlaklık ve neşe verir.” (İnsan suresi 8-11) Sadece bu müjde için bile yetime sevgiyle, merhametle kucak açmamız gerekir. Yine tüm insanlığa eşsiz bir mesaj olan ayetlerin ışığında tefekkür edersek; “Biz ona eğri ve doğru iki yolu göstermedik mi? Ama o, zor geçidi aşamadı.

O zor geçidin sen ne olduğunu bilir misin? O geçit, bir köle azad etmektir veya açlık gününde, yakını olan bir yetimi yahut bir yoksulu doyurmaktır. Sana inananlardan, birbirlerine sabırlı ve merhametli olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir.” (Beled S. 10-18)

Diyebiliriz ki; yetimlere iyi davranmak yetimlerin yetimi, Peygamber Efendimize iyi davranmak gibidir. Kuran-ı Kerim Mekke’deki zengin Kureyşlileri, yetimi ve yoksulu ihmal ettikleri için nankörlükle niteleyerek şiddetle eleştirmiştir.

“Hayır, yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda, birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz.” (Fecr S. 17-20)

Peygamber Efendimiz bir hadisinde “Yetimi ve yoksulu koruyan, komşusuna yukarıdan bakmayan, Allah’ın korumasına girer. Beni hak üzere gönderen Allah’a yemin ederim ki; yetime merhamet edene, ona yumuşak konuşana, onun yetimliğine ve zayıflığına acıyana ve Allah’ın kendisine lütfettiği imkânlar sebebiyle komşusuna tepeden bakmayana, Allah kıyamet gününde azab etmez.” (Ahmet İbn Hanbel, Müsned)

Hz. Muhammed şehitlerin yetimlerine çok özel bir ilgi göstermiştir. Hatta şehit yetimlerini akrabalarına tercih etmiştir. Bir keresinde ganimetler arasında esirlerin de bulunduğunu duyan amcası Zübeyir Bin Abdulmuttalib’in kızları, yanlarına Hz. Fatıma’yı da alarak Hz. Muhammed’in yanına giderler ve ganimetler arasında olan esirlerden kendilerine hizmetçi olarak verilmesini talep ederler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur: “Bedir’in yetimleri sizi geçti. (Bedir savaşında şehit olanların geride bıraktıkları.)”

Yine bir gün Hz. Muhammed Uhud savaşında babası şehit düşen Beşir bin Akrabe’yi ziyaret eder. Onun ağladığını görünce, “ağlama ey sevgili çocuk, ne diye ağlıyorsun? Ben baban olayım, Aişe de annen olsun istemez misin?” diyerek onu teselli etti. Beşir “evet isterim” deyince onun başını okşadı. Yine bir ayet de “Ey Resulüm sana yetimlerden sorarlar. De ki; onları faydalı ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileri ile bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir” buyrulmaktadır.(Bakara 220)

Hz. Muhammed (s.a.v.) yetim malına tecavüzü, öldürücü yedi büyük günahın saymıştı ve şöyle buyurmuştur; “Helak edici yedi büyük şeyden kaçınınız. Şirk, büyü, adam öldürmek, faiz yemek, yetim

malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli kadına zina isnadında bulunmak.” (Buhari vesayet)

“Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yettiği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah’ın ahdini yerini getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmuştur.” (Enam S. 152)

Görüldüğü gibi yetim malı yemenin veya haklarını gasp etmenin cezası veya mükâfatı sadece ahirette değil dünyada iken başlar.

Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde yer alan bir misalde ise Hz. Musa (a.s.) ile ilim sahibi (Hızır) arasında geçenler anlatılmaktadır. Bu misalde babalarından miras kalan bahçeye sahip olan iki yetim çocuktan bahsedilir. “... Yine yola koyuldular; nihayet bir şehir halkından yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Musa’nın yol arkadaşı hemen onu düzeltti: Musa “isteseydin bu işten bir ücret alırdın.” dedi. O şöyle söyledi: “İşte bu seninle benim ayrılmamızı gerektiriyor; dayanamayacağın işlerin iç yüzünü sana anlatacağım.” (Kehf S. 77-78) Hz. Musa’nın yol arkadaşı söz verdiği yorumu şöyle yapıyor; “Duvar ise, şehirde iki yetim çocuğa aitti.

Altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmak istedi. Ben bunları kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin, sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.” (Kehf S. 82)

Kısaca Ayetler, hadisler, uygulamalar bize gösteriyor ki; yetim için yapılan hiç bir şey boşa çıkmaz, boşa gitmez. Belki de bizim günahlarımıza kefarettir, bedenimize sağlık, kesemize bereket, evlerimize huzur getirecektir.

Yetim bizden çok şey istemiyor. Sadece ve sadece zaruri ihtiyaçlarının görülmesini istiyor. Sadece başının okşanmasını istiyor. Sadece yüzüne içten ve samimiyetle gülümsememizi istiyor. Öyle ise bize geri dönüşü kat be kat fazla olan bu alışverişi hepimiz yapabiliriz.

Bugün bizler el ele verdiğimizde Dünya’nın birçok yerinde çeşitli nedenlerden dolayı (tsunami, doğal afetler, savaşlar, haksız işgaller v.s) yetim kalan yavrularımızın başını okşayan birer el, şefkatli, cömert insanlar olabiliriz.

Unutmayalım ki; merhametle uzanacak olan bir el bir yetimi, merhametle uzanacak olan binlerce el binlerce yetimi kurtaracaktır.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU

Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacının görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını oksa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve ihtiyacına erişirsin. HŞ.



Faaliyetlerimiz

İLKDER AYLIK TOPLANTI PROGRAMI: Dernek üye ve gönüllülerimizle dernek merkezinde, geçen ayın değerlendirildiği ve sonraki ayda yapılacak olanların planlandığı toplantımız her ayın ilk Perşembe günü gerçekleştirilmektedir.



GAZZE'DE FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARA DÖNÜŞ GÖSTERİSİNE KATILANLAR İÇİN 1500 KİŞİLİK KAHVALTI PROJEMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.



BİTMEYEN GÖÇ HİCRET PROGRAMINDAN ...



BAŞKANIMIZ ÖZDEN SÖNMEZ HER HAFTA PERŞEMBE GÜNLERİ SAAT 10:00'DA HEDEF RADYODA YAYIN YAPMAKTA

BAŞKANIMIZ ÖZDEN SÖNMEZ'İN KATILDIĞI KADEM TOPLANTISI



BAŞKANIMIZ ÖZDEN SÖNMEZ SES RADYODA ABDULLAH ERKEN'İN PROGRAMINA KONUK OLDU



BAŞKANIMIZ ÖZDEN SÖNMEZ TRT AVAZ DA YAYINLANAN GÖKÇE DURSUN VE HATİCE UYSAL'IN PROGRAMINA KONUK OLDU



BAŞKANIMIZ ÖZDEN SÖNMEZ, DOST TV'DE MEHMET EMİROĞLU'NUN "KALBİ KUDÜSTE KALANLAR" PROGRAMINA KONUK OLDU



ÜYELERİMİZDEN NAZİK ERDAL AKGÖZ KADEM'İN TOPLANTISINA KATILDI



ÜYELERİMİZDEN ŞULE TANRIVERDİ KADEM'İN TOPLANTISINA KATILDI



İLKDER OLARAK, GELENEKSEL PİKNIĞİMİZİ GÖLBAŞI MOGAN GÖLÜ'NDE YAPTIK.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTIĞIMIZ KUMANYA VE YARDIMLAR

Ramazan ayında hazırladığımız kumanyalar ailelerin özellikle çocukların yüzlerini güldürdü. Gıda kumanyalarının içine çocuklar için de özel hediyeler koyduk. Ayrıca kendi çocuklarımıza alır gibi onlar içinde bayramlıklar aldık.

Kumanyalar için anne babalarından önce çocuklar koştu. Boylarından büyük kolileri taşımaya çalıştılar.



**ÇALIŞMA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ
KAMU STK İŞ BİRLİĞİ PROJESİNE KATILDIK**



**BAŞKENTİN ÖNDE GİDEN KADINLARININ ÖNDER STK'LARI
PROJESİNE KATILDIK**



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ STK İŞBİRLİĞİ PROJESİNE KATILDIK



**MARDİN VALİLİĞİ VE MARDİN BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN
"BİR DÜNYA KADIN" PROJESİNE KATILDIK**



**BU GÜNE KADAR SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE HİZMET ETMİŞ ÖNCÜ KADINLARIN
BİRARAYA GELDİĞİ 'AHDE VEFA' PROGRAMINA BAŞKANIMIZ ÖZDEN SÖNMEZ KATILDI**



KERMES

ÜYELERİMİZİN EL EMEĞİ GÖZ NURUYLA HAZIRLADIKLARI EL İŞİ VE BİRBİRİNDEN LEZZETLİ HAMUR İŞİ, MANTI, GÖZLEME, YAPRAK SARMA VE BENZERİ ÜRÜNLERİN SERGİLENDİĞİ KERMESİMİZ BU SEFER YEMENLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİNDİ...



DIYARBAKIR HAZRO İHO İÇİN MUHTELİF KIŞLIK GİYECEK VE KIRTASIYE KOLİLERİ HAZIRLADIK



İFTAR PROGRAMLARIMIZ

Her yıl ramazan ayında kendi iftar sofralarımızı düşündüğümüz gibi , gerek yurt içindeki yoksul ihtiyaç sahibi ve mülteci kardeşlerimizin gerekse yurt dışındaki yetim, muhtaç kardeşlerimizin de iftar sofralarını düşünür ve bu sofraları zenginleştirmek için çalışırız. Biliriz ki ramazan rahmet ve bereket ayıdır. Bu ayda yapılan bütün hayır hasenat iki katı olarak yapan kişiye geri döner. Uygur kardeşlerimizin iftarında çocukların sayısı daha fazlaydı ve bu da ayrı bir bereket ve neşe kaynağı oldu.



- Her yıl olduğu gibi geleneksel İLKDER iftarında üye, gönüllü ve dostlarımızla bir olmaya geliyoruz. Hacı Bayram Veli huzurunda artık geleneksel hale gelmiş Hacı Bayram iftarında dostlarımızla bir aradayız.
- İftarlar renk, dil, ırk ayrımı yapmaz, kardeşlik sofrası haline gelir. İLKDER iftarları anlatılmaz, yaşanır!
- Somalili çocuklarımız burda değildi ama biz sevgimizle, muhabbetimizle Kadir Gecesi verdiğimiz iftarda onlarla birlikteydik.
- Pakistanlı kardeşlerimize verdiğimiz Kadir Gecesi iftarında eller, hem İLKDER'li hayır severlere hem de bütün ümmete dua için açıldı.
- İftar sonrasında yanımızda getirdiğimiz hediyeleri çocuklara verdik. Mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.



KURBAN PROJEMİZ

22/HACC-37: Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat sizden O'na ulaşan yalnızca O'na karşı gösterdiğiniz derin sorumluluk bilincidir. İLKDER ailesi bu sorumluluğun farkında olarak kurbanlarını yurt içinde ve yurt dışındaki kardeşleriyle paylaşır. Gazze'de, Pakistan'da, Somali'de, Siri Lanka'da, Suriye'de ve Türkiye'de kestirdiğimiz kurbanlar bizlere sorumluluk bilincimizi hatırlatır.



• Kurban Siri Lankalı kardeşlerimizle bizleri yakınlaştırdı.

• Pakistanlı kardeşlerimiz ve yetimlerimizle kurban sevincini paylaştık.

İLKDER'İN YAPTIRDIĞI SU KUYULARI

Su her toplum için değerli ve önemlidir. Susuz bir yaşam düşünülemez. İLKDER ailesi, hem geçmişlerine rahmet olması hem de bölgedeki insanların su ihtiyacını karşılaması amacıyla su kuyuları açtırıyor.

Gazze'de deniz suyunu arıtarak içme suyu haline getiren büyük bir proje ile gerçekleştirdiğimiz su kuyularımız.



su gibi aziz ol

Ab_ı Hayattır su , berekettir.Suyun olduğu yerde izzet vardır. Biliriz ki su olan, suyun hayat verdiği topraklarda medeniyetler kurulmuştur. Su yaşamımızın anası varlığımızın güvencesidir. Suyun bizim için değerini anlatan çok şiirler, yazılar, sözler yazılmıştır. Bunlardan biridir 'su gibi aziz ol' . Anlamı su gibi haddini bilen, su gibi kıymetli, su gibi mütevazı ol demektir.

O yüzden bir bardak su verene 'su gibi aziz ol'deriz. Ne güzel bir dua , ne güzel bir dilektir.

Son verilere göre Afrika ve Asya'da kadınlar su biriktirebilmek için hergün 6 km yürümekte,

her gün 6 bin çocuk susuzluktan ölmekte, yaklaşık 863.307.380 insan içecek suya ulaşamamaktadır.

İnsanlığın su olmadan var olamayacağını bilen İlkderli

*Su duadır, yakarış, ayna, berraklık, saffet;
Onu madeni gökte altınlar gibi sarfet!*

NECİP FAZIL KISAKÜREK

kadınlar olarak su olmayan coğrafyalara su kuyuları açtırarak insanların içme suyuna kolayca erişmeleri için çalışıyoruz. Oralarda yaşayanlara can bizimde ölmüşlerimize rahmet olması dilekleriyle.

Su yaşama gerekli olan değil yaşamın ta kendisidir. 'Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzüne yerleştirdik. Şüphesiz Biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz.' (müminun 18)

Hayatımızın her anında suyun kıymetini bilen, suyu israfını önlemek, suya ulaşamayan insanların suya ulaşması için çalışan insanlar olmak dileğiyle...

**'Kainatta ne varsa su da yaşadı önce
Üstümüzden su geçer , doğunca ve ölünce'**

UN-EKMEK PROJEMİZ

Suriyeli kardeşlerimize un temin ettik. Bu undan yapılan ekmekler kardeşlerimizin sofralarına katık oldu.



Kudüs izlenimleri



BÜŞRA NUR ÇAPKU

Ebu Davud'dan rivayet edilen hadise göre, Meymûne validemiz Efendimiz'e (sav) "BeytülMakdis'e gidip gitmeme hususunda bize ne buyursunuz?" diye sorar. Allah Rasûlü cevaben şöyle buyurur: "Gidin ve orada namaz kılın. Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız, bari oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin."

Yolculuk vakti yaklaştıkça, bu güzel nebevi emri yerine getiriyor olmanın sevinci yüreğimizi sarıyor. Gideceğimiz yer, Allah Teala'nın yüce kelamında "çevresini mübarek kıldığımız" diye bahsettiği, Rasullullah'ın hüzün sızısını en derinden hissettiği bir zamanda miraç ile mesut edilmek için, bir gecede, Mescid-i Haram'dan alınarak, Burak adlı bineği ile götürülüp ayak bastığı, bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırıldığı ve miraca yükseltildiği kutsal mekân, Mescid-i Aksa.

Uçak yolculuğunun ardından şehre otobüsle giriyoruz. Kontrol noktalarını geçtiğimiz anda tüm şehri çepeçevre saran duvarlarla karşılaşıyoruz. Utanç duvarları, ismini takmış rehberimiz. İşgalin ilk görüntüleri bunlar.

Kalacağımız otel yolu boyunca bizi takip eden raylar var. Bu raylar şehri ikiye bölüyor, batı ve doğu olarak. Batı şehirde Yahudi, doğu şehirde Müslüman mahalleleri var. Şehir bir de eski ve yeni olarak ayrılıyor. Eski şehrin sınırlarını, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı surlar belirliyor. Bu surların dışında kalan kısım ise yeni şehir oluyor.

Cuma vaktinin yakın olmasından ötürü hemen yönümüzü Mescid-i Aksa'ya çeviriyoruz. Sokaklardaki güvenlik ve asker sayısı oldukça fazla. Neredeyse sayılarak içeri alınıyoruz. İnsanın ruhunu daraltan bir durum bu. Hızlı adımlarla eski şehre gireceğimiz surlara doğru ilerliyoruz. Zehra kapısının önündeyiz.

İçeriye adımımızı attığımız andan itibaren tarihin içinde dolanmaya, ezelden tanışık olduğumuz simaları görmeye başlıyoruz. Hemen aşına oluyor ve kendimizi mekâna ait hissediyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz tatlı Halep sokaklarını hatırlatıyor bu samimi mekân. İçimizdeki çocuğun elinden tutma vakti, bütün Müslümanlarla birlikte Aksa'ya yürüyoruz!

Uzaktan Kubbetüs Sahrâ "hoş geldin" nidalarıyla tebessüm ediyor bize. Kral Faysal kapısının önündeyiz. Kapıların dış tarafında tam teçhizatlı İsrail askerleri, harem tarafında ise Filistinli görevliler karşılıyor bizleri. Şoklanarak giriyoruz içeri. Neyse ki Filistinli görevlilerin tebes-

sümü içimizi ısıtıyor. Bu kalbî muhabbetle yürüyoruz Kubbetüs Sahra'ya doğru...

Yolumuzun iki yanı zeytin ağaçlarıyla bezeli. Cuma gününün bereketi her yanı sarmış. Bu kalabalığı görünce şenleniyor ruhumuz. Sevincimize etraftaki insanların, boynumuzda asılı olan Türk bayraklarına ve dolayısıyla bize olan ilgileri eklennince bayramımız bayram oluyor. Fotoğraf çekmek isteyenler, bizimle çat-pat Türkçe konuşmaya çalışanlarla doluyor etrafımız. Ezanımızı bu kez, Ramazanımızın son cumasında, Aksa semalarında duyuruyor Mevla bizlere. Ümmet ile birlikte, ümmetin kalbinde namaza duruluyor. Ne büyük zenginlik.

Namaz sonrası buradaki yerli halk ile zaman geçirmeye çalışıyor ve bu kutsal topraklarda yaşadıklarını onlardan dinlemeye çalışıyoruz. Vaktimiz yettiğinde ve elimizden geldiği kadar hemhal olma derdindeyiz. Onların mahzun ve bize bakarken bir o kadar umutla dolan bakışlarına muhatabız.

“Yürü kardeşim / Ayaklarına Kudüs gücü gelsin” diyor Nuri Pakdil. Yürüdüğümüz yolda, aynı inancı taşıyanların bize omuz verdiğini görmek, adımlarımıza güç katıyor. İnsan burada, “ümme” kavramını yaşayarak idrak ediyor.

“Konya'nın, Elazığ'ın, İsfahan'ın, Kudüs'ün çarşılarında dolanan bir insan orada hayatın kendine mahsus bir akış ve dinginliği olduğunu fark eder. O çarşılarda dolaşırken tarihin soluğunu ensenizde hissedersiniz. Hayat size bir süreklilik ve zenginlik duygusu verir.” diyor Kemal Sayar “Yavaşla” adlı kitabında. Şimdi Kudüs'e bu bakışla bakarak, hislerimizi ve gözlemlerimizi sizlerle paylaşayım ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolanalım istiyorum biraz. Kalbimizi kılavuz edinip kaybolalım...

Kudüs'ü, “Gökte yapıp yere indirilen şehir” diye betimliyor Sezai Karakoç, Alinyazısı Saati şiirinde. Mevla Teala'ya, yeryüzünde en yakın olduğumuz yer burası. Rasulullah'ın (sav) miraca yükseldiği



mekân. Birçok peygamberin ayak izi, taş duvarlara sinmiş sesleri var. Yine Efendimiz'in (sav) vefatından sonra, Hz. Ömer'in şehri fethetmesiyle, sahabenin hasret dolu gözyaşlarıyla ıslanmış Mescid-i Aksa. Sır gibi saklıyor bütün gizleri.

İftar vakti top patlıyor. Her müminin gönlü kadar geniş sofralar açılıyor. Muhakkak sizi buyur eden birileri oluyor. Buralara özel bir limonata var. Bizimkinden farklı olarak, içine bir de nane katıyorlar. Sıcak çöl ikliminin akşamında bu tatla buluşmak, insanı bir hayli serinletiyor doğrusu. Yöresel yemeklerinden de ikram ediyorlar. Damak tatlarımız yakın birbirine. Ümmet kardeşliğinin tebessümüyle açıyoruz iftarımızı.

Malezyalı Müslümanlar, birbirlerinden ayrılırken "cennette görüşürüz" diyerek vedalaşmış. Ölümün ansızın gelebileceği inancını daima hatırd tutmak isterlermiş böylece. Her iftar sofrasından kalkarken bu sözler geliyor aklıma. Sarılırken bu hasretle sarılıyorum kardeşlerime. Farklılıkların oluşturduğu zenginlikle buluşmanın tatlı ve huzurlu saatleri bunlar. Kadim hatıralarımızın arasına ekleniyor.

İftardan sonra teravîh namazını beklerken çocuklarla oyun oynuyoruz Aksa'nın bahçesinde. Teravîh namazı hatimle kılınıyor. Vakit ilerledikçe havada serinliyor.

Ramazanı burada geçirmek yahut son on günde itikafa girmek niyetiyle bu kutsal topraklara gelen Türklerle karşılaşılıyor. İngiltere'den gelen bir teyzeyle dertleşiyoruz. Basının buradaki atmosferi farklı yansıttığından bahsediyor. Sürekli savaş varmış yahut daima karışık imajlarının çizildiğini, bu durumun Müslümanların buraya gelmelerini zorlaştırdığını ve bundan sebep Mescid-i Aksa'nın garip kaldığından yakınıyor bana. Haklı. Biz de gelirken savaşın içine gidiyoruz zannettik ve ailelerimiz korkuyla gönderdi bizleri. Lakin şimdi yaşayarak görüyoruz ki böyle bir durum yok. Kudüs'te görünür mada bir savaş yok.

Teravîh sonrası çöp toplama işlemini Filistinli gönüllüler yapıyor. Etrafa çeki düzen veriliyor ve ne yazık ki on ikiden sonra, gece üçe kadar kapılar kapatılıyor. Giriş-çıkışlar daha denetimli oluyor. Ramazanın dışında ise açılış vakti sabah namazına kadar geciktiriliyor.

Sahur için, Aksa'ya yürüme mesafesiyle beş dakika uzaklıkta olan İmad amcanın dükkanına gi-

diyoruz. Bu dükkan Yahudilerin Süleyman Mabedi yolu üzerinde imiş. Bu sebeple burayı satın almak istiyorlar. Açık çeke varana kadar her yolu denemişler. İmad amca ise toprağından vazgeçmemekte kararlı. Bu mekânı bizim için özel kılan bir sebep daha var. Kudüs'te demleme çayı bulabileceğimiz tek mekân burası. İçerisi hoş ve sade. Taş duvarlar ve tarih, yudumladığınız çaya eşlik ediyor.

Sabah namazı için yine Aksa'dayız. Seher vaktinin bereketi gönüllerimize işleniyor ve şimdi de kuşların zikirleri eşliğinde, zeytin ağaçlarının altında kıyama duruyoruz. Gündüzleri gezilerimiz devam ediyor. İftarı, sahuru ise Aksa'nın avlusunda yapmaya, bu kutsal mekânın havasını mümkün olduğunca solumaya gayret ediyoruz. Her geçen gün dostluklarımız da, muhabbetlerimiz de dualarla demleniyor.

Kible mescidinin sağ tarafında bir kütüphane var. Üniversiteli gençler burada ders çalışıyor. Kütüphanenin küçük bir kısmı da kreş olarak kullanılıyor. Kreşte çalışan arkadaşta, kütüphane kurulurken İsrail hükümetinden nasıl izin çıkarabildiklerini soruyorum. Hiç kolay olmadığını ve yedi-sekiz yıla yakın süren çalışmalar sonucu ancak açılabilirdiğinden bahsediyor.

Yazıya başlarken kaybolalım demiştim. Bu kütüphaneyi bulmam hakikaten kaybolmalarım vesilesiyle oldu. İnsanın yüreğine burada farklı bir güç geliyor. Ayette bahsedilen bereketin varlığını bizzat hissediyorsunuz. İman etmiş yüreklere düşürülmeye çalışılan "korku" gölgesine, Mevla izin vermiyor. Misafirini nimetlerine doğru yürütüyor.

Ne kadar istemesek de, ayrılık vaktimiz gelip çatıyor. Vedayı Zeytin Dağı'ndan yapıyoruz. Kubbetüs Sahra ve Kible Mescid'i en zarif ve en latif haliyle buradan seyrediliyor. Lakin garip bir şekilde hüzün sarıyor kalbimi. Akif İnan'ın dediği gibi sanki çocuk olup ağlamaya başlıyor Mescid-i Aksa. Gözyaşlarını silmeye yetmiyor yüreğimiz. Ona, her ayrılığın bir vuslat muştusu olduğunu fısıldıyorum. Ne diyordu şair?

"Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslam diyordu"

Sizlere ilk kiblemizin, yaşlarla dolu selamını getirdik efendim...

Sağlıkta Şiddet



AYLA ÖZTÜRK

ŞİDDET; güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Bu tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar değil aşağılamak, tehdit etmek, şiddet gören kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan güvenini azaltan, korku duymasına sebep olan pek çok davranış da girer.

Toplumların en önde gelen sorunlarından biri olan şiddet, sağlık alanında da istenmeyen seviyelere yükselmiş ve sağlık kurumları şiddetin en fazla görüldüğü iş alanlarından biri olmuştur. Ülkemizde sağlık çalışanlarına sözel saldırı ile başlayan süreç, zamanla darp ve cinayet aşamasına kadar gelmiştir. Hemen her gün medyada doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri yer almaktadır. Son yıllarda 4 hekim hastaları ya da hasta yakınları tarafından cinayete kurban gitmiştir.

Şiddet sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Bütün dünyada şiddet olayları her alanda artmaktadır. İnsanlar maddi ve manevi tatminsizlikler nedeniyle, insani değerlerden hızla uzaklaşarak ben merkezci, haz odaklı yaşamı gaye edinmekte ve bu uğurda her türlü kötülüğü yapabilmektedir. Şiddet içerikli diziler, filmler, hatta çizgi filmler, şiddet haberlerinin tekrar tekrar görsel olarak verilmesiyle toplumun her yaş ve kesimi için şiddet olayları artık sıradanlaşmış ve normal bir olaymış gibi algı oluşturulmuştur.



ŞİDDET İSTATİSTİKLERİ

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) nün Workplace Violence in the Health Sector' raporuna göre sağlık çalışanlarının % 50'den fazlası, son bir yılda psikolojik veya fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Bu oran, Bulgaristan'da %75, 8, Güney Afrika'da %60, Avustralya'da %67, 2 ve Brezilya'da ise %46, 7'dir. Amerika Birleşik Devletlerinde 65 acil servisi kapsayan anket çalışmasında (3518 katılımcı) katılımcılardan sadece %25'i acil serviste çalışırken kendini güvende hissettiğini belirtmiştir.

Türkiye özelinde sağlıkta şiddet istatistiklerini incelediğimizde; %62-90 oranıyla pratisyen hekimler ve hemşireler sağlık çalışanları arasında en fazla şiddete uğrayan grubu oluşturmaktadır.3522 pratisyen hekimin katılımıyla yapılan çalışmada; hekimlerin %83'ü şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 yılda, 31 bin 767 sağlık çalışanı, sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Bu rakam tutanakla tespit edilen sayıdır. Bildirilmeyen şiddet vakaları bundan çok daha fazladır. Sözlü saldırılar genellikle bildirilmemektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, şiddete uğrayan pratisyen hekimlerden %15-25'i hiçbir bildirimde bulunmamaktadır. Bunun en önemli nedeni olarak; adli sürecin uzun ve yıpratıcı olması, belgelendirmesinin mümkün olmaması, şiddetin artık bu meslekte sıradanlaşması gibi nedenler gösterilmektedir.

ŞİDDET NEDENLERİ

Sağlık personeli ile hasta ve hasta yakınlarının karşı karşıya geldiği durumların incelendiği bir çalışmada, başlıca nedenler şöyle sıralanmıştır;

1. Uzun bekleme süreleri, sırada öncelikli hasta kargaşası
2. Uygulanan tedaviden memnuniyetsizlik,
3. Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenmediği, vakit ayırmadığı
4. Hastaların tıbben ve yasal olarak uygun olmayan isteklerde bulunması

Acil Servis, ASM ler, Psikiyatri Servisleri, Yoğun Bakım Üniteleri, Yaşlı Bakım Üniteleri ve Cerrahi Birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının daha çok şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır.

Acil Servislerdeki uyuşmazlıkların birçoğu, 'Acil Hasta' kavramının yanlış anlatılmış ve anlaşılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Herkes kendi kriterlerine göre hastasının 'Acil Hasta' olduğunu düşünmekte, beklentisine uygun öncelik, hizmet ve ilgi

görmediğini düşünmektedir. Bu düşünce de, sağlık personeline sözel veya fiziksel saldırı olarak ortaya çıkmaktadır. Acil sağlık bakımı; öngörülemeyen durum veya yakınmaya bağlı sağlık durumunda ciddi kötüleşmenin önlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Maalesef halkımız tarafından boğaz ağrısı, kronik diz ağrısı dahi acil telakki edilebilmekte ve öncelik talep edilebilmektedir. Bu anlayış, birçok kez acil olmayan hastalar ile özellikle acil hekimleri arasında tartışmalara neden olmaktadır. Acil servislerdeki her acil dışı hastanın, gerçek acil hastaların, tanı ve tedavisine engel olduğu, unutulmamalıdır.

KİMLER ŞİDDET UYGULAR?

Şiddet uygulayanlar genellikle (%64;1) erkeklerdir.Hasta yakınlarının kendi hastalarının daha acil olduğu, düşüncesiyle bir an önce kendileri ile ilgilenilmesini istemesi, beklentilerinin yüksek olması, işlerin düzenli yürümediği, öncelik sıralamasında adil davranılmadığı yönündeki şüpheleri, şiddet uygulayan kişinin alkol alması veya ilaç/ madde etkisi altında olması, bazı hastalık tanıları (deliryum, demans, psikoz vb.) ve stresli aile üyelerinin varlığı şiddet uygulayanlarla ilgili diğer faktörlerdir.Ayrıca uzun süreli yoksulluk, sosyal dışlanma yaşayan şiddet alt kültürüne sahip kişilerin, madde bağımlısı ve ruh sağlığı bozuk olanların, kendilerine ve başkalarına zarar veren, sorun çözmede şiddet kullanmayı tercih edenlerin de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulama riskinin daha fazla olduğu belirtilmektedir.

MEDYANIN ETKİSİ

Sağlık çalışanları hakkında medyada çıkan olumsuz haberlerin, basının sağlık alanındaki aksaklıkları yansıtırken objektif ve bilimsel kıstaslara uymaması, bilerek ya da bilmeyerek hekim ve diğer sağlık çalışanlarını hedef göstermesi, basının yanlış yönlendirmeleri, hekim hatası ile komplikasyon arasındaki farkların insanlar tarafından bilinmemesi, sağlık problemleri konusunda yapılan haberlerde hedef olarak hekim ve sağlık çalışanlarını göstermesi, olumsuz hekimlik örneklerinin sürekli gündeme gelmesi ve sağlık hizmetlerindeki bütün sorunlar için hekimlerin günah keçisi haline getirilmesidir.

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, kamu spotlarında gösterilen hasta ve doktor ilişkileri, Alo 184 doktor şikâyet hattı, evde bakım hizmeti vs toplumda sağlık hizmetlerinde büyük beklentiler oluşturmaktadır. Hasta ve yakınlarında oluşan bek-

lentilerin gerçek sağlık hizmet sunumuyla örtüşmemesi, sorumlu olarak sağlık personelinin suçlanmasını beraberinde getirmektedir. Bir diğer yanlış yönlendirme de, sağlık kurumuna getirilen her hastanın iyileştirilebileceği ve herhangi bir olumsuzluk durumunda, hekim veya sağlık personelinin sorumlu olduğu anlayışıdır. Bu durum, toplumca her ölüm ve/veya sakatlığın tıbbi hata, kötü uygulama olduğu şeklinde düşünülmesine yol açmaktadır.

Sağlık Çalışanlara Yönelik Şiddetin Olumsuz Etkileri

Sağlık personeli, şüphesiz ki en çok özveri gerektiren hizmet sektörü çalışanlarından bir tanesidir. Bayram, resmi tatil demeden, 7/24 hizmet veren sağlık personeli, maalesef mesleki değersizleştirmenin kurbanı olmuştur. Şiddet olayları sağlık çalışanları üzerinde uzun süreli olumsuz etkilere sahiptir. Bunlar moral düşüklüğü, iş kaybı, memnuniyetsizlik, iş doyumunda azalma, anksiyete, yaşamını tehdit edecek şekilde yaralanma, huzursuzluk, öfke, stres bozukluğu, kabus, uyku sorunları, bitkinlik, sürekli baş ağrıları, kronik ağrı, spazm, kendine güvensizlik, hayal kırıklığı, korku, depresyon, alkol, sigara kullanımı, intihar, fiziksel yaralanma, özgüvende azalma, mesleğe saygı inancında azalma, kendini suçlama, çaresizlik duygusu, cinsel sorunlar, tükenmişlik duygusu, kişiler arası ilişkilerde bozulma ve işlerini bırakma düşünceleri şeklinde geniş bir aralıkta ortaya çıkabilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sağlıkta şiddetin tamamen önlenmesi mümkün olmasa da gerekli eğitim ve tedbirlerle azaltıla-

bilir. Bunun için en önemli husus Sağlık Bakanlığı ve sağlıkla ilgili yetkililerin halkı doğru bilgilendirerek, insanları mevcut şartlarda gerçekleşmesi çok da mümkün olmayan gereksiz beklentilere sokmaması, özellikle Acil servislere acil hasta dışında hasta kabulünün yapılmaması, yeterli personel, ekipman ve tıbbi donanım yapılarak, hasta yığılmalarının önlenmesi, böylece hekimlerin hastalarına daha fazla zaman ayırması ve ilgilenmesi sağlanmış olur. Hasta memnuniyeti için öncelikle sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarının şartları iyileştirilmeli ki verimli iş yapılabilsin. Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik hastaya ilgi, güler yüz ve merhametle yaklaşması, hastaların anlayacağı şekilde gerekli bilgi ve açıklamaları yapması konularında hizmet içi eğitimler verilmelidir. Hastaların yoğun olduğu servis ve polikliniklere kamera sistemi ve güvenlik görevlisi konulmalıdır.

Sağlıkta şiddetin önlenememesinde en önemli sorunlardan birisi de hukuk sistemimizdeki eksik noktalardır. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanlara, caydırıcı olmayan cezalar verilmesi, en önemli husustur. Sözel saldırıların birçoğu için halen yasal ve idari bir işlem yapılmamaktadır. Hasta Hakları ile birlikte doktor ve sağlık çalışanlarının hakları da herkesin görebileceği yerlere asılmalı ve kimseyi mağdur etmeyecek, ihlal edenlere de gerekli caydırıcı cezalar verilecek şekilde uygulanmalıdır.

Şiddetsiz ve sağlıklı günler dileğimle Allah'a emanet olunuz.



Stres...

Stres, çoğumuzun günlük hayatta sıkıca duyduğu ve maruz kaldığı bir olgudur. Peki bu kadar haşır neşir olduğumuz 'stres' denilen şey aslında nedir? Halk arasında yaygın olarak bilinen haliyle 'kötü' müdür yoksa her kötünün içinde iyi bir taraf var mıdır? Öncelikle bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Sizce stres kötü bir şey midir yoksa iyi mi? Ya da bir uç olmak istemiyorsunuz ve hem kötüdür hem de iyidir mi diyorsunuz?

Stres'in tarihine bakıldığında zaman ilkl olarak fizik alanında kullanılan bir kavram olduğunu görüyoruz. Yaylar üzerine yapılan bir çalışmada, iki yaya aynı ağırlıkta yükler eklenir. Yaylar arasındaki tek fark birinde yüklenen ağırlık kısa bir süre sonra kaldırılırken diğer yayda daha uzun süre tutulur. Bunun sonucunda ağırlığın daha uzun süre takılı kaldığı yayın yapısının diğerine göre değiştiği görülür. Bu deneyi pratikte ifade edecek olursak yayları insan, yükleri ise günlük hayatta karşılaştığımız zorluklar olarak düşünebiliriz. Yüklendiğimiz sıkıntılara uzun süre maruz kalmamız yapısal olarak bizde birtakım değişikliklere neden oluyor gibi görünüyor. O zaman stres için kötü bir şeydir diyebiliriz. Ama bu şekilde kestirme yoldan bir kaniya varırsak püf noktayı kaçırmış olacağız. Kötü olan şey karşılaşılan sıkıntılar, zorluklar sonucu yaşadıklarımız değil. Bu yaşadıklarımızın bizim üzerimizdeki etkisini ne kadar tuttuğumuz.

Literatürde stresin birçok tanımını görebilirsiniz. Örneğin Canon



stresi 'savaş-kaç tepkisi' olarak ifade ederken Selye stresin bir 'genel uyum sendromu' olduğunu söylemiştir. İlk tanıma bakarsak aslında stresin temel amacını görebiliriz. Stres tepkisi dediğimiz şey biz canlıların hayatta kalmasını sağlayan bir tepkidir. Mesela yoldan karşıya geçerken bir arabanın hızla üzerinize geldiğini görüyorsunuz. Bu durumda devreler iki şekilde karşılık vermeye ayarlıyor kendini. Ya kalacak durumla savaşacaksınız yani arabayı bir süper kahraman edasıyla durduracaksınız, ki bu pek mümkün görünmemektedir, ya da insanoğlunun en iyi olduğu tepkilerden birini verecek ve olduğunuz yerden topuklayacaksınız yani 'kaçma' tepkisi vereceksiniz. Bu kaçma tepkisini verdiğiniz umarsak, sizin ortamdan uzaklaşmanızı sağlayacak, bacaklarınıza koşmanız için gerekli enerjiyi gönderecek tepki 'stres tepkisi' dir. Buraya kadar her şey güzel, hayatta kalmamızı sağlıyorsa stres 'iyi'dir. Ancak bizler stresli olaylara verdiğimiz tepkiler ile onu 'kötü' yapıyoruz. Yükleri üzerimizde uzun süre tutarak stresin yapımızı değiştirmesini sağlıyoruz. Stresi kötü yapan diğer bir durum ise 'istem ve ihtiyaçlar' noktasıdır. İhtiyaçlarımızı tanımlayacak olursak, kısaca karşılanmadığı zaman



Psikolog BEYZA NUR KILIÇ

hayatımızı devam ettirmemizde zorlandığımız olgular olduğunu söyleyebiliriz. İstekler ise ihtiyaçlar haricinde lüks olarak ifade edebileceğimiz diğer durumlardır. Değişen dünyada insanlar artık istek-ihyaç noktasında sınırları çizememekte ve bunları birbirine karıştırmaktadır. Yani 'O iphone alınmazsa yaşayamam!' sendromu da diyebiliriz. İhtiyaçlarımız karşılandıkça sıkıntı yok, her şey yolunda ancak istekler ihtiyaç yerine konursa onları karşılamamız, sona erdirmemiz pek mümkün olmuyor. Çünkü isteklerin sonu pek gelmiyor. Her istekte hayati bir tehlike algılamaya ve bu tehlike karşısında da stres tepkisini vermeye başlıyoruz. Bu tepki sonucu bedenimizde tehlikeyle savaşmamızı sağlayacak 'cortisol' hormonu salgılanıyor. Bu hormon bizim durumlarla savaşmamızı ya da o durumdan kaçmamızı sağlayacak, temelde 'iyi' bir hormon. Bu hormonun salgısı, hedef görev yerine getirildikten sonra durdurulur. Ancak istekler noktasında bir türlü doyuma ulaşamadığımız için sürekli bir tehdit varmış gibi algılarız ve bunun sonucunda vücudumuzda da sürekli olarak da cortisol salgısı devam eder. Bu durum; başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere bizlerin birçok hastalığa karşı savunmasız kalmasına yol açan veya günlük hayatımızda bize sıkıntı yaratan kötü stres, kronik stres diğer bir ifade ile birikmiş stres dediğimiz şeyi oluşturur.

Duanızı Hangi Niyetle İstiyorsunuz?



YAZGÖL YEŞİLBAŞ



Bazen bir şeyi çok isteriz. Fakat ne kadar istersek isteyelim olmaz, bazen de kalbimizden geçirdiğimiz isteklerimiz hemen oluverir. Bazen de çok istediğimiz bir şeyin daha sonradan bizim için çok hayırlı olmadığını görürüz. Bunun enerjisel olarak neden olduğunu düşündünüz mü?

Beyin gücümüz sayesinde çekim oluşturabiliriz ama kalp gücümüzle misli misli fazla çekim oluşturabiliriz. Kalp gücü, beyin gücüne göre elektriksel alanda 100 misli, manyetik alanda 5000 misli daha güçlü yayın kapasitesine sahiptir. Bu nedenle kalpten yani gönülden istemenin ve niyet etmenin çok daha güçlü etki gösterdiği bilimsel bir gerçektir. Bunun sebebi, ruhsal bağlantımızdan kaynaklanır. Bilinçaltımız ve kalbimiz ne hissettiğimizle ilgilenir, ne istediğimizle değil. Bir şeyi isterken hangi frekanstan istediğinizde çok önemlidir. Örneğin evlenmek için çok istediğiniz biri vardır ya da çok istediğiniz bir iş vardır. Kendinizi o istediğiniz iş ya da kişiye layık görmüyorsanız o zaman yaydığınız frekans farklı olduğu için isteğiniz size ulaşmaz. Ya da evliliği sevmek ve sevilmekten çok öte; yalnızlığı ve hayatın yükünü paylaşacak, yaşlılığını düşünererek bir eş ya da çocuklarınızın ileride sizin bakımınıza yardımcı olabileceğini düşünmeniz, toplumun nezdinde hiç evlenmemiş ve başarısız olarak damgalanmaktan kurtulmak, çalışmaktan bıkmış olmak, ihtiyaçların karşılanması, evlenirsem sorunlarımdan kurtulurum inancı ve ihtiyaçlarımızın karşılanacağı gibi düşüncemiz olabilir. Yahut yaşım ilerliyor evlenmem gerekir, yaşım daha fazla ilerlemeden çocuğum olsun gibi egosal istekleriniz, sevmek ve sevilmenin önünde bir kaynak olarak görüyorsanız yine o yaydığınız frekansla çok istediğiniz durumları böylelikle bloke edersiniz. Bu durum her istediğimiz için geçerli oluyor...

Duanızı ederken kalpten, tereddütsüz istemek, niyetimizin içinde bencilce bir frekansın olmaması ve Allah'ın bizim için hayırlısını vereceğine inanmak, duamızın kabulünde önemli bir öneme sahiptir. Temelde sevgi, iyi niyet frekansı üzerine oturtamadığımız egosal isteklerimiz ya gerçekleşmeyecek ya da gerçekleşse bile bizim için çok fazla hayırlı deneyimler getirmeyecektir. Niyet, frekans ve yaydığımız enerji o nedenle duada çok önemli bir yere sahiptir. İyi niyetle, kalpten istenilen her dua er geç olacaktır. Kalpten istediğiniz duaların kabul olması dileğiyle sevgiyle kalın...

İLKDER koşar yardıma, yetimin ağzına bir lokma...



ELİF BERRA ÖZGÜN



M^{ERHABA.}

Ben Elif. evet 10 yaşındayım. Derneğin en geç üyesiyim/üyelerinden biriyim. Derneğe üye değilseniz üye olmanızı tavsiye ederim. Çünkü burası çok huzur verici hem de sevabın bol olduğu bir yer. Burada Sayın Özden Hoca yani Özden Zehra SÖNMEZ ile sohbetler ediliyor, dualar okunuyor, kermesler kuruluyor, kuyular açılıyor, kurban kesiliyor ve daha çok çok iyilikler yapılıyor. Çocuklar için Doğu Türkistan ve Afganistan'dan gelenlerle oyunlar, piknikler düzenleniyor. Yani yabancılarla arkadaşlık kuruluyor. Ben de etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Nede olsa İLKDER bir ağaç, biz de tohumuz. Ne kadar çoğalırsak o kadar ağaç olur.

İLKDER bu koşar yardıma, daima ileri bakar.
Tren sürecektir yolu yok onların,
rayları bir tek o bağlar.

Savaşın Dünyada Çocuk Olmak



HATİCE KÜBRA GÜNDOĞAN



Savaşlarda en ağır bedelleri çocuklar ödüyor. Savaş çocukları üzerinde psikolojik sosyal ve sağlık sorunları yaratıyor.

Tahminen milyonlarca çocuk hala savaşın olduğu bölgelerde yaşamaktadır. Yakın tarihte savaşlarda ve savaşın meydana getirdiği kötü yaşam ve sağlık koşullarına bağlı olarak yine milyonlarca çocuğun hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bunların dışında gözlerinin önünde savaş travmalarına şahit olup yüzlerce insanın ölümünü gören çocukların, psikolojisi bozulan çocukların yanında bizzat sakatlanan çocuklar da mevcuttur. Raporlara göre her yıl üç yüz binden fazla çocuk asker yapılmaktadır. Peki, bu çocuklar kendi istekleri ile mi asker oluyorlar? Kesinlikle hayır. Çocukların saflığını ve iyi niyetlerini kendi çıkarları için kullanıyorlar. Zorla asker yapıp savaşlara gönderiliyorlar. Bu savaşlarda ölen çocukların yanında bir de ailelerinden uzakta yaşayanlar, memleketlerinden sürgün edilen göçmen topluluklar arasında kalanlar, yetersiz beslenme ve kötü sağlık koşulları ve benzeri durumlarda yaşamak zorunda kalıp psikolojisi yerle bir olanlar da bulunmaktadır. Beden sağlığı kadar çocukların ruh sağlıkları da çok önemlidir.

Ülkemize sığınan insanlara baktığımızda ise özellikle çocukların suratındaki tebessüm gerçekten iç ısıtıyor. Bomba düşmeyeceğini bilerek güvenle uyuyorlar. O çocukların arasında her çocuk gibi oyuncak alınmadığında ağlamayan, son dönemde hiç şeker çikolata yememiş ama eksikliğini hiç de hissetmeyen çocuklar da var. Üstelik durumlarından şikâyet de etmiyorlar. Her çocuk gibi onların da çocuksu istekleri var. Özgürce oyun oynamak, uçurtma uçurtmak, balon tutmak, ip atlamak ve benzeri isteklerini, ülkelere savaş ortamından kaçmayı başarabilen çocuklardan bir kısmı kamplarda gerçekleştirebiliyorlar.

Bir de şu açıdan bakalım: kendimizi o çocukların yerine koyalım. Her yerden silah sesleri, bomba sesleri, sokaklarda yıkık dökük evler, kimi cesetlerin başında ağlayan aileler... Çocuk yüreği bu kadar korku ve acıya dayanabilir mi? Fakat onlar daha çocuk oldukları halde bizim için düşünmesi bile dayanılamayacak kadar kötü olan bu gerçekleri yaşamış ve hala yaşamaktadırlar.

Kısacası kendimizi dünyalık zevklere, lüks hayata, gereksiz harcamalara, boş işlere, israfa kaptırmamalıyız insanları ve özellikle de o çocukları düşünüp çokça dua edip, elimizden gelen yardımı da yapmalıyız.

“MÜLTECİ ÇOCUKLARLA BİRGÜN” PROJESİ

Ülkemizde bir nevi misafir olan çocuklarla tanışmak, kaynaşmak, kültür alışverişinde bulunmak amacıyla ' Mülteci Çocuklarla Bir gün ' Projemizi Yakacık Mesire Alanında gerçekleştirdik.



*Aç kapıyı bezirgan başı oyunu oynadık.
Bizlerde çocukluğumuza geri döndük.*



*Unutulmaya
yüz tutmuş
oyunlarımızdan
halat çekme oyunu
bütün çocukları
heyecanlandırdı.*

*Türk, Somalili, Uygur,
Kırgız, Özbek, Sudanlı,
Afganlı ve Suriyeli*

*Çocuklar etkinliğimizde
hem eğlendiler, hem
geleneksel çocuk
oyunlarını birbirleriyle
paylaştılar. İlkler
ailisi olarak çocuklarla
unutulmaz keyifli
bir gün geçirdik.*



*Sandalye kapmaca oyunu hiç bu
kadar eğlenceli olmamıştı.*



Çocuklarımız duygu ve düşüncelerini yazdılar.



Ziyaretlerimiz



Ziyaretler muhabbeti ve baęlılıęı arttırır



15 Temmuz davalarının takipçisi olduk.



Kudüs her zaman İLKDER'in gündemindedir



28 Şubat mağdurları ve ailelerine destek için Bolu F Tipi cezaevi önündeydik.

Misafirlerimiz



Pakistanlı Partner kuruluşumuz temsilcileri ve Pakistan kadın Milletvekilleri derneğimizi ziyaret ettiler.



Keçiören Belediyesi Genç Mülteciler Projesi temsilcileri derneğimizi ziyaret etti.



Partnerimiz olan Somali Gargar Vakfından Deqa Salah'ı derneğimizde misafir ettik.

bineller hayır arşısı

Adı gibi binlerce elin hayırlarıyla oluşturulmuş olan arşımızda birinci el-ikinci el giyim eşyaları, eyiz ürünleri sergilenmekte, gıda (manti, gözleme, erişte, yaprak sarması v.b) satışı yapılmaktadır



aramızdan ayrılanlar



✠Dernek Başkanımız Özden SÖNMEZ'İN
Eniştesi ve Yeğeni,
✠Gülhizar AVAN'IN Annesi,
✠Hatice ÖZDEMİR'İN Oğlu,
✠Şadan GÜVEN'İN Kayınpederi,
✠Gülşen ÜNLÜ'NÜN Amcası
✠Zeynep KIZILAY'IN Babası,
✠Nurten KAYALICA'NIN Amcası,
✠Emine DEMİRCİ'NİN Ablasının Kızı,
✠Havva ÇALIŞKAN'IN Babası,
✠Zeynep ÖZDEMİR'İN Yakını,
✠Asuman OCAKCI'NIN Annesi,
✠Sevim KILIÇARSLAN'IN Annesi,
✠Ayşe EMİROĞLU'NUN Babası,
✠Saniye SAMUR'UN Kayınpederi vefat etmiştir.

Ölenlere Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

ilkder ailesine katılanlar

- ✠Lale ÇİMENCI'NIN bir erkek torunu,
- ✠Ayla ÖZTÜRK'ÜN bir kız torunu,
- ✠Zeliha TOYGAR'IN bir kız torunu,
- ✠Emine ÖZÇELİK'İN bir erkek torunu,
- ✠Ayşe ÖZDEMİR'İN bir kız torunu,
- ✠Saliha BEKTAŞ'IN bir kız torunu,
- ✠Saniye SAMUR'UN bir kız torunu,
- ✠Fatma USLU'NUN bir erkek torunu,
- ✠Ayşe DOĞAN'IN bir erkek torunu,
- ✠Emine KAYA'NIN bir kız torunu,
- ✠Meryem SARI'NIN bir erkek torunu,
- ✠Emine KARATOMAS'IN bir erkek torunu,
- ✠Gülizar ÜNAL'IN bir erkek torunu
- ✠Ayşe DOĞAN'IN bir kız torunu dünyaya gelmiştir.

Çocuklarımıza hayırlı, bereketli ömürler dileriz.

evlenenler

- ✠Nazile ÖZTÜRK'ÜN Oğlu Hüseyin,
- ✠Hadiye KILIÇ'IN Oğlu Cihat,
- ✠Ayşe DOĞAN'IN Oğlu Adem,
- ✠Feride GÜLDENOĞLU'NUN Oğlu Ahmet,
- ✠Sürmeli KAYA'NIN Oğlu Fatih,
- ✠Kadriye ÖZAYDIN'IN kızı Hilal,
- ✠Şule TANRIVERDİ'NİN kızı Afra,

Dünya evine girmişlerdir. Hepsine hayırlı olsun der mutluluklar dileriz

İLKDER Ailesi





Adres :Demetevler mah. 357. cad. (Eski 12. Caddde) Binnur Apt. No:6/4 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 0530 310 04 20 - +90 312 334 60 41
E-posta : info@ilkderkadin.org

İlkder Banka Hesapları

Ziraat Bankası Demetevler Şubesi: TL Hesabı İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01

Ziraat Bankası Demetevler Şubesi: DOLAR Hesabı İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 02

Ziraat Bankası Demetevler Şubesi: EURO Hesabı İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 03

Kuveyt Türk Katılım Bankası Demetevler Şubesi: TL Hesabı İBAN: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01

Posta Çeki: 5260408

