

## **BİR BAŞKA AÇIDAN KADINLAR GÜNÜ**

Bu yıl kış çok çetin geçiyor. Sadece çocuklar değil; rızıklarını insanların elinden almayıp, çöplerden çıkaran güvercinlerde üşüyor. Kediler, köpeklerde üşüyor. Çöpler alabildiğine donmuş. Kendimize üç övün sofrası hazırlarken, güvercinleri, kedileri, köpekleri düşünüyorum. Ne olurdu onlarada günde bir övün sofrası hazırlayabilseydik. Çok değil ekme kırıntıları, yemek artıkları yeteekte artacak bile santıyorum tek yapmamız gereken şey niyet etmek. Gerisi kolay. Çocuklar dedimde aklıma sokaklar geldi. Sokak çocukları, kim bunlar? Sokakta mı doğdular? Anaları babaları yok mu? Eşleri, dostları yok mu? Evleri barkları, sıcacık bir yuvacı yok mu? Kim bıraktı bunları sokağa en çok korunmaya, kollanmaya, bakıma, sevgiye, anneye, babaya muhtaç olan çocuklar neden sokakaltar, neden kimsesizler ? Neden bahçeler de, parklar da, tren garlarının da, otobüs terminallerindeler. Neden çöplerin yanındalar, ne arıyorlar yiyecek bir kırıntı mı, giyecek bir eski mi, yakacak çer çöp mü? Ne arıyorlar. Sokakta; değil binler, bakıma muhtaç tek bir çocuk bile varsa ve biz ona ulaşamıyorsak, sevgiyle başını okşayamıyorsak, oturup düşünmemiz gerekiyor. İnsan olan insanın halinden anlar. Gökyüzü ağlıyor, yer yüzü ağlıyor , deniz ağlar mı? Sanki denizler ağlıyor. Sanki dağlar insanların elleriyle yaptığı vahşet yüzünden neredeyse çatlayacak parça parça olacaktı gibi. Çağdaş dünya dedikleri bu olamaz. Belki çağ dışı dünya. Yaşıyoruz ama nasıl? Buna yaşamak denirse. Kan, gözyaşı, zulüm,

haksızlık, yolsuzluk, namussuzluk, tecavüz ve korku içinde. Korku.... Yatıpta kalkmamak, Gidipte gelmemek, Aç, susuz, uykusuz, parasız, pulsuz. Evsiz barksız, yarinsız, geleceksiz, eşsiz, anasız, babasız, Ve..... Evlatsız kalma korkusu. Savaş... korku demek Savaş....bütün bu saydıklarımız ve saymadıklarımız demek. Savaş....kızların babasız, Savaş....kadınların kocasız, Savaş....anaların evlatsız kalması demek. Baba acısını, koca yokluğunu, evlat acısını kadınlardan daha çok kim bilebilir ki; Korku ile birlikte; huzur, mutluluk ve barıştan söz edilebilir mi? Korkularla dolu bir dünyada bütün kadınlar için; korkusuz bir geleceğe sevdikleriyle birlikte nice sorunsuz Kadınlarlar Günü nice mutlu yarınlar.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Bizler yaşadığımız geleneksel toplum yapısı içinde uğradığımız haksızlıklara başkaldırı niteliği taşıyan pek çok oluşumun her ne kadar iyi niyet taşıdığını düşünsek de gösterdikleri faaliyetlerin pek çoğu kadın-erkek ayrımcılığının uç noktasını oluşturmaktadır. İşin en trajik yanı ise bu işlerin kadın hakları adı altında yapılıyor olması. Toplum içinde yerini almaya çalışan kadınlarımız, pek çok alanda söz sahibi olabilmek için kendilerini yetiştiriyor ve canhıraş çalışıyorlar. Avukat, doktor, öğretmen, milletvekili, bankacı, işkadını, temizlikçi, çaycı vs... kendi yetenek ve isteklerine göre veya –Türkiye’de yaşadığımız göre – mecburiyetten bir takım işler yapıyorlar. Ama gelin görün ki mensup oldukları iş kollarında da, yaptıkları işlerden farklı olarak uğraştıkları diğer konulara sıra gelince sanki toplumda yaşanan sorunlar farklıymış gibi (özelde farklı olsa bile genelde toplumsal sorunlar aynıdır) meydana getirilen oluşumlarda , çalışma gruplarında kadın-erkek ortak çalışmak varken hemen- hemen her kurumun bir kadın kolu oluşturuluyor. Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu, siyasi partilerin kadın kolları , vs... gibi. Bunlar ilk aklıma gelen isimler. Oysa tartışılan ve çözülmeye çalışılan tüm konular toplumun ortak sorunuken söyler misiniz niçin kadın komisyonları var? Eğitimimizdeki sorunları çözmek için birlikte çalışılamaz mı? Veya siyasi bir partinin kadın kolları kadınların çalışma alanlarını daraltmaktan başka ne işe yarar? Siyasi parti kanununa göre üye olmak ve oy kullanma noktasında

eşit haklara sahipsek üye olalım, talip olalım, çalışalım ve bizde varız diyelim. Ve hanımlar size bir şey söyleyeyim mi? 8 MART Dünya Kadınlar Günü kadınları onore etmek için değil tam tersi onları aşağılamak için uydurulmuş yüzlerce saçma gündem günden bir tanesi.Hayatın her aşamasında, her saniyesinde ve her anında varken yılda sadece bir günün adına kadınlar günü denmesinin tek açıklaması kadınları oyalamaktır. Aynen kurumlarda oluşturulan kadın kolları gibi. Sizleri bilemem ama ben kendi adıma artık hiçbir sorunu kadın komisyonlarında veya 8 Mart kadınlar günü gibi günlerde tartışmayı istemiyorum. Zaten yapmamızı istedikleri de bu. Kadınlar bir araya gelsinler daha önce evlerde yaptıkları günler gibi birbirlerine dertlerini döksünler ve rahatlayıp ayrılınsınlar. Ama o kadar basit değil çünkü benim düşüncelerim ve dünya görüşüm bir güne sığacak kadar sığ ve küçük değil. Söyler misiniz şimdide kadar hangi kadın hareketi hangi kadın sorununu halletti. Lütfen biraz daha akılcı olup, bakışımızı ve düşüncelerimizi kendimizden başka komşumuza, mahallemize, köyümüze, ülkemize ve dünyaya çevirelim. Bir tek insana faydalı olabilmenin yolunu arayalım. Artık kadınla başlayan tartışmalar yapmayalım, yapılmasına da müsaade etmeyelim. İnanın bana bizler sorun değil çözümün ta kendisiyiz.

## **ŞEHİT VE ŞEHADET**

Allah yolunda canını veren kimseye şehit denir. Böyle bir kimseye şehit denilmesinin sebebi bu kişinin cennete gireceğine şahitlik edilmiş olmasıdır. Şehidin ölümü anında rahmet melekleri başında bulunur. Şehit

Allah'ın huzurunda hazır olarak rızıklandırılır. Şehitlik Muhammet (s.a.v) ümmetine tahsis edilmiş büyük bir mertebedir.

Kur'an-ı Kerim' de Bakara suresi 154.ayette "Allah yolunda öldürülenlere, ölümler demeyin, hayır onlar diridirler, ama siz farkında olmazsınız." buyrulmaktadır.

"Allah yolunda öldürülenleri ölümler sanma, hayır onlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadır. Allah'ın keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinçli olarak, arkalarında henüz (şehit olup) kendilerine yetişmeyenlere de korku olmadığına, onların da üzüntüye uğramayacaklarına sevinirler." (Al-i İmran 169-170)

"Eğer Allah yolunda öldürülür, ya da ölürseniz, Allah'ın başışlaması ve rahmeti, onların topladıkları (dünyalıkları) 'ndan daha hayırlıdır." (Al-i İmran 157)

"Dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz." (Nisa 74)

"Allah yolunda göç edip sonra öldürülen ve ölenlere gelince Allah onları en güzel bir rızıkla besleyecektir. Doğrusu Allah , rızık verenlerin en iyisidir." (Hac 58)

Peygamberimiz bir hadisin de "şehit cennettir." Buyurmuştur.

Şehitlerin ahiretteki durumları ile ilgili olarak Ebu Hureyre(r.a) nin rivayetinde: Şehitler Allah katında ve gölgesinde başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Arş'ın gölgesinde miskten bir tepe ve yakuttan minberler

üzerinde otururlar. Rab onlara der: "size verdiğim sözde durmadım mı? Size olan vaadimi yarine getirmedim mi?" " Onlar Rabbimize yemin olsun ki verdiğin sözde durdun, bize olan vaadini yerine getirdin." Derler.

Bir çok hadiste hangi durumda bir müslümanın şehit olacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Bir hadiste; canı, malı ve namusu uğruna ölen kimsenin şehit olacağı bildirilmiştir. Bir başka hadiste ise " üzerinde ki bir zulmü def etmek uğruna mücadele verirken öldürülen kişi şehittir" denilmiştir.

Hadislerden yola çıkarak dünyevi ve uhrevi hükümler bakımından şehitler üç kısımda değerlendirilmiştir.

1-Hem dünyada hem ahiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar: Bunlar Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilerdir.Kamil manada şehit bunlardır. Bu şehitler, yıkanmaksızın kanlı elbiseleri ile defnedilir, elbiseleri onların kefeni yerine geçer.

2-Sadece dünya hükümleri bakımından şehit sayılanlar: Münafik olmakla birlikte dış görünümü itibarıyla müslüman olduğuna hükmedilen ve müslüman safında yer alıp düşman tarafından öldürülen kişiler. Bununla ilgili olarak Ebu Zer (r.a) dan rivayetle Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: " Silahla öldürülen nice kişiler vardır ki, ne şehittir ve ne de ölmeye layıktır."

3-Sadece ahiret hükümleri bakımından şehit

sayılanlar: Allah yolunda savaşırken aldığı yaradan dolayı o anda değil de daha sonra ölen kişiler bu gurupta yer alır.

Ayrıca hadislerde, şehit oldukları bildirilmekte olan yangında, denizde veya göçükte can veren kişiler, veba, kolera, sıtma gibi yaygın ve önlenmesi zor hastalılar sebebiyle ölenler, ilim tahsili yolunda, helal kazanç uğrunda, gerek kendisinin gerekse – ister gayri müslüm olsun- başkalarının can, mal ve namusları uğrunda ölenler, doğum sırasında ölenler bu gurupta yer alan şehitlerdir.

Kur'an'da " Allah ve elçisine itaat edenler; Allah'ın nimetine mazhar olmuş peygamberler, sıddıklar, şehitler ve ,iyi/salih kullar ile birlikte bulunacaklardır." (Nisa 69) buyrularak şehitlerin Allah katındaki itibarına işaret edildikten sonra Allah ve resulüne itaat eden kimsenin de aynı şekilde iyi muamele göreceğini belirtir. Nitekim, Hz. Peygamber de " kim şehit olmayı içtenlikle arzu ederse Allah onu şehitlerin mertebesine ulaştırır, bu kişi isterse yatağında ölmüş olsun" (Müslüm) buyurarak müslümanın iyi niyet ve arzusunun Allah katındaki değerine işaret etmektedir.

## MERHABA

**Sevgili İLKDER Üyeleri 2003 yılının ikinci ayında savaş çıktı çıkacak korkuları ile geride bıraktık.**

**Bütün dünya halkı bu savaşın olmaması için ayaklanıyor.eylemler, mitingler, yürüyüşler...**

**Tabi bizde İLKDER olarak savaşa hayır diyoruz. Şubat ayı toplantımızda beş arkadaşımız "canlı kalkan" olmak istediklerini söylediler.fakat bu arzumuzu yerine getiremedik.neden diyecek olursanız;biliyorsunuz her bir kişi masraflarını(gidiş,geliş,konaklama) kendisi karşılamak zorundaydı.böyle olunca haliyle niyetlerimizle yetinmek zorunda kaldık. Çok şükür Resulullah Efendimiz'in sözü bizi biraz rahatlattı.**

**“Ameller niyetlere göredir.” Biz niyetimizi halis bir şekilde yaptık gerisi nasip ve kismet...**

**Biliyorsunuz şubat ayı şehitler ayı bizde bu günler vesilesi ile aylık toplantımızı konusunu şهادet olarak belirledik. Dernek üyelerinin katılımı ile düzenlenen panelde şehitlik kavramı üzerinde duruldu. Panelin özetini bu sayıda sizler için yazdık umarım faydalı olur.**

**Bildiğiniz gibi mart ayının ilk haftası da kadınlar günü olarak anılıyor. Bu gün vesilesiyle biz de sizlerin katılımı ile birkaç etkinlik yapalım diyoruz. Bu etkinliklerin ilki geçen yıllarda olduğu gibi kadınlarla biraraya gelerek onların sorunlarını dinlemek, sıkıntılarını ortak olmak,onlarla birlikte sohbet edip bir bardak çay içebilmek; yani bir bardak çay içecek kadar zaman ayırmak olacak herhalde...**

**Bu ay aynı zamanda hicri1424 yılına da girmiş olacağız. Hicri yeni yılında tüm İslam Alemine hayırlı olm asını diliyoruz. İnsanlığa da huzur, barış, mutluluk, bolluk, bereket getirmesi ve savaşız bir dünya savaşız bir gelecek içinde dua ediyoruz. Biliyorsunuz dua mü'minin en büyük silahı ve sığınacağıdır.**

**Tüm dünyada ve ülkemizde savaşız, sorunsuz günlerin yakın olması dua ve dileklerimle...**

**Allah'a emanet olunuz**

**HİCRET**  
Hicret, İslamve dünya tarihinin önemli olaylarından. İslam inkılabının gerçekleşmesinin başlangıcı olmuştur. İslam dini yayılma imkanına hicret sayesinde kavuşmuştur. Tarihin müstesna bir dönüm noktası olan bu

hadise, hicretten 17 yıl sonra Hz. Ömer'in halifelığı sırasında İslam dünyası için takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Hicret olayından ders almamız gereken bir çok konular vardır. Bunlardan en önemlisi Hz. Peygamber'in azmi, sabrı ve kararlılığıdır. En kritik anlarda bile kalbine en ufak bir ye's gelmeksizin güçlüklerle karşı büyük bir sebat göstermiştir. Müşrik kuşatması altındaki evinden çıkarken de, peşlerinden Sureka at koştururken de, örümcek ağının öte tarafında müşrikler silahları ile onları katletmeye geldiklerinde de O, Hz. Ebu Bekir'e "Mahsun olma Allah bizimlidir" diyerek Allah'a teslimiyette en üst seviyede olduğunu gösteriyordu.

Hz.Peygamber İslamın Mekke'de durumunu tehlikeli görüp, Medine'de kök salacağı bir ortam bulunca, doğup büyüdüğü vatanını terketmiş, yakınlarını, malını mülkünü bırakarak gayesini gerçekleştirmek için daha elverişli. bir yere hicret etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki, gerçek liderler için akidelerini gerçekleştirmek, kendi canlarından daha önemlidir.

Rasulullah, aynı zamanda hicret edeceği zamanı, Hz. Ebu Bekir'in dışında hrkesden gizli tutmuştur. Ansızın hicret etmiş olması başarısındaki bir diğer unsurdur.

Bilindiği gibi hicret gecesi Hz.Ali'yi yatağına yatırmış, bu da düşmanlarını yanıltmış, onların amaçlarını gerçekleştirememesine sebep olmuştur.

Hicret olayında Resulullah'tan aldığımız dersler yanında Ebu Bekir ve Hz.Ali'nin tutumları da çok önemlidir.nice arkadaşlar vardır ki,

arkadaşlarının güç ve sıkıntılı anlarında, kendilerine zarar geleceği endişesiyle onları terkederler. Fakat Hz.Ebu Bekir, sahip olduğu herşeyi hicret yolunda Resullulah'in emrine vermiş, hatta bu uğurda kendisini, oğlunu, kızını, malını mülkünü seferber etmiştir. Bu konuda nakledilen şu örnek, gerçekten çok ibret vericidir.

Hz.Ebu Bekir, Hz.Peygamber ile hicret ederken bazen O'nun önüne geçip önünde gider, bazen de arkasından O'nu takip ederdi. Hz.Peygamber bunu O'na sorduğunda Hz.Ebu Bekir "Gözetleneceğinizi düşündüğümde önünüze geçiyorum, arkanızdan takip edileceğinizi düşündüğümde peşinizden gidiyorum." Diye cevap vermiştir.

Hz.Ali de hicret olayında Resulullah'ın yerine geçerek büyük bir fedakarlık göstermiştir. O, biliyordu ki, Hz.Peygamber'in yatağında yatan kimse ölümle burun buruna olacaktı.böylece kendi hayatını hiçe sayarak büyük bir kahramanlık örneği veriyordu. Bu iki müstesna insan Hz.Peygamber'e bağlılıkta eşsiz bir örnek sergilemişlerdir.

Bu olayların herbiri müslümanın hayatında benimseyeceği önemli düsturlardır.

Bütün bunları belirttikten sonra hicri yeni yılınızı kutlar, barış dolu günler getirmesini ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dilerz..

## **2003 ŞUBAT AYI FAALİYETLERİ**

06.02. 2003 de bütün üyelerimizin katılımıyla yapılan aylık toplantımızda 'şهادet kavramı' üzerinde duruldu ve kurban

bayramının değerlendirilmesi yapıldı.

07.02.2003 de üyesi bulunduğumuz 'Barış İçin Sürekli Kadın Platformu' ile savaşa hayır etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakır'a kadar gidildi. 13.02.2003 de Kurban Bayramı tatili ve dernek merkezinde bayramlaşma yapıldı.

20.02.2003 de 'Hadislerin Hayatımızdaki Yeri' konusu işlendi. Peygamberimizin hayatından örnekler verildi.

27.02.2003 de 'Kadın Karşıtı söylemlerin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri (Hidayet Şefkatli Tuksal)' konulu kitap okundu ve tartışıldı.