

2003 TEMMUZ AYI FAALİYETLERİ

23.6.2003-31.7.2003 tarihleri arasında dernek üyelerinin çocuklarına yönelik olarak yaz dönemi faaliyetleri yapılmıştır.

3.7.2003 tarihinde dernek merkezinde 'Katliamların İnsan ve Doğa Üzerindeki Etkileri' konulu seminer verilmiştir.

12.7.2003 tarihleri arasında gençlere yönelik olarak Isparta'ya gezi düzenlenmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi.
Blok: 4 No:74

Demetevler/ANKARA

Tel / fax: 0312 336 31 79

Web: www.ilkder.org

E-mail:

ozdenzehrasonmez@hotmail.com

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

- İki adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah
- Dilekçe

Not: Derneğe üye olabilir ve yakınlarınızı da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.

BÜLTEN

İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği Temmuz 2003 Sayı 6
Avda Bir Yayınlanır. Para İle Satılmaz. Üyelere Mahsustur.

MERHABA

Sevgili İlkder üyeleri bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Binlerce öğrenci bir üst sınıfa geçti. Binlercesi de üniversiteye girebilmek için sınava girdiler. Başarılı olanların sayısı, hele dereceye girenlerin sayısı parmakla gösterecek kadar az. Başarılı olanların ve bir yere yerleştirilebilenlerin sayısı ise her zaman ki gibi, sınava girenlerin neredeyse 1/5'i kadar. Yani her 5 öğrenciden biri ancak üniversiteye girmeye ve eğitimini tamamlamaya hak kazanıyor.

Üniversite sınavlarında ve sınav sonrası heyecanlı bekleyişte bu yılda başörtülü kızlar cezalıydılar. Onlar bu ülkenin en tehlikeli en suçlu en çok cezalandırılması gereken gençleriydiler. Geçen ay bir gazetede yapılan ankette de sayılarının zaten çok az olduğu ispatlanmaya çalışılmış, neredeyse yok denecek kadar az gösterilmiş %5 gibi komik bir rakam çıkarılmıştı.

Nedense Basın Yayın Organlarından, Eğitim Kurumlarından ve Siyasetin en üst basamağındaki ağızlardan bile 'Bu kadına haddini bildirin' 'Çıkarın bu kızları sınıftan' 'Atın bu kadını okuldan' 'Görevine son verin bu kadının' 'Kaydını yapmayın bu kızın' gibinice cümlelerle karşılaştık kadınlarımız ve kızlarımız. Her yıl bitecek bu haksız uygulamalar diye ümitle bekledik durduk. Fakat bu yılda aynı zihniyet aynı kelimeler, aynı tavır ve davranış, aynı haksız uygulamalar devam etti.

Üniversite sınavına girebildim, dereceye girmişim, bir yere yerleştirilmeye hak kazanmışım zaten kazanacağımı biliyordum, çalışmışım, hazırlanmışım diyen başörtülü bir kızımız olmadı. Medyaya siyasilere YÖK'e soruyorum Neydi bu kızların günahı Ülkede binlerce çarpıklık, yolsuzluk varken, her türlü hile ve hurda kol gezerken insanlar yoksulluğun içine diz boyu batmışken, haksız uygulamaların ve adam kayırmaların önu bir türlü alınmazken, kokuşmuş ve çarpık uygulamalar en büyük kentten en küçük köye kadar her yeri kaplamışken nedense biz annelere göre hala küçük küçük olan kızlarımızın inançlarından dolayı örttükleri başörtülerinden dolayı maruz kaldıkları bu haksız uygulamalar ne zaman sona erecek? Ne zaman eşit sınava eşit puan uygulamasına geçilecek Ne zaman başörtülü kızlar da sınav heyecanı, sınav sonrası bir üniversiteye yerleştirilme, mezun olma, dereceye girme, ödülünü alma, mastır-doktora yapma, bir işte çalışma ve kendi işini kurma heyecanı yaşayacaklar?

Selam ve Dua ile.

Özden Zehra Sönmez



Derneğimizin en yaşlı üyesi olan Fatma Yağcı teyzemize 12.Temmuz.2003 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Teyzemize Allah (cc)'dan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Üyelerimizden Teyzemiz için Hatim indirmelerini rica ediyoruz. İlkder Yönetim Kurulu

KATLIAMLARIN İNSAN VE DOĞA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Katliam; savaşlar dışında İnsanların kadın,erkek, çocuk demeden, özellikle sivillerin öldürülmesidir. Tabii katliam deyince de akla şu günlerde onuncu yılını geride bıraktığımız Başbağlar Katliamı geliyor. (Ruhları için el-fatiha)

Başbağlar da bundan on yıl önce (05.07.1993) dünyadan bihaber, günlük işleriyle uğraşan otuz üç kişi, birden toplanılarak daha ne olduğunu anlayamadan katledildiler. Diğerleri de ne olduğunu anlamadılar. Daha sonra anladılar ki; başka bir yerde öldürülen insanlara kısas yapılmıştır.

Hiçbir gerekçe katliamı haklı gösteremez, çünkü nefs-i müdafa hariç bir insanın hayatı başka bir insanın hayatının karşılığı olamaz. Bakara 179. ayette ‘Ey akıl sahipleri kısısta sizin için hayat vardır, böylece korunursunuz.’ diyor. Burada öldüren kişi için uyarı vardır. Sen haksız yere bir kişiyi öldürürsen, buna karşılıklı sen öleceksin. Bu uyarıyı alan kişi başkasını öldürme düşüncesi taşımayacaktır. Çünkü kendisinin öleceğini bilecektir. Dolayısıyla kendini kurtarmış olacaktır.

Haksız yere birini öldürmenin yanlışlığını Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildiriyor: ‘Bir insanı haksız yere öldüren kişi bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Eğer onu yaşatırsa (hayatını kurtararak) bütün insanları yaşatmış gibi olur...’ (Maide 33)

Bir insanın ölmesi yalnız onun hayatıyla sınırlı değildir. Çevresindeki insanlarda hayatları kaybolmuş gibi yaşarlar. Bazıları aşırı derecede etkilenir, öyle ki üzüntüleri sebebiyle

ne söylediğinin farkına varmadan isyan bile edebilir. Bu durumda sabır ve tevekkül en güzel ilaçtır.

İnsanlar sadece silahla öldürülüyorlar, adı üstünde kitle imha silahları (Kimyasal silahlar, atom bombası, Nükleer bomba vs.) gibi silahlar hem insanları, hem bitkileri, hem de çevreyi öldürüyor, tahrif ediyor.

Zehirli gazlar, Hardal Gazı (İperit) ilk kez I. Dünya Savaşında kullanıldı. Bir milyon üç yüz bin kişiye tesir etti. Doksan bir bin kişi öldü. Günümüzde bunlardan çok daha güçlüsü ve fazlası ekonomik yönden güçlü devletlerin ellerinde mevcuttur. Daha sonra II. Dünya savaşı sonları ABD Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası attı. Üç yüz bin kişi öldü. İki yüz bin kişi yaralandı. Bir o kadarı da radyoaktif ışınlardan zarar gördü.

Atom silahları patlayınca hemen kuvvetli bir rüzgar etrafa yayılır, arkasından ikinci bir rüzgar gelerek binaları ve ağaçları yıkar. Yayılan Gama Işımları kandaki akyuvarları tahrif eder, alyuvarların üremesini engeller. (alyuvarlar vücudun kan yapıcı hücreleridir. Dolayısıyla kan yapımı olamaz.) birkaç kilometreye tesir ederler. Kuvvetli tesir ettikleri ve hızla yayıldıkları için de kısa sürede öldürür.

Günümüzde bu iki şehir sanki haritadan silinmiş gibidir. O topraklarda bitkiler yeşermiyor, insanların yaşayacağı ortam olmadığı için yaşam yok. Uzun yıllar geçmesine rağmen insanların korku ve huzursuzlukları devam ediyor. Etraflarının çöle döndüğü, korku içindeki bir ortamda kalmaları,

7 ANKET SONUÇLARI (Geçen Sayıdan Devam)

Araştırmaya katılan kadınların aile hayatlarıyla ilgili olarak evlenme biçimi, eş seçimindeki öncelikleri, aile bireyleri ile ilgili tutumları, sorunları olup olmadığı varsa nedenleri ve sorunlar karşısında takındıkları tavırların neler olduğunu ortaya çıkarıcı sorular sorulmuştur.

Evli kadınların % 65’inin görücü usulüyle evlendikleri ortaya çıkmış, buna karşılık bekar olanların ise %69,6’sının tanışarak evlenmek istedikleri saptanmıştır.

Araştırmaya katılan kadınların eş seçiminde birinci önceliklerinin %46,7’si dindarlık olduğunu, %31,6’sı huy güzelliği olduğunu, %3,4’ünün ekonomik durum, %3’ünün ise dış görünüş olduğunu belirtmişlerdir.

Evli kadınların eşlerinin ailesiyle birlikte oturma durumları incelenmiş, %83,6’sının birlikte oturmadığı, %16,4’ünün ise birlikte oturdukları saptanmıştır.

Eşlerinin aileleriyle birlikte oturma nedeninin %39,2’sinin nedeni ekonomik durumun yetersizliğinden dolayı olduğu saptanmıştır.

Birlikte oturmaktan dolayı sorun yaşayanlarda %54’ü sürekli müdahale edildiğini, %16,2’si ise izinsiz dışarı çıkamadıklarını belirtmişler ve bu durumların problem kaynağı olduğunu söylemişlerdir.

Problem karşısında %44,8’i sustuğunu, %31,5’i karşılık verdiğini belirtmiştir.

Eşler arasında problem olup olmadığı incelenmiş, %87,2’sinde sorun olmadığı saptanmıştır.

Eşler arasındaki problemlerin %35’i ekonomik sorunlardan, %22,5’i eşin anne ve babasından, %5’i izinsiz dışarı çıkamamaktan kaynaklanmaktadır.

Eşler arasında fikir uyumluluğu olanların oranı %77,1’iken, uyumluluk olmayanların oranı ise %22,9dur.

Fikir uyumsuzluğundan dolayı problem yaşayanların oranı %62,9 iken, problem yaşamayanların oranı %37,1’dir.

Aileyi ilgilendiren konularda kararı %65,3’ünün eşlerin birlikte aldığı, %16,9’unun erkeklerin aldığı, %16,9’unun ise aile bireylerinin birlikte aldığı ortaya çıkmıştır.

Aileyi ilgilendiren konularda kararı kimin aldığı konusu eğitim durumlarına göre incelenmiş, yüksek okul mezunu kadınların birlikte karar alma oranları %88, lise mezunlarının %69,2, ilkökul mezunlarının %57,7 olduğu saptanmıştır.

Birlikte karar alma oranları, eğitim düzeyi düştükçe azalmaktadır.

Bekar bayanların eşlerinin ailesiyle oturma isteği, eğitim durumlarına göre incelenmiş; ilkökul mezunlarının %84,6’sının istemediği %15,4’ü- nün kararsız olduğu, ortaokul mezunlarının % 87,5’inin istemediği, lise mezunlarının %84’ünün istemediği, yüksek okul mezunlarının %85’inin istemediği görülmüştür.

Dikkate edilirse, her eğitim düzeyindeki bayanların birlikte oturmak istemeyenlerin oranının aşağı yukarı aynı olmasıdır.

Bu gün hala yapılan anketlerde:

1. Kadın nüfusunun 1/5 i okur yazar değildir.
2. Anne ve bebek ölümleri hala yüksektir.
3. Kadınlar işyerinde cinsel tacize uğrayabiliyorlar.
4. Yoksullaşma ile mücadele politika ve sosyal yardım hizmetleri programları yetersizdir.
5. Küreselleşme ile yaygınlaşan evde çalışma çoğunlukla kadınlar tarafından yapılmaktadır ve bu kadınların hiçbir sosyal güvenceleri yoktur.
6. Genelde kadınlar arasında örgütlenme bilgisine sahip olunmadığı için hak aramada (boşanma, mal edinme, iş çevresi v.s.) çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır.
7. Deprem ve doğal afetler sonucunda da kadın ve çocuk daha fazla yoksulluğun pençesine düşmüş. Çalışma ve aile bütçesine katkıdan yoksun olduğu gibi ele el açma durumuna gelmiştir.

Toplumun bütün bireylerini ve kadınları kaşık düşmanı olmaktan kurtarıp üretici hale getirmeliyiz.

Mevcut kadın girişimciliğini destekleme mekanizmalarını gözden geçirip daha pratik bir şekilde kadınların yararlanabileceği hale getirilmelidir.

Yoksullaşma ile mücadele için özel programlar düzenlenmeli “Veren elin, alan elden üstündür “düsturunu kabul ederek veren el olmak için kadınları teşvik etmeliyiz.

Geri kalmış bölgelerde ve kentlerin varoşlarında yoksullaşmayı azaltacak çözümler üretmeliyiz.

“O halde yorulduğun zaman çalış” diyen bir dinin mensuplarıyız. Ama nedense çalışma, üretme ve icat etme konusunda pek de başarılı olamıyoruz.

Kadın girişimcilere kolaylık sağlamak için özel hizmet sunulmalıdır. Bu arz talep meselesi kadın girişimciliğinin önemi iyice kavrandıktan sonra bölgesel ve uluslar arası düzeylerde teknik ve ticari bağlar yaygınlaştırılabilir.

Girişimci kadınlar için tecrübesizlerin daha tecrübeli olanlarla eğitilmesine yönelik imkanlar ve kolaylıklar sağlanabilir.

SONUÇ:

- Kadın emeğinin göz ardı edilmesi olayı var.
- Kadınlar kazanan değil de katkı sunanlar olarak görülmekte
- Kadın sorunları temel ve öncelikli sorunlar olarak görülmemekte
- Kadınlar tarih boyunca taşıdıkları bu kimliği yıkmak zorunda. Yoksulluk, işsizlik, açlık kendini toplumun her kesiminde göstermekte.
- Kadınlar arası işbirliğinin, güç birliğinin, dayanışmanın olması gerekir.

Bizler birbirimize yardım eder, dertlerimizi paylaşır, sıkıntılarımıza ortak olursak meselelerimizi Allah'ın izniyle kolay çözeriz. “ Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emredip, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve elçisine itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe 72)

yavrularının bu ortamda doğacak olmaları onları tedirgin ediyor. Gelecekleri ve umutları olan yavruları ya hiç doğmuyor ya da radyasyon ve gama ışınları o topraklarda bıraktıkları etkilerden dolayı özürlü olarak doğuyor. Bunu bilmek ve bununla yaşamak insanlara acı veriyor. Dünyaya gelenlerin yaşam şartları zor, kısıtlı, dengesiz, psikolojik sorunlu v.s. Bu şartlar içinde yaşamaya ve mutlu olmaya gayret ediyorlar. Aynı şekilde Irak – İran savaşı sonunda Halepçe katliamı da aynı sonuçları doğurdu. Katliam olan yerlerde yok olan yalnızca insanlar değil, gelecek nesiller, bitkiler, hayvanlar, kısaca her şey yok edildi, sakat kaldı, sakat kalacak. Bunun için silahsızlanmayı teşvik etmeli, silaha hayır denmeli.

Dünya ülkeleri dünyanın güvenliği için bir yandan silahsızlanmaya gidelim diyerek diğer ülkelere baskı yapıyorlar, hatta savaşarak güvenlik adına insanları ve ülkeleri (Afganistan, Eritre, Irak, Filistin, v.d.) yok ederken bir taraftan da kendileri (ABD, Rusya, İngiltere, İsrail, Fransa, Almanya) alabildiğine bu silahları üretiyor, üretmekle kalmıyor stokluyor, diğer ülkelerin halklarının başına yağıdırıyor. Bu çifte standarda hiç karşı çıkan olmuyor. Zaten çıkabilecek güçtekilerin hepsi aynı safta. Sesi soluğu çıkmayanlar da başlarına bela almak istemiyorlar; Irak-Saddam örneğinde olduğu gibi

Son olarak yine ayeti hatırlatmak istiyorum: ‘Bir kişiyi haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur...’ Bundan Allah(cc)’a sığınırız.

Derneğimiz üyelerinden
Kadriye Özaydın
Hanımefendinin
Kayınvalideleri ve Teyzesi
vefat etmiştir Merhumelere
Allah (cc)’dan rahmet
yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz.

DUA

Ey umudum ve arzum ve isteğim ve gayem (Allah) nasibi ölü kalbimi yeniden dirilt! İzzetine andolsun ki senden başka günahlarımı bağışlayacak ve yaramı saracak birini göremiyorum. Sana dönerek teslim oldum ve zillet içinde sana boyun eğdim. Eğer kapıdan kovarsan kime sığınayım? Eğer beni nezdinden uzaklaştırırsan kime yöneleyim? Utancımın ve ayıplarımın dolayı eyvahlar olsun bana! Kötü hareketlerim ve kazancımın dolayı eyvahlar olsun bana!

Derneğimiz üyelerinden
Emine Körleyen
Hanımefendinin bir kız
torunları dünyaya gelmiştir.
Hayırlı ömürler diliyoruz.

EKONOMİ ÇALIŞMA HAYATI VE YOKSULLUK

“Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun.” (Nisa-1)

İnsanın geleceği ve onuru için tüm insanların eşit haklara sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü tüm insanlar eşit haklara sahip olarak doğmuşlardır. Cinsiyete dayalı bir ayrımcılığın kabul edilmesi mümkün değildir.

Ne yazık ki; ülkemizde kadınlara karşı her türlü ayrımcılık ön plandadır. Kadın sosyal, siyasal, ekonomi sahalarında olması gereken yerde olamamıştır. Oysa kadının da en az erkek kadar yaşamın her alanında yerini alması gerekiyordu.

Çalışma hayatının önündeki engelleri kaldırmak için kadınlar arası işbirliğinin önemine inanıyoruz.

Kadınlar, işe başvuru aşamasından başlamak üzere çalışma hayatının her aşamasında bir çok ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. Kadının yeterliliği olmasına rağmen yükselmesine fırsat verilmemektedir. Bunlara ek olarak inançlarından dolayı başını örten kadını, eğitim sürecinden başlayarak genelde hayatın her alanında daha fazla ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Başörtülerinden dolayı eğitimlerine ve işlerine devam edemeyen kadınlar sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak zara görmektedirler. Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yere gelebilmeleri için bu ayrımcılığın bir an önce kaldırılması gerekir. Aksi halde tüm anketlerde kadınların okuma yazma, iş hayatına katılma, siyaset ve eğitim alanında yer alan kadın oranı her

zaman düşük olacaktır. Bu da ülkemiz kadını açısından acı ve üzüntü vericidir.

Dünyanın hemen her yerinde ve ülkemizde pek çok kadının ekonomik bağımsızlığa ulaşamadığını görmekteyiz. Bu engel kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için büyük bir sorun olmaktadır. Kadınlar geçinmek ve çocuklarını geçindirmek için temizlik işlerinden tutunda, tezgahtarlık, seyyar satıcılık gibi her işi yapmak zorunda kalmaktadır. Dün evin bütün işiyle ve çocukların bakımıyla birlikte tarlada, bağda, bahçede, ahırda bir nevi boğaz tokluğuna çalışıyordu. Bu günde değişen bir şey yok. Eskiye göre daha da artan evin bütün işleri, çocukların bakımı, eğitimi ile birlikte temizlik, tezgahtarlık, işportacılık hastabakıcılık v.s. gibi işlerle evin ekonomisine katkı için çabalayıp durmakta (Ekseriyet için bu böyledir) Fakat iş mal edinmeye veya mal paylaşımına gelince kendini bir hiç olarak görür. Görüldüğü gibi kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin giderilmesinde çok fazla bir ilerleme olmamış. Oysa politik, ekonomik ve sosyal dönüşümlerden geçmekte olan ülkelerde kadınların yetenekleri daha iyi kullanıldığı takdirde, kendi ülkelerinin ekonomik yaşamına önemli bir katkıda bulunurlar.

Ne yazık ki dünyada ve ülkemizde kadınların önünde pek çok engel var. Bunları saymakla zamanınızı almayacağım. Sadece birini söylemek istiyorum. Bu gün çalışmak, okumak isteyen sosyal ve ekonomik alanda olması gereken kadının önünde en büyük engel başörtüsü olarak çıkmaktadır. Kadının önündeki bu engel

kalkmadığı sürece kadın olması gereken yerde olamayacaktır.

Düşünün bir kere;

- Hakim, savcı, avukat olması gereken kadın bu gün nerede?
- Doçent, doktor, hemşire olması gereken kadın bu gün nerede?
- Mühendis, mimar, memur olması gereken kadın bu gün nerede?
- Hz. Hatice gibi tüccar olması gereken kadın bu gün nerede?
- Hz. Aişe gibi eğitimci, öğretmen olması gereken kadın bu gün nerede?
- Okur, yazar, çizer olması gereken kadın bu gün nerede?

Ülke sorunlarının paylaşılmasının yaygınlaştırılması ve çalışma politikalarının yeniden yapılandırılması kadının önündeki engelin kaldırılmasına bağlıdır.

Eşit işe eşit ücret verilmesi ve kadınların mesleki eğitime, meslek içi eğitime ulaşabilmelerini sağlamak için çaba gösterilmelidir.

Taşlar yerine oturmayınca birçok şey yanlış gidiyor. Dünyada ve ülkemizde insanlar yoksulluk sınırının da ötesinde temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Az gelişmiş ülkelerdeki yoksulların % 60' ını kadınlar oluşturuyor. Yani neredeyse 600 milyon kadın yoksulluk sınırında. Kadınlar az gelişmiş ülkelerde üretilen yiyeceklerin yarısından fazlasını üretmekte fakat tüketen kesim olarak en sonlarda yer almakta. Yani dünyada her üç kadından ikisi yoksulluk sınırında. Kadının güçlendirilmesi yoksulluğun ortadan kalkmasında çok önemli bir unsurdur.

Yoksulluğu ortadan kaldırmak için; kadın ve erkeğin yoksulluğu yok edecek mekanizmalar üretmeleri gerekir. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, sadece yoksulluk karşıtı programlarla sağlanamaz, belki bütün kadınların kaynaklara, fırsatlara ve kamu hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacak biçimde değişiklikler ve uygulamalar yapılması gerekir.

Yoksulluğun çeşitli görünüşleri vardır;

- Gelirin olmaması ve geçimin sağlanmasına yetecek kadar üretim kaynaklarının yokluğu.
- Açlık ve yetersiz beslenme, sağlıklı olamama, eğitim ve diğer temel hizmetlere ulaşamama veya sınırlı ulaşma.
- Hastalık ve buna bağlı olarak ölümlerin artması.
- Bir evin olmayışı veya yetersiz barınma koşulları, güvenli olmayan çevre koşulları.
- Sosyal ve sınıfsal ayrımlar ve dışlanmalar gibi.

Yoksulluk aynı zamanda karar alma süreçlerine ve sivil, sosyal ve kültürel yaşama katılımdan yoksun olmayla da tanımlanır. Bunlar neredeyse bütün ülkelerde şu veya bu şekilde meydana gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kitlesel yoksulluk biçiminde görünmekte, gelişmiş olan ülkelerde ise refahın tam ortasında yoksul semt gecekondular, varoşlar biçiminde, karşımıza çıkmaktadır.