



Ya
bir yol
bulacağız,
Ya
bir yol
yapacağız...

2004 Mayıs-Haziran Ayı Faaliyetleri

04-05-2004 tarihinde, Vakit, Yeni Şafak ve CHA'na Irak'taki işkence ve tecavüz olaylarını protesto etmek amacıyla basın ziyaretleri düzenlenmiştir.

06-05-2004 tarihinde ABD Büyükelçiliği'nin önüne işkence ve tecavüz olaylarını protesto etmek amacıyla siyah çelenk bırakılmıştır.

7-8-9-05-2004 günleri arasında İstanbul'da düzenlenen 'Kadınlar Buluşuyor IV' isimli toplantıda derneğimiz üçüyle temsil edilmiştir.

18-05-2004 tarihinde üyesi bulunduğumuz İCA..NO bilgilendirme toplantısına katıldık.

24-05-2004 günü demeğimizin 6. olağan kurul toplantısı yapıldı. yapılan seçimlerde başkanlığa Ö.Sönmez, yönetim kurulu üyeliklerine H.Kılıç, E. Özçelik, S. Bektaş, E.Karabıyık, denetim kurulu üyeliklerine N. Semiz, Ayşe Doğan, N.Ayhan seçilmişlerdir.

25-05-2004 günü Vakit gazetesinin aldığı haksız cezadan dolayı bir destek ziyareti gerçekleştirildi.

30-05-2004 günü Yunus Emre Kültür Merkezi tiyatro salonunda ilke çocuk şenliği coşkuyla kutlandı.

05-06-2004 tarihinde İlkder üyeleri ve gönüllüleri arasında sevgi ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla Beypazarı Yöresine gezi düzenlendi.

12-06-2004 günü Abdi İpekçi parkında Eğitim Bir Sen'in öncülüğünde "Katsayı eşitsizliğine son" mitingine demeğimizde destek verdi.

15-06-2004 de yeni seçilen Mazlum-der yönetim kurulu üyelerine bazı STK ile birlikte tebrik ziyareti yapıldı.

10-06-2004 günü Mazlum-der'in sınav sisteminde katsayı eşitsizliği ve sınav sistemindeki haksızlıkları protesto etmek amacıyla organize ettiği basın açıklamasına destek verdik.

12-06-2004 tarihinde Barış İçin Sürekli Kadın Plt. düzenlediği "Nato'ya ve Bush'a Hayır" basın açıklamasına katıldık.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi.
Blok: 4 No:74

Demetevier/ANKARA

Tel/ fax: 0312 336 31 79

Web: \www.ilkder.org

E-mail:

ozdenzehrasonmez@hotmail.com

**DERİT"EGE ÜYE OLMA
ŞARTLARI**

- :? İki adet fotoğraf
- :? Nüfus cüzdanı fotokopisi
- > ikametgah
- :? Dilekçe

BÜLTEN

İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği Temmuz 2004 Sayı 14
Avda Bir Yavinlanır. Para ile Satılmaz. Üvelere Mahsustur.

{;gMERHABA İCJ

Ey Rasulümüz! Biz seni en güzel ahlakla tamamlamak için gönderdik.

İnsanlar birçr hankulade mucize olarak dünyaya geliyorlar.Dünyaya gelirken hemen hepside saf/temiz, tüm bilgilerden, ahlak kurallarından, kinden, nefretten habersiz olarak yaşama merhaba diyorlar.

Daha sonra ise dünyaya gelmesine vesile olan ailesi, yaşadığı ortam, çevresi, aldığı kültür, hayatta kalması için aldığı gıdalar ve yaşamının ilk yıllarında aldığı eğitim onun şekillenmesinde, karakterini oluşturmada, iyi veya kötü ahlak sahibi olmasında en büyük etken olacaktır.

Çocuklar daha hayatlarının ilk yıllarında dünyaya neden geldiklerinin bilincinde olurlarsa, hayata bakışları da, hayattan beklentileri de değişir.

Bu da ancak iyi bir eğitim ve sağlam bir imanla elde edilir.Çocuktur bu yaşta anlamaz, deyip boş verilirse, bunu faturası topluma ve çocuğa pahalya mal olur.

Ailenin çocuktu anlamaz yesin, içsin, gezsın, oynasın diye başıboş bırakıldığı hayatın o ilk dönemlerini çocuk geride bıraktığında bir de bakıyoruz ki; çocuk bir çok şeyi, belki de öğrenmemesi gereken lüzumsuz, faydasız hatta topluma ve kendisine zararlı olan şeyleri çoktan öğrenmiş bile. Böyle bir durum karşısında genelde aile bireyleri bocalar ve kendini temize çıkarmak için çocuğu suçlamaya bile başlar.

Biz bunları sana öğretmedik, sen nereden öğrendin, nereden duydun gibi suçlamaların içine girer. Oysa çocuk kendisine verileni zaten almaya hazırdır. Bunun dışında gördüğü ve duyduğu her şeyide(olumlu veya olumsuz) bir kamera gibi alır kaydeder.

Onun için hepimiz dünyaya gelmelerine vesile olduğumuz çocuklanımıza sahip çıkalım, onları içerden ve dışardan gelecek olan her türlü tehlikelere karşı önce koruyalım, sonrada ona koruyunmasını öğretilim .

Küçük yaşta kendisine ve çevresine yetecek kadar iyi ahlak, güzel huy sahibi olmasını öğretilim. Bu iki güneyi sermayeye sahip olmaları nlnnnn h v;iti:ı hı:kıs ı:cılı:ııını deQ-istirecek. olumsuz olavlar karşısında

görcnk ve din asıl kültür yerine geçerek aileyi dejenere etmiştir.

Aileyi korumak için; aile manevi değerleriyle, toplumun kültürel değerlerini aktarınalı, geçmişi ile barışık, geleceği ile ufku açık olmalıdır. Tüketime yönelik

yayımlar uyarılmalı, sosyal eğitim ve destek programları yapılmalıdır. Ahlak ailele verilir ve davranış sözelen dırıha etkilidir. Dolayısıyla büyüklere çocuklara davranışlarıyla örnek olmalıdır. Din , sevdirilmeli, baskı yapılmamalı zihni ve ahlaki değerler içselleştirilmelidir. Çocukların rahat oynayabilmeleri

için evlerin içi ona göre dizayn

edilmeli, büyük odalm çocuklara verilmelidir. Bu sayede kendilerini özel issetmeleri sağlanmalıdır. Aileyi tehdit eden her alçte ailecek hazırlanmalıdır. T3azı konularda çocukların likirileri alınmalıdır"

Derneğimizfahriüyelerinden

Şemsi Kaşıkara'nın kızı

evlenmiştir. Genç çiftiere

Allah'tan (cc) ömür boyu mutluluklar dileriz.

İLKDER

"(idn'ill ne kahve ister ne kahvehane,
(ii'nül dost ister kahve balıane. "

DAVET

İLKDER'in geleneksel tanışma çayında sizleri de aramızda görmekten imtihan duyuyoruz.

İLKDER
Yön. Kur. Adına
13şk. Özden Sönmez

Adres: Yenimahalle Bel.1 No.1u Düğün Salonu
İvedik cad. Yenimahalle\ Ankara

Tarih: 16.07.2004 Cuma
Saat: 15:00
İrt.Tel: 336 3 1 79

İLKE İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TARİHTEN BİR YAPRAK

Tarihi dikkatlice

incelediğimiz zaman görüyoruz ki: her zaman dilimizde insanlar ilahi dini yaşamak ve yaymak noktasında kararlı olduklarında, karşılarına hep

biri çıkmıştır. Bu rada dikkat edilmesi gereken şudur; Bu engel olmaya karşı çıkmaya yeltenenler hiçbir zaman muhtaç ve mus'taz'af lar olmamışlardır.

Bunları zamanlarının her türlü gücüne (politik, ekonomik ve

askeri) sahip olanlar arasından çıkmışlar ve bu güçlerinden aldıkları bütün imkanları Tvhidi elinin önünde engel teşkil etmek için kullanmışlardır.

Tabidir ki; bu engelin önünde ilk duran ve kararlı adınlar atanlar öncelikle Allah elçileri olmuştur. Bu zinciri bu günlere kadar da Allah'a ve O'nun gönderdiği, görevlendirdiği elçilerine kesin iman eden ve şüphe duymayan Allah dostları devam ettirmişlerdir. (Allah dostları kadın ve erkekler)

Musa'nın (a.s.) devrinde inananlar (iravuna dediler ki; Biz seni tanımıyoruz, üstelik sen bir zorbasın, yer yüzünde haksız yere bozgunculuk yapıyorsun, kan dökmektesin...v.s. Ya bu işten vazgeç; ki vazgeçmesi mümkün değildir, ya da inananları rahat bırak; ki buda mümkün değildir. Çünkü her halukarda firavun bilmektedir ki saltanatı elden

gidecek. O'nun mücadelesini zaten bulunduğu statüyü korumak değil mi?

Bu karardığı İsa(a.s.) ve İbrahim(a.s.)in mücadelesinde de görüyoruz. Karşılarındaki zamanın süper güçleri her türlü siyasi, ekonomi askeri, güçleri ile saldırıya geçtiklerinde Allah'ın elçileri bir takım dünyevi kaygıları, çıkar ve menfaatleri için asla geri adım atmamışlardır.

Allah dostları inandıkları gibi yaşama uğrunda gün olmuş; kazılmış ve içeri ateşle doldurulmuş İ-İENDEKLERİN

içine atılıp cayır cayır yakılmışlar (Ashabı Uhdut), gün olmuş Kazıkların üzerine oturtulmuş ve elleri ayakları bağlanmış bu şekilde ölüme terk edilmişler. Gün olmuş yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmışlar. Musa(a.s.) gibi ve son peygamber Hz.Muhanimed (s.a.v.) gibi bicret etmek (Topluca göçe zorlanmak) zorunda bırakılmışlardır. Bugün de değişen bir şey yoktur. Tarih aynı tarih, zulüm aynı zulüm, zulmedenler aynı zulme uğrayanlar aynı.

-Hiç Türkçe konuşmıyolar diye, Türkçe konuşmayanlar cezalandırılır mı? (Toplumda, okulda, kışlada...)

-İnançına ters düşüyor diye (batılı mukallidi olduğu için) şapka takınayanlar idam edilmek sureti ile cezalandırılır mı?

-İşinin cılılı olduğu halde sırf inancından dolayı (işinden çıkanma) insan işinden çıkarılır mı? Ve oraya hiçte o işin ehli olmayanlar oturtulur mu?

-Hiç insan sakalından, bıyığından, şalvarından, elindeki tesbihinden, Allah rızası için kıldığı namazından, Allah rızası için tuttuğu orucundan, inancından ve inancından kaynaklanan hassasiyetten başına taktığı (örHüğü) örtüsünden (Tılcabından, başörtüsünden) dolayı kımınır mı? Cezalandırılır mı? ya da... Hapsedilir mi? işkence edilir mi? Zor kullanılır mı? Zor kullanarak inancından zorla taviz verilir mi? Dahası eline, diline, düşüncelerine kilit vurulur mu? Ve sırf bu düşüncesinden, inancından, kararlılığından, dolayı Öldürülür mü? Soruyorum Öldürülür mü?

Dahası; sırf inancından dolayı, inandığı Allah'ın bir emri ölçlüğü için isteyerek seçtiği yaşam tarzından dolayı, işinden atılır mı? Ceza alır mı? Okul kapılarından çevrilir mi?

Biricik oğlunun düğününe katılmaktan men edilir mi? Alın teri ile kazandığı diplomasını almak için katıldığı törende konuşmaması için ağzı kapatılır mı?

Öğretmenliğinden, öğrenciliğinden olur mu? Doktorluğundan, mühendisliğinden, yani kısaca mesleğinden olur mu?

Bu saydıklarımız ve saymadığımız bir çok olaylar, zulümler, işkenceler (maddi, bedeni ve manevi) dünyanın hiçbir yerinde bu kadar açık ve net bir şekilde olmuyor, kararlı ve net bir şekilde uygulandığı bir ülke gösteremezsi niz.

Ama bunların hepsi (yani saydıklarımız ve saymadıklarımız) bütün yanlış, çarpık, art niyetli, KASITLI uygulamalar, yasaklar, iinden atılmalar, alın teri ile kazanılmış okul kapılarından geri çevrilmeler, kınanmalar, disiplin cezaları ... (ki bunu ve bunları inananlar asla hak etmediler.)

Bunların hepsi benim yaşadığım ülkede oluyor, uygulanıyor, halen yürürlükte ...

Bu yanlış ve yanlış uygulamaların bir an önce kaldırılması, yok edilmesi için gerekenin yapılması noktasında üzerimize düşenleri (En azından bize düşen ne ise) mutlaka geciiktirmeclen yeri ne getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve bu mücadelenin bir ibridet olduğunda ise asla yoktur.

Ö. Zchra KARAKAŞ

PANEL: BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ

Tarih :06.06.2004

Yer :Kocatepe Konferans

Salonu

Düzenleyen : Genç Birikim

Dergisi

Katılımcılar : Pikret

Başkaya-Ahmet Varol-İb rahim Karagül-Yusuf El-Şerif

ABD ilk kurulduğunda

sınırları yoktu. Tıpkı İsrailin bugünkü durumu gibi işgalci konumdaydı. Etrafına yayılarak sınırlarını oluşturdu. Diğer emperyalist ülkelere katılarak serbest teşebbüs emperyalizmini kurmak istedi. 2. Dünya Savaşından sonra üstünlük sağladı.Almanya , Japonya çökertildi. Fransa ve İngiltere yara aldı. Daha sonra soğuk savaş dönemi başladı.Rusya ve Amerika süper güç oldular. Rusya'nın çökmesinden sonra Amerika kendi projesini uygulama fırsatı buldu.İslam Ortak Pazarı ile İslam ülkelerini kontrol altına almak istedi. Bu pazaia İran, Irak ve Suriye karşı çıktı.ABD'de bu ülkeleri cezalandırmak ve yok etmek amacıyla Irak'tan başlayarak işgal etti. rakat beklemediği bir yenilgi ile karşılaştı.

Sömürgeciliğin gerçek amacı özgürlük, demokrasi, refah ve insan hakları getirmek değil (bunlar bahaneleri) yeraltı ve yerüstü kaynaklarının talan edilmesidir.

Onun için direk kapitalizm demiyorlar, Pazar ekonomisi diyorlar. Emperyalizme de küreselleşme adı veriyorlar. Emperyalistlerin ağzına insan hakları , özgürlük , demokrasi ve refah kelimeleri yakışmıyor. Dünya da iki kutup var; Sömürgeciler ve Sömürülenler (mazlumlar) ABD Ortadoğu'ya yerleşmek istiyordu, Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali ile yerleşti. Büyük Ortadoğu Projesi'nin asıl amacı da budur. Yani Ortadoğu'nun petrolüne el koymak. Amaç yalnızca petrol de değil. Bu bölgenin beşeri kaynaklarını da sömürmek istiyor. O bölgedeki ucuz iş gücü, alt yapı eksikliği, kültürün ve ticaretin merkezi olması da emperyalistlerin iştahını kabartıyor. Çünkü oraya sahip olanlar dünyaya sahip olurlar.

İsrail'in meşruiyet sorunu var. Büyük Ortadoğu Projesi'nin perde arkasında İsraille meşruiyet kazandırma amacı yatıyor. Bu bölgedeki başım amacı da budur. Şimon Perez'in başlattığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin oluşturacağı bir projesi (meşruiyet projesi) vardı. Demokrasi bahanesiyle İsrail'e meşruiyet kazandırmak. Aİ3D, BOP'ni uygulama alanı bulmak için antiterörden yararlanmak istedi. Bunu için de önce terör oluşturdu. Askeri

şiddetle bunu başardı. Afganistan'da ve Irak'ta olduğu gibi. Filistin de direniş kalmaması için ılımlı bir İslam geliştirmek, uzlaşmacı, ekonomik

sömürgeciliği benimseyen bir yönetim istiyorlar. BOP gerçekte 13 büyük İsrail Projesidir. İsrail'in meşru laştınması, geleceğinin sağlama alınması, ABD'nin o bölgedeki hegemonyası vs. için .Gazze'den çekilmeyi Lübnan'dan çekilme gibi algılanıyor. Bunu yeni lgi gibi görmemek için de katliamlar yapıyorlar.

Dünya Savaşı sonrası yeniden yaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra sınırların cetvelle çizilmesi gibi günümüz Ortadoğu'suna da şu anda aynı yapılmak isteniyor. ABD soğuk savaştan sonra Türkiye etkin olarak Atiantik ittifakına katıldı. Diğer ülkeleri Türki devletlere taşımakta taşeronluk yaptı ama kendisi dışarıda kaldı. Türkiye Ortadoğu'ya model olmak istemiyor .

13 büyük Ortadoğu Projesi'nde NATO'ya bir rol verilmek isteniyor. Sadece Ortadoğu'yu ilgilendirmiyor. Müslümanların olduğun her bölge bu işgalin tehdidi altındadır. Ortadoğu'daki Arap kimliği yadsınamaz . Yalnız halk yöneticilerle aynı fikire değiller.

Yöneticiler kendi rejimlerini (iktidarlarını) korumak için ABD

yandaşlığı yapıyorlar. Filistin davasına Türkiye kadar önem vermiyorlar. Türkiye daha duyarlı. Hatta halkların çoğu bu projenin bazı maddelerine sıcak bakıyorlar. Bizi iktidardan kurtaracak diyerek kucak açıyorlar . Kendi sorunlarına duyursızlar. Arap ülkeleri n.:jımlrı halklarını temsil etmiyor, dayatıldığı için bu projeyi uygulamak zorundayız diyorlar (bazı ülkeler).

8-10 Haziran 2004 de ABD'nin 08 Zirvesi yapılacak. Mısır bu zirveye bölgenin lideri olmayacağı için protesto ederek katılmadı. Gerçekten redetmedi. Bu rejimler Filistin'i desteklemez, İsrail'e karşı çıkmaz. İki yıldır Filistin'e yardım etmiyorlar, kestiler yardımını. Sözün özü ABD hiçbir yere özgürlük, refah, demokrasi ve insan hakları getirmedi, geti remez.

<< ;k...:Jrdef leorn ,

TJ'nı cJ;:7J;:ydCi

2uJm .cilti od.-7..1.:1

kd.rdc:ş te r' n' ıZ. e

cJu.çı ede. lli11 .

_13/ler/n J.:urfuli..ıçu

l)7/ "Jnt1 -1:-urfu/usuylc-:ı

/7; r " ... ;;>
un"><vJ!otvr.

DUA

Allah'ım hatalarımı, bilgisizlikten dolayı benden sadır olan günahlarımı, her şeyde israfımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı afvu mağfuret eyle.

Allah'ım ilerleten de sensin, geri leten de sensin. Senden başka mabud yoktur.

Allah'ım acizlikten, tembellikten, hasislikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım.

Allah'ım nefsime günahlardan korunmasını ilham eyle.

Allah'ım faydasız ilimden, Allah korkusu, Allah sevgisi duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan dua'dan sana sığınırım.

Allah'ım ben peygamberin senden istediği şeylerin

hayrından diler, sana sığındığı

şerlerden de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir.

Allah'ım senden rahmetini ve mağf iretini isterim. Her masiyetten selameti, her iyilikten vetaatten çoğunu, cennete nailiyeti, cehennemden necatı dilerim.

Allah'ım aramızı ıslah et. Kalplerimizi birleştir ve bizi selamet yollarına ilet. Bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur. Bizi açık-gizli bütün fenalıklardan uzaklaştır.

Allah'ım kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, ve çoluk çocuğumuz hususunda bize feyzu bereket ver ve tövbelerimizi kabul et.

Hakiketen sen tövbeleri çok kabul edensin. Büyük rahmet sahibisin. Bizi sayısız nimetlerine sena ederek şükredenlerden kıl ve onları bizim üzerimize tamamla.

Ö.Zehra KARAKAŞ

GELME BUSH!

İnsan medenileştikçe dinden,
İnsan medenileştikçe imandan,
İnsan medenileştikçe
Ahlak tan,
İnsan medenileştikçe
insanlık tan uzaklaşır mı?

Ey Bush!
Sen ne yapmak istiyorsun?
Senin ve halkının
Senin ve ordunun
Geçmişten ibret ders alma diye
bir niyeti yok.
Sana nemrutun sonu
anlatılmadı mı?

O nemrut ki,
İbrahim'i ateşe atmıştı.
O yakıcı ateş bile insafa geldi.
Allah'ın masum ve temiz
kuluna

Bir gül bahçesi oluverdi.
Biz öyle inanıyoruz ki;
Ebu Garib hapishaneside
Iraklı mazlumlam gül bahçesi
olacak

Bilina hepimiz inanıyoruz
Irakta tecavüze uğrayan kadın
ve kızlar...

Dünyanın
En masum
En temiz
Ve En namuslu kızları
Bu onlar için bir imtihan
Ama
Asıl bizler için bir değil, binler
imtihan

(Ve soruId ıgunda o kız çocuğuna
hangi suçtan dolayı öldürüldü.) diye
Bizler ne cevap vereceğiz
Yetkililer ne cevap
verecekler. ...

İktidar olanlar
Hükümet olanlar
Ellerinde imkan olanlar
Dillerinde kelam olanlar
Kalplerinde buğz edecek
kadar iman olanlar ne cevap
verecekler?

Ne cevap verecekler?
Bacılan Nur'un mektubuna
Ey Amerika
Ey Bush!

Sen Firavun'un sonunu
duymadın mı?
Onu ordusu konyabildi mi?
Onu serveti koruyabildi mi?
Onu zamanının teknoloji si
koruyabildi mi?

Nasıl da yalvarıyordu yok
olacağını anladığı an
inandım inandım Musa'nın Rabbine
diye!

Ama inanması ona fayda
sağlayamadı...

Ey Allah'ı'tan korkınayan zalim
Nereden gelersen gel
Sen yenileceksin!
Ebrehe'nin orduları gibi Irak
çölleri nde.

Yollara serileceğin gün
yakındır
Kurt yemiş ekin gibi,
İçinin boş, kof ve kokuşmuş
olduğunu

Dünya çok yakında görecek
!lele ABD'ye Hayır diyen bir
yürekli lider çıksın!
Hele AB'ye Hayır diyen bir
yürekli lider çıksın!
Avrupa medeniyemiş, modernmiş,
bilgi çağını yaşıyormuş
ABD medeniyemiş, modernmiş,
bilgi çağını yaşıyormuş.

Yalan Yalan Yalan!...
Allah aşkına bu yalaniara
kanmayın
Medeni, modern, bilgili insan
hiçbir mahlukun
yapamayacağı rezillikleri,
vahşeti, terör'ü yapar mı?
Siz hiçbir zaman medeni
olamadınız.

Siz hiçbir zaman insan
olamadınız
Dünya Kızılderililere
yaptıklarınızı
Dünya Zencilere yaptıklarınızı
Unutmadı unutmadı
unutmadı unutulamazda!
Siz Amerika'nın balta
girmemiş ormanları'nın
içlerindeki sayıları her
zaman az olan

İlatu liç kalmayan
yamyamlardan birlerce
binlerce betersiniz...
O ancak karnını doyurmak
için öldürüyordu
Keyfi için, işkence ettiği
veya tecavüz ettiği hiç
duyulmamış...

Ey Bush!
Senin komutanların

emriyle yapılan bu pis şeyler
değil insanların
Canlı olan tüm malülükatin
Kalbini titretti,
Tüylerini ürperti,
Gözlerini yaşarttı.
Ey Allah'ım! Bir mazlum
olarak ellerimi sana açıyorum
ve sana yöneliyorum.
Çünkü mazlumların senden
başka bir mercii yoktur.
Ey Allah'ım!
Bizi zalimlerin
safralanna yem etme,
Bizi rezil rüsva etme.
Bizi kafirlerin karşısında
zillete düşürme.

Alinh'ın senin yanında
ittifaklarının üzerine yemin
ettiklerimin hakkı için

Kalilerle fırsat verme
Zatimlere fırsat verme
Fasikiara fırsat verme
İlailere fırsat verme
Tccavüzcülere fırsat verme
İnsanlara zarar verenlere
Mahlukata zarar verenlere
Ekiniere zarar verenlere fırsat
verme.

İlclennzumlunlar seslerini bir
çıkarsın
Hele haksızlığa uğrayanlar
seslerini bir yükseltsin
İşte o zaman gök kapıları açılır
da açılır
İşte o zaman yapılan dualar
kabul olur inşallah!

ÖZehra KARAKAŞ

KIBRIS VE ANNAN PLANI

13.04.2004

Hukuki Araştırmalar Derneği -
Hak İş Toplantı Salonu
Konuşmacılar:
1- Gündüz Aktan ; Emekli
f3yükelçi
2- Hüseyin Bağcı ;

Gündüz Aktan; Kıbrıs'ın tarihi arka planı; 1571 yılında alındı. 1878 Berlin Kongresinde İngiltere'ye kiralandı. Lozan Antlaşması ile hukuk en de İngiltere'ye geçti. 1950'lerde bağımsızlık ve enosis mücadelesi verdi. Yunanistan'ın hakkı yok. Türkiye'nin ilkesi ile hareket edildi. 1959 müzakere sonucunda. Zürih 'te mutabakat yapıldı. İki cemaat oraya çağrıldı. Makaryos reddetti... 1960 sistemi Rum tarafına dayatılarak kabul ettirildi. Üç antlaşma yapıldı, 1963'te Makaryos maddeleri değiştirdi, Türkler parlamentodan atıldı. Nüfusun %18'i iken toprağın %3'üne kapatıldı. Soykırımın altındaki önemli suç işlediler. 1968'de toplumlar arası müzakereler Beyrut'ta başladı. 1974'te Sanison cuntası oldu. Türkiye garantörlük hakkını kullandı. 1975'te ABD ambargo uyguladı. 1983 yılında KKTC ilan edildi. 1985'te yeni bir plan hazırlandı. 100 paragraftan 92'sini Denктаş kabul etti. 1990 yılında Rum kesimi AB'ye müracaat etti.

1990'da kabul edilir bulundu. 2002 yılı ortasında doğrudan müzakereler tarallara verildi, 48 saat süre içerisinde kabul edin denildi.

2003 yılı Mart ayında Lahey'e çağrıldı. Denктаş'ın reddettiği maddeler kabul edildi. Başbakan Davos'a ve ABD'ye gitti. Annan'ın şartların anlaşamadığı maddeleri kendi doldurarak taraflara sundu.

İl.iseyin Bağcı : Hukukçu değilim, taraf değilim. Taraflar durumu kayıkkçı kavgasına döndürdüler. 23.01.1950'de CHP meclise iki şişe kanla gelip gösteri yapıyor. Necmettin Sadık (Dış İşleri Bak.) Türkiye'nin Kıbrıs sorunu yok diyebiliyor. Hakimiyet İngiltere'nin. Kıbrıs davası ulusal dava oldu, duygusal hale geleli. Genel Kurmay müdahil olınatıa konusunda tavır koydu.

Denктаş -Erdoğan kavgası haline gelen sorunda siyasiler ne konuşmaları gerektiğini değil, neyi konuşmaları gerektiğini bilmiyor.

Tarihsel bir sorun. II. Dünya Savaşından sonra Kıbrıs - Filistin (Kudüs) - Keşmir problemleri yaratıldı. 1960 antlaşmalarında yapay devlet kabul edildi. TBMM tartışıldı. Makaryos(III) Kıbrıs'taki düzeni kaldırıp Eleni düzeni kurniye istedi. Rumlar için onur meselesi oldu. İçişleri zaman kaynaşma olmadı iki taraf arasında. Bunu da şundan anlıyoruz ki; 1571 yılından itibaren yapılan evlilik sayısı 105.

IRAK VE NATO ZİRVESİ

Anneler şefkat timsali...
Merhamet, narinlik, zariflik,
incelik, güzellik en çok annelere,
kadınlara yakışır.

Ama o da ne? Çırılçıplak soyduğu Iraklı bir mahkumun boynuna geçirdiği tasmayla, onu yerlerde sürükleyen Amerikalı kadın asker, fotoğrafıara gülerek poz veriyor. Başka işkence pozlarıyla da gündeme gelen bu hilkat garibesini, insanlıktan (ve hatta hayvanlıktan) nasibini alamamış bu kadın müsveddesi hamileymiş.

Adını sıkça duyduğumuz "Tasmalı Kız" lakaplı bu asker için mahkeme süreci başlamış durumda. Uzun bir aradan sonra, geçen gün, bir röportajla ekranlardaydı. insanın tüm sinir sistemini altüst edecek derecede rahat, sakin açıklamalarda bulundu. Konuşurken Irak'ta ortaya çıkan işkence görüntüleri beynimde yankılandı, durdu. Tecavüze uğrayan kadınlar... Çırılçıplak soyularak üst üste istiflenmiş, köpeklerle köşeye sıkıştırılmış mahkumlar... işkenceyle öldürdüğü Iraklıların yanı başında zafer işaretleri yaparak objektiflere poz veren askerler... Kendisi gibi işkence suçuyla yargılanan diğer altı

kişinin de aslında suçlu olmadıklarını üst makamlardan emir alarak bu fiilieri yaptıklarını anlattı, tasmalı kız. Bir insan hele de bir kadın nasıl bu kadar hissizleşebilir ve nasıl bu kadar rahat olabilir, anlayabilmiş değilim.

Bu konuda olumlu tepkiler de aldığını ve hatta kendisine "Bağdat Kahramanı" dediğini, ailesinin ise ona sahip çıktığını söyledi. ABD adalet bakanlığı tarafından 2002 yılında hazırlanan bir raporda da "Şüphelinin fazla c!mayacak yada uzun sürmeyecek şekilde canının yakılması, ille de işkence olarak değerlendirilemez. Bir davranışın işkence sayılabilmesi için, bunun ağır fiziksel yaralanmaya, bir organın görev yapamaz hale gelmesine, hatta ölüme yol açması gerekir." denilmekte. işkenceleri mazur gösterecek hiçbir açıklama, hiçbir mazeret kabul edilemez. Kabul edecek kişilerin aklından ve insanlığından şüphe etmek gerekir.

Ana gündem maddesi Irak olan NATO zirvesi İstanbul'da başladı. Zirvenin ilk gününde şu kararlar alındı:

- Irak güvenlik kuvvetleri NATO üyesi ülkeler tarafından eğitilecek. NATO tarihinde ilk kez Ortadoğu'ya giriyor.

- Afganistan'daki NATO askeri sayısı 6500'den 10.000'e çıkarılacak

-Terör tehdidinin en büyük tehlike olduğuna karar verildi. Kitle imha silahlarının ortadan kaldırılması için yüksek teknolojik silahlar kullanılabilir.

- BOP için Ortadoğu ülkelerine işbirliği çağrısında bulunuldu. Büyük Ortadoğu projesi ilk defa Amerikan başkan yardımcısı Dick Cheney'nin 24 Ocak 2004 tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomi Formunda yaptığı şu konuşmayla gündeme gelmiştir: "Büyük Ortadoğu'da yaşayan halklara özgürlük meselesinde yardım etmek terör ile ilgili düşünce geniş bir savaştan galip çıkmak için anahtar faktördür. Bu, günümüzün en büyük ödevlerinden birisidir. Bir yada daha fazla jenerasyonu n kaynak ve çabalarını gerektirir. Bu, birçok yardım eli isteyen bir iştir." Cheney bu sözleri ile projenin uzun vadeli olduğunu ve bunu tek başlarına yapamayacaklarını, Avrupa'nın

da kendilerine yardımcı olması gerektiğini anlatmak istemiştir.

Büyük Ortadoğu Projesi, başta demokrasi olmak üzere Batı'nın değerlerinin halkı Müslüman olan ülkelerde tesis edilmesi projesidir. Sömürüyle, işkencelerle, menfaatlerle gelecek bir demokrasi, nasıl bir demokrasi olabilir ki... Ortadoğu'da savaşın bitmesi, ortalığın durulması, ancak İsrail-Filistin savaşının sona ermesi, Ortadoğu'daki ülkelerde söz sahibi kukla yöneticilerin işbaşından gitmesi ve İslam dünyasının uyanışa geçmesi ile sağlanabilir.

ikinci Dünya Savaşı sonrasında komünist tehdide karşı kurulan NATO, 1990'da Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından kendine yeni bir tehlike bulmuştur. Nedense terör adı verilen bu tehlike hep İslam ülkelerinde aranır olmuştur.

Türkiye gelecek günlerde yerini ve misyonunu iyi belirlemek zorundadır. Türkiye AB'ye üye olarak batılı kimliğini ortaya koymalı ve mutlaka da doğunun liderliğini üstlenmelidir. Osmanlı'dan kalan miras korunarak devam ettirilmelidir.

Ayşe Doğan Güzel

Email'ine		1/f
1	Gelenler	1
1	ebbru_ilk_e@Jiotmail.com	1
1	Tanrı dualara nasıl cevap veriyor	1
1	Işık Menderes	1
1	Genç bir adam Çarşamba gecesi ayinine gitmişti. Papaz,Tanrı'yı dinleme ve onun sesine itaat etme konusunu anlatmıştı.Genç adam merak etmekten kendini alamadı, "Tanrı hala insanlarla konuşuyor muydu?"	1
1	Ayinden sonra arabasıyla eve giderken dua etmeye başladı, "Tanrım eğer dinleyecekse n, itaat etmek için elimden geleni yapacağım." Kasabasının ana yolundan aşağı inerken aklında durmak ve bir galon süt almak gibi çok	1
1	garip bir düşünce belirdi. Başını iki yana salladı ve yüksek sesle,	1
1	"Tanrım, bu sen misin?" diye bağırdı. Bir cevap alamayınca yoluna devam etti. O anda, durmak ve süt almak düşüncesi tekrar aklından geçti.	1
1	"Peki Tanrım, senin olma ihtimaline karşı sütü alacağım."	1
1	Bu, bir itaat sınavı olarak çok zor görünmüyordu. Sütü her zaman kullanabilirdi. Durdu; sütü alıp, eve doğru yola koyuldu. Yedinci	1
1	Cadde'yi geçerken bir zorlanma hissetti. "O caddeye dön," diyordu beynindeki ses. "Bu	1
1	bir çılgınlık," diye düşündü. Aldırılmadan kavşağı geçti. Ama ses diretiyordu.	1
1	Geri dönüp, Yedinci Cadde'den aşağı doğru indi. Yarı şaka, yarı ciddi bir sesle, "Tamam	1
1	Tanrım, yapacağım " dedi. Birkaç blok ilerledikten sonra birden durması gerektiğini hissetti. Frene bastı, etrafına bakındı. Kasabanın ticari	1
1	bölgesindeydi.	1
1	İş yerleri kapanmış, ev halkı çoktan uyumuş gibi evlerin çoğu karanlıktı.	1
1	"Git ve sütü caddenin karşısında oturanlara ver." Genç adam eve baktı.	1
1	Ev karanlıktı. Tereddüt içinde, "Tanrım, bu delilik," diye söyledi. "O insanlar uyuyor. Onları uyandımsam kızacaklar ve ben bir aptal gibi görüneceğim."	1
1	Yine	1
1	de, gidip sütü vermesi gerektiğini hissetti.	1
1	Caddeden karşıya doğru yürüdü ve korkarak zili çaldı. Kapıyı açan adamın yüzünde garip bir ifade vardı ve kapısında dikilen yabancıyı görmekten	1
1	pek mutlu	1
1	olmamış gibi görünüyordu. "Ne istiyorsun?" diye sorunca, genç adam sütü uzattı. "Bunu size getirdim."	1
1	Adam sütü aldı ve yüksek sesle İspanyolca konuşarak koridora doğru	1
1		1

ÇOCUKLARDA DİN EĞİTİMİ

İnsan hayatında önemli bir yeri olan dinin, doğru ve anlaşılır bir şekilde yaşanabilmesi, sağlam bir iman temeli oluşturulmasına bağlıdır. Allah'a iman bu temel in oluşturulmasında önemli bir unsurdur ve ebeveynler tarafından yetiştirmekte olan nesillere bu konunun doğru bir şekilde aktarılması son derece önemlidir.

İslam Dininde çocuğun yeri hiç kuşkusuz tartışılmaz. Kuran-ı Kerim ayetlerinde ve Hz. Peygamber (s.a.v)'in hadislerinde de çocuğun ne denli değerli bir varlık olduğu belirtilmiştir. O halde Allah ve Rasulünün verdiği bu değer onlardan esirgenmemelidir. Anne ve babalar çocuğun ilk eğitimcileridir ve dolayısıyla ilk dini bilgilerini de ailesinden almalıdır.

Duygusal gelişimi içinde çocuk sevgi ve korku duygularıyla iç içe yaşantıdadır. Ancak sevgi, onun için vazgeçilmez bir ruhi gıdadır. Bunu nedenle, çocuğa verilecek her türlü eğitimin sevgiye dayalı olması gerekmektedir.

Duygusal ve zihinsel gelişimiyle birlikte çocuk, sosyalleşerek çevresiyli ilgilenebilir. Konuşma yeteneği kazandıktan sonra ise her şey hakkında sorular sorarak bıkıp usanmaksızın konuşur. Bu sorularla birlikte 3-4 yaşlarından itibaren ALLAH (cc) hakkında da sorular sonuaya başlar

ve yüce kudret hakkındaki merakını gideremeye çalışır. Bu yaşlarda, bazen ALLAH (cc) hakkında, bazen de dini kavramlar konusunda, ilginç ya da yadırganabilecek sorular sorabilir. İşte bu noktada, çocuklar hemen cevaplandırılmamalıdır. sorulara büyük bir sabır ve sevgiyle cevaplar verilmeli ve çocuk aydınlatılmalıdır. Bu konuda Hz. Peygamber'in (s.a.v) 'Herkes anlayabileceği kadar konuşulmasını' tavsiye eden hadisi örnek alınarak, verilen bilgilerin sade ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmelidir.

Çocuk ruhunu korku veya ceza ile discipline etmek, çocuğu bunlar vasıtasıyla sindirmek ve istenmeyen davranışlardan vazgeçirmek, kısa bir zaman için söz konusudur. Bunların çocuk ruhuna tesiri kalıcı olmadığı gibi, olumsuz sonuçlar da doğurduğu bir gerçektir. Öte yandan, elinin özüne uygun olmayan aşırı ve gereksiz baskılarla yapılan din eğitiminin faydalı olmadığı ve sonraki yaşlarda ibadetlerin terk edilmesinde bu baskıların rolü olduğu ifade edilmektedir. Çocuğun kalbini kazanmak için yegane duygu vardır ki o da sevgidir. Bu nedenle, çocuklara Allah'a (cc) iman gibi önemli bir konunun öğretilmesi yapılırken, Kur'an ve hadislerin

metot takip edilmelidir. İmanın yanı sıra çocuklara peygamberin izni ve özellikle peygamberin izni ve diğeri konu alan eserler okunmalı ve diğeri islam büyüklüklerinin hatırlanması anlatılarak çocuğa örnek olabilmek için ideal karakterler sunulmalıdır. Çocuk ruhunda, yıllarca siliyemediği canlılığını koruyan toplu ibadetlerin, bayram ve Cuma namazlarının manevi havasından faydalanılmalıdır.

Allah (cc) sevgisi esas alınarak, çocuğun ümit ve güven duygularını geliştiren bir iman öğretimi, çocuğa pek çok yönden fayda sağlayacak ve böyle bir eğitim sayesinde çocuk, ümit ve neşe dolu bir şekilde, hayata sevgi ile bakacaktır. İnsan ruhu için gerekli olan Allah (cc) korkusu ise, ancak çocuğun vicdan duygusu geliştikten sonra, cennet, cehennem ve ahiret gibi soyut kavramları anlayabilecek zihin yapısına sahip olduktan sonra telkin edilmelidir.

YÖKYASA TASARISI

28 Mart 2004 yerel seçimleri öncesi başta imam hatipliler olmak üzere tüm meslek liselilerinin önüne açılacak diyen iktidar partisi sinaviara bir ay kala tasarımı hızla yasalaştırıldı. ancak İmam Hatip okullarında okuyan öğrencilerin başka alanlarda okumaları ve istihdam edilmeleri 'laikliğe aykırıdır' gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın veto

edilmesiyle tüm meslek lise öğrencilerinin hayalleri suya düşürüldü.

1 Haziran 2004 günü sayın Başbakanın grubuna yaptığı konuşmada yasayı dondurduğunu açıkladı. Böylece İİİİ ve diğer meslek liselerini yine siyasilerin kurbanı oldu.

Bununla ilgili olarak çok sayıda sivil toplum kuruluşu basın açıklamaları ve mitingler yaptılar. Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda da Eğitim -Bir Sen'in öncülüğünde birçok STK'nın ortaklaşa tertip ettiği yasayı protesto mitingine İLKDER olarak biz de destek verdik.

Mitinge vakıf, dernek ve sendika başkanları birer konuşma yaptılar. Yapılan bu haksızlığın biranı önce son bulmasını ve Hükümete de halka verdikleri bu sözü tutmasını istedikler.

İKANO TOPLANTISI

17 Haziran Perşembe Çağrı Okullarında çok sayıda sivil toplum kuruluşları akşam yemeğinde bir araya geldiler. Yemekten Mısır asıllı Amerikalı misafirler de vardı. Tanışma amacıyla yapılan yemeğe İlkder olarak başkanımız Özden Zehra Sönmez ve üyelerimizden Ayşe Doğan katıldılar.

22.

IRAK'TA İŞGAL
TACİZ VE TECAVÜZLE
SÜRÜYOR

Irakta kadınlar yaşadıkları işkence ve tecavüz karşısında kurtarılmayı bekliyor. Tecavüz kamplarına dönüştürülen ve fotoğrafları basına yansıyan Ebu Garip hapishanesinden Iraklı Nur'un insanlığa sesleniş mektubu başka söze gerek bırakmıyor

Siz sıcak evlerinizde karınlarınızı doyurup sevdikleriyle bir arada otururken bizim maruz kaldığımız aşağılanma ve çektiğimiz açlığı, sizler su içerken çektiğimiz susuzluğu, sizler derin uykuda iken Amerikalıların bize yaşattığı uykusuz geceleri, sizler giyinirken bizim yaşadığımız çıplaklığı, bizi soyup önlerinde sıraya dizmelerini nasıl anlatabilir, nasıl kelimelere dökebilirim...

Ey kardeşlerim;
gibi Amerikalılar elinde ne

ızdıraplar çektiğimizi, neler acılar yaşadığımızı, Allah aşkına, nasıl anlatıp nasıl kelimelere dökeyim.

Kardeşlerim; Allah'a yemin ederim ki, yaşadıklarımızı dile getirmekten acizim. Bundan ar ediyorum. Ama yine de kelimelere sığınarak size olanları anlatacağım. Amerikalıların bizlere yaptığı haysiyetsizlik'leri, çektiirdiği eziyeti, işkenceyi ve aşağılanmaları elimden geldiğince anlatacağım..

Hayvani zevklerin aracı olmadığımızda, kendimizi şehvetlerine teslim etmediğimizde bizi nasıl öldüresiye dövdüklerini ifade etmeme izin verin...

Siz ey bizim dini liderlerimiz olarak ortalıkta tozup gezenler!
Amerikalıların bize reva gördüğü bu cinsel ve hayvani eziyetler karşısında hala nasıl oluyor da açık alınla ortalarda görünebiliyorsunuz?
Peygamber Efendimiz'in en değerli hazineniz diye

buyurduğu haysiyetinizi çiğnetmiş gibi görünüyorsunuz. Bizi ve kendinizi bil'kıcic, ifolcw kırıntısı karşısında pazarlardaki köleler gibi Amerikalılara ve Sıycmı:llcrP. mi sattınız? Haysiyetinizi ne çabuk kaybettiniz?

Hani bizleri ko'tıııııı cık besieyecek ve namusutnti/Ucı:la çiğnetmeyecektiniz? Nr oldu size,verdiğiniz söze? Amerikalılar, Ebu Garib'tc namusumuzu her gün ayaklar altına arıyor. Mektubumu okuyanları, Allah adına, Ebu Garip Hapishanesi'nde vahşiliklere dur demeye çağırıyorum. Buradaki insanlığa sığmayan işkenceleri durdurmak için sesinizi yükseltmeye davet ediyorum. Burada yapılanlar, Siyonistlerin hapishanelerde Filistinli gençlere ve kadınlara yaptıklarından daha berbat.

Orada fiziki işkence yapıyorlardı. Oysa burada her gün ırzımıza geçiyorlar. Vahşi, kana susamış hayvanlar

bedenierimize saldırıyorlar. Avazımız çıktığı kadar çığlıklar atıyoruz ama kimsenin bizi duyduğu yok!

Eğer kalbinizde, ruhunuzda bir zerre insanlık, haysiyet, onur ve şeref varsa, birleşin ve bu hapishaneye saldırın. Gelin ve kurtarın bizi! Elinize geçen bütün silahlarla bu hapishaneye saldırın! Hem onları hem de bizleri öldürün!!

Hepimizin karnında onların piçleri var! Çoğumuz hamileyiz! Biz dünden ölüme razıyız! Size yalvarıyoruz; gelin ve kurtarın bizleri! Size, ailelerimize ve ülkemize daha fazla utanç vermemek için ölmek istiyoruz! Bizi öldürün! Size yalvarıyorum; Allah için bizleri, Amerikalıları ve onların piçlerini öldürün!
Allah rızası için! Size yalvarıyoruz....

Bacınız Nur.(10 Nisan 2004)